

Pinksteren

Periodethema: Hemelvaart en Pinksteren
Handelingen 2: 1-41

KERNTEKST

'Want u komt de belofte toe en uw kinderen' (Hand. 2: 39a).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De beloofde Messias, de beloofde zaligheid, is voor iedereen die het Woord hoort. Voor het Joodse volk, maar ook voor ons als heidenen.

BEGINSITUATIE

Na de hemelvaart van de Heere Jezus zijn de discipelen naar Jeruzalem gegaan. Biddend zijn ze bij elkaar. Vorige week hebben we gehoord dat Matthias gekozen is tot apostel. Vandaag horen we over de uitstorting van de Heilige Geest.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen het gebed om de Heilige Geest leren.
- De belofte van God vertellen aan de kinderen.

INDELING

- Introductie.
- Feest in Jeruzalem.
- Discipelen bidden om de Heilige Geest.
- Uitstorting van de Heilige Geest.
- Tekenen bij de uitstorting.
- Toespraak van Petrus.
- Bekering van drieduizend mensen.

OPMERKINGEN

Wij denken met Pinksteren aan de uitstorting van de Heilige Geest. De mensen toen in Jeruzalem waren naar de stad gekomen om het feest van de eerstelingen te vieren. Misschien goed om dit ook aan de kinderen uit te leggen.

Na de schepping hebben de mensen 1700 jaar één taal gesproken. Door de ongehoorzaamheid van de mensen heeft God de mensen gestraft. Bij de torenbouw van Babel heeft de Heere de taal verdeeld.

Met Pinksteren zien we hoe genadig de Heere is. Hier zorgt de Heere Zelf ervoor, door middel van de discipelen, dat ze verschillende talen kunnen spreken. Hierdoor is het evangelie voor alle mensen. De Heere geeft Zijn Woord aan alle mensen in hun eigen taal.

ZINGEN

Psalm 105: 5; 72: 11.

'Er komen stromen van zegen' (OTH nr. 113).

'De vrede van God zij met jou' (OTH nr. 135).

'Vrede zij u' (OTH 136).

UITLEG VAN DE PSALM

Gods Geest is gekomen om de gelovigen te leiden. Hij bestuurt je schreden, de stappen die je zet, en leidt je in een effen land, op een weg zonder hindernissen.

MATERIALEN

Maak ter ondersteuning bij je verhaal gebruik van de platen die in de methodemap zitten. Je kunt ook aan de hand van een landkaart laten zien waar de mensen, die in Jeruzalem waren, allemaal vandaan kwamen.

BORDPLAN

Op het bord: bekeer je = draai je om.

We gebruiken vaak het woord bekeren. Wat betekent dit woord voor kinderen? Welke voorstelling hebben de kinderen bij dit woord? Bekeran is jezelf omdraaien. Terug naar de Heere. Laat het zinnetje ook steeds terugkomen dit zondagsschooluur. In je vertelling, in je verwerking en in je gebed.

INTRODUCTIE

Stel de kinderen de vraag: 'Wat is bekeren?' Laat ze hier op reageren. Je kunt het daarna duidelijk maken met een opdracht. Neem twee kinderen. Zet ze met de ruggen tegen elkaar. Vraag aan de andere kinderen wat deze twee kinderen van elkaar zien. Het antwoord zal waarschijnlijk zijn: niets.

Laat de twee kinderen nu omdraaien. Stel de vraag opnieuw. Nu zien ze elkaar. Zo is het ook met ons mensen. Wij staan met onze rug naar de Heere toe. We zien de Heere daarom niet. De Heere vraagt ons om ons te bekeren. Ons om te draaien. Dan zien we de Heere en kunnen we Hem in ons leven volgen.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Bekeer je – draai je om!

Vertelling

Wat een drukte in Jeruzalem. In alle straten zie je mensen lopen. Overal komen de mensen vandaan. Er zijn ook veel mensen die uit het buitenland komen. Uit Egypte en uit andere landen. Misschien hebben ze vroeger wel in Israël gewoond, maar zijn ze naar het buitenland verhuisd. Hoe zie je dan dat ze uit het buitenland komen? Aan de kleding kun je het zien. Misschien ben je wel eens in het buitenland geweest. In Schotland zie je sommige mannen in rokken lopen. Dat hoort bij dat land. Maar je kunt het ook horen. In andere landen spreken ze een andere taal. Dat is soms best wel eens lastig, want je kunt niet zo makkelijk met elkaar spreken.

Waarom zijn nu al die mensen naar Jeruzalem gekomen? Het is feest in Jeruzalem. Het is pinksterfeest. Net als vandaag bij ons. Het pinksterfeest van toen is wel een ander feest dan het vandaag bij ons is. In de tijd van de Bijbel gingen de mensen op het pinksterfeest naar de tempel. De tempel is het huis van God. In de tempel danken de mensen de Heere. Ze danken de Heere voor alles wat er gegroeid is in de afgelopen tijd. De laatste weken hebben ze hard gewerkt om alles weer van het land te krijgen. Ongeveer hetzelfde als bij ons met dankdag. De mensen die naar de tempel gaan, nemen ook wat mee. Ze nemen de eerste vruchten mee, de eerste broden die ze gebakken hebben van de tarwe die van het land gekomen is, brengen ze naar de tempel. Daarom is het nu zo druk in Jeruzalem.

De discipelen zijn ook in Jeruzalem. Met elkaar zitten ze in een huis. Samen met de vrouwen en met de broers van de Heere Jezus. Het is alweer tien dagen geleden dat ze met de Heere Jezus op de Olijfberg waren. Wat hebben ze verbaasd staan kij-

ken toen Hij al zegenend naar de hemel opgevaren is. Een engel heeft tegen hen gezegd dat ze naar Jeruzalem moesten gaan en daar moesten wachten tot de Heilige Geest zou komen. Samen zitten ze daar elke dag. Ze bidden met elkaar om de Heilige Geest. De Heere Jezus heeft de Heilige Geest wel beloofd, maar Hij heeft niet gezegd wanneer Die komen zal.

Opeens... de mensen die op straat lopen, blijven stil staan. Wat horen ze nu? Het lijkt wel of het heel hard waait. Of het stormt. Ze kijken naar de bomen, maar dat is raar, de takken zwiepen helemaal niet hard heen en weer. Er is helemaal geen harde wind. Alleen het geluid, alsof er een storm is. Waar komt dat vandaan? Het komt uit het huis waar de discipelen zijn. De discipelen kijken elkaar aan. Hun ogen zijn groot van verbazing. Want wat zien ze? Boven op de hoofden van de discipelen zijn vlammetjes. Het lijkt op vlammetjes van vuur. Vlammetjes die lijken op tongen. Maar hun haar verbrandt niet, je ruikt ook helemaal geen brandlucht.

Wat betekent dit? Dit betekent dat nu de Heilige Geest is gekomen. Je kunt de Heilige Geest niet zien. Je merkt het wel. De discipelen merken het ook. Ze worden helemaal vol van de Heilige Geest staat er in de Bijbel. Ze voelen het in hun hart.

Dan kunnen ze hun mond ook niet meer dicht houden. Ze willen dit grote wonder vertellen aan iedereen. De discipelen gaan naar buiten en ze beginnen over de Heere Jezus te spreken. Ze vertellen hoe groot en machtig Hij is. Over de wonderen die Hij gedaan heeft. In de Bijbel staat dat ze de grote werken van God vertellen. Ook over het grootste werk van God, dat Zijn Zoon naar de aarde gekomen is. De mensen op straat blijven staan luisteren. Maar dat is vreemd, al die mensen kunnen het verstaan. De discipelen spreken in vreemde talen. Daar staat een man uit Egypte. Hij kan precies verstaan wat er gezegd wordt. Een eindje verder staat een vrouw uit Mesopotamië. Dat is nu Irak. Ook zij verstaat het allemaal. Is dat niet wonderlijk? Kunnen de discipelen dan zoveel verschillende talen spreken? Hebben de discipelen dan al die vreemde talen wel eens geleerd? Misschien ken jij wel een paar vreemde woordjes, omdat je ze op school geleerd hebt of omdat je in het buitenland op vakantie geweest bent. Nee, de discipelen hebben het nooit geleerd. Daarom zijn ook al die mensen zo verbaasd. Ze zeggen het tegen elkaar: 'Deze mannen komen toch uit Galilea? Hoe kunnen wij ze dan verstaan?' Ja, sommige mensen gaan zelfs spotten. Ze zeggen spottend: 'Die mannen hebben teveel wijn op, ze zijn gewoon dronken.' Petrus gaat staan. Hij wenkt met zijn hand en wacht tot het stil is. Iedereen kijkt naar hem. 'Wij zijn niet dronken, zoals jullie denken', begint Petrus. 'Het is

nog heel vroeg in de morgen. Maar weten jullie niet meer wat heel lang geleden de profeet Joël geschreven heeft? Hij heeft al voorspeld dat de Heilige Geest zou komen. Dat is vandaag gebeurd. Hij is gegeven door God aan mensen, het geeft niet of je jong bent of misschien wel oud. Ja, Hij wil ook in uw hart wonen.' Vol van de Heilige Geest spreekt Petrus. Dat is wel anders dan een poosje geleden, toen was hij bang. Jullie weten vast nog wel dat het dienstmeisje naar hem toe kwam en hem vroeg of hij bij de Heere Jezus hoorde. Toen had hij gezegd dat hij Hem niet kende. Toen wilde hij helemaal niet over de Heere Jezus vertellen. Maar nu is zijn hart vol van de Heilige Geest en blijft hij maar vertellen. Luister maar wat hij nog meer zegt.

'Mensen, weten jullie nog van Jezus uit Nazareth? Weten jullie nog van de vele wonderen die Hij gedaan heeft? Maar jullie vonden dat helemaal niet fijn. Velen van jullie geloofden niet in Hem. Wat hebben jullie gedaan? Jullie hebben Hem gedood. Jullie hebben Hem gekruisigd op Golgotha. Hij is gestorven en begraven. Maar na drie dagen is Hij ook weer opgestaan uit de dood. Wij hebben Hem gezien. En nu is Hij opgevaren naar Zijn Vader in de hemel en nu geeft Hij ons Zijn Heilige Geest.'

Petrus is klaar met preken. De mensen hebben aandachtig staan luisteren. Worden de mensen niet boos op Petrus als ze dit horen? Nee ze worden niet boos. De Heilige Geest zorgt ervoor dat ze de woorden goed begrijpen. Veel mensen geloven in de Heere Jezus. Ze worden verdrietig. Wat erg dat ze dat gedaan hebben. Ze weten nog wel van die Jezus en hoeveel wonderen Hij gedaan heeft. Ze weten dat ook zij ervoor gezorgd hebben dat Hij gekruisigd is. Ze begrijpen dat ze wel iets heel ergs gedaan hebben. Ze denken ook dat het nooit meer goed gemaakt kan worden. Ze roepen: 'Wat moeten we doen om zalig te worden?'

'Weten jullie wat jullie moeten doen? Jullie moeten je bekeren. Omkeren van de verkeerde weg. Weer terug gaan naar God waar jullie vandaan gelopen zijn. Bidden tot de Heere of Hij jullie dit wil vergeven. Heb je er echt spijt van? Dan moeten jullie je bekeren. En de Heere zal naar jullie luisteren, want dat heeft Hij beloofd: 'Iedereen die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.' Zalig, dan pas ben je echt gelukkig. En dat geldt niet alleen voor jullie. Nee de Heere heeft het Zelf gezegd. Voor u, maar ook voor jullie kinderen geldt deze belofte.'

Het is wel ernstig wat Petrus daar tegen de mensen zegt. Maar ook mooi. Want er is vergeving voor alle mensen die daar staan. Niemand heeft teveel verkeerde dingen gedaan. Is dat geen mooie boodschap voor die mensen daar in Jeruzalem?

Maar die belofte geldt nog steeds. Ook voor ons. Hij wil ook jouw zonden, jouw verkeerde dingen vergeven. Jij en ik lopen ook steeds van God vandaan. Doen dan waar we zelf zin in hebben. Maar ook tegen ons wordt het gezegd: Draai je om en kom terug naar Mij. Wie zegt dat dan tegen ons? De Heilige Geest. Die is gekomen om dat in ons hart te werken.

Vol aandacht hebben de mensen staan luisteren. Heel veel mensen geloven ook wat Petrus daar vertelt. Veel mensen hebben verdriet over wat ze gedaan hebben, over hun verkeerde dingen. Ze hebben berouw over hun zonden. Ze bekeren zich en worden gedoopt. Wel drieduizend mensen. *Ook jij bent gedoopt. Weet je wat dat betekent?*

AFSLUITING

Weten jullie nog welke opdracht de discipelen kregen bij de hemelvaart van de Heere Jezus? Ze moesten over de Hem gaan vertellen. Tegen hun familie en vrienden, maar ook aan de mensen uit andere landen. Vandaag zien we hoe de discipelen dit gaan doen. Misschien zagen ze er wel tegenop en dachten ze toen de Heere Jezus dat zei: dat kan ik nooit. Maar dan zien we het werk van de Heilige Geest. Hij helpt hen en zorgt dat de Petrus tegen de mensen kan spreken. Dat Petrus niet bang is. Maar de Heilige Geest is ook in de harten van de mensen die het horen. Wat is de Heere groot en goed!

VERWERKING

- U kunt door middel van groene en rode kaartjes het verhaal nog een keer herhalen. Geef alle kinderen een rood en groen kaartje. Noem een aantal zinnen en laat de kinderen kiezen of het goed of fout is. Rood is fout / groen is goed.
- De discipelen hebben veertig dagen op de Heilige Geest gewacht.
- De discipelen vonden het lastig om in vreemde talen te spreken.
- De Heilige Geest kun je niet voelen, maar wel zien.
- De Heilige Geest is maar één keer uitgestort.
- In de tijd van het Oude Testament was het pinksterfeest een oogstfeest.
- Op het pinksterfeest kwam de Heilige Geest alleen in het hart van volwassen mensen.
- Je kunt nog een keer de christelijke feestdagen doornemen met de kinderen. Bij het verhaal van de opstanding staat hoe je de kaartjes kunt gebruiken.
- Praat met de kinderen nog door over het verhaal. Is het (alleen) de schuld van de Joden dat de Heere Jezus aan het kruis gestorven is?

De laatste vraag in het verhaal was of de kinderen weten wat het betekent dat ze gedoopt zijn. Praat hierover met hen.

