

Jozef verkocht

Periodethema: Jozef
Genesis 37

KERNTEKST

'Zijn broeders dan benijdden hem; doch zijn vader bewaarde deze zaak' (Gen. 37: 11).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De broers van Jozef zijn erg jaloers op hem, om zijn mooie jas en om zijn dromen. Jakob was er wel van overtuigd dat deze dromen iets bijzonders moesten betekenen.

BEGINSITUATIE

Deze zondag starten we met de verhalen van Jozef. Als we het leven van Jozef overzien gaat dit door verandering heen tot verhoging, van lijden tot heerlijkheid. Dat is ook de weg die de Heere Jezus is gegaan.

DOELSTELLINGEN

- Laat horen dat Jozef toch van zijn broers bleef houden, ondanks dat ze vaak boos op hem waren.
- 'Ik zoek mijn broederen.' Zoals Jozef tot zijn broeders komt, zo komt Christus ook tot ons, elke keer als we vertellen op de zondagsschool.
- Laat horen dat God een plan had met het leven van Jozef. Zo bestuurt Hij ook ons leven.

INDELING

- De liefde van Jakob voor Jozef.
- De broers van Jozef.
- Jozefs dromen.
- Jozef zoekt zijn broers.
- Jozef verkocht.
- Verdriet van vader Jakob.

OPMERKINGEN

Lees ook Handelingen 7: 8 en 9.

ZINGEN

Psalm 121: 4; 105: 10; 141: 1 en 10.
'Jozef zoekt zijn grote broers' (AWN-1 lied 6).

UITLEG VAN DE PSALM

Waar we ook heen gaan, als deze God onze God is, zal Hij ons eeuwig behoeden. Het hele leven van Jozef is hier een bewijs van. De Heere bewaart en zegent hem.

MATERIALEN

Neem twee jassen mee, een mooie en een oude jas. Welke vinden de kinderen mooier?
Maak een liedblad met alle coupletten van het lied 'Jozef zoekt zijn grote broers' en geef dit aan de kinderen mee.

BORDPLAN

Teken op het bord een korenschoof. Teken ook de zon, de maan en de sterren.

INTRODUCTIE

We maken vandaag een begin met de vertellingen van Jozef.

BRUGZIN OF BEGINZIN

In het gezin van vader Jakob waren twaalf jongens. Jozef was op één na de jongste zoon. Vader Jakob hield van alle kinderen, maar het meest van Jozef.

Vertelling

'Jozef! Kom eens bij me.' 'Wat is er vader? Kan ik iets voor u doen?' 'Nee hoor Jozef, ik heb iets voor jou gekocht. Ik ben benieuwd of je het mooi vindt.' Vader Jakob geeft een groot pakket aan Jozef. Wat zal Jozef krijgen van zijn vader? Snel pakt hij het cadeau uit. Als hij ziet wat het is, krijgt hij een kleur van blijdschap. 'Is dit echt voor mij vader, zo'n mooie jas? Het lijkt wel een jas voor een koning. Zó mooi gemaakt en zoveel kleuren? Prachtig!' Jozef is er héél blij mee en trekt direct de jas aan. Hij loopt er mee naar zijn broers. 'Hé jongens', roept Jozef blij, 'kijk eens wat ik van vader heb gekregen!' Jozef kijkt naar de gezichten van zijn tien broers, maar ze kijken helemaal niet blij. Nee ze kijken Jozef héél boos aan. Ze fluisteren tegen elkaar, kijken Jozef jaloers aan en lopen weg. Jozef blijft alleen achter met z'n mooie jas.

Hoe komt het toch dat zijn broers zo boos kijken en zo boos tegen Jozef doen. Weet je, Jozef is hun kleine broer. Jozef is nog maar zeventien jaar oud. Ja, ze hebben nog een kleiner broertje, die heet Benjamin. Die vinden de broers wel aardig. Maar Jozef. Nee hoor, dat is zo'n vervelende broer. Jozef is een klikspaan vinden ze. Waarom dan?

Jozef houdt heel veel van de Heere. Jozef wil geen zonden doen. Jozef weet dat, als je zondige en ongehoorzame dingen doet, de Heere daar heel veel verdriet van heeft. Dat wil Jozef niet. Maar de grote broers van Jozef doen wel veel zondige dingen. Het lijkt soms wel of ze denken dat er helemaal geen God is Die alles ziet en weet.

Wij weten toch ook wel dat de Heere alles van ons ziet en weet. Als wij ongehoorzaam zijn, dan weet de Heere dat. Als we ruzie maken, ziet de Heere dat. Maar als je de Heere lief hebt, net als Jozef, dan doe je nog wel zondige en verkeerde dingen, maar dan vind je het ook heel erg dat je dat hebt gedaan. Je vertelt dat dan ook aan de Heere. Je vraagt aan de Heere of Hij die zonden wil vergeven. Doen hoor!

Jozef vertelt aan zijn vader dat de broers verkeerde dingen doen. Hij weet dat de Heere er verdriet van heeft en daarom vertelt hij het aan z'n vader. De broers weten dat en daarom vinden ze Jozef niet aardig, ze vinden hem een klikspaan. En nu krijgt die klikspaan ook nog een mooie dure jas van vader Jakob. En zij dan? Krijgen zij niets? Waarom Jo-

zef dan wel? Jozef en Benjamin zijn zonen van Rachel. Rachel was de vrouw waar vader Jakob het meest van hield. Rachel leeft niet meer. Ze is gestorven toen Benjamin is geboren. Verdrietig hè?

Er gebeurt nog meer. Op een morgen vertelt Jozef dat hij heeft gedroomd. Hij voelt dat het geen gewone droom is. Nee, het is een droom van de Heere. Hij vertelt de droom aan z'n vader en broers. Jozef is in de droom samen met z'n broers op het land om koren bij elkaar te binden. Het worden mooie schoven. In het midden staat de korenschoof van Jozef. De schoven van de broers staan erom heen en buigen allemaal diep voor de schoof van Jozef. Wat worden de broers boos als ze de droom horen! Wat denkt dat kleine broertje wel? Dat hij de baas over hen is? Ze haten hem nog meer.

Daarna krijgt Jozef nog een droom. Hij ziet de zon en de maan en de sterren. Ze maken allemaal een buiging voor Jozef. Jozef vertelt de droom weer aan zijn vader en zijn broers. Jakob bewaart die woorden in zijn hart en vraagt zich af wat de dromen betekenen. De broers zijn zó boos dat ze hem uitschelden. Ze roepen hem na: 'Meester-dromer, meester-dromer!'

Op een dag zegt Jakob: 'Jozef, wil jij gaan kijken hoe het met je broers gaat? Ze passen op de schapen vlakbij Sichem. Ze zijn al zo lang weg!' Jozef gaat op weg. Durft hij wel? Zal hij het eerst aan de Heere hebben gevraagd of Hij hem wil beschermen tegen zijn broers? Jozef moet heel ver lopen. Als hij bij Sichem komt, kan hij de broers niet vinden. Een man vertelt hem dat zijn broers met de schapen naar Dothan zijn gegaan. Nóg verder moet hij lopen. Eindelijk ziet hij zijn broers in de verte, maar de broers zien hem ook! 'Kijk, daar komt die meester-dromer aan', zeggen ze tegen elkaar. Ze maken samen een heel boos plan. Het wordt donker in hun hart. 'Zullen we hem doden en in een put gooien? Dan zullen we eens zien of die dromen uitkomen.' Ruben, de oudste broer, schrikt en zegt: 'Nee, we gaan hem niet doden. Laten we hem levend in de put gooien.' Ruben maakt snel een plan. Als de broers straks niet kijken, dan kan hij Jozef uit de put halen en hem gauw naar huis sturen.

Als Jozef bij zijn broers staat, ziet hij hun boze gezichten. Ze pakken Jozef ruw beet, trekken zijn mooie jas uit en gooien hem in de put. Jozef gilt van angst. 'Help, help, haal me eruit'. Jozef roept heel hard, maar de broers doen net alsof ze hem niet horen. Gelukkig staat er geen water in de put, anders zou Jozef nog verdrinken ook.

Hoe ga jij met je broertjes en zusjes om? Zorg je goed voor ze, of doe je net als de broers van Jozef? Ben je jaloers of boos, of schreeuw je tegen ze? De Heere zegt ook tegen jou dat je de Heere lief moet hebben boven alles en je naaste (dus ook je broers en zussen) als jezelf. Jozef heeft de Heere lief, maar toch beproeft de

Heere hem. Moeilijk te begrijpen hè? Jozef lijkt in heel veel dingen op de Heere Jezus. De mensen waren ook vaak boos op Hem. De Heere deed alleen maar goed en toch haatten ze Hem. Ze scholden de Heere Jezus uit en ze deden de mooie jas van de Heere ook uit, ze verkochten Hem ook voor twintig zilverstukken. Ze gooiden Hem niet in een put, maar hingen Hem aan een kruis. De Heere Jezus ging zelfs bidden voor de soldaten die Hem aan het kruis hingen. 'Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.' Dit wilde Hij allemaal doen om ons te redden. Vertel je zonden maar aan Hem en vraag om vergeving, dan wil Hij ook jouw Redder zijn.

De broers gaan eten en Ruben gaat weg om op de schapen te passen. Hij denkt: straks ga ik Jozef uit de put halen. Terwijl de broers eten, komt er een lange stoet met kamelen voorbij. Het zijn koopmannen die naar Egypte gaan. De kamelen dragen allemaal dure spullen die deze mannen in Egypte gaan verkopen.

'Hé broers', zegt Juda, 'zullen we Jozef verkopen aan deze koopmannen, dan hoeven we hem ook niet te doden.' De andere broers vinden het een goed idee. Ze halen Jozef uit de put en verkopen Jozef voor twintig zilverstukken. De mannen betalen het geld en nemen Jozef mee. O broers, kijk toch eens naar dat bange gezicht van jullie broer. Hoe kunnen jullie dit doen? Arme Jozef. Daar gaat hij, op reis naar Egypte. Als slaaf verkocht door zijn eigen broers. Zal ik mijn vader ooit nog terugzien? denkt Jozef. Wat is hij verdrietig en bang. *Is Jozef helemaal alleen? Nee, de Heere is bij Jozef. Hij zal voor*

hem zorgen. Hij gaat met Jozef mee naar Egypte. Na een poosje komt Ruben bij de put en ziet dat Jozef eruit is. De broers vertellen hem dat ze Jozef hebben verkocht naar Egypte. Nu zijn ze mooi van hem af. Zijn dromen zullen nu nooit uitkomen. *Is dat waar?*

Wat moeten ze nu tegen vader Jakob zeggen? De broers hebben een idee. Ze slachten een bokje en het bloed smeren ze op de jas van Jozef. Als vader de jas ziet, zal hij denken dat Jozef door een wild dier is verscheurd. Ze nemen de jas mee naar huis en liegen tegen hun vader. Ze zeggen dat Jozef niet meer leeft. Jakob scheurt van verdriet zijn kleren. Zijn liefste zoon is gestorven! Jakob is niet te troosten. En Jozef, wat gebeurt er met hem Egypte? Jozef wordt op de slavenmarkt verkocht aan Potifar.

AFSLUITING

Zie je wel dat Jozef op de Heere Jezus lijkt? Jozef was de lievelingszoon van Jakob. De Heere Jezus is de geliefde Zoon van God. Jozef ging op zoek naar zijn broers. De Heere Jezus zoekt verloren mensen. Jozef werd gehaat door zijn broers. De Heere Jezus werd verworpen door Zijn eigen volk. Jozef werd door zijn broers verraden en verkocht. De Heere Jezus werd door Judas verraden en verkocht.

VERWERKING

Probeer zoveel mogelijk overeenkomsten te noemen tussen de Heere Jezus en Jozef.

Praat met de kinderen na over jaloersheid en over pesten.

