

De schenker en de bakker

Periodethema: Jozef
Genesis 40

KERNTKST

'Doch de Heere was met Jozef, en wendde Zijn goe-dertierenheid tot hem' (Gen. 39: 21).

UITLEG VAN DE KERNTKST

Alles wat hier gebeurt, is volgens Gods plan met Jozef. Ook al was Jozef in een vreemd land, toch wist hij dat hij niet alleen was. Hij vergat de Heere niet en de Heere vergat Jozef niet.

BEGINSITUATIE

Jozef is vals beschuldigd door de vrouw van Potifar. Hij wordt door Potifar in de gevangenis gezet.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen dat God altijd trouw is in wat Hij belooft.
- We moeten leren ons vertrouwen op de Heere te stellen en niet op mensen.
- De kinderen horen dat Jozef dromen kan uitleggen door een openbaring van God.

INDELING

- Jozef in de gevangenis.
- Jozef mag zorgen voor andere gevangene.
- De schenker en de bakker komen in de gevangenis.
- De schenker en de bakker dromen.
- Jozef legt de dromen uit.
- De uitleg komt uit.
- De schenker vergeet Jozef.

OPMERKINGEN

Houd een gesprek over dromen. Leg de overeenkomsten en verschillen uit tussen onze dromen en de dromen uit de tijd van de Bijbel

ZINGEN

Psalm 81: 12; 121: 1; 146: 3.
MDK-2 lied 97.

'Jozef zoekt zijn grote broers'.

UITLEG VAN DE PSALM

De Heere is nabij, zo heeft Jozef dat ervaren in de gevangenis, toen hij dromen uit kon leggen. En Gods wonderen zullen verteld worden. Ook al duurde dat bij Jozef wel lang.

MATERIALEN

Print een kleurplaat uit van de vertelling en geef die aan de kinderen mee.

BORDPLAN

Teken op het bord druiven en brood.

INTRODUCTIE

Heb jij weleens straf gekregen voor iets dat je niet hebt gedaan? Vertel er eens over. Wat was er gebeurd? Hoe voelde jij je? Is het ook weer goed gekomen?

Vraag het verhaal van vorige week terug. Waar zit Jozef nu? Is hij schuldig?

BRUGZIN OF BEGINZIN

De vrouw van Potifar heeft geprobeerd om Jozef te verleiden. Jozef is gevlucht, maar zijn mantel is achtergebleven. De vrouw van Potifar vertelt tegen haar man dat Jozef háár heeft willen verleiden. Potifar laat Jozef in de gevangenis opsluiten.

Vertelling

'Brr, wat is het koud.' Jozef zit op de grond in de gevangenis met zijn rug tegen de muur en kijkt om zich heen. Hij ziet bijna niets, want er is geen raam in de cel waar hij zit. Alleen een heel kleine opening waar een beetje lucht doorheen komt, verder niets. Hij hoort allerlei geluiden in de gevangenis. Hij hoort deuren hard dichtslaan en stemmen die schreeuwen. O, wat is alles nu naar geworden. Gisteren was hij nog in het huis van Potifar. Gisteren was hij nog de baas over alle spullen. Gisteren... Ja, gisteren kwam de vrouw van Potifar hem vragen om zonden samen met haar te doen. Gisteren. Als hij had geluisterd naar de vrouw van Potifar, dan zat hij nu niet in de gevangenis. Maar Jozef wilde niet naar die stem luisteren. Hij wilde de Heere geen verdriet doen en zondigen. Daarom zit hij hier. Zou de Heere Hem vergeten zijn?

Iedere dag gaat de deur van zijn cel een stukje open en wordt er eten gebracht. Iedere dag ziet de man, die het eten brengt, Jozef rustig zitten. Hé, denkt die man, deze man is heel anders dan alle andere gevangenen. Deze man scheldt niet. Hij bonkt niet tegen de deur, hij zit daar zo stil en geduldig! De Heere zorgt dat die man goed op Jozef gaat letten. En dat die man denkt: Die Jozef is vast geen dief of moordenaar. Als ik het mocht, zou ik hem vrijlaten. Maar dat mag natuurlijk niet. Jozef mag wel uit zijn cel. Hij mag de man helpen met het eten rondbrengen in de gevangenis. Die man vertrouwt Jozef. Wie zou daar voor gezorgd hebben?

Er zijn twee nieuwe mensen in de gevangenis gekomen. Wat zouden ze gedaan hebben? Het zijn twee belangrijke mannen. Dat kun je wel aan hun kleding zien. Het zijn twee knechten van de koning. De ene man is schenker. Hij zorgt voor het drinken van de koning. De andere man is bakker. Hij bakt het brood voor de koning. Wat hebben ze dan gedaan dat de koning zo boos op hen is? In de Bijbel staat dat ze zondigden tegen de koning van Egypte.

Ze hebben dus iets verkeerd gedaan. Hebben ze geprobeerd om de koning te doden? We weten het niet. Allebei zitten ze nu in de gevangenis. Eén van hen heeft het gedaan, maar wie?

Jozef komt iedere dag eten brengen bij de schenker en de bakker. Op een dag ziet hij dat er iets niet goed is. 'Hé, wat is er met jullie aan de hand, waarom kijken jullie zo verdrietig?' 'Wij hebben allebei zo vreemd gedroomd vannacht', zeggen ze. 'Wij denken dat die dromen iets betekenen, maar we weten niet wat het is. En hier in de gevangenis is er natuurlijk niemand die dromen kan uitleggen.' Dan zegt Jozef: 'Mensen kunnen ook geen dromen uitleggen, dat kan alleen de Heere. Maar de God Die ik dien, Die weet alles. Misschien wil God het mij bekend maken als jullie je droom aan mij vertellen.' *Wat mooi dat Jozef hier in de gevangenis over de Heere spreekt. Hij schaamt zich niet voor zijn God. Durf jij ook zo over de Heere te spreken tegen je vriendjes of vriendinnetjes?*

Dan vertelt de schenker de droom aan Jozef. 'Ik droomde van drie takken met mooie, grote, rijpe druiven. Ik had de beker van de koning in mijn hand en perste de druiven uit in de beker en gaf hem aan de koning om te drinken. Toen werd ik wakker.' 'Dat is een heel mooie droom', zegt Jozef. 'Die drie takken zijn drie dagen. Over drie dagen zult u weer vrij zijn en weer de schenker van de koning zijn.' O, wat is de schenker blij! Zijn gezicht straalt. Jozef zegt tegen de schenker: 'Als u over drie dagen uit de gevangenis mag, wilt u dan tegen de koning zeggen dat ik hier onschuldig in de gevangenis zit. Zegt u maar dat boze mannen mij als slaaf verkocht hebben en dat ik hier zit, zonder dat ik iets verkeerd heb gedaan. Wilt u dat alstublieft doen?' 'Natuurlijk zal ik aan jou denken, Jozef. Ik zal het tegen de koning zeggen, hoor.'

Nu wil de bakker ook graag weten wat zijn droom betekent. Ook hij vertelt zijn droom aan Jozef. 'Ik droomde dat ik drie manden op mijn hoofd droeg. In die manden zat heerlijk brood en gebak voor de koning. Toen kwamen er vogels aanvliegen en die pikten van het gebak uit de bovenste mand. Toen werd ik wakker. Weet jij wat mijn droom betekent, Jozef?' 'De drie manden, zijn ook drie dagen. Over drie dagen zult u gestraft worden door de koning. De koning zal u laten doden.' Wat een vreselijk bericht! Bedroefd buigt de bakker zijn hoofd. Zal het dan toch de bakker zijn geweest die de koning kwaad wilde doen? De Bijbel vertelt ons daar niets over.

Wel lezen we dat na drie dagen de schenker uit de gevangenis mag. De koning is jarig. De schenker mag de wijn van de koning weer inschenken. De

bakker wordt na drie dagen gedood. En Jozef wacht af in de gevangenis. Stil, eenzaam, onschuldig. Hij wacht en wacht, maar niemand komt hem halen. De schenker heeft niet gedaan wat hij beloofd had. Hij is Jozef vergeten. Toch blijft Jozef op de Heere vertrouwen. Iedere dag bidt hij: 'Heere, red en help mij toch en bevrijd mij uit deze gevangenis.' Verhoort de Heere het gebed van Jozef dan niet? Jawel, maar op Zijn tijd. De Heere vindt het goed voor Jozef dat hij nog een poosje in de gevangenis zit. Hij heeft een plan met Jozef. Een heel mooi plan. Er komt een dag dat er weer een lichtje gaat branden in het leven van Jozef. Maar dat horen we in de volgende vertelling.

AFSLUITING

Jozef is vast heel bang geweest in de gevangenis en hij maakte zich vast ook wel bezorgd. Wat heerlijk

dat hij dan bij God mocht schuilen. Bij God ben je veilig. Wij mogen ook met onze noden en zorgen naar de Heere gaan. Vraag maar aan de Heere of Hij je eerlijk en geduldig wil maken en dat je nooit zult twifelen aan de hulp van de Heere. Doen hoor!

VERWERKING

- De schenker vergat wat hij aan Jozef had beloofd. Wij vergeten ook wel eens iets. Soms is dat niet zo erg, maar soms wel. Zeker als je iets beloofd hebt, is het erg als je het niet nakomt.
- Van Wie kun je niet zeggen dat Hij dingen vergeet? Wat vind je hiervan?
- Op welke manier laat Jozef zien dat hij bij God hoort?

