

# Farao's dromen

Periodethema: Jozef  
Genesis 41

## KERNTekST

'Hetgeen God is doende, heeft Hij Farao getoond' (Gen. 41: 28b).

## UITLEG VAN DE KERNTekST

De Heere maakt Zijn plannen door middel van dromen aan Farao bekend.

## BEGINSITUATIE

De Heere leidt het leven van Jozef. Hij wordt verkocht, wordt slaaf en nu onderkoning. De Heere zorgt hiermee voor Zijn volk. Ook in tijd van hongersnood.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen dat God mensen gebruikt om Zijn plan uit te voeren.
- De kinderen beseffen dat de Heere in de tijd van Jozef dromen gebruikte om te vertellen wat er ging gebeuren.
- De kinderen leren dat de Heere nabij is in voren tegenspoed.

## INDELING

- Farao droomt over de koeien.
- Farao droomt over de aren.
- Farao weet niet wat hij moet doen, niemand kan uitleg geven van zijn dromen.
- De schenker denkt aan Jozef.
- Jozef wordt geroepen.
- Jozef legt de droom uit met Gods hulp.
- Jozef wordt onderkoning.
- Jozef trouwt.
- Jozefs plannen (Gods plan) uitgevoerd.

## OPMERKINGEN

Lees zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus erbij over de voorzienigheid van God.

Psalm 105: 16-21.

'Farao' is het Egyptische woord voor koning. Leg dat vooraf uit.

## ZINGEN

Psalm 100: 4; 105: 12; 135: 3.

'k Stel mijn vertrouwen' (Gele Bundel lied 157).

'Jozef zoekt zijn grote broers' (AWN).

## UITLEG VAN DE PSALM

Er is niets in deze wereld dat uiteindelijk kan beslissen hoe het gaan zal. Geen gebeurtenissen of listen, het oosten noch het westen legt enig gewicht in de schaal. God regeert!

## MATERIALEN

Neem korenaren mee.

## BORDPLAN

Schrijf van elk kind op waar hij/zij goed in is. Benoem steeds dat het gaven van God zijn die we tot Zijn eer moeten gebruiken. Hoe doe je dat? Elk kind mag even laten zien of horen waar hij goed in is.

**INTRODUCTIE**

Het is alweer twee jaar geleden dat de schenker weer terug mocht gaan naar het paleis van Farao. Maar Jozef zit nog steeds in de gevangenis. De schenker heeft niet meer aan Jozef gedacht. Hij vergat hem. Wat een teleurstelling voor Jozef!

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

Wat zal Jozef vaak naar de deur van de gevangenis hebben gekeken! Komt er al een knecht van de Farao om mij op te halen? Maar nee, er komt niemand. Dagen en weken gaan voorbij. Niemand kijkt naar Jozef om. Niemand?

## Vertelling

Het is heel stil op straat. Je ziet niemand meer buiten lopen. Het is nacht. Iedereen slaapt. Ook in het paleis van de Farao, de koning van Egypte. De koning ligt in zijn mooie bed. Hij draait zich een paar keer om en schrikt dan wakker. Ik heb gedroomd, denkt hij. Wat was het een vreemde droom. De koning denkt na wat hij ook alweer gedroomd heeft. O ja, hij weet het weer. Hij droomde dat hij aan de kant van de rivier de Nijl stond. Rustig stroomde het water. Maar opeens kwam er uit het water een koe. En nog één en nog één. In totaal wel zeven koeien. De zeven koeien zwommen allemaal naar de kant. Ze klommen er tegenop en gingen gras eten. Wat een mooie en gezonde koeien zeg! Maar er gebeurde nog meer. Er kwam weer beweging in het water. De koning zag in zijn droom weer een koe. En nog één en nog één. Het waren er weer zeven. Deze koeien klommen ook uit het water. Waren deze koeien ook zo mooi en gezond Nee! Helemaal niet. Deze zeven koeien waren heel mager en lelijk. Maar kijk eens wat er gebeurde? Die dunne en lelijke koeien grepen de mooie en gezonde koeien beet en aten ze helemaal op! Maar weet je wat zo raar was? De koeien bleven even mager.

De koning trekt de mooie dekens weer om zich heen en slaapt verder. Ineens schrikt hij weer wakker. Hij heeft weer gedroomd. Nu droomde de koning dat hij op het korenland liep. Hij ziet zeven korenaren. Hele mooie volle korenaren. Er zitten grote dikke korrels in. Straks als ze gemaaid zijn, zal er goed meel van gemaakt worden. Maar er gebeurt nog meer in de droom. Ineens komen er uit de grond nog zeven korenaren. Farao ziet het in zijn droom gebeuren. Maar deze korenaren zijn niet mooi, er zitten geen korrels in. Ze zijn dun en dor. Het lijkt wel of ze door de zon verschroeid zijn. Nee, van zulke aren kun je geen goed meel krijgen. Kijk eens wat er gebeurt? Die dunne korenaren eten die dikke korenaren op, net als bij die koeien. Maar ze blijven net zo dun en lelijk als eerst. Weer schrikt de koning wakker. Nu kan hij helemaal niet

meer slapen. Steeds moet hij denken aan deze twee bijzondere dromen. Dit moet toch iets betekenen? Twee verschillende dromen die toch zoveel op elkaar lijken. Hij gaat op de rand van zijn bed zitten. Hij kijkt eens rond in zijn slaapkamer. Hij is er helemaal van in de war.

's Morgens heel vroeg laat de koning zijn wijze en knappe mannen komen. Zij moeten hem vertellen wat de dromen betekenen. Ook laat de koning tovenaars en waarzeggers komen. Zij kunnen dromen uitleggen en zeggen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Allemaal staan ze om de koning heen en luisteren naar de koning als hij vertelt wat hij heeft gedroomd. Ze denken allemaal heel diep na. Ze praten er met elkaar over, maar het wordt steeds stiller. Niemand weet het!

De koning zegt: 'Is er dan niemand, die dromen kan uitleggen?' Hij kijkt de mannen één voor één aan. Dan doet de schenker een stap naar voren en zegt: 'O koning, ik ben iets helemaal vergeten te zeggen! Twee jaar geleden was u heel boos op mij en de bakker. We moesten alle twee naar de gevangenis toe. De bakker en ik hebben in de gevangenis ook een droom gehad. Er was toen in de gevangenis een Hebreeuwse jongen. Hij was de knecht van de gevangenisbewaker. Hij kwam ons eten brengen en zag dat we heel erg bezorgd keken. We vertelden hem wat we gedroomd hadden. We hebben onze dromen verteld en hij heeft gezegd wat het betekende. En precies zoals die jongen het heeft gezegd, is het ook gebeurd. Alles is precies uitgekomen. Die jongen kan ook vast uw droom uitleggen.' 'Ga snel die jongen halen!' roept de koning.

Dan wordt er aan de gevangenisdeur van Jozef geroepen. Jozef schrikt. Wat zal er gebeuren? De deur vliegt open en er staan twee knechten van de koning bij de deur. 'Je moet bij de koning komen, de koning heeft gedroomd en jij moet de dromen uitleggen', zeggen de knechten. 'De schenker heeft het tegen de koning gezegd.' Vlug staat Jozef op. Jarenlang heeft er niemand aan hem gedacht. Iedereen was hem vergeten. Onschuldig is hij in de gevangenis gekomen. Eenzaam en alleen heeft hij zijn werk gedaan. Was echt iedereen Jozef vergeten? Nee, gelukkig niet. De Heere is hem al die jaren nooit vergeten. Hij vergeet Zijn kinderen niet. *Wij kunnen ook weleens denken dat we alleen staan. Dat niemand ons helpt als we erg verdrietig zijn. Weet dan dat de Heere jou altijd ziet en hoort. Misschien denk je wel dat de Heere niet aan jou wil denken, omdat je zo vaak foute en zondige dingen doet. Maar weet je, de Heere is juist op aarde gekomen voor zondige en slechte mensen. Hij wil graag dat je naar Hem vraagt, Hij wil dat je roept tot Hem. De Heere zegt het*

*Zelf in die bekende psalm: 'Opent uwe mond; Eist van Mij vrijmoedig, Op mijn trouwverbond; Al wat u ontbreekt, Schenk Ik, zo gij 't smeekt, Mild en overvloedig.' Doen hoor!*

Jozef denkt: Moet ik zo naar de koning? Dat kan toch niet? Moet je zien hoe vies ik eruit zie. Moet je eens kijken wat een vuile kleren ik aan heb. Zo kan ik toch niet bij de koning komen? Nee, dat kan ook niet. Jozef moet eerst in bad en naar de kapper. Hij krijgt andere kleren aan. Zo komt Jozef bij de koning. Wie had dat nog gedacht.

Jozef buigt voor de koning. De koning zegt: 'Ik heb gehoord, dat jij dromen kunt uitleggen.' 'Nee', zegt Jozef, 'ik kan geen dromen uitleggen, maar God kan dat wel.' *Hoor je dat? Jozef zegt niet van zichzelf dat hij dromen kan uitleggen. Hij geeft God de eer! Jozef durft dat, omdat hij de Heere liefheeft. Wij vinden onszelf vaak heel belangrijk en goed. Maar wij krijgen alles van de Heere. Daarom moeten we bescheiden zijn en de Heere de eer geven. Durf jij voor de Heere uit te komen? Of schaam jij je dat je in de Heere gelooft en dat je naar de kerk gaat? Het is ook best wel moeilijk, maar ook hiermee wil de Heere je helpen.*

De koning vertelt de dromen direct aan Jozef. Van de zeven dikke koeien en van de zeven magere koeien, die de dikke koeien opeten. Ook vertelt hij van de zeven dikke korenaren en van de zeven dunne korenaren, die de dikke korenaren opeten. Nadat Jozef de dromen van de koning gehoord had, denkt hij diep na. 'Uw droom is een boodschap van God', zegt hij. 'God wil mij gebruiken om u Zijn boodschap uit te leggen. God wil u vertellen wat er gaat gebeuren.' Dan gaat Jozef de dromen uitleggen. Dat kan hij, omdat de Heere hem helpt. 'De twee dromen betekenen hetzelfde. Er komen zeven goede jaren waarin er heel veel koren zal groeien. Er zal eten genoeg zijn voor iedereen. Maar daarna komen er zeven slechte jaren. Er zal heel weinig koren groeien. Mensen en dieren zullen honger lijden, omdat er niet genoeg op het land groeit. U heeft twee keer hetzelfde gedroomd. Dat betekent dat het vast en zeker zal gebeuren. Daarom, koning, moet u een wijze en verstandige man gaan zoeken, die in die zeven goede jaren het koren in schuren gaat opslaan. Als dan de zeven slechte jaren komen, kunt u het koren wat daar opgeslagen ligt, gebruiken, dan hoeft er niemand honger te lijden. Er zal ook in de landen om Egypte

heen niets groeien. Er zal honger zijn in alle landen.' O, wat erg!

Iedereen heeft stil en met aandacht naar Jozef geluisterd. 'Dit is een man waar de geest van God in woont', zegt de koning. 'De Heere God heeft alles bekendgemaakt en er is niemand zo wijs en knap als Jozef. Weet je wie die schuren moet gaan bouwen? Weet je wie er over Egypte moet gaan regeren? Jij, Jozef! Jij moet onderkoning worden van Egypte! Iedereen in het land moet naar jou luisteren. Jij bent, na mij, de belangrijkste man van Egypte.' Dan haalt de koning een mooie dure ring van zijn vinger af en geeft die aan Jozef. Ook doet hij Jozef een prachtige gouden ketting om. Jozef krijgt ook een koets met prachtige paarden ervoor. Alle mensen moeten voor Jozef buigen als hij langskomt. Jozef krijgt ook een nieuwe naam. Ze noemen hem Zafnath-Paäneath. Die naam betekent: redder van het leven. Zonder jou Jozef, bedoelt de koning, zal iedereen van honger sterven. Jij redt ons leven door je wijze raad! *Wat lijkt Jozef hier op de Heere Jezus! De Heere is de echte Redder van het leven. Hij kwam naar de aarde om mensen te redden van de dood. Om voor hun zonden te sterven. Zonder het geloof in Hem moeten we omkomen. Als de Heere in je hart komt wonen, dan ben je niet zelf meer de baas in je hart, want dan is God de koning van je hart. Dan doe je niet meer wat je zelf graag wilt, maar dan doe je wat God van je vraagt. God wil ook Koning zijn in jouw hart. Is Hij dat al?*

### AFSLUITING

Wat een veranderingen zijn er in het leven van Jozef. Eerst jaren onschuldig in de gevangenis gezeten en nu onderkoning. Jozef trouwt met Asnath. Hij reist het hele land door en laat overal schuren bouwen waarin straks het koren wordt bewaard. Jozef krijgt ook twee zonen: Manasse en Efraïm. Wat is de Heere goed voor Jozef. Zie je wel dat de Heere hem niet was vergeten?

### VERWERKING

De Heere gebruikte in de tijd van Jozef dromen om te vertellen wat er ging gebeuren. Hoe kunnen wij de wil van de Heere leren kennen? Het is belangrijk dat we weten wat de wil van God is. Dat geldt voor kleine én grote dingen in ons leven. Praat met elkaar na over verschillende (grote of kleine) gebeurtenissen uit jullie leven, hoe je ontdekte wat de wil van God was.

