

Samuël geboren

Periodethema: Samuël
1 Samuël 1

KERNTEKST

'Daarom heb ik hem ook den HEERE overgegeven al de dagen die hij wezen zal; hij is van den HEERE gebeden.' (1 Sam. 1: 28a)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Hanna had God beloofd haar zoon te geven in Zijn dienst als ze van God een zoon zou krijgen. God heeft Hanna's gebed verhoord en daarom brengt Hannah Samuël naar de tabernakel om de rest van zijn leven God te dienen.

BEGINSITUATIE

Nadat het volk Israël zich in Kanaän gevestigd had, leefde het volk daar zonder specifieke leider over het gehele volk. Deze tijd werd gekenmerkt door een steeds terugkerend patroon van zonde en godsdienstig verval, gevolgd door wanorde en onderdrukking. Als het volk weer tot God gaat roepen, zendt God een richter (in een deel van het land) waardoor God het volk verlost van de overheersing. In totaal zijn er twaalf richters geweest, met Simson als laatste. Nu leeft het volk weer in een tijd van zonde en godsdienstig verval. De priesters, Hofni en Pinehas, zonen van de hoofdpriester Eli, zijn goddeloze mannen die de Heere niet kennen en het volk doen zondigen. De tabernakel staat in Silo.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen zien dat God een oprecht gebed naar Zijn wil verhoren wil.
- De kinderen leren dat wij onze beloftes moeten houden.
- De kinderen zien dat je nooit te jong bent om de Heere te dienen.

INDELING

- Het gezin van Elkana naar Silo.
- Het verdriet van Hanna.
- Hanna bidt.
- Eli en Hanna.
- Samuël.

ZINGEN

Psalm 26: 1, 2 en 8; 66: 10; 81: 12; 116: 1 en 4

'Hoger dan de blauwe luchten' (OT 416)

'Heer', al ben ik nog maar klein' (OMK deel 2, 84)

'k Sluit mijn ogen, vouw mijn handen' (OMK deel 2, 98)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 116: 4a D' eenvoudigen dat zijn die mensen die niet op zichzelf vertrouwen, maar op God. De Heere ziet om naar mensen die het van Hem verwachten.

MATERIALEN

Een plaat van de tabernakel.

BORDPLAN

Hang de volgende drie pictogrammen op het bord:



INTRODUCTIE

Ben jij ook wel eens heel verdrietig (wijs naar de verdrietige smiley)? Weet je hoe je dan weer echt blij kunt worden (wijs naar de blije smiley)? Dat kunnen jullie vandaag leren uit het verhaal. Let maar goed op.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Het verhaal van vandaag gaat over dit plaatje (wijs naar het plaatje van de gevouwen handen).

Vertelling

HET GEZIN VAN ELKANA NAAR SILO

Op de weg tussen Rama en Silo loopt een groepje mensen. Wie zijn die mensen en waar gaan ze naartoe? Het is Elkana met zijn twee vrouwen Hanna en Peninna. Twee vrouwen? Maar een man mag toch geen twee vrouwen hebben? Dat klopt. De Heere heeft al heel lang geleden tegen Adam en Eva gezegd dat één man met één vrouw moet trouwen. Elkana was met Hanna getrouwd. Maar Hanna kon geen kinderen krijgen. En dat is in Israël een schande. Want dan kan uit het geslacht van Elkana nooit de Heere Jezus geboren worden. Dat vond Elkana zo erg, dat hij ook met een andere vrouw getrouwd is, Peninna. Zij heeft wel kinderen gekregen. Kijk maar, die kinderen lopen er ook bij. Maar de Heere heeft alles wel gezien en de Heere vindt het niet goed dat Elkana twee vrouwen heeft. Het gaat ook eigenlijk helemaal niet goed in het gezin van Elkana. Dat komt omdat Elkana twee vrouwen heeft. Want weet je, eigenlijk houdt Elkana meer van Hanna dan van Peninna. En Peninna merkt dat wel. Want elke keer als ze gaan offeren in de tabernakel en ze samen de offermaaltijd eten, krijgt Hanna een groter stuk van het vlees dan Peninna. Daarom is Peninna jaloers. Peninna plaagt Hanna, omdat zij wel kinderen heeft en Hanna niet. Hanna is daar erg verdrietig om. En weet je wanneer Peninna Hanna het meest plaagt? Als ze op weg zijn naar de tabernakel om te offeren. En nu zijn ze juist weer op weg naar Silo. In Silo staat de tabernakel, de tent die de Heere in de woestijn had laten maken om Hem in te dienen. In Silo zullen ze weer gaan offeren en samen de offermaaltijd gaan eten. En Peninna weet al dat Hanna dan weer meer zal krijgen dan zij en haar kinderen. En daarom plaagt Peninna Hanna weer zo erg.

HET VERDRIET VAN HANNA

Als ze in Silo zijn, is Hanna erg stil. En als ze samen zitten te eten, eet Hanna bijna niets. Ze heeft zoveel verdriet dat ze niet kan eten. Elkana ziet het wel. Als ze even samen zijn, zegt hij tegen haar: 'Hanna, waarom ben je zo verdrietig? Ben ik dan

niet meer waard voor je dan tien zonen?' Hanna schudt haar hoofd. 'Ik houd heel veel van je, Elkana, maar omdat ik geen kinderen heb, lijkt het wel alsof ik niet meetel. Ik zou zo graag een zoon krijgen. Dan zou ik hem aan de Heere willen geven dat hij Hem dienen zou. Zou je dat goed vinden, Elkana?' Elkana vindt het goed.

HANNA BIDT

Als ze klaar zijn met eten, staat Hanna op. Vol verdriet loopt ze naar de tabernakel. Ze gaat naar de plaats waar de vrouwen mogen bidden en laat zich op de grond vallen. En dan vertelt ze alles aan de Heere. Nee, niet hardop, niemand mag van haar verdriet weten dan de Heere alleen. In haar hart vertelt ze alles aan de Heere. Haar lippen bewegen wel, maar niemand hoort wat ze bidt. Ze zegt: 'Heere van de legermachten, als U aan mij denkt en mij een zoon geeft, dan zal ik die heel zijn leven aan U teruggeven. Ik zal zijn hoofd niet scheren, hij zal een knecht van U zijn en ik zal hem aan U geven om U te dienen.' Tranen lopen over haar wangen. Zal de Heere haar willen horen?

ELI EN HANNA

Opeens schrikt Hanna. Een strenge mannenstem klinkt: 'Hoe lang zult u uzelf nog zo dronken gedragen? Ga toch uw roes ergens anders uitslapen!' Verschrikt kijkt Hanna op. Wie is het die zo streng tegen haar praat? Wie denkt er dat ze teveel wijn op heeft en zo dronken in de tabernakel is? Als ze ziet wie het is, schrikt ze nog meer. Het is de hogepriester, Eli. Waarom denkt Eli dan dat Hanna dronken is, dat ze teveel wijn op heeft? In die tijd was het heel ongewoon om niet hardop te bidden. Iedereen bad altijd hardop. En bij Hanna had Eli wel de lippen zien bewegen, maar hij hoorde haar niet praten. Toen dacht Eli: die vrouw heeft vast teveel gedronken. Het gebeurde de laatste tijd wel vaker dat mensen dronken naar de tempel kwamen. Nee, dat was niet goed, daar heeft de Heere een hekel aan. Maar de mensen trekken zich helemaal niets van de Heere aan. En Eli's zonen, de priesters Hofni en Pinehas, doen er ook gewoon aan mee. Hofni en Pinehas zorgen er zelfs voor dat de mensen nog meer zonden doen. Dat weet Eli wel. Hij heeft er veel verdriet om. En nu Eli denkt dat Hanna dronken is, wordt hij daar ook boos om. Maar dan zegt Hanna: 'Nee meneer, ik ben niet dronken. Maar ik ben heel verdrietig en ik heb al mijn verdriet voor de Heere uitgestort.' De boze blik, die eerst in Eli's ogen lag, verdwijnt en Hanna ziet dat Eli nu liefdevol kijkt. Hij zegt: 'Ga heen in vrede. De God van Israël zal datgene geven waar u Hem om gebeden heeft.' Hanna staat op en dan vraagt ze nog aan Eli: 'Wilt u voor mij bidden, mijnheer?' Dan gaat ze weer weg uit de tabernakel en gaat naar Elkana en Peninna toe. De andere dagen

is Hanna heel anders. Ze kijkt niet meer verdrietig en ze eet en drinkt weer goed. Elkana en Peninna zien het wel. Ze denken: wat zou er toch met Hanna gebeurd zijn dat ze nu opeens zo vrolijk en blij is?

SAMUËL

Het is ongeveer vier jaar later. Weer is Elkana met zijn gezin op weg naar Silo. Kijk eens goed naar het groepje mensen. Aan de hand van Hanna loopt nu een kleine jongen. Wie is die jongen? Het is Samuël, de zoon van Hanna. Wat is Hanna blij. De Heere heeft haar gebed verhoord. Hanna heeft een zoon van de Heere gekregen. Ze heeft hem 'Samuël' genoemd. Dat betekent: de Heere hoort. Hanna heeft goed voor hem gezorgd en hem steeds te drinken gegeven totdat Samuël groot genoeg was om niet meer bij zijn moeder te drinken. Vandaag zijn ze op weg naar de tabernakel. Nu zal Hanna Samuël in de tabernakel brengen. Daar mag hij de Heere dienen. In de tabernakel brengen ze samen een dankoffer aan de Heere. Ze zijn zo dankbaar dat de Heere het gebed van Hanna verhoord heeft. Dan loopt Hanna met Samuël aan haar hand naar Eli toe. Ze kijkt Eli aan en zegt: 'O mijnheer, zo waar als de Heere leeft, ik ben die vrouw die toen zo verdrietig in de tabernakel aan het bidden was. Ik bad om deze jongen en de Heere heeft mijn gebed verhoord. Daarom geef ik hem aan de Heere terug heel zijn leven hier op aarde. Hij is van de Heere gebeden.'

AFSLUITING

Snappen jullie nu hoe je van verdrietig weer echt blij kunt worden? Door je verdriet aan de Heere te vertellen. Geeft de Heere altijd alles wat wij van Hem vragen net als bij Hanna? Nee, de Heere geeft niet altijd precies wat wij willen. Maar als je je verdriet aan de Heere vertelt, wil Hij je wel rust geven. Soms hoort de Heere ons gebed heel anders dan wij van Hem vragen, maar als Hij bij ons is in ons verdriet, is dat het mooiste wat we krijgen kunnen. Daarom hangen deze plaatjes (wijs naar de pictogrammen op het bord) in deze volgorde. Alleen door te bidden kunnen we van verdrietig weer echt blij worden.

VERWERKING

- Laat de kinderen een deurhanger maken voor stilte tijdens stille tijd (zie verwerking op de site). Er is een voorbeeld voor jongens en voor meisjes.
- Voor kinderen kan het moeilijk te begrijpen zijn waarom Hanna blij kon zijn, terwijl ze wist dat Samuël naar de tabernakel moest. Praat er daarom samen over dat het in die tijd belangrijk was om een zoon te hebben en dat het voor ouders belangrijker is dat hun kind de Heere dient dan dat hun kind dichtbij hen is.
- Probeer samen allerlei zorgen en verdriet te noemen die je bij de Heere mag brengen in het gebed. Leg uit welke gebeden de Heere altijd horen wil, omdat ze naar Zijn wil en beloften zijn.

