

Samuël geroepen

Periodethema: Samuël
1 Samuël 3

KERNTEKST

'Toen kwam de HEERE en stelde Zich daar en riep gelijk de andere malen: Samuël, Samuël! En Samuël zeide: Spreek, want Uw knecht hoort.' (1 Sam. 3: 10)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De HEERE roept Samuël voor de vierde keer. Samuël weet nu dat het de HEERE is en antwoordt Hem eerbiedig dat hij bereid is om naar Hem te luisteren en Hem te gehoorzamen ('Uw knecht').

BEGINSITUATIE

Samuël is door Hanna van de Heere gebeden. Zoals Hanna beloofd had, brengt ze Samuël zodra hij gespeend is naar de tabernakel om daar de Heere te dienen. Samuël helpt Eli in de tabernakel bij het werk. Het is een tijd van godsdienstig verval. Een gezicht of een verschijning van de Heere is in deze tijd zeldzaam.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen hoe God tot jonge mensen spreken wil en ze gebruiken wil in Zijn dienst.
- De kinderen zien dat God de zonden niet ongestraft laat.
- De kinderen zien dat de ware gelovige zich buigt onder Gods oordeel.

INDELING

- Samuël geroepen.
- Samuël voor de tweede en derde keer geroepen.
- God spreekt tot Samuël.
- De reactie van Eli.
- Samuël de profeet.

ZINGEN

Psalm 25: 2; 116: 4; 143: 10
'Samuël hoort 's nachts een stem' (OT 370)
'Eli's helper Samuël' (OMK 2, 20)
'Ik dank U, Heer' (OMK 2, 94)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 116 :4 In de wereld/zonde vind je geen rust. Alleen als God je verlost, ken je ware rust.

MATERIALEN

Plaatje van de tabernakel, zodat de kinderen een beeld hebben van hoe die er ongeveer uitzag (en eventueel een afbeelding van de zevenarmige kandelaar).

BORDPLAN

Schrijf vier uitroeptekens op het bord. Elke keer als je vertelt dat God Samuël roept, wijs je naar het volgende uitroepteken of omcirkel je het.

INTRODUCTIE

Wat zeg jij tegen de Heere als de Heere je roept? Mij roept? Roept de Heere mij dan? Jazeker! Of ken je de stem van de Heere nog niet? Dat kan.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Samuël kende de stem van de Heere eerst ook niet. Luister maar!

Vertelling

SAMUËL GEROEPEN

Het is nacht. In de tabernakel in Silo branden de kaarsen op de zevenarmige kandelaar. Elke nacht branden die vanaf het moment dat de zon ondergaat tot het moment dat de zon opkomt. In een tent bij de tabernakel ligt Samuël te slapen. Opeens schrikt Samuël wakker. Wat is dat? Hoort hij het goed? Iemand roept zijn naam: 'Samuël, Samuël!' Samuël springt zijn bed uit. Dat moet Eli zijn! Die heeft hem vast nodig. Snel loopt Samuël naar het bed van Eli toe. 'Hier ben ik, Eli, u heeft mij geroepen.' Eli wrijft in zijn ogen en slaperig kijkt hij Samuël aan. 'Welnee! Ik heb je helemaal niet geroepen. Ga weer maar snel slapen, jongen!' Samuël begrijpt er niets van. Zou hij het gedroomd hebben? Hij haalt zijn schouders op, loopt terug naar zijn bed en gaat weer liggen.

Samuël voor de tweede en derde keer geroepen. Maar als Samuël bijna weer in slaap valt, hoort hij het weer: 'Samuël, Samuël!' Zie je wel, hij hoort het toch echt hoor! Hij stapt weer uit zijn bed en gaat naar Eli. 'Hier ben ik, Eli. U heeft mij geroepen.' Maar Eli schudt zijn hoofd. 'Nee hoor, Samuël, ik heb je echt niet geroepen. Ga weer maar snel slapen.' Samuël snapt het niet. Hij gaat weer terug naar zijn bed en gaat weer liggen.

Even later klinkt er weer: 'Samuël, Samuël!' Weer springt Samuël uit zijn bed en gaat naar Eli toe. Wie kan het anders zijn dan Eli? 'Hier ben ik hoor. U riep mij.' Nu gaat Eli rechtop zitten. Even denkt hij na en dan zegt hij: 'Samuël, ik denk dat de Heere je roept. Ga weer maar terug in je bed liggen en als Hij je weer roept moet je zeggen: Spreek HEERE, want Uw knecht hoort!' Samuël kijkt verrast. Zou het echt waar zijn? Zou de Heere hem roepen? Wat zou de Heere tegen hem willen zeggen? Hij draait zich om en gaat terug naar zijn bed. Hij gaat erin liggen, maar slapen kan hij nu echt niet meer. Vol spanning wacht hij af. Zal de Heere hem nog een keer roepen?

GOD SPREEKT TOT SAMUËL

Het is heel stil. Hoor, daar hoort Samuël het weer: 'Samuël, Samuël!' Hij gaat rechtop in bed zitten en heel eerbiedig zegt hij: 'Spreek HEERE, want Uw

knecht hoort!' Nu voelt Samuël dat de Heere bij hem is. De Heere praat verder tegen Samuël en Samuël luistert goed: Ik zal Israël zo straffen dat bij iedereen die erover hoort, zijn oren zullen tuiten. En ik zal ook aan het huis van Eli doen wat ik tegen hem gezegd heb door een profeet. Want hij wist van de vreselijke zonden van zijn zonen, maar hij heeft hen niet eens boos aangekeken vanwege die zonden. Daarom heb ik Eli gezworen dat ik die zonden straffen zou.' Stil heeft Samuël geluisterd. Wat een verdrietige boodschap is dat. Maar Samuël weet ook wel dat het volk Israël het verdiend heeft. De mensen doen zoveel zondige dingen. Ze doen alsof er geen God is en geen wet. En de zonen van Eli doen ook heel erge dingen en ze zorgen er zelfs voor dat het volk nog erger zondigt. En ja, het is waar, Eli zegt er niets van. Maar o, wat vindt Samuël het erg voor Eli. Hij houdt zoveel van Eli. Nog lang zit hij op zijn bed over alles na te denken.

DE REACTIE VAN ELI

Dan wordt het licht buiten en is het tijd voor Samuël om uit zijn bed te gaan. Zoals elke morgen doet hij de deuren van de tabernakel open. Hij hoopt dat Eli niet aan hem zal vragen wat de Heere tegen hem gezegd heeft. Wat zal Eli verdrietig zijn als hij het hoort. Stilletjes doet Samuël zijn werk. Dan opeens hoort hij de stem van Eli: 'Mijn zoon Samuël!' Hij loopt naar Eli toe en zegt: 'Zie hier ben ik.' Nieuwsgierig kijkt Eli hem aan en zegt: 'Wat heeft de Heere tegen je gezegd? Je moet het allemaal vertellen, Samuël, en niets voor mij verzwijgen.' Samuël kijkt Eli aan. O, die lieve, oude Eli waar hij zoveel van houdt! Maar hij weet dat hij het eerlijk moet vertellen en dat doet hij ook. Hij vertelt alles wat de Heere hem die nacht gezegd heeft. Wat zal Eli daarop zeggen? Eli knikt en zegt: 'Hij is de HEERE, Hij doet wat goed is in Zijn ogen.' Heeft Eli dan niet meer te zeggen? Verdedigt Eli zichzelf niet? Nee, Eli weet dat hij gezondigd heeft en hij weet dat het volk gezondigd heeft en zijn zonen ook en hij weet dat zij allen straf verdiend hebben. Ja, Eli beseft dat ze nog veel ergere straf verdiend hebben, maar hij weet ook dat er iemand zal komen om die straf voor Hem te dragen. En jullie weten wel wie die iemand is hè? De Heere Jezus. Hij zal komen om de straf voor de zonde van Eli te dragen. Daarom zal Eli straks als hij moet sterven toch in de hemel mogen komen. Gelukkige Eli!

SAMUËL DE PROFEET

En Samuël? Samuël wordt een profeet van God. De Heere spreekt nog veel vaker tegen Samuël. En als Samuël groter is geworden, mag hij de boodschap van de Heere doorgeven aan de mensen. De Heere doet alles precies zoals Hij tegen Samuël gezegd heeft. De mensen merken het dat Samuël echt een profeet is van de Heere.

AFSLUITING

Zien jullie dat we moeten leren om de stem van de Heere te horen? 'Ja maar', zul je zeggen, 'de Heere roept mij toch niet zoals Samuël?' O nee? Elke keer als jij uit de Bijbel hoort vertellen, roept de Heere jou! Dan zegt de Heere tegen jou: 'Luister toch wat Ik wil dat je doet!' En wat denken jullie van de doop? Toen noemde de dominee jÓuw naam, maar eigenlijk was het de Heere Die jÓuw naam noemde. En de Heere zei tegen jÓu: 'Ik wil in jouw hart wonen en jou net als Samuël profeet maken. Je mag andere mensen over mij vertellen.' En wat moeten wij dan antwoorden? Wat zei Samuël? Hij zei: 'Spreek HEERE, want Uw knecht hoort!' Dat mag jij ook zeggen als je bidt: 'Heere, zegt U maar wat U wilt dat ik zal doen. Heere, ik wil Uw knecht zijn en bij U horen zoals Samuël bij U hoorde.' En dan wil de Heere tegen ons praten. Misschien niet zo net als bij Samuël. Maar de Heere praat tegen ons door de preek op zondag, door het Bijbelverhaal op school of op de zondagsschool of soms misschien op een andere manier door iets wat iemand vertelt of wat er in je leven gebeurt. Probeer altijd maar goed te luisteren.

VERWERKING

- Zie verwerking op de site. Laat de kinderen de afbeeldingen kleuren waardoor de Heere ons roept. Hang vervolgens alle papieren op en laat de kinderen één voor één uitleggen waarom ze die afbeeldingen gekleurd hebben. Leg uiteindelijk uit dat alle afbeeldingen gekleurd mogen worden omdat de Heere op allerlei manieren tot ons spreken kan.
 - 1=gebeurtenissen in je leven zoals bijvoorbeeld een ongeluk.
 - 2=Bijbels onderwijs in de kerk en op school.
 - 3=het sterven van mensen om ons heen.
 - 4=iets wat een ander tegen je zegt.
 - 5=de natuur.
 - 6=de Bijbel.
- Zie verwerking op internet. Laat de kinderen het aantal uitroeptekens kleuren van het aantal keer dat de Heere Samuël riep.
- Praat samen over hoe de Heere tegen ons praat en hoe we Hem kunnen verstaan.

