

Elia bij de beek Krith

Periodethema: Elia

1 Koningen 16: 29 - 17: 7

KERNTekST

'Weest in geen ding bezorgd.' (Filip. 4: 6a)

UITLEG VAN DE KERNTekST

Gods kinderen mogen niet bezorgd zijn. De HEERE zorgt voor hen. Ze moeten vertrouwen op God en alles aan Hem bekend maken. Biddend, smekend en met dankzegging!

BEGINSITUATIE

We beginnen aan een nieuwe periode. Elia is een profeet in het land Israël. Achab is koning. Achab deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. Meer dan allen, die voor hem geweest zijn.

DOELSTELLINGEN

De kinderen leren dat kinderen van God nooit bezorgd mogen zijn, maar alles aan Hem bekend moeten maken, met dankzegging.

INDELING

- Weest in geen ding bezorgd.
- De afgodendienst aan Baäl.
- Elia naar koning Achab.
- Elia naar de beek Krith.
- God zorgt voor eten en drinken.
- God stuurt Elia naar Zarfath.

OPMERKINGEN

Lees ook:

- Jakobus 5: 17-18
 - Heidelbergse Catechismus, zondag 35
- Leg vooraf aan de kinderen uit wat een afgod is.

ZINGEN

Psalm 72: 11 en 146: 3

'Wees niet bezorgd' (OMK deel 3, nr. 37)

'Achab buigt voor Baäl neer' (OMK deel 2, nr. 25)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 72: 11 De daden van de Heere zijn wonderlijk. Denk aan het eten wat de raven brengen. Zijn Naam moet eeuwig, altijd, alle eer ontvangen. Vroeg en spâ: komt van spade, betekent laat.

MATERIALEN

Bijbelse platen uit de map.

BORDPLAN

Schrijf op het bord: 'Bezorgd zijn.' Schrijf er omheen de dingen waar kinderen bezorgd om kunnen zijn (zie ook de introductie).

INTRODUCTIE

'Weest in geen ding bezorgd.' Dit is de tekst die jullie vandaag opgezegd hebben. Weet jij wat 'bezorgd zijn' betekent? *Laat de kinderen vertellen waar ze bezorgd over zijn en schrijf dat op het bord.* Als je van de HEERE houdt, mag je niet bezorgd zijn. Als je bijvoorbeeld bang bent dat er ruzie in de klas komt, dan moet je daar niet steeds weer aan denken. Nee, dan moet je dat aan de HEERE vertellen. Zeg maar in je gebed dat je daarvoor bang bent. Vertel alles maar aan de HEERE. Maar vergeet niet dat je Hem ook moet danken voor de goede dingen die je van Hem hebt gekregen. En als je dat gedaan hebt, zal er dan nooit ruzie komen? Nee, dat belooft de HEERE niet. Maar Hij belooft wel dat Hij voor jou zorgt, als jij in Hem gelooft en op Hem vertrouwt. Dan hoef je niet meer bezorgd te zijn!

BRUGZIN OF BEGINZIN

Elia moet zich gaan verstoppen op een plaats waar niemand hem kan vinden en waar geen eten is. Zal Elia toen bezorgd zijn geweest?

Vertelling

Wat zijn die mensen nu toch aan het doen? Ze buigen en bidden. Zijn ze de Heere aan het dienen? Bidden ze tot God? Nee, kijk maar eens goed, ze buigen voor een afgod. Baäl noemen ze hem. Waarom doen ze dat? Denken ze soms dat Baäl hen hoort? Ja, dat denken deze mensen echt. Ze geloven dat Baäl ervoor zorgt dat alles op het land gaat groeien, dat de zon gaat schijnen en dat het gaat regenen. Ze geloven dat Baäl naar hen luistert. Wat erg! Mensen, jullie mogen toch geen afgoden dienen, dat heeft de Heere in Zijn wet verboden! Dat weten jullie toch? Ja, de mensen weten dat wel, maar ze denken er niet meer aan. Hun koning, Achab heet hij, heeft een tempel gebouwd met een altaar voor Baäl erin. Koning Achab moet een voorbeeld zijn voor het volk. Hij is de koning. Hij moet de Heere dienen. Maar dat doet hij juist niet. Hij wil de Heere niet dienen. Hij gelooft dat Baäl de echte god is. Voor Baäl buigt koning Achab zijn knieën. En de mensen, het volk Israël, ze luisteren naar koning Achab. Ze buigen zich ook voor Baäl. Ze zijn de Heere vergeten. Wat verdrietig!

Is er dan niemand meer in Israël die de Heere dient? Ja, gelukkig zijn er nog wel mensen die de Heere dienen. Eén daarvan is de profeet Elia. Hij houdt van de Heere. Hij ziet wel dat de meeste mensen niet meer in de Heere geloven. Ze luisteren niet meer naar hem. Ze willen niet meer over de Heere horen, ze geloven in de Baäl. Elia ziet ook wel dat koning Achab het slechte voorbeeld geeft, hij buigt ook voor Baäl. Maar niet alleen Elia, ook de Heere ziet dat, Hij ziet alles. Achab doet de Hee-

re veel verdriet. De Heere is boos op koning Achab, omdat Achab niet op Hem vertrouwt. De Heere wil dat we Hem alleen dienen en niet een afgod.

Ook Elia is boos en verdrietig. Het volk doet de Heere verdriet, ze dienen Hem niet meer, maar de afgoden. Wat Elia ook zegt, niets helpt om het volk weer terug bij de Heere te brengen, ze luisteren niet meer. Daarom gaat Elia bidden, hij wil dat het volk gaat merken dat niet Baäl regen geeft, maar de Heere! Hij vraagt aan de Heere: 'Wilt U ervoor zorgen dat het niet meer gaat regenen en dat er 's morgens geen dauw meer zal zijn?' En de Heere verhoort het gebed van Elia. Het zal niet meer regenen totdat de Heere tegen Elia zegt dat hij weer om regen mag bidden.

Daar gaat Elia, op weg naar koning Achab. Elia gaat hem vertellen dat het niet meer gaat regenen, door zijn eigen schuld. Maar is Elia niet bang dat koning Achab heel erg boos wordt als Elia dat tegen hem zegt? Nee. Elia is niet bang, hij is niet bezorgd. Hij weet dat de Heere bij hem is. Even later staat Elia voor de koning. Elia kijkt de koning streng aan en zegt: 'Koning Achab, ik ben de knecht van de levende God! Ik zeg u: er komt een hele tijd geen regen meer. Ook zal er 's morgens geen dauw meer komen. Alles op het land zal droog worden door de zon. De dieren zullen te weinig drinken hebben. De mensen zullen honger krijgen. Het zal pas weer gaan regenen als ik het zeg.' Verbaasd luistert de koning naar de profeet Elia. Geen regen meer? Zal dat echt waar zijn? Voordat koning Achab wat kan zeggen, draait Elia zich al om. Rustig loopt hij weg.

Waar gaat Elia nu naar toe? Hij blijft niet in de buurt van koning Achab. Nee, de Heere stuurt Elia weg. 'Ga weg hier vandaan', zegt de Heere, 'ga helemaal naar de andere kant van het land, naar het oosten. Steek de Jordaan over, dan kom je bij een beekje, dat beekje heet Krith. Daar moet je je verstoppen, Elia.' Elia luistert gehoorzaam naar de Heere. Hij gaat op reis, dwars door het land op weg naar de beek Krith. Onderweg denkt hij aan de woorden die de Heere tegen hem heeft gesproken. Bij de beek Krith moet hij een tijdje blijven wonen. Daar in die beek is nog water genoeg, zo kan hij iedere dag drinken. En eten? Daar heeft de Heere ook iets over gezegd. Hij zei dat Hij de raven zou sturen met eten. Hoe zal dat gaan?

Eindelijk komt Elia bij de beek Krith. Hij ziet alleen maar bergen en rotsen, hier kunnen geen mensen wonen, er is niets te eten. In één van die bergen is een spelonk, dat is een soort hol, daar kun je naar binnen. In deze spelonk zoekt Elia een plekje waar hij kan slapen. Dan loopt hij weer naar buiten. Op een grote steen gaat hij even zitten. Wat is het hier rustig, hier komen geen andere mensen. Hij is hier helemaal alleen. Toch is Elia niet echt alleen. Weet

je Wie altijd bij Elia is? Juist ja, de Heere is altijd bij hem. De Heere zorgt ook daar bij die beek voor Elia. Precies zoals Hij beloofd heeft. Want jullie weten het, toch? Wat de Heere belooft, doet Hij altijd. Kijk maar eens, in het beekje stroomt nog water, Elia kan iedere dag water drinken.

Als het avond wordt, krijgt Elia honger. Dan ziet hij iets vreemds. Er komen grote vogels aanvliegen. Elia kijkt nog eens goed. Dat zijn raven, die lijken op grote zwarte kraaien. En wat hebben ze in hun snavels? Ze komen steeds dichterbij. Elia kijkt verbaasd naar de raven. Als ze vlakbij Elia zijn, ziet hij dat ze brood en vlees in hun snavels hebben. Op eens laten ze het vlees en het brood uit hun snavels vallen en vliegen ze weer weg. Elia bukt en raapt het brood en het vlees op. Nu heeft hij te eten. Wat zorgt God goed voor hem! Na het eten drinkt hij nog wat uit het beekje, wat een heerlijk helder water is dat. Als het donker is, gaat Elia slapen.

De volgende morgen wordt Elia uitgerust wakker. Er is weer genoeg water te drinken. Maar het brood en vlees van gisteren is op. Toch hoeft Elia geen honger te lijden. Kijk maar, daar komen de raven weer aan. In hun snavels hebben ze brood en vlees. Zo krijgt Elia weer te eten. Elke dag komen de raven naar Elia om hem eten te brengen. De Heere stuurt die vogels. Wat een wonder! Want deze vogels lusten bijna alles en toch eten ze niet zelf het brood en vlees op wat ze in hun snavels hebben. Ze brengen alles naar Elia. De raven moeten luisteren naar God. 's Morgens en 's avonds worden de raven naar Elia gestuurd met brood en vlees.

Hoe zou het ondertussen met koning Achab gaan? Er zijn al veel dagen voorbij. En sinds Elia bij koning Achab is geweest, heeft het niet meer geregend. Geen druppeltje regen is er meer gevallen en 's morgens is alles droog, er is ook geen dauw meer geweest op het land. In heel het land kun je merken dat het niet meer regent. Alles ziet er droog en dor uit. Er groeit steeds minder op het land en wat er nog groeit, ziet er droog en slap uit. Dat kun je haast niet meer eten. Koning Achab weet nog wat Elia gezegd heeft: het zal pas weer gaan regenen als Elia dat zegt. Koning Achab is boos op Elia en

zoekt hem overal. Maar waar is Elia gebleven? Koning Achab weet het niet.

Wij weten het wel, hè? Elia is nog steeds bij de beek Krith. Precies zoals God het tegen hem gezegd heeft. Elia is hier nu al een paar maanden. Is hij nooit bang of bezorgd dat er geen eten zal zijn? Nee, hij vertrouwt op de Heere en weet dat Hij voor hem zorgt. Iedere dag heeft hij precies genoeg te eten, nog steeds komen de raven 's morgens en 's avonds brood en vlees brengen. Iedere dag drinkt hij water uit de beek. Maar Elia ziet wel dat het water in de beek steeds lager komt te staan. Het heeft nu al zolang niet geregend. Gelukkig kan hij nog water drinken. Toch wordt het steeds moeilijker, het water is bijna op. Dan, na ongeveer zes maanden, is het water echt op. Heel de beek is uitgedroogd. Elia heeft niets meer te drinken. En nu? Gaat hij nu bidden en aan de Heere vragen of het weer gaat regenen? Nee, het is nog geen tijd. Eens zal het weer gaan regenen, maar nu nog niet. Pas als God het tegen Elia zegt. De Heere heeft een ander plan. Hoor maar wat Hij tegen Elia zegt: 'Elia, pak je spullen en ga naar Zarfath. Daar moet je gaan wonen. Er is daar een weduvrouw die voor jou zal zorgen.'

AFSLUITING

Elia gaat gehoorzaam weer op reis. Hij weet niet waar hij terecht zal komen. Maar hij weet wel dat God hem niet alleen laat. Al die tijd heeft Hij voor Elia gezorgd en dat zal Hij nu ook doen! Ben jij ook al een kind van God, net als Elia? Dan mag jij ook op de Heere vertrouwen. Dan hoeft jij ook niet bezorgd te zijn. Dan mag jij ook geloven dat God altijd voor jou zal zorgen. Of ben jij nog geen kind van God? Vraag dan vandaag nog of de Heere al je zonden, al je verkeerde en stoute dingen wil vergeven. Zeg maar: 't Boze dat ik heb gedaan, ziet dat Heere toch niet aan, schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus' wil mij rein.'

VERWERKING

- Leg de moeilijke woorden uit bovenstaand gebedje uit aan de kinderen.
- *'Weest in geen ding bezorgd.'* Wanneer zou Elia bezorgd kunnen zijn? Was Elia bezorgd?

