

Elia bij de weduwe in Zarfath

Periodethema: Elia
1 Koningen 17: 8-24

KERNTKST

'Toen zeide die vrouw tot Elia: Nu weet ik dit, dat gij een man Gods zijt, en dat het woord des HEEREN in uw mond waarheid is.' (1 Kon. 17: 24)

UITLEG VAN DE KERNTKST

De vrouw spreekt hier met de taal van het geloof. Ze gelooft dat Elia de knecht van God is en dat het waar is wat hij in de Naam van de HEERE zegt.

BEGINSITUATIE

Nadat Elia bij Achab is geweest om te vertellen dat het de komende jaren niet zal regenen, moet hij van God naar de beek Krith. Daar zorgt de Heere voor eten en drinken. Na ongeveer een half jaar stuurt God hem naar een weduwe in Zarfath.

DOELSTELLINGEN

De kinderen leren dat voor de HEERE niets te wonderlijk is, Hij zorgt voor Zijn kinderen. Eerst gaf Hij Elia eten door middel van de raven en in deze vertelling zorgt Hij voor eten door het wonder van het kruikje met meel en het flesje olie wat niet leeg raakte.

INDELING

- De weduwe zoekt hout.
- Zij ontmoet Elia.
- Elia vraagt om water en brood.
- Het wonder: meel en olie raken niet op.
- De jongen wordt ziek en sterft.
- Elia neemt hem mee naar boven.
- Het wonder: de jongen leeft weer.

OPMERKINGEN

Leg voor de vertelling uit wat een weduwe is. Zarfath was een kleine havenstad aan de Middellandse zee. Het stadje lag buiten Israël. De God van Israël gebruikte ook heidenen in Zijn dienst. Lees ook Lukas 4: 25-26.

ZINGEN

Psalm 111: 3 en 75: 1
'Elia vraagt de weduwe' (OMK deel 3 nr. 21, dit lied kan ook als gedicht voorgelezen worden.)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 111: 3a Gods wonderen moeten we ons steeds weer herinneren. Het wijst ons op Wie de Heere is: barmhartig en genadig. Dat heeft de weduwwrouw ook beleefd: nu wéét ik... zegt ze.

MATERIALEN

Platen uit de map.
Neem eventueel een kruikje mee of teken er één op het bord.

BORDPLAN

Zet op het bord: Elia = de HEERE is mijn God

INTRODUCTIE

Daar loopt Elia, de beek Krith ligt achter hem. Weten jullie nog dat Elia daar zo lang is geweest? Weten jullie ook nog hoe hij daar eten kreeg? *Laat de kinderen vertellen wat ze nog weten van de vertelling. Vraag ook of ze de tekst van vorige week nog op kunnen zeggen: 'Weest in geen ding bezorgd'.* Nu moet Elia weer op reis, naar Zarfath, dat heeft de Heere tegen hem gezegd.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Elia weet niet waar hij terecht zal komen, hoe hij aan eten en drinken moet komen, maar één ding weet hij wel: de HEERE zal voor hem zorgen, dat heeft Hij beloofd!

Vertelling

In Zarfath loopt een vrouw, een weduwe. In haar armen heeft ze een paar stukjes hout. Ze kijkt om zich heen, ligt er ergens nog meer hout? Langzaam loopt ze langs de muur van de stad. Bij de poort in de muur raapt ze nog wat hout op. Ze heeft bijna genoeg. Dan kan ze terug naar huis om een vuurtje te maken. In huis heeft ze nog een beetje meel en in het olieflesje zit nog precies genoeg olie om één broodkoek te bakken. Samen met haar zoon zal ze die opeten. En daarna? De vrouw zucht, daarna heeft ze geen eten meer. Niet voor haar zoon en niet voor haarzelf. Alles is op. Overal in de stad zijn mensen die honger hebben. In Israël valt geen regen meer, maar hier in Zarfath is ook hongersnood.

De vrouw heeft genoeg hout bij elkaar gesproken. Nu kan ze terug naar huis. Maar wie komt daar aan? Ze kijkt eens goed. Nee, de man die daar aankomt, kent ze niet. Toch komt hij naar haar toe... 'Wrouw, wilt u wat water voor mij halen in deze beker?' Vriendelijk houdt de man zijn beker voor de vrouw. 'Natuurlijk', zegt de vrouw en ze pakt de beker aan. Ze draait zich om en loopt weg om water te halen. Maar dan roept de man nog iets: 'Neem alstublieft ook een stukje brood voor mij mee!' Verdrietig draait de vrouw zich om: 'Zo zeker als de HEERE, uw God leeft, zo is het echt waar dat ik geen brood in huis heb. Ik heb alleen nog een kruikje met een beetje meel en een flesje met olie in huis. Net heb ik een paar stukjes hout gezocht zodat ik nog één broodkoek kan bakken, voor mij en mijn zoon. Als we die opgegeten hebben, dan hebben we niets meer en zullen we sterven van de honger.'

Wie is die man tegen wie de vrouw praat? Het is Elia, de profeet van de HEERE. Hij heeft een heel eind gelopen. Eindelijk is hij in Zarfath gekomen. En nu staat hij bij de weduwwrouw die voor hem zal zorgen. Precies zoals de HEERE het beloofd had.

Elia zegt: 'Wees maar niet bang, vrouw.' Het is alsof Elia zegt: 'Weest in geen ding bezorgd!' De vrouw kijkt hem aan en luistert naar wat Elia nog meer zegt. 'Ga maar naar uw huis en doe wat ik zeg. Ga een vuurtje maken en bak dan eerst een kleine broodkoek. Geef die broodkoek aan mij. Daarna kunt u nog meer bakken voor uzelf en voor uw zoon. Want de HEERE, de God van Israël zegt: 'Het meel in de kruik en de olie in de fles zullen niet leeg raken, tot op de dag dat de HEERE weer regen zal geven.'

Geloofd de vrouw deze woorden van Elia, de woorden van de HEERE? Zou het meel en de olie echt niet op gaan? Ja, deze vrouw gelooft dat het waar is wat Elia tegen haar zegt. Ze gaat direct naar haar huis en doet precies wat Elia gezegd heeft. Ze pakt het kruikje met meel, ze kijkt erin, het is echt bijna leeg. Ze schept het meel eruit. Dan pakt ze het flesje met olie, ook het flesje is bijna leeg. Voorzichtig giet ze de olie bij het meel. Met haar handen mengt ze alles door elkaar en bakt een koek voor Elia. Als de koek klaar is, geeft ze hem aan Elia. Dan pakt ze het kruikje met meel en kijkt er weer in. Er zit nog steeds een beetje meel in. Ze schept het meel weer uit het kruikje. Ook in het olieflesje zit nog steeds een beetje olie. Ze giet weer olie uit het flesje. En ze bakt nog een koek voor haarzelf en voor haar zoon. En nog steeds zit er meel in het kruikje en olie in het flesje. Wat een wonder! Het kruikje wordt niet leger en er blijft evenveel olie in het flesje. De volgende morgen kijkt de vrouw in het kruikje, zou er nog meel inzitten? Ja hoor! Ze kan weer brood bakken. Iedere dag bakt de vrouw een broodkoek voor Elia, voor haarzelf en voor haar zoon. Zo zorgt de vrouw voor Elia. *Wat een wonder van de HEERE! Op deze bijzondere manier zorgt de HEERE weer voor eten. God zorgt voor Zijn knechten. Hij laat Zijn kinderen nooit in de steek. Ook nu nog zorgt Hij voor Zijn kinderen. Mag jij ook al een kind van God zijn? Dan zal Hij ook voor jou zorgen, altijd. Misschien lijkt het soms weleens alsof God je vergeet, maar dat doet Hij niet, hoor! Hij zal je helpen, voor je zorgen, net zoals Hij hier voor Elia zorgt.*

Elia krijgt niet alleen eten van deze vrouw, hij mag ook in haar huis wonen. Boven in het huis krijgt hij een eigen kamer. Daar staat een bed voor hem, zodat hij kan blijven slapen. Veel spullen heeft Elia niet. Iedere dag zorgt de vrouw voor brood, zodat ze alle drie genoeg kunnen eten. *Zorgt die vrouw daarvoor of de HEERE? De HEERE, hè? Hij zorgt ook nu nog voor ons eten, dat krijgen we van Hem. Vergeet daarom nooit de HEERE te danken voor het eten. Wat is de HEERE goed.*

Elia heeft het goed bij die weduwwrouw. Hij blijft er heel veel dagen. Maar dan gebeurt er iets ergs. De zoon van de vrouw wordt ziek, heel erg ziek. Stil ligt hij op de schoot van zijn moeder. Het wordt steeds erger. Zijn moeder ziet dat hij steeds zieker wordt.

Dan beweegt hij niet meer. Wat erg, het kind is gestorven. Wat is zijn moeder verdrietig, nu heeft ze niemand meer, geen man en geen zoon. Opeens kijkt ze boos naar Elia: 'Man van God, waarom bent u bij mij gekomen? Ik dacht dat de HEERE voor ons zou zorgen, omdat u bij ons woont. Maar bent u hier gekomen om mij te straffen voor mijn zonden, mijn verkeerde dingen die ik gedaan heb? Moest mijn zoon daarom sterven? Is dit de straf van God?' Elia begrijpt ook niet, waarom dit gebeurt. Hij zegt niet veel terug, het enige wat hij zegt is: 'Geef mij uw zoon.' Hij pakt het kind van de schoot van de vrouw en loopt naar de trap. Voorzichtig tilt hij het kind naar boven, naar zijn eigen kamer. Daar legt hij hem op zijn eigen bed.

'HEERE, mijn God', roept Elia, 'waarom hebt u de zoon van deze vrouw laten sterven? Zij zorgt zo goed voor mij.' Elia begrijpt niet waarom de HEERE dit kind niet beter heeft gemaakt. De HEERE had toch beloofd voor hen te zorgen? Misschien wordt de vrouw nu wel boos op de HEERE. Dat mag toch niet gebeuren! Elia bidt verder tot de HEERE. Maar eerst doet hij iets anders. Voorzichtig gaat hij drie keer op de jongen liggen. Ondertussen roept hij weer: 'HEERE, mijn God, maak dit kind weer levend!' Dan gebeurt het grote wonder, de ogen van de jongen gaan weer open, hij leeft weer! God heeft het gebed van Elia verhoord! Vlug tilt Elia het kind weer op en loopt de trap af.

Beneden zit zijn moeder verdrietig te wachten. Elia heeft haar kind meegenomen naar boven. Waarom doet Elia dat? De vrouw weet het niet. Plotse-

ling hoort ze Elia weer naar beneden komen. Gespannen wacht ze op hem. Daar is Elia en in zijn armen heeft hij haar zoon! Hij leeft! Elia geeft de jongen aan zijn moeder en zegt: 'Zie, uw zoon leeft!' Wat is de vrouw blij! Dankbaar pakt ze haar zoon goed vast. Wat is de HEERE groot en machtig, Hij kan alles! Wat een vreugde en blijdschap is er nu weer in dat huis. 'Nu weet ik het zeker', zegt de vrouw tegen Elia, 'u bent echt een man van God en wat u zegt dat zijn de woorden van de HEERE!' Ze wist wel dat Elia een profeet van de HEERE is, maar nu gelooft ze het ook echt.

AFSLUITING

Bij deze vrouw moest eerst iets ergs gebeuren, haar zoon moest ziek worden en sterven. Daarna geloofde ze pas echt dat de HEERE de echte God is en dat Elia Zijn profeet was. Geloof jij ook dat de HEERE, de enige echte God is? En dat de Heere Jezus Zijn Zoon is, de Redder? Wacht niet tot er iets ergs gebeurt. De HEERE roept ook kinderen. Juist als ze nog jong zijn, mogen ze bij Hem komen. Hij roept ook jou!

VERWERKING

- Elia betekent 'De HEERE is mijn God'. Elia wist dat de HEERE zijn God was. Waar in de vertelling noemt hij de HEERE ook zo?
- Er gebeuren verschillende wonderen bij de weduwe in huis. Kunnen de kinderen vertellen wat een wonder is? Welke wonderen gebeurden er bij de weduwe?

