

# Elia en de profeten van Baäl

Periodethema: Elia

1 Koningen 18: 1 - 40

## KERNTekST

'De HEERE is God.' (1 Kon. 18: 39b)

## UITLEG VAN DE KERNTekST

Het gaat om Gods eer, daarom verlangt Elia naar een antwoord van God. Zodat het volk zal erkennen wie God is. Ook wij moeten buigen: de HEERE is God!

## BEGINSITUATIE

Elia is bij koning Achab geweest om te zeggen dat er geen regen zal vallen totdat Elia het zal zeggen. Bij de beek Krith heeft God voor hem gezorgd door raven met eten te sturen. Ook bij de weduwe in Zarfath zorgde God voor voldoende eten. Bovendien werd haar zoon uit de dood opgewekt.

## DOELSTELLINGEN

- Maak de kinderen duidelijk dat je geen twee goden kunt dienen. Het is óf de HEERE óf de wereld. Niet van alle twee een beetje.

## INDELING

- Achab is boos.
- Obadja komt Elia tegen.
- De opdracht voor koning Achab.
- Op de Karmel.
- De Baäl priesters roepen tevergeefs.
- Elia maakt het altaar klaar.
- Elia roept en het antwoord van de HEERE.
- De regen komt.

## OPMERKINGEN

Vraag voordat de vertelling begint of de kinderen de vertellingen van Elia nog weten en laat ze daarover vertellen. Deze vertelling sluit daarop aan. Leg aan de kinderen uit wat afgoden zijn en wie Baäl is.

## ZINGEN

Psalm 100: 1 en 2; 95: 4; 111: 3

'Elia' (AWN, deel 2, nr. 9)

'Israël moet weten' (OMK, deel 3, nr. 22)

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 111: 3 Ook in deze geschiedenis laat God door een wonderteken zien dat Hij echt God is.

## MATERIALEN

Bijbelse platen uit de map.

## BORDPLAN

- Schrijf bovenaan het bord: 'De HEERE is God.'
- Zie onderaan bij de verwerking.

**INTRODUCTIE**

Wat is koning Achab boos! Iedere dag kijkt hij naar buiten, zal het vandaag gaan regenen? Maar nee, iedere dag schijnt de zon. Er valt geen druppeltje regen. Koning Achab weet wel hoe dat komt: het is de schuld van de profeet Elia!

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

Is het echt de schuld van Elia, dat het al zo lang niet meer regent? Of... is het de schuld van koning Achab zelf?

## Vertelling

Nee! Koning Achab weet het zeker: Elia is de boosdoener! Het is zijn schuld. Achab moet Elia spreken, want hij weet nog dat Elia heeft gezegd dat het pas weer gaat regenen als hij het zegt. Daarom heeft koning Achab in heel het land laten zoeken naar Elia, maar hij kan hem nergens vinden. Wij weten wel waar Elia is, toch? Bij de weduwe in Zarfath. Ja, daar is Elia een hele tijd geweest. Totdat de HEERE zei: 'Elia, je moet nu teruggaan naar Achab en zeg hem dat Ik weer regen op de aarde zal geven.'

De mensen hebben honger, maar niet alleen de mensen, ook de dieren. Koning Achab is samen met zijn hofmeester Obadja op zoek naar eten voor zijn paarden. Achab is de ene kant opgegaan en Obadja de andere kant. Obadja is ook een knecht van de HEERE. Hij houdt van de HEERE en dient Hem. Hij dient niet de afgoden zoals koning Achab en zijn goddeloze vrouw Izebel. Obadja kijkt zoekend naar links en naar rechts. Is er nog ergens gras te vinden voor de paarden van de koning? In de verte ziet hij iemand aankomen, hij kijkt nog eens goed. Dat lijkt de profeet Elia wel! Snel loopt hij naar hem toe, valt op zijn knieën voor Elia neer en zegt: 'Bent u het, mijnheer Elia?' 'Ja, ik ben het', krijgt hij als antwoord. Het is echt Elia, hij is weer terug in het land Israël. 'Obadja', zegt Elia, 'ga terug naar koning Achab en zeg tegen hem, Elia is hier!' Daar schrikt Obadja van. 'Mijnheer Elia', zegt hij, 'de koning heeft u overal gezocht, hij is boos op u. Als ik nu alleen naar de koning ga, zal hij boos op mij worden, omdat ik u niet mee heb gebracht. Misschien roept de HEERE u wel ergens anders heen en als ik dan hier terugkom en u bent er niet meer, dan zal koning Achab mij vast doden.' Elia stelt hem gerust: 'Obadja, net zo zeker als dat de HEERE leeft, zo zeker beloof ik dat ik hier zal zijn als jij met Achab hierheen komt.'

Even later heeft Obadja de koning gevonden. Hij brengt hem naar Elia. Boos vraagt koning Achab aan Elia: 'Bent u de man die alles in de war heeft

gebracht, hier in Israël?' 'Nee', zegt Elia, 'dat ben ik niet, dat bent u! Samen met uw vrouw wilt u niet meer luisteren naar Gods geboden, u dient de afgod Baäl. Maar nu moet u alle mensen van Israël naar de berg de Karmel roepen. Ook de profeten van Baäl moet u daar naartoe roepen. Zorg dat ze er allemaal zijn!' Zie je dat de HEERE de baas is en niet Achab? Hij moet luisteren naar wat Elia hem zegt.

Het is erg druk op de berg Karmel. Het volk van Israël is gekomen en alle profeten van Baäl zijn er ook. Koning Achab is er en natuurlijk is Elia er ook. Elia ziet al die mensen van het volk Israël. Waarom dienen zij de HEERE niet met heel hun hart? Elia loopt naar hen toe en gaat vlak voor hen staan. Luid klinkt zijn stem: 'Hoelang hinken jullie nog op twee gedachten? Als de HEERE God is, dien Hem dan voortaan! Als Baäl god is, dien hem. Maar je kunt niet twee goden dienen.' Elia kijkt de mensen aan, niemand van het hele volk geeft hem een antwoord.

*Hinken op twee gedachten, doen jullie dat ook? Gaan jullie op zondag naar de kerk, naar de zondagsschool en denk je dan aan de HEERE, terwijl je op maandag en de rest van de week wel lijkt te vergeten dat de HEERE er is? Doe dat niet meer! Geef de HEERE je hele hart. Als ik je vraag: 'Wie kies jij?', mag je dan zeggen, door genade, ik wil de HEERE dienen?'*

Dan zegt Elia: 'Ik sta hier alleen, als profeet van de HEERE. Daar staan heel veel profeten van Baäl. We gaan het volgende doen. Breng twee stieren naar ons. De profeten van Baäl mogen er dan één kiezen. Die stier mogen ze slachten en op een altaar leggen. Maar zij mogen het offer niet aansteken! Ik zal dan de andere stier klaarmaken en op het altaar leggen. Ik zal het offer ook niet aansteken. Daarna mogen zij de naam van hun god, van Baäl, aanroepen en ik zal de Naam van de HEERE aanroepen. De God, Die het vuur zal geven en het offer zal aansteken, die God zal de echte God zijn!' De mensen hebben goed naar Elia geluisterd. Wat een bijzonder plan. Ja, zo moet het gaan. Zo zal iedereen kunnen zien, wie de echte God is. Het volk antwoordt dan ook: 'Dat is goed!'

Even later klinken luid de stemmen van de Baäl-priester: 'O Baäl, geef ons antwoord! Geef ons vuur!' Het altaar voor Baäl staat klaar, het hout ligt erop, de stier is geslacht en ligt boven op het hout. Heel de morgen roepen de priesters naar hun god, naar Baäl. Maar hoe lang ze ook roepen, er komt geen antwoord van Baäl. Nee, natuurlijk niet, Baäl is immers geen echte god! De profeten blijven roepen, ze springen tegen het altaar op dat ze gemaakt hebben. Maar het helpt allemaal niets. Rond de middag begint Elia hen uit te lachen en met hen

te spotten. Hoor maar wat hij zegt: 'Roep toch harder, want uw god is misschien in gedachten, zodat hij u niet hoort. Roep nog harder! Misschien is hij wat aan het doen of is hij op reis. Misschien slaapt hij, als u nog harder roept, dan zal hij wel wakker worden!' Zo spot Elia met de profeten van Baäl. En wat doen de profeten? Ze gaan nóg harder roepen: 'Baäl, geef ons antwoord!' Maar er komt geen antwoord... Dan pakken de profeten hun messen, ze snijden zichzelf. Het bloed stroomt over hun lichaam. Zou Baäl nu medelijden met hen krijgen? Zal hij nu luisteren en antwoorden? Nee hè? Baäl is een afgod, dus hij kan niet horen en zeker niet antwoorden, hij kan niets.

*Baäl kan niets horen, maar de HEERE wel! Als je iets tegen de HEERE zegt, hoef je niet hard te schreeuwen. Hij hoort je ook als je fluistert. Hij hoort je altijd en overal, waar je ook bent.*

Ondertussen is het al middag geworden. Nog steeds is er geen vuur gekomen, het offer brandt nog steeds niet. De profeten van Baäl zullen wel moe worden, maar ze zijn nog steeds aan het roepen naar hun god. Maar nu vindt Elia het genoeg. 'Kom allemaal dichterbij.' Alle Israëlieten komen dichtbij Elia staan, wat zal er nu gebeuren? Wat gaat Elia nu doen? Vol spanning kijken ze toe. Op de berg Karmel stond vroeger een altaar voor de HEERE. Het is helemaal uit elkaar geslagen, maar Elia gaat het nu weer opbouwen. Met twaalf grote stenen bouwt Elia het altaar op. Het zijn net zoveel stenen als dat er stammen van het volk Israël zijn. Zo maakt Elia een altaar voor de HEERE. Maar wat gebeurt er nu? Kijk eens, Elia gaat graven. Rondom het altaar maakt hij een flinke greppel. Waar is dat nu voor nodig? Elia pakt het hout en legt het op het altaar, hij deelt de stier in stukken en legt dat op het hout. Nu is het offer klaar om aangestoken te worden. Gaat Elia nu bidden tot de HEERE? Nee, nog niet. Hij geeft een paar mensen een opdracht: 'Vul vier kruiken met water en breng ze hier.' Even later komen de mannen met de volle kruiken. 'Gooi ze over het offer, over het hout, over het altaar.' Als de mannen dit gedaan hebben, zegt Elia: 'Doe dit nog een keer.' De mannen halen weer water en gieten de kruiken leeg. Alles op het altaar wordt drijfnat, het water druipt ervan af. Het loopt in de greppel naast het altaar. Nog een keer zegt Elia: 'Vul de kruiken met water.' En weer brengen de mannen de kruiken bij het altaar en gooien ze leeg. Het hout is kletsnat, hoe kan dit ooit nog gaan branden? Twaalf kruiken met water zijn er over het altaar leeggegooid. Zo wil Elia laten zien dat hij niet stiekem het hout heeft aangestoken. Hij wil niet dat de profeten van Baäl, of iemand anders, later zullen zeggen dat het niet eerlijk is gegaan. Zo zal het wonder dat gebeuren gaat, alleen maar groter zijn.

Het is drie uur. Elia loopt naar het altaar. Nu gaat hij eerbiedig bidden tot de HEERE. 'HEERE, God van Abraham, Izak en Israël, laat vandaag zien, dat U de enige echte God in Israël bent. Dat ik Uw knecht ben en dat ik al deze dingen heb gedaan, omdat U dat tegen mij gezegd heeft. Antwoord mij, HEERE, antwoord mij. Dan zal dit volk weten en erkennen, dat Gij de echte God bent.' Opeens schrikt het volk. Uit de hemel valt het vuur van de HEERE op het altaar. Dat kletsnatte altaar verbrandt helemaal. Het offer, het hout, al de stenen. Ja, zelfs het water in de greppel verdampt helemaal door dat hete vuur van de HEERE. Als de Israëlieten dit zien, vallen ze op hun knieën en roepen: 'De HEERE is God, de HEERE is God!' Ja, nu geloven ze het. Nu weten ze Wie de echte God is. Elia geeft hen een opdracht: 'Grijp de profeten van Baäl, allemaal, zorg dat er niemand ontsnapt.' Alle profeten van Baäl worden gevangengenomen en gedood.

Elia zegt tegen Achab: 'Ga naar huis, eet en drink eerst wat, want de regen komt er al bijna aan.' Nu gaat de HEERE weer regen geven, dat heeft Hij beloofd aan Elia. En wat de HEERE belooft, dat doet Hij ook! Terwijl koning Achab gaat eten en drinken, loopt Elia samen met zijn knecht, de berg Karmel weer op. Bovenaan de berg knielt Elia neer, hij legt zijn gezicht tussen zijn knieën. Zo bidt Elia heel eerbiedig en ootmoedig tot de HEERE. Dan zegt hij: 'Jongen, kijk boven de zee of je al een wolkje ziet.' De jongen gaat en kijkt uit over de zee. Hij houdt zijn hand boven zijn ogen. Ziet hij al wat? Nee, hij gaat terug naar Elia. 'Ik zie nog niets.' Elia stuurt hem nogmaals, maar weer komt hij terug. 'Ik zie niets.' Tot zevenmaal toe stuurt Elia zijn jongen weg om te kijken. Dan, na de zevende keer komt de jongen terug: 'Ik zie wat! Ik zie een klein wolkje, net zo groot als de hand van een man. Het komt boven de zee, deze kant op!' Als Elia dat hoort, zegt hij: 'Ga nu vlug naar koning Achab toe en zeg tot hem, maak uw koets klaar en vertrek snel, want de regen komt eraan.' Als koning Achab niet snel vertrekt, zal zijn koets misschien in de modder blijven steken. Terwijl koning Achab snel vertrekt, wordt ondertussen de lucht al helemaal donker. Dikke, zwarte wolken komen dichterbij. Daar vallen de eerste druppels al. Even later regent het heel erg hard. Eindelijk, na drie en een half jaar valt er weer regen. Nu kan alles weer gaan groeien.

#### **AFSLUITING**

Koning Achab en het volk hadden het niet verdiend. Toch heeft de HEERE weer regen gegeven. Wat is de HEERE goed! Ook ons wil Hij genade geven. Wij hebben ook niets verdiend. Toch heeft Hij Zijn Zoon gegeven, zodat een ieder die in Hem gelooft, zalig zal worden. Onverdiend!

**VERWERKING**

- Achab gaf de schuld aan Elia. Geven wij ook wel eens anderen de schuld van iets wat wij hebben gedaan? Praat ook met de kinderen over de Heere Jezus Die juist de schuld/straf heeft gedragen voor zondaren.
- Maak twee kolommen op het bord. Schrijf boven de eerste kolom: 'de dienst van de HEERE' en boven de tweede kolom: 'afgoden'. Laat de kinderen benoemen wat bij de dienst van de HEERE hoort en wat onze afgoden kunnen zijn.