

# Elia's vlucht

Periodethema: Elia  
1 Koningen 19: 1-18

## KERNTekST

'Volg Mij.' (Luk. 5: 27b)

## UITLEG VAN DE KERNTekST

Elia moet vluchten en is moedeloos. Hij wil liever sterven. Maar God zegt: Volg Mij! De Heere bemoeidigt hem. Er zijn nog zeventuizend mensen die niet hebben gebogen voor Baäl.

## BEGINSITUATIE

Op de berg de Karmel heeft de HEERE laten zien dat Hij de enige echte God is. Als de regen eraan komt, stuurt Elia koning Achab weg. Zelf loopt hij voor de wagen van Achab uit. Koning Achab vertelt aan zijn vrouw Izebel wat er is gebeurd.

## DOELSTELLINGEN

Leer de kinderen dat:

- ook kinderen van God moedeloos kunnen zijn, vooral als ze niet in geloof op God vertrouwen.
- God getrouw blijft en Zijn kinderen opzoekt om ze te bemoedigen en te sterken.

## INDELING

- Izebel is boos!
- Elia vlucht.
- Onder de struik.
- In de spelonk.
- De HEERE spreekt.
- De tekenen.
- De HEERE troost.

## OPMERKINGEN

Lees ook de Heidelbergse Catechismus, zondag 10, vraag en antwoord 28.

## ZINGEN

Psalm 17: 8; 100: 4; 131: 4; 142: 2 en 4

'Neem mijn leven, laat het Heer' (OTH, nr. 235, vers 1)

'Ik ben bang, al zolang' (OMK, deel 2, nr. 97)

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 17: 8a - *Uw lof ontvouwen* betekent uiteenzetten. Verlangen om God alle lof te geven.

## MATERIALEN

Adri Burghout heeft een boek geschreven en getekend genaamd: 'Elia's vlucht'. In dit boek, uit de serie 'Zie het verhaal' staan mooie, bijpassende platen bij deze vertelling.

## BORDPLAN

Hang de plaat uit de map op het bord.

**INTRODUCTIE**

Kijk Elia eens rennen! Hij rent voor de wagen van koning Achab uit. Ze moeten opschieten, want de lucht ziet al zwart van de donkere wolken. En ja hoor, even later begint het hard te regenen. Eindelijk! Het heeft al zo lang niet geregend, het is zo droog. Maar nu kan alles weer gaan groeien. In de stromende regen rent Elia voor de wagen uit, helemaal tot Jizreël. Daar woont koning Achab.

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

Koning Achab stapt van zijn wagen, hij is weer thuis, bij zijn vrouw Izebel.

## Vertelling

‘Wacht maar! Ik zal hem gevangen laten nemen en dan... dan moet hij sterven!’ Woedend kijkt Izebel haar man, koning Achab, aan. ‘Ik kan haast niet geloven dat Elia echt al die profeten heeft gedood. Hoe durft hij!’ Achab is net terug van de berg Karmel. Hij heeft alles aan zijn vrouw Izebel verteld. Van het altaar van Baäl. Van de profeten van Baäl, die maar bleven roepen terwijl er geen antwoord van Baäl kwam. Van Elia, die een altaar voor de HEERE bouwde. Van het grote vuur waarmee de HEERE antwoordde. En dan vertelt koning Achab ook dat alle profeten van Baäl gedood zijn. Daarom is Izebel zo verschrikkelijk boos. ‘Ik zal hem krijgen’, zegt ze tegen Achab. Dan roept ze een knecht: ‘Kom jij eens hier, luister goed. Jij moet nu direct naar Elia gaan en tegen hem zeggen: Elia, wat ik nu zeg zal zeker gebeuren, morgen om deze tijd zal jij ook gedood worden, net zoals die profeten.’

De knecht gaat naar Elia en vertelt hem precies wat Izebel heeft gezegd. Als Elia hoort dat Izebel hem wil doden, wordt hij bang, vreselijk bang. ‘Kom’, zegt hij tegen zijn jongen, ‘pak je spullen, we vertrekken nu gelijk.’ Even later rennen ze beiden de stad uit. Waarom is Elia zo bang? Pas stond hij nog op de Karmel, als enige profeet van de HEERE. Toen was hij niet bang, ook al waren daar heel veel schreeuwende profeten van Baäl. En nu is hij bang voor één vrouw? Ja, Elia is bang en daarom vlucht hij voor zijn leven. Hij loopt helemaal naar Berséba. ‘Jongen’, zegt hij tegen zijn knecht, ‘jij moet hier blijven.’ Zelf loopt Elia nog verder, de woestijn in. De hele dag loopt hij in de brandende zon. Steeds verder en verder. Wat is het hier warm en wat wordt Elia moe. Hij heeft al zo ver gelopen. Elia wil eigenlijk gaan slapen, maar waar? Gelukkig, daar ziet hij een grote struik. Daaronder is een beetje schaduw. Vermoeid gaat hij onder de struik zitten. Hij vouwt zijn handen en sluit zijn ogen. ‘HEERE’, bidt hij, ‘laat mij nu maar sterven, het is genoeg geweest.’ Elia gaat liggen en even later is hij in slaap gevallen.

Daar ligt hij, de grote profeet. Is hij vergeten hoe machtig zijn God is? Hoe goed de HEERE voor hem zorgde, eerst bij de beek Krith, waar de raven hem eten brachten en later bij de weduwe in Zarfath? Vertrouw toch op de HEERE, Elia! Wees niet bezorgd! *Heb jij het ook weleens moeilijk, ben je ook weleens zo moe? Misschien vergeet je dan ook dat de HEERE alles weet en voor jou wil zorgen. Denk er maar aan, dat je de HEERE altijd om hulp mag vragen.*

Opeens doet Elia zijn ogen open, hij voelt dat iemand tegen hem aanduwt. Wie is dat? Het is een engel, gestuurd door de HEERE. ‘Sta op’, zegt de engel, ‘je moet gaan eten!’ Verbaasd kijkt Elia om zich heen. Eten, hier in de woestijn is toch niets? Maar kijk, daar aan het hoofdeinde ligt een gebakken koek met een fles water ernaast. Gehoorzaam pakt Elia de koek en eet hem op, hij drinkt ook wat en dan gaat hij weer liggen. Maar de engel van de HEERE komt nog een keer en maakt Elia weer wakker. ‘Elia, je moet opstaan. Eet nog wat, want je moet een lange reis maken. En als je niet eet, dan is de weg veel te lang voor je, dan houd je het niet vol!’ Elia gaat staan, er staat weer eten en drinken voor hem klaar. Als Elia alles op heeft, gaat hij weer verder op reis. Hij gaat op weg naar de berg Horeb. Veertig dagen loopt Elia door de woestijn. Dat is lang, hè? En weet je wat zo bijzonder is? Al die tijd eet Elia niets. De HEERE zorgt ervoor dat Elia kracht genoeg heeft om te lopen. Het eten wat Elia bij die grote struik op heeft, is genoeg geweest voor deze lange reis. Wat een wonder.

Eindelijk komt Elia bij de grote berg, de Horeb, aan. In de berg zijn holle ruimtes, dat noem je spelonken. Elia loopt zo’n spelonk binnen. Het is er donker. Hier kan Elia gaan slapen. De volgende morgen hoort Elia een stem. Hij kent die stem! Dat is de stem van de HEERE: ‘Elia, wat doe je hier?’ Elia antwoordt de HEERE: ‘Ik heb hard gewerkt voor U, HEERE. Iedere keer weer waarschuwde ik het volk Israël. Maar zij willen niet naar mij luisteren. Ze hebben Uw verbond verlaten, ze denken niet meer aan U. Bovendien hebben ze ook de altaren van U afgebroken en Uw profeten hebben ze gedood. Ik ben alleen overgebleven. En nu ben ik gevluht, omdat ze ook mij willen doden.’ Elia vertelt alles, al zijn zorgen, aan de HEERE. *Dat mag jij ook altijd doen!*

‘Elia, kom uit de spelonk en ga op de berg staan, dan zul je Mij zien’, zo klinkt de stem van de HEERE weer. Eerbiedig loopt Elia naar buiten. Hij kijkt rond, maar ziet niets bijzonders. Opeens begint het te waaien, zijn kleren wapperen alle kanten op. Hij kan amper blijven staan. Het stormt! Er komen scheuren in de bergen en kijk eens, er breken grote rotsblokken af. Met veel lawaai rollen ze de berg af. Wat een wind! Is de HEERE in deze harde, sterke wind? Nee, de HEERE laat Zich niet in deze wind

zien. Dan voelt Elia de aarde bewegen, een aardbeving! Is de HEERE in de aardbeving? Nee, de HEERE is ook niet in de aardbeving. Wanneer zal Elia de HEERE dan zien? Elia ziet een groot vuur. Is de HEERE in het vuur te zien? Nee, ook in het vuur is de HEERE niet.

Dan wordt het stil. Elia hoort een zacht suizen in de stilte. Als dat gebeurt, weet Elia het: hier is de HEERE. Terwijl Elia in de opening van de spelonk staat, weet hij dat de HEERE bij hem is. Eerbiedig pakt hij zijn mantel en houdt hem voor zijn gezicht. Elia weet dat de HEERE zó groot en zó heilig is. Daar kun je niet naar kijken. Maar de HEERE wil wel met Elia spreken, hoor maar: 'Elia, wat doe je hier?' De Heere vraagt het voor de tweede keer. Het is net of de HEERE vraagt: 'Ben je nog zo verdrietig Elia? Je hebt nu gemerkt dat Ik, de HEERE, hier bij je ben.' Zou Elia nu iets anders tegen de HEERE zeggen? Nee, hij zegt precies hetzelfde: 'Ik heb hard gewerkt voor U, HEERE. Iedere keer weer waarschuwde ik het volk Israël. Maar zij willen niet naar mij luisteren. Ze hebben Uw verbond verlaten, ze denken niet meer aan U. Bovendien hebben ze ook de altaren van U afgebroken en Uw profeten hebben ze gedood. Ik ben alleen overgebleven. En nu ben ik gevluht, omdat ze ook mij willen doden.'

Nog steeds is Elia bang en verdrietig, maar nu gaat de HEERE hem troosten. 'Elia, je moet naar Jehu gaan en hem moet je zalven. Want hij zal de nieu-

we koning worden. Daarna moet je naar Elisa gaan. Hem moet je ook zalven, want Elisa zal ook een profeet worden, net als jij! Dan ben je niet meer alleen! Bovendien ben je helemaal niet alleen overgebleven, Elia. Ik heb er voor gezorgd dat in Israël nog zeventuizend mensen zijn, die hun knieën niet hebben gebogen voor Baäl. Die mensen houden van Mij, net als jij, Elia!'

#### **AFSLUITING**

Nu weet Elia dat hij niet de enige is die de HEERE dient. Hij mag weer op reis, naar Elisa. Elisa zal voortaan met hem meegaan, samen mogen ze dan de HEERE dienen als profeet. Wat zorgt God goed voor Elia. Hij weet precies wat Elia nodig heeft. De HEERE weet ook precies wat jij nodig hebt. En toch wil Hij dat je, biddend, alles aan Hem vraagt. Vraag Hem eerst om een nieuw hart, om een rein hart. Een hart dat veel van de HEERE houdt, Hem liefheeft. Dan mag ook jij de HEERE volgen.

#### **VERWERKING**

Elia voelde zich erg alleen. Toch was hij niet de enig overgeblevene die God diende. Ook was de HEERE altijd bij hem. Wie was er wel echt alleen? De Heere Jezus. Hij was echt alleen, aan het kruis. Zelfs Zijn Vader heeft Hem toen verlaten. Hij heeft de straf gedragen, voor zondaren, ook voor zondige kinderen. Ga met de kinderen hierover in gesprek.

