

Elia's hemelvaart

Periodethema: Elia
2 Koningen 2: 1-13

KERNTEKST

'En daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen.' (Ps. 73: 24b)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

In *heerlijkheid*: de Heere Jezus zien, aan de rechterhand van Zijn Vader. Hem zien zoals Hij is... en altijd bij Hem zijn. Elia ging de Heere tegemoet in een vurige wagen.

BEGINSITUATIE

Nadat Elia moedeloos en bang bij de berg Horeb aankwam, heeft de HEERE hem gesterkt. Hij heeft toen ook tegen Elia gezegd dat hij Elisa als profeet moet zalven. Elisa zal de opvolger van Elia worden. Elia en Elisa reizen samen door Israël.

DOELSTELLINGEN

Vertel de kinderen:

- dat er door Gods genade steeds weer nieuwe dienstknechten van de HEERE komen.
- dat ook zij de HEERE kunnen dienen, door anderen te vertellen over Hem.
- dat ook zij eens bij de HEERE mogen wonen als zij, net als Elia, een kind van de HEERE zijn.

INDELING

- Naar Gilgal.
- In Bethel.
- In Jericho.
- Door de Jordaan.
- Elia's vraag en antwoord.
- De hemelvaart van Elia.
- De nieuwe knecht van de HEERE: Elisa.

OPMERKINGEN

Het Bijbelgedeelte is 2 Koningen 2: 1-13. In de Vertelling wordt tot en met vers 14 verteld.

ZINGEN

Psalm 17: 8; 134: 1; 43: 4

'k Stel mijn vertrouwen' (OTH nr. 444)

'Wat de toekomst brengen moge' (OTH nr. 336)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 17: 8 In *gerechtigheid* aanschouwen betekent gerechtvaardigd. *Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld*: vol van de gelijkenis met God. Wat een uitzicht! Ook voor ons?

MATERIALEN

Bijbelse platen uit de map.

BORDPLAN

Schrijf op het bord: Hemelvaart.

INTRODUCTIE

Daar lopen ze, twee profeten van de HEERE. Ze hebben bijna dezelfde naam. De ene profeet heet Elia en de andere heet Elisa. Elia is al lang een profeet van de HEERE. Hij heeft al veel meegemaakt. *Vraag aan de kinderen wat ze nog weten van de raven bij de beek Krith, de weduwe in Zarfath, de priesters van Baäl op de berg Karmel en van Elia's vlucht.*

Elisa is nog niet zo lang een profeet. Hij was eerst boer. Terwijl hij op het land aan het ploegen was, kwam Elia opeens naar hem toe en gooide zijn jas op Elisa. Dat betekende dat de HEERE Elisa heeft gekozen om profeet te worden. Vanaf toen is Elisa gehoorzaam met Elia meegegaan. Nu lopen ze samen naar Gilgal.

BRUGZIN OF BEGINZIN

'Kom Elisa, nog een klein eindje, dan zijn we er!'

Vertelling

En ja hoor, even later lopen ze Gilgal binnen. 'Elisa', zegt Elia, 'we zijn nu in Gilgal aangekomen. Jij moet hier blijven. Ik ga alleen verder reizen. Ik ga naar Bethel, want de HEERE heeft gezegd dat ik daar heen moet gaan.' Verschrikt kijkt Elisa Elia aan. Moet hij hier achterblijven? Nee, dat doet Elisa niet! 'Het is zeker dat de HEERE leeft en net zo zeker zal ik u niet alleen laten, Elia, ik ga met u mee!' Gelukkig zegt Elia niets als Elisa met hem verder loopt. Na een tijdje komen ze in Bethel aan. In Bethel is een school voor profeten.

Kijk, daar komen de profeten aan. Ze kennen Elia goed. Ze hebben veel geleerd van de profeet Elia. Ze weten ook dat Elisa bij Elia hoort. De profeten lopen naar Elisa toe. 'Elisa', zeggen ze, 'weet u dat de HEERE Elia, uw meester, vandaag zal wegnemen?' Is dat echt waar? Zal Elia vandaag naar de HEERE gaan? Ja, het is echt waar. Vandaag zal Elia weggaan van de aarde. Hij mag naar de hemel, hij mag voor altijd bij de HEERE komen wonen! Dat heeft de HEERE Zelf aan Elia, maar ook aan Elisa verteld. Voor Elia is dit natuurlijk erg fijn, maar Elisa vindt het ook verdrietig, zijn meester gaat hem verlaten. Elisa merkt nu dat de profeten uit Bethel het ook weten, maar hij wil er niet over praten. 'Zwijg stil, praat er niet over', zegt Elisa, 'ik weet het ook wel.' Elia is een knecht van de HEERE. Hij vertelt de mensen hoe ze God moeten dienen. Hij geeft ook les aan de profeten, daarom kennen de profeten hem. Maar als Elia naar de hemel gaat, wie zal dan de knecht van de HEERE worden? Daar zorgt de HEERE Zelf voor: Elisa zal de nieuwe knecht van de HEERE worden, hij zal de opvolger zijn van Elia!

Samen met Elia loopt Elisa verder. Dan staat Elia stil. 'Elisa, blijf hier in Bethel, want de HEERE heeft gezegd dat ik naar Jericho moet gaan.' Elisa kijkt zijn

meester aan. In Gilgal zei Elia dit ook al, daar wilde hij ook alleen verder gaan. Vastberaden zegt Elisa hetzelfde als in Gilgal: 'Het is zeker dat de HEERE leeft en net zo zeker zal ik u niet alleen laten, Elia, ik ga met u mee!' Daar gaan ze, op weg naar Jericho. In Jericho zijn ook veel profeten, ook zij kennen Elia en Elisa goed. Deze profeten hebben ook les van Elia gekregen en deze profeten weten, net zoals de profeten in Bethel, dat Elia vandaag naar de HEERE zal gaan. Elisa ziet de profeten aankomen. Zouden ze hetzelfde zeggen als die andere profeten? Ja hoor, luister maar: 'Elisa, weet u dat Elia, uw meester, vandaag wordt weggenomen?' 'Ja', antwoordt Elisa, 'ik weet het ook wel, praat er maar niet over.'

Voor de derde keer zegt Elia tegen Elisa: 'Blijf toch hier.' Elia wil weer alleen verder gaan. Hij zegt: 'De HEERE heeft mij naar de Jordaan gestuurd.' Maar weer zegt Elisa: 'Het is zeker dat de HEERE leeft en net zo zeker zal ik u niet alleen laten, Elia, ik ga met u mee!' Elisa houdt zoveel van Elia, hij wil hem niet verlaten. Zo lopen ze samen naar de rivier, de Jordaan. Maar kijk eens, ze zijn niet alleen. Vijftig profeten uit Jericho zijn achter hen aan gelopen. De profeten willen weten wat er met Elia gaat gebeuren. Voor de Jordaan staan Elia en Elisa stil. Ze kijken naar het stromende water. Vanuit de verte kijken de vijftig profeten naar Elia en Elisa. Dan zien ze hoe Elia zijn mantel, zijn jas, uitdoet. Verbaasd kijken ze toe hoe Elia zijn jas oprolt. Hij doet zijn arm omhoog en slaat dan met zijn jas op het water. De profeten zien hoe het water van de Jordaan verdeeld wordt, aan de ene kant en aan de andere kant. En in het midden is opeens een pad. Elia en Elisa lopen samen over het pad, door de Jordaan, naar de overkant. De profeten blijven achter. Zij zien hoe het water weer verder stroomt, het pad is verdwenen. Even later zien ze Elia en Elisa ook niet meer. Maar ze blijven wachten.

Elia en Elisa zijn ondertussen verder gelopen. Opeens zegt Elia: 'Elisa, wat wil jij van mij hebben, voordat ik zo bij je weggenomen zal worden.' Nu heeft Elia het gezegd tegen Elisa, hij zal zo naar de HEERE gaan, Elisa mag niet mee. Hij mag het werk gaan doen, wat Elia nu doet. Voortaan zal Elisa de knecht van de HEERE zijn. Elisa weet goed dat hij dat niet alleen kan doen. Elia was een grote profeet, maar dat kon hij alleen maar zijn, omdat de HEERE hem hielp. Elisa wil graag de HEERE dienen, net als Elia. Daarom vraagt hij aan Elia: 'Mag ik twee delen van uw geest op mij krijgen?' Hij bedoelt: mag ik net zoals u worden? Elia kijkt hem aan, 'Elisa, wat je nu vraagt, kan ik jou niet geven, dat kan de HEERE alleen geven. Maar luister goed, als je ziet hóe ik naar de hemel zal gaan, dan zal je de Geest en de gaven van de HEERE krijgen, net zoals ik had. Als je niet zult zien hoe ik naar de hemel ga, dan zal de HEERE het niet geven.'

Al pratende lopen Elia en Elisa samen verder. Elisa heeft zoveel geleerd van Elia en samen hebben ze de HEERE gediend. Elisa houdt ook veel van Elia. Maar hij weet dat hij vanaf nu zonder Elia verder moet gaan. Terwijl ze samen spreken, begint het te rommelen in de verte. Het gaat onweten. Dan ziet Elisa opeens een paar paarden met een wagen erachter. Geen gewone paarden en geen gewone wagen! Nee, het zijn vurige paarden en een vurige wagen. De wagen komt steeds dichterbij. Dan komt de vurige wagen tussen hen in. Verwonderd kijkt Elisa naar Elia, hij zit in de wagen! Op deze bijzondere manier laat de HEERE Elia ophalen, om zo naar de hemel te gaan. Nee, Elia hoeft niet te sterven, zoals andere mensen. Wat een blijdschap voor Elia! Hij heeft de HEERE trouw gediend. Hij mag nu voor altijd bij de HEERE zijn. *Als jij eens moet sterven, mag jij dan ook naar de hemel gaan? Dat kan alleen als je, net als Elia, een kind van de HEERE bent. Hoe kun je dat worden? Dat kan alleen door de Heere Jezus. Als jij gelooft dat Hij voor jouw zonden, voor jouw verkeerde dingen, gestorven is en de straf heeft gedragen, dan wil Hij ook jouw Redder zijn. Dan mag je later voor altijd bij Hem wonen. Net als Elia.*

Verdrietig kijkt Elisa de wagen na. Al hoger en hoger gaan de vurige paarden met de vurige wagen, waar Elia in zit. Elisa roept het uit: 'Mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiters!' Zoveel hield Elisa van Elia dat hij hem 'mijn vader' noemt. Elia heeft zoveel voor de HEERE en voor het volk van Israël gedaan. Elisa staart hem na. Even later is de vurige wagen met Elia erin verdwenen.

AFSLUITING

Nu is Elisa helemaal alleen. Is dat zo? Gelukkig niet, de HEERE blijft ook bij Zijn knecht Elisa! Maar Elisa is wel erg verdrietig nu Elia weg is. Hij pakt zijn kleren

beet en scheurt ze in twee stukken. Zo laat Elisa zien hoe verdrietig hij is. Dan bukt hij zich en raapt iets op van de grond. Wat is dat? Het is de mantel, de jas van Elia! Toen Elia in de vurige wagen ging, is zijn jas van hem afgevallen. Voortaan is deze jas voor Elisa. Elisa mag het nu zeker weten: hij mag de opvolger zijn van Elia. Hij is de nieuwe meester voor de profeten. Hij heeft Elia naar de hemel zien gaan, daarom mag hij weten dat de HEERE hem zal helpen. Dan draait Elisa zich om en loopt terug. Even later staat hij voor de Jordaan. Kijk eens wat hij doet! Elisa pakt de jas van Elia en slaat daarmee op het water. Ondertussen roept hij: 'Waar is de HEERE, de God van Elia? Ja dezelfde God?' En weer slaat hij op het water. Het is net of Elisa vraagt: 'HEERE, wilt U aan mij laten zien dat U niet alleen de God van Elia bent, maar ook mijn God?' En dan gebeurt het wonder! Er komt weer een pad door de Jordaan! Elisa loopt er doorheen, naar de overkant. Wat is de HEERE goed: Hij laat weer aan Elisa merken dat het echt waar is: Elisa mag vanaf nu het werk van Elia gaan doen en het mooiste is: de HEERE wil ook zijn God zijn!

VERWERKING

- Elia sloeg met zijn mantel op het water en er kwam een pad. Wie hield zijn staf boven het water zodat er ook een pad kwam?
- Elisa werd de nieuwe knecht van de HEERE. Komen er nu ook nog knechten van de HEERE, die over Hem vertellen?
- Vertel jij ook aan andere kinderen over de Heere Jezus? Dan mag jij Hem ook dienen.
- Waar denken we aan op hemelvaartsdag? Niet aan de hemelvaart van Elia, maar aan de hemelvaart van Wie?
- Waarom is het goed voor Gods kinderen dat de Heere Jezus weer naar de hemel is gegaan? (zie de Heidelbergse Catechismus, zondag 18, vraag 49.)

