

De belofte aan Zacharias

Periodethema: De belofte vervuld!

Lukas 1: 5-25

KERNTEKST

'Maar de engel zei tot hem: Vrees niet, Zacharias! Want uw gebed is verhoord.' (Luk. 1: 13)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Zacharias heeft gebeden voor het volk om de komst van de Zaligmaker.

BEGINSITUATIE

Vandaag beginnen we met de vertellingen rond advent en kerstfeest. De Heere Jezus zal geboren worden, zoals al heel lang geleden is beloofd. Maar er gebeuren nog meer bijzondere dingen!

DOELSTELLINGEN

- Dat de kinderen weten dat de Heere een Hoorder is van het gebed.
- Dat de Heere doet wat Hij belooft.
- Ook de zonden van ongelof wil de Heere vergeven.

INDELING

- Het is stil in het huis van Zacharias en Elizabeth.
- Zacharias gaat naar de tempel.
- Zacharias ontmoet de engel Gabriël en krijgt een blijde boodschap.
- Het ongelof van Zacharias.
- Zacharias kan niet meer spreken.
- Elizabeth verwacht een kindje.
- De geboorte van Johannes.

OPMERKINGEN

Hoe heet jij? Wat betekent jouw naam? In het verhaal van vandaag komen we drie namen tegen met een mooie betekenis. Zacharias betekent: de HEERE gedenkt; Elizabeth: God van eed en Johannes: de HEERE is genadig.

ZINGEN

Psalm 130 : 4 en 75: 1
Lofzang van Zacharias

UITLEG VAN DE PSALM

Verwacht barmhartigheid (hulp) van de Heere. Want Hij ís barmhartig.

MATERIALEN

Plaat van de tempel en van het reukofferaltaar.
Boekje 'huis van God'.

BORDPLAN

Schrijf op het bord: God hoort.

INTRODUCTIE

Het is nu advent. Dat is een moeilijk woord. Misschien heb je er weleens van gehoord. Maar wat betekent dat woord? Het woord betekent: komst. Wie komt er dan? Over Wie gaat het? Op Wie wachten de mensen in de Bijbel? Aan Adam was al iemand beloofd. Ook aan Abraham en aan koning David. Nu weet jij het misschien ook al! Juist, de Heere Jezus was aan al die mensen beloofd. De Verlosser. Wanneer zou de Heere Jezus komen? Wisten de mensen dat? Nee, ze wisten het niet en het duurde ook heel lang.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Het volk van Israël heeft geen koning meer. De Romeinen zijn de baas in het land. Zijn er nog profeten, die het volk van de Heere kunnen vertellen? Nee ook niet. De tempel staat er gelukkig nog wel. Er worden ook nog offers in de tempel gebracht. Maar wanneer zal nu de beloofde Messias komen? Er zal iemand geboren worden die van Hem gaat vertellen. Johannes is zijn naam.

Vertelling

Wat fijn als er een broertje of zusje wordt geboren. Misschien is dat pas wel bij jullie gebeurd. Wat is iedereen dan blij! Er komt veel visite en het is gezellig in huis. Het broertje of zusje heeft al een mooie naam gekregen toen het geboren werd. Heb jij ook een mooie naam gekregen? Krijgen alle vrouwen een baby? Nee. Dat is heel verdrietig. Misschien ken je wel iemand die geen kinderen heeft gekregen.

Weet je wie er ook geen kindje hebben gekregen? Zacharias en Elizabeth. Het zijn twee mensen die al wat ouder zijn. Net zo oud als een opa en oma. Ze wonen in de bergen van Judea. Wat hebben ze vaak om een kindje gebeden. Maar tot nu toe heeft de Heere hun gebed niet verhoord. Zacharias en Elizabeth vinden het heel erg dat ze geen kinderen hebben. Het is zó stil bij hen in huis. Zijn Zacharias en Elizabeth dan heel ongelukkig? Nee hoor! Weet je wat er in de Bijbel staat geschreven over deze mensen? Er staat dat ze beiden rechtvaardig waren voor God. Dat betekent dat ze oprecht en eerlijk in God geloofden. En dat ze zich hielden aan alle geboden die de Heere had gegeven. Hadden Zacharias en Elizabeth dan geen zonden? Ja, die hadden ze wel, want niemand is zonder zonden. Behalve de Heere. Maar toch was hun diepste verlangen om te doen wat God wilde. Ze hadden de Heere lief met heel hun hart. Dat is mooi! *Zou jij dat ook willen? Dat de Heere voor jou ook de belangrijkste is? Dat je Hem boven alles lief hebt? Dat kan hoor! De Heere wil dat ook aan jou geven.*

Zacharias en Elizabeth hebben ook veel gebeden om de komst van de Heere Jezus. Zal Hij al snel geboren worden?

Op een dag gaat Zacharias naar Jeruzalem. Wat gaat hij daar doen? Zacharias is priester. Een priester is iemand die in de tempel werkt, in het huis van God. Er waren heel veel priesters in Israël. Nu was het de beurt van Zacharias om te gaan helpen. Hij vindt het heel fijn om te doen. Kijk, daar gaat hij. Hij heeft mooie, witte priesterkleden aan. Als hij bij de tempel aankomt, wordt er geloot wie het offer mag brengen in de tempel. Het lot valt op Zacharias. Eén keer in je leven mocht je dat werk doen. Zacharias is heel blij dat hij dit nu mag doen. De oude priester loopt met een gouden schaal in zijn hand over het tempelplein. In de andere hand heeft hij een tang. Met de tang pakt hij een paar gloeiende kooltjes van het brandofferaltaar en doet ze in de schaal. Voorzichtig loopt hij nu naar het heilige in de tempel om voor het volk te bidden. Buiten op het plein wacht een grote groep mensen tot Zacharias klaar is. De mensen wachten tot de priester gaat bidden voor hen. Daarna krijgen ze de zegen. *Net als bij ons in de kerk aan het eind van de kerkdienst.* Binnen in het heilige is het prachtig. Dat moet ook, want het is het huis van God. Het is er heel stil en het ruikt er lekker. Kijk eens wat er in het heilige staat. De tafel met de toonbroden staat rechts. De zevenarmige kandelaar staat links en middenin staat het gouden reukofferaltaar. Met de tang pakt Zacharias wat kooltjes uit de schaal en legt die op het reukofferaltaar. Ook strooit hij er heerlijke kruiden over. Reukwerk wordt dat genoemd. Onmiddellijk stijgt er een heerlijk geurende rookwolk omhoog. Voorzichtig en eerbiedig zet Zacharias alles neer om te gaan bidden. Zoals de rook nu omhoog gaat, zo gaat het gebed omhoog tot God.

Opeens staat er een engel van de Heere naast het altaar. Zacharias schrikt enorm. Met bange ogen kijkt hij naar die blinkende gestalte. Alles wordt helder verlicht door de glans van de engel. *Het zal je maar gebeuren dat je een engel van de Heere ziet. Maar heel weinig mensen hebben dat meegemaakt. Een engel is een dienstknecht van God.* Deze engel Gabriël komt een prachtige boodschap vertellen. Luister maar wat hij zegt. 'Wees niet bang Zacharias, ik heb goed nieuws voor jullie. Jullie gebed is verhoord. Jullie zullen een zoon krijgen en je moet hem Johannes noemen. Zijn naam betekent: de HEERE is genadig. U mag blij en vol van vreugde zijn. Maar niet alleen u, maar ook veel andere mensen zullen blij zijn dat hij geboren zal worden. Hij zal een bijzondere knecht van God zijn. De Heilige Geest zal over hem komen. Hij zal lijken op de profeet Elia.' De engel vertelt dat Johannes de mensen over de komst van de Heere Jezus zal vertellen. Dat is wel het allermooiste! Ja, want Hij zal nu gauw geboren worden. De Messias? Zal Hij dan nu eindelijk komen? Wat wordt het gebed van Zacharias en Elizabeth om een zoon wonderlijk verhoord. Veel heerlijker dan hij ooit had kunnen denken! Dan is Zacharias zeker wel heel erg

blij en dankbaar? Hij gaat het zeker tegen iedereen vertellen? Nee, er komt ongeloof in het hart van Zacharias. Luister maar wat Zacharias tegen de engel zegt: 'Dat kunt u nu wel allemaal zeggen, maar mijn vrouw en ik zijn al oud, hoe kan ik dan weten of het echt waar is wat u zegt?' O Zacharias, er komt een engel van God dit aan jou vertellen en geloof je het dan nog niet? De engel zegt tegen Zacharias: 'Zacharias, weet je wel wie ik ben? Ik ben Gabriël, die voor God sta. Ik dien Hem vlak voor Zijn troon. Ik gehoorzaam God en doe wat Hij van mij vraagt. En zo ben ik ook op Gods bevel naar je gekomen om je deze boodschap te vertellen. En je gelooft me niet, Zacharias? Je wilt een teken dat het echt waar is wat ik heb gezegd? Dat krijg je. Je zult niet kunnen praten totdat Johannes is geboren.' Weet je wat zo bijzonder is? We kunnen het gewoon niet begrijpen, maar God neemt Zijn woorden niet terug. Hij zegt niet tegen Zacharias: 'Nou, als je toch niet gelooft dat je een zoon zal krijgen, dan zal het ook niet gebeuren.' Nee de Heere is zó oneindig goed en geduldig. Voordat de engel weggaat, zegt hij nog een keer: 'Het zal gebeuren, op Gods tijd.'

Intussen staan de mensen buiten te wachten. Ze bidden of de Heere het offer wil aannemen. De priester zal het volk zegenen. Kijk, daar komt de priester eindelijk naar buiten. Zacharias steekt zijn handen uit om het volk te zegenen. Hij doet zijn mond open. Maar er komt geen geluid uit zijn mond. Hij wijst naar zijn mond en hij schudt met zijn hoofd van 'nee' Dan begrijpen de mensen dat er iets

bijzonders is gebeurd in de tempel. Zacharias wenkt met z'n hand dat de mensen weg kunnen gaan. Ze gaan naar huis, zonder de zegen, door het ongeloof van Zacharias.

Als na een paar dagen het werk in de tempel klaar is, komt Zacharias weer thuis bij zijn vrouw Elizabeth. Hij kan haar niet vertellen wat er in de tempel is gebeurd. Hij schrijft het voor haar op, dan kan Elizabeth het lezen. Een poosje later weet Elizabeth het zeker: er zal een kindje komen! Wat is ze blij. Ze dankt de Heere. Zacharias is ook blij. Ja, nu gelooft hij wel wat de engel heeft gezegd, maar hij kan er nog steeds niet over praten. Zacharias is ook bedroefd, omdat hij zo ongelovig is geweest. *Ongeloof is een grote zonde tegen de Heere. Wil de Heere deze zonde dan wel vergeven? Ja, gelukkig wel. De Heere Jezus is naar de aarde gekomen om te lijden en sterven voor de zonden. Ook voor de zonden van ons ongeloof.*

AFSLUITING

Zou jij net als Zacharias en Elizabeth willen leven tot eer van God? Ben je jaloers op die twee oude mensen? Ken jij iemand die ook heel veel van de Heere houdt? Vertel er eens wat over.

VERWERKING

- God vervult niet altijd onze wensen, maar Hij vervult wel Zijn beloften, Wat heeft dit met het verhaal te maken?
- Laat de platen van de tempel en het reukoffertaar zien aan de kinderen en geef een korte uitleg.

