

De belofte aan Maria

Periodethema: De belofte vervuld!

Lukas 1: 26-56

KERNTEKST

'Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.' (Luk. 1: 37)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Hoe zal het kunnen? Maria is niet getrouwd. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We kunnen dit niet begrijpen. God vraagt wel van ons dat we het geloven.

BEGINSITUATIE

Zes maanden geleden kwam de engel Gabriël naar de aarde om aan Zacharias te vertellen dat Zacharias en Elizabeth een zoon zouden krijgen, terwijl ze al oud waren. Wat een wonder! De Heere doet wat Hij belooft! Dit verhaal sluit hier direct op aan.

DOELSTELLINGEN

- Dat de kinderen horen dat Gods tijd de beste tijd is.
- Dat de kinderen aan het eind van de vertelling weten wat de tekst betekent: 'Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.'

INDELING

- Gesprekje over wachten en beloven.
- De engel Gabriël bezoekt Maria.
- Maria gaat naar Elizabeth.
- Maria zingt een lied.

OPMERKINGEN

In de vorige vertelling kwam de engel Gabriël een goede boodschap van God brengen. In dit verhaal zien we voor de tweede keer dat God een engel stuurt. Deze keer brengt de engel de allerbeste boodschap!

ZINGEN

Psalm 98: 2

Lofzang van Maria

'Gabriël door God gezonden' (OMK deel 2 lied 33)

UITLEG VAN DE PSALM

De zaligheid wordt bereid: de Heere Jezus zal geboren worden.

MATERIALEN

Laat de platen uit de map zien.

BORDPLAN

Schrijf op: 'Zing een lied voor de Heere.'

INTRODUCTIE

Vinden jullie dat wachten ook zo lang duurt? Soms duurt het zo lang voordat je weer jarig bent. Soms moet je zo lang wachten tot je eindelijk die mooie fiets krijgt. Ja, voor kinderen duurt wachten vaak lang, maar voor grote mensen ook. Voor de mensen in Israël duurde het wachten haast té lang. De Heere had beloofd dat de Heere Jezus zou komen. Maar nu het zo lang duurde, baden de mensen niet meer om Zijn komst. Veel mensen dachten er niet eens meer aan. Maar God vergat Zijn belofte niet.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Weer gaat de hemel open. Weer stuurt God een engel naar de aarde. De engel Gabriël mag weer een blijde boodschap gaan vertellen. Wat zal hij nu gaan vertellen en aan wie?

Vertelling

Er loopt een jonge vrouw de heuvel af. Eigenlijk is het nog maar een meisje. Misschien is ze nog maar vijftien jaar oud. Het lijkt wel of ze haast heeft. Ze loopt snel over een pad tussen de heuvels door. Ze moet nog wel drie of vier dagen lopen, maar dat vind ze niet erg. Ze kijkt heel blij. Haar gezicht straalt gewoon. Waarom is ze zo blij en wie is dat meisje eigenlijk? Deze jonge vrouw heet Maria. Ze woont in Nazareth en ze is op weg naar haar nicht Elizabeth. Ze heeft een heel mooi en groot geheim. Daarom is Maria zo blij. Dat wil ze zó graag aan haar nicht vertellen!

Nog maar heel kort geleden kreeg Maria bezoek in haar huis. Zomaar opeens stond er een engel bij haar in de kamer. Het was de engel Gabriël. Het was dezelfde engel die ook bij Zacharias kwam in de tempel. Wat vertelde de engel tegen Maria? Luister maar! 'Maria, wees maar niet bang, je zult een Kindje krijgen. Het zal geen gewoon kindje zijn, maar de Zoon van God. En je moet Hem de naam Jezus geven! Dat betekent Zaligmaker. Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.' Maria begreep er niets van. Zal zij een kindje krijgen? Ze is nog niet eens getrouwd. Hoe kan dat toch allemaal? De Heilige Geest zal ervoor zorgen dat het gebeurt. God Zelf zal de Vader zijn van dit Kind. Geloofde Maria wat de engel zei? Jazeker! Maria boog eerbiedig haar hoofd en zei: 'Zie, de dienstmaagd van de Heere, mij geschiede naar uw woord.' Toen was de engel weer weg. De glans en het licht van de engel was ook weg. Maria bleef alleen in huis achter.

Dit blijde nieuws móest ze wel aan iemand vertellen. Ze móest over haar grote geheim met iemand

praten. Wat had de engel ook al weer gezegd over Elizabeth, haar oude nicht? De engel had gezegd dat Elizabeth al zes maanden in verwachting was. Wat een wonder! Daarom gaat ze met grote haast naar haar toe. Waarom gaat ze met haar geheim niet naar Jozef? Ze gaat toch bijna trouwen met hem? Hij zal haar misschien niet geloven. Jozef en Maria houden veel van elkaar. Weet je wat het mooiste is? Dat ze allebei het meeste van de Heere houden. Hij woont in hun hart.

Onderweg moet Maria steeds aan Jozef denken. Weten jullie van wie Jozef nog familie is? Van koning David. Jozef was dus eigenlijk een prins, maar wel een arme prins. Nee, hij woonde niet in een paleis. Er was niet eens meer een koning. De Romeinen waren de baas in het land. Jozef is maar een eenvoudige timmerman en het meisje waar hij mee gaat trouwen, Maria, is een heel gewoon meisje. Toch zijn ze familie van koning David.

Maria is nu al vlakbij het huis van Zacharia en Elizabeth aangekomen. Ze klopt op de deur. Nú kan ze het blijde nieuws gaan vertellen! Maar als ze de deur van het huis open doet en Elizabeth groet, hoeft ze al niets meer te zeggen. Elizabeth springt overeind en loopt blij naar Maria toe. Het kleine kindje in de buik van Elizabeth beweegt, alsof het ook begrijpt wie er aankomt. Heel eerbiedig zegt Elizabeth: 'Maria, je bent gezegend door de Heere. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van de Heere Jezus naar mij toe komt?' Wat is Maria blij als ze dit hoort zeggen! Elizabeth weet dus ook van dit mooie geheim. Maar hoe weet u dat Elizabeth? Ik heb het grote geheim niet eens aan Jozef verteld. Dat heeft de Heilige Geest aan Elizabeth verteld. Maria kan wel zingen van blijdschap.

Wat doe jij als je blij bent? Ga je dan ook zingen? Doe het maar, de Heere luistert graag als kinderen zingen tot eer van Hem. Maria zingt een lied dat ze zelf heeft gemaakt, een lofzang, tot eer van God. Duizenden jaren is op de Zaligmaker gewacht. Hij is ook de Zaligmaker, de Redder van Maria. Hij verlost Maria van haar zonden. Wat een wonder dat zo'n gewoon meisje de moeder van de Zaligmaker mag worden. *Is Hij ook jouw Zaligmaker?*

Jij kent het lied van Maria ook vast wel: 'Mijn ziel verheft Gods eer; Mijn geest mag blij den HEER', Mijn Zaligmaker noemen. Die, in haar lagen staat, Zijn dienstmaagd niet versmaadt, Maar van Zijn gunst doet roemen.' Wat een prachtig lied!

Wat zullen Elizabeth en Maria veel over de Heere hebben gesproken! Over al die bijzondere dingen die er gebeuren. Wat is het goed om met elkaar over de Heere te praten. *Doe jij dat ook weleens? De*

Heere had Zijn Zoon beloofd. Hij had dat al aan Adam en Eva beloofd in het paradijs. En daarna ook aan Abraham, David en nog veel meer mensen. Nu zou de beloofde Zaligmaker snel geboren worden. God doet wat Hij belooft.

AFSLUITING

Drie maanden blijft Maria logeren bij Zacharias en Elizabeth. Dan gaat ze weer terug naar Nazareth. Elizabeth zal nu heel snel haar kindje, Johannes (de Heere is genadig), krijgen. Dat kindje zal de profeet worden die de mensen gaat vertellen dat de Heere Jezus snel zal komen. Eindelijk, na jaren wachten, zal het toch gebeuren. Voor de Heere is niets te wonderlijk!

VERWERKING

Stel de kinderen vragen over engelen. Zijn er nu nog engelen? Waar? Kun je ze zien? Wat doen ze? (Zingen, beschermen, God gehoorzamen, boodschappers van God, blij zijn als er iemand zich bekeerd.)

Vraag aan de kinderen of de Heere ook hun gebed weleens heeft verhoord, laat ze er over vertellen.

