

# Israël door de Jordaan

Periodethema: Israël naar Kanaän  
Jozua 3 en 4

## KERNTekST

'En als zij, die de ark droegen, tot aan de Jordaan gekomen waren, en de voeten der priesteren, dragende de ark, ingedoopt waren in het uiterste van het water (de Jordaan was vol al de dagen des oogstes aan al haar oevers); zo stonden de wateren, die van boven afkwamen.' (Joz. 3: 15-16a)

## UITLEG VAN DE KERNTekST

Weer gebeurt er een wonder: de Jordaan valt droog, zodat het hele volk naar de overkant kan gaan. Duidelijk blijkt hieruit dat God het doet. Hij zorgt dat ze in het beloofde land komen. Het volk hoeft alleen maar te gehoorzamen.

## BEGINSITUATIE

Deze geschiedenis sluit direct aan bij het verhaal dat vorige week verteld is.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen zien dat God het volk leidt en een weg baant door de rivier.
- De kinderen zien dat God door niets en niemand is tegen te houden.
- De kinderen zien dat de grote daden van God niet vergeten mogen worden.

## INDELING

- Aan de oever van de Jordaan.
- De opdracht van God.
- De ark gaat voorop.
- Het water staat stil.
- Het volk steekt over.
- Twaalf mannen nemen twaalf stenen mee.
- Nooit vergeten!

## ZINGEN

Psalm 9: 11 en 105: 1

'Waarom staan die stenen daar?' (AWN, deel 4, lied 3)

'Ga met God en Hij zal met je zijn' (WK 356)

'God wijst mij een weg' (OTH 148)

## UITLEG VAN DE PSALM

Vertel Gods wonderen aan alle mensen. Het volk Israël richt een gedenkteken op bij de Jordaan. Elke keer als ze daar langs kwamen, dachten ze er weer aan hoe goed de Heere voor hen geweest was.

## MATERIALEN

Een grote steen. Hiermee prikkelt u niet alleen de nieuwsgierigheid van de kinderen, maar stenen spelen ook een belangrijke rol in deze geschiedenis.

## BORDPLAN

Een tekening van twaalf grote stenen.

## INTRODUCTIE

De Israëlieten zijn nu bijna in het beloofde land. Zij moeten alleen nog de rivier de Jordaan oversteken. Die rivier is erg breed, vooral in deze tijd van het jaar. Hoe moeten ze aan de overkant komen? Wat denk jij?

## BRUGZIN OF BEGINZIN

Jozua heeft er ook over nagedacht. Hoe moeten al deze mensen toch veilig aan de overkant komen?

## Vertelling

### AAN DE OEVER VAN DE JORDAAN

Voor de sterke mannen is het geen probleem. Zij kunnen wel door een ondiep gedeelte lopen. Maar er zijn ook heel veel kinderen bij en, niet te vergeten, ook veel dieren.

Maar Jozua hoeft helemaal geen plan te bedenken. God heeft Zelf een plan bedacht, een heel mooi plan. Luister maar.

### DE OPDRACHT VAN GOD

Er gaan mannen het kamp rond. Ze zeggen tegen iedereen: 'Let goed op! Morgen zullen de priesters de ark opnemen en naar de Jordaan lopen. Als jullie dat zien, moet je er in een lange rij achter aanlopen. Maar... kom niet te dicht bij de ark. Je moet een afstand houden van wel duizend meter. Morgen gaat de HEERE wonderen doen. Zorg daarom dat jullie er klaar voor zijn.'

De mensen begrijpen het nog niet helemaal. Hoe zal het morgen gaan? Maar ze zorgen wel dat ze er klaar voor zijn. Ze wassen zichzelf en hun kleren en zorgen dat alles helemaal netjes is.

De volgende morgen is iedereen al vroeg op. Jozua zegt tegen de priesters: 'Neem de ark op en loop naar de rivier. Als jullie bij het water komen, moet je niet blijven staan, maar gewoon doorlopen. Zet je voet maar in het water en je zult zien dat er een pad door het water komt.'

### DE ARK GAAT VOOROP

De mensen breken hun tenten af, rollen alles netjes op en kijken naar de priesters in hun lange, witte kleren. Die pakken de ark op aan de draagstokken en lopen naar de wild stromende rivier. Als ze bij het water komen, blijven ze niet staan. Ze lopen gewoon door alsof er helemaal geen water is. De mensen houden hun adem in. De voorste priesters raken met hun voeten het water al aan en... Wat gebeurt er ineens?

### HET WATER STAAT STIL

Van de ene kant komt er opeens geen water meer en aan de andere kant stroomt het water weg, richting de Dode Zee. De priesters lopen door, over

het droge pad. Er komt een brede, droge vlakte. Iedereen, zelfs de kleine kinderen, kan veilig naar de overkant lopen.

### HET VOLK STEEKT OVER

Middenin de rivier blijven de priesters staan. In een lange rij lopen de mensen, de kinderen en de dieren om de priesters met de ark heen. Eerbiedig kijken de mensen naar de ark. Het duurt heel lang voor iedereen aan de overkant is. Al die tijd blijven de priesters met de ark onbeweeglijk in het midden van de rivier staan. Eindelijk is iedereen aan de overkant. Mogen de priesters nu ook doorlopen?

### TWAALF MANNEN NEMEN TWAALF STENEN MEE

Nee, nog niet. Jozua heeft twaalf mannen uitgekozen, uit elke stam één man. Zij moeten allemaal één grote steen uit de rivier halen. Van die twaalf stenen maakt Jozua een gedenkteken, een monument. De stenen worden op elkaar gestapeld. In het midden van de rivier maakt Jozua nog zo'n monument. Ook daar stapelt hij twaalf stenen op elkaar.

Dan pas mogen de priesters ook doorlopen. Als aan de overkant de laatste priester zijn voeten op de oever zet, begint het water weer te stromen. Even later kun je al niet meer zien waar het pad geweest is. Alleen in het midden van de rivier steken de stenen boven het water uit.

### NOOIT VERGETEN!

Weet je waarom die stenen daar staan? Als later een vader met zijn kinderen bij de Jordaan loopt, vraagt het kind misschien: 'Papa, waarom staan die stenen daar?' Dan kan de vader het mooie verhaal vertellen hoe het hele volk veilig de Jordaan kon oversteken, omdat de Heere God Zelf een pad voor hen maakte. En zo zullen de mensen de grote daden van God nooit vergeten.

### AFSLUITING

Welke grote daden van God mogen wij nooit vergeten? Wat was Zijn grootste daad? Heeft God in jouw leven ook weleens iets heel bijzonders gedaan? (Denk aan de doop, maar misschien hebben de kinderen andere voorbeelden.) Hoe zou je dat goed kunnen onthouden?

### VERWERKING

- Gedenksteen maken. Laat de kinderen een steen zoeken (of neem ze zelf mee), waarop ze een daad van God kunnen schrijven, die ze nooit willen vergeten. Voorbeeld: ik ben gedoopt.
- Werkblad op [www.bijbelidee.nl](http://www.bijbelidee.nl)
- God helpt de Israëlieten om in het beloofde land te komen. Zou God ons nu ook nog weleens helpen? Hoe zou Hij dat dan doen?

- Jozua was sterk en moedig. Wat maakt jou sterk en moedig? Wie helpt je als je iets moeilijk of eng vindt?
- De naam Jozua lijkt heel veel op de naam Jezus. Zie jij overeenkomsten tussen Jozua en Jezus? (Het hangt wel van het niveau van uw groep af of de kinderen deze vraag aankunnen.) Dit kan ook duidelijk worden door op het bord beide namen naast elkaar te zetten en eronder de woorden die bij beide namen of bij één van beide namen passen.

