

Johannes geboren

De belofte vervuld!
Lukas 1: 57-80

KERNTekST

'Johannes is zijn naam.' (Luk. 1: 63m)

UITLEG VAN DE KERNTekST

Zacharias en Elizabeth moeten hun kindje Johannes noemen, dat had de engel Gabriël gezegd tegen Zacharias in de tempel.

BEGINSITUATIE

De vorige zondag is verteld dat de engel Gabriël aan Maria verschijnt en haar vertelt dat zij de moeder van de Heere Jezus zal worden. Maria gaat daarna gelijk op bezoek bij haar nicht Elizabeth.

DOELSTELLINGEN

Laat in de vertelling doorklinken dat de Heere grote wonderen doet en werkt.

INDELING

- Johannes geboren.
- De burens komen kijken.
- Besnijdenis en naamgeving.
- Zacharias kan weer spreken (en horen).
- Zacharias zingt een lofzang.
- Iedereen verwondert zich.

OPMERKINGEN

Leg uit wat vernoemen is.

ZINGEN

Psalm 105: 5 en 134: 3

Lofzang van Zacharias: 5

'Bewaar je oog, bewaar je oog'

'De priester Zacharias' (OMK nr. 44)

UITLEG VAN DE PSALM

Zacharias zingt over Gods genade. God zoekt naar verdwaalden.

MATERIALEN

Neem een geboortekaartje van een jongen mee.

BORDPLAN

Schrijf op het bord: 'Hoera, een zoon!'

INTRODUCTIE

Vorige week is er verteld dat een jonge vrouw bij een oude vrouw op bezoek ging. Weten jullie de namen nog van die twee vrouwen?

BRUGZIN OF BEGINZIN

Het is al bijna negen maanden geleden dat de engel Gabriël bij Zacharias in de tempel was. Zacharias en Elizabeth kijken uit naar de geboorte van hun zoon.

Vertelling

Bij wie is er pas een broertje of zusje geboren? Wat fijn, hé. Wat was iedereen blij! Je papa en mama waren blij. Wie waren er nog meer blij? Jijzelf natuurlijk en opa en oma. Je tantes en ooms. Misschien kwamen de burens ook wel even kijken. Ze waren vast ook blij dat ze een buurjongetje of buurmeisje erbij hadden gekregen. Papa en mama hebben ook een geboortekaartje gestuurd. Wat staat er allemaal op zo'n kaartje? De (doop)naam van de baby en wanneer hij/zij is geboren. Soms staat erbij dat de baby is vernoemd naar opa of oma. Het kindje heeft dan dezelfde naam als opa of oma. Misschien staat er ook op het kaartje dat papa en mama de Heere danken voor dit nieuwe kindje. Mooi is dat! De Heere heeft ervoor gezorgd dat het kindje groeide in de buik van mama en dat het werd geboren. De Heere heeft dit kindje geschapen. Hij heeft ook jou geschapen. Dank daar de Heere maar voor.

Weet je waar ook een jongen is geboren? Bij Zacharias en Elizabeth. Je weet vast nog wel dat de engel Gabriël dat in de tempel aan Zacharias had beloofd. Zacharias geloofde het eerst echt niet. Daarom kreeg hij straf. Hij kon niet meer praten en ook niet horen. Hij kon het blijde nieuws alleen maar opschrijven en laten lezen aan zijn vrouw Elizabeth. Dat was wel heel erg verdrietig. Maar nu is dan toch het kindje geboren. Wat is het een mooi en lief jongetje! Wat een wonder. Wat zijn Zacharias en Elizabeth blij en dankbaar. Eigenlijk waren ze al veel te oud om een kindje te krijgen, maar als de Heere iets belooft, dan gebeurt het altijd. Het is ook precies gegaan zoals de engel had gezegd. De Heere is hen niet vergeten! De Heere wist van hun verdriet. *Zo is de Heere nog. Hij kent jou. Hij weet ook van jouw verdriet. De Heere vergeet jou niet, Hij wil ook voor jou zorgen.*

Als de burens het grote nieuws horen, komen ze allemaal even kijken. Ook vertellen de burens het aan andere mensen door. Zo weten heel veel mensen dat er een kindje is geboren. De burens en andere mensen willen met hun eigen ogen zien dat het echt waar is. Het is geen gewoon jongetje, het is

een bijzondere knecht van God. Hij zal een profeet zijn en de mensen vertellen over de Heere Jezus, Die ook gauw komt. Wat zijn ze allemaal blij voor Zacharias en Elizabeth. De burens weten wel dat ze eerst geen kinderen konden krijgen. Maar nu is het gebed toch verhoord en is er een jongetje geboren. Wat een blijdschap!. Wat is de Heere goed en machtig!

Als er bij ons een kindje geboren wordt, dan krijgt het meteen een naam. In die tijd ging dat anders. Een kindje kreeg pas op de achtste dag zijn of haar naam. Jongetjes werden op die dag besneden. Dit was het teken dat ze mochten horen bij God. God had heel lang geleden een verbond met Abraham gesloten en het teken van dat verbond is de besnijdenis. Wij hebben nu het teken van de doop. Als er kinderen worden gedoopt, is dat het teken dat ze bij God mogen horen. Ben jij ook gedoopt? Dan heeft God ook aan jou beloofd dat Hij je Vader wil zijn.

Op de achtste dag is het nog drukker in huis. Veel mensen willen erbij zijn als het kindje wordt besneden en zijn naam krijgt. *Bij ons is het toch ook altijd druk in de kerk als er kinderen worden gedoopt? Zacharias staat er stil bij te kijken. Hij kan nog steeds niet praten. Eigenlijk weten de burens en bekenden al hoe ze het kindje gaan noemen. Ze noemen hem Zacharias, net als zijn vader. Ze zeggen dat ook tegen Elizabeth. Maar Elizabeth zegt: 'Nee hoor, het kindje noemen we geen Zacharias, we noemen hem Johannes.' 'Nee', zeggen de mensen, 'niemand in uw familie heet zo, je hebt het vast verkeerd. We zullen het wel aan Zacharias vragen, die weet het vast beter.' Dan vragen de mensen het aan Zacharias. Hij vraagt zijn schrijftafeltje en schrijft netjes en duidelijk: Johannes is zijn naam. Elizabeth heeft het dus wel goed! Meteen voelt Zacharias dat hij zijn tong weer kan bewegen. Hij kan weer praten! Eindelijk, na al die maanden. Wat gaat Zacharias als eerste zeggen? Weet je wat hij als eerste gaat doen met zijn mond en tong? Hij gaat de Heere loven en prijzen. Hij gaat ook zingen, net als Maria. Hij zingt een prachtig lied voor de Heere. God heeft ervoor gezorgd dat Zacharias weer kan praten, daarom looft en dankt Zacharias Hem. *Wat doe jij met je mond? Loof en dank jij de Heere ook voor alles wat Hij voor jou doet? Hoeveel krijg je niet van Hem, alles toch? Je kunt ook zonde doen met je mond, net als Zacharias. Als je zegt dat je de woorden van de Heere niet gelooft. Of als je rare woorden zegt. Of als je iemand uitscheldt. Vraag maar of de Heere de zonden van je mond en tong wil vergeven. Geloof je dat de Heere dat kan? Geloof jij dat de Heere de zonden ook wil vergeven? Een klein poosje nadat Johannes is geboren, is ook de Heere Jezus geboren. Hij kwam naar deze aarde om te lijden en sterven voor de zonden. Als je dat bedenkt, dan wil je toch eigenlijk geen zonden meer doen?**

Zacharias zingt een heel mooi lied. Het is eigenlijk de Heilige Geest Die in hem zingt. Hij zingt over de Heere Jezus, Die de zonden van de mensen wil vergeven. Hij zingt dat de Heere Jezus van de mensen houdt. Hij zingt dat de Heere Jezus bange en verdrietige mensen weer blij wil maken. Dat ze de Heere mogen dienen zonder bang te zijn. Zacharias is zó blij, dat hij blijft zingen. Zijn hart is helemaal vol van de Heilige Geest. Die woont in zijn hart.

AFSLUITING

De Heilige Geest wil ook in jouw hart wonen. Dan wil Hij je helpen om geen verkeerde dingen meer te doen en echt op de Heere Jezus te gaan lijken. Heb jij Hem al boven alles lief? Dat is het mooiste wat je op aarde kan krijgen. Dan ga je ook zingen van Hem. Net als Zacharias, zingen van Gods goedheid en trouw.

VERWERKING

Praat met de kinderen na over de betekenis van namen.

Hebben de namen van de kinderen in de klas ook een betekenis?

Wat weten de kinderen nog meer over het leven van Johannes (de Doper)?

