

Jezus geboren

Periodethema: De belofte vervuld!
Lukas 2: 1-20

KERNTEKST

'Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap.' (Luk. 2: 10a)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Grote blijdschap! Door de komst van de Heere Jezus kunnen we zalig worden.

BEGINSITUATIE

De engel Gabriël heeft de geboorte van de Heere Jezus aangekondigd. Het vorige verhaal ging over de geboorte van Johannes.

DOELSTELLINGEN

- Dat de kinderen horen dat de Heere Jezus arm geworden is om ons rijk te maken.
- Dat het belangrijkste is dat Hij ook in ons hart wordt geboren.

INDELING

- Het gebod van keizer Augustus.
- Jozef en Maria op reis.
- Jezus geboren.
- Herders in het veld.
- De engel brengt de blijde boodschap.
- Engelen zingen.
- De herders gaan naar de stal.
- De herders aanbidden het Kind in de kribbe.
- De herders maken het overal bekend.

OPMERKINGEN

Het verhaal is overbekend. Vertel het met diepe eerbied en grote blijdschap!

ZINGEN

Lofzang van Zacharias

Psalm 72: 11

'Ik kniel aan Uwe kribbe neer'

'Herders in het wijde veld' (OMK deel 2 lied 39)

UITLEG VAN DE PSALM

We liggen in de *Schâuw* (schaduw) van de dood. De Heere Jezus opende de weg ten leven (*Vredespad*). Wandelen wij op die weg?

MATERIALEN

Laat de platen uit de map zien.

BORDPLAN

Schrijf op het bord: 'Ere zij God.'

INTRODUCTIE

Je bent vast weleens bij een baby'tje wezen kijken dat pas geboren was. Als je op bezoek gaat, neem je een mooi cadeautje mee. Ga je ook weleens in de nacht op bezoek? Nee, natuurlijk niet, dan slaapt iedereen. In dit verhaal gaan er toch mannen op bezoek bij een Kindje Dat net geboren is.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Maria kijkt het kamertje rond waar ze alles voor haar Kindje neer moet zetten. Gelukkig heeft ze al wat spulletjes in huis. Ja, het kleine bedje past ook precies in het kamertje. De doeken liggen ook al klaar waar het Kindje straks wordt ingerold. Het zal nu snel geboren worden. Maria zal de moeder worden van de Heere Jezus. Maar dan...

Vertelling

'Mensen, luister goed! Mensen kom eens allemaal hierheen, ik heb een belangrijke boodschap van de keizer!' Op het plein van het stadje Nazareth staat een heraut, een boodschapper van keizer Augustus. Hij blaast op een trompet. Hij zwaait met z'n armen dat de mensen naar hem toe moeten komen. 'Mensen, de keizer van Rome heeft een nieuwe wet laten maken en iedereen moet die wet opvolgen. De hele wereld moet beschreven worden. Alle mensen moeten hun naam laten opschrijven in de plaats waar hun familie vandaan komt.'

Jozef hoort het ook. Hij schrikt. Moet hij dan ook gaan met Maria? Maar dat kan toch helemaal niet! Het Kindje zal nu snel geboren worden, dan kun je toch geen verre reis gaan maken? O, hoe moet dat allemaal? Jozef weet het ook niet.

Snel gaat hij naar Maria toe. Hij gooit de deur open van haar huis en zegt meteen wat hij net heeft gehoord. 'Maria, Maria, moet je horen! Er was net een boodschapper van de keizer, die vertelde dat er een volkstelling komt. Alle mensen moeten hun naam laten opschrijven en hoeveel land ze bezitten.' 'Maar Jozef, zegt Maria, 'waarom wil de keizer dit dan?' Jozef zegt: 'Hij wil vast weten hoe rijk en machtig hij wel is. Je weet toch hoe hij zich laat noemen? Hij noemt zich de verhevene, de hoge, de belangrijke.' 'O, maar Jozef, ik kan toch nu niet op reis gaan, het Kindje wordt bijna geboren!' Toch moet het! Die trotse en belangrijke keizer denkt dat hij de baas is, maar het is God Die regeert. Hij zorgt dat Zijn plannen worden uitgevoerd. Het is Zijn plan dat Jozef van Nazareth, waar hij nu woont, naar Bethlehem vertrekt. De stad van koning David. Misschien heeft niemand daar erg in. Maar Jozef móét naar Bethlehem, omdat hij familie is van koning David. Daar moet Jozef zijn naam laten opschrijven. De Heere heeft het Zelf gezegd. In Beth-

lehem, daar zal Ik voor verlossing zorgen. Daar zal de Messias geboren worden. *Zie je wel dat die machtige keizer in Rome helemaal niet zo machtig is. De Heere regeert alles. Hij bestuurt ook alles in ons leven. Hoe klein de dingen ook zijn. Hij weet ervan. En omdat Hij alles weet, kunnen we ook altijd met alles naar Hem toe gaan. Is dat niet mooi?*

Jozef en Maria moeten wel vijf dagen lopen. Voor Maria is dit heel moeilijk met haar dikke buik. Het is al helemaal geen makkelijke weg om te gaan. Vaak heuvel op en heuvel af. Het hele eind moeten ze lopen. Onderweg zullen ze vast wel hebben gedacht: hoe moet het allemaal? Heel veel mensen zijn onderweg. Allemaal zijn ze op weg naar hun geboorteplaats. Wat zijn Jozef en Maria blij als ze eindelijk in de verte de huizen van Bethlehem zien. 'Kom Maria, nog een half uurtje lopen, dan zijn we er. We gaan straks, als we er zijn, snel een plekje zoeken waar we kunnen slapen. Ik hoop dat het lukt, want er zijn zoveel mensen op reis. Wacht hier maar even, dan ga ik een plekje zoeken om te overnachten.' Zo, nu kan Maria even uitrusten. Het is al bijna donker als Jozef terugkomt bij Maria. 'En', vraagt Maria aan Jozef, 'heb je een plekje kunnen vinden om te slapen?' 'Ja', zegt Jozef, maar hij kijkt niet blij. 'Er is nergens een plaatsje om te slapen. Alles zit vol. Maar kom maar Maria, toch heb ik iets gevonden. Het is niet veel, maar ik heb een lege stal gevonden waar we kunnen uitrusten.' Een stal? Maar je kunt toch niet slapen in een koude stal? Nee, dat kan ook eigenlijk niet. En Maria krijgt bijna een baby! Nee dat kan ook helemaal niet, maar de Heere wil het toch zo hebben. Wij hadden vast wat anders uitgezocht voor de Koning der koningen, toch? Een mooi paleis, een mooie wieg? Maar de Vader in de hemel heeft een stal uitgezocht. Daar zal het wonder gebeuren. In de stal spreidt Jozef het stro uit op de grond en maakt een slaapplek voor Maria en zichzelf. Vermoeid van de reis gaan ze liggen op het stro. Buiten is het intussen al helemaal donker geworden. De nacht komt. Het wordt stil in het stadje Bethlehem. Dan, in die nacht, wordt op Gods tijd het Kindje geboren. Het is het eerste Kindje van Maria. Haar eerstgeboren Zoon. Wat God al heel lang beloofd heeft, gebeurt nú! Wat zijn Jozef en Maria blij en verwonderd! De Heere Jezus ziet er net zo uit als andere baby's. Toch is Hij anders. Hij is de Zoon van God. Voorzichtig wikkelt Maria het Kindje in doeken en legt Hem in een kribbe, een bak waar de dieren normaal uit eten. Hij, de Zoon van God, Die eerst in de hemel woonde, wordt in een voerbak neergelegd! *Geen paleis, geen wieg, geen koningskieren. Waarom deed God dat dan? Waarom gaf God Zijn eigen Zoon? Om arme, zondige mensen weer gelukkig te maken. Om verloren mensen eeuwig en voor altijd gelukkig te maken. Zo lief had God de wereld! Voor onze zonden is de grote*

Koning Jezus, zo heel arm geworden, om ons rijk te maken. Niet rijk aan geld of andere dingen, maar rijk in God.

Kijk, daar brandt een groot vuur. Af en toe staat er een man op die een paar takken op het vuur gooit. Het is een groepje herders die om het vuur zitten te dommelen. Het is een drukke dag geweest voor de herders en nu kunnen ze heerlijk uitrusten, terwijl ze op hun schapen passen. Soms loopt er een schaapje weg, maar dat gebeurt gelukkig niet vaak. Omdat er een groot vuur brandt, blijven de roofdieren ook op afstand. Plotseling springen de mannen overeind. Sommigen vallen op de grond, anderen slaan de handen voor hun ogen. Wat is dat? Een verschrikkelijk fel licht, nog feller dan de vlammen van het vuur. Nog feller dan het licht van de zon. En in dat licht staat iemand. O, wat zijn de herders bang! Met grote ogen van angst kijken ze naar de engel. Maar hoor eens, de engel zegt: 'Vreest niet! Je hoeft niet bang te zijn, want ik heb een heel blijde boodschap, niet alleen voor jullie, maar voor de hele wereld. In deze nacht is de Zaligmaker geboren.' De Zaligmaker geboren? De herders kijken elkaar aan. De Zaligmaker Die hen kan verlossen van hun zonden, is Hij geboren?

'De Zaligmaker, Christus de Heere is geboren in de stad van David, in Bethlehem. En dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen het Kindje vinden, in doeken gewonden en Het ligt in een kribbe.' Dan lijkt het wel of de hemel openbreekt. Kijk, daar hoog in de lucht, overal zijn engelen. Ze zingen een lied, een loflied zó mooi! Hoor eens wat ze zingen. 'Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen.' Nog nooit heeft een lied zó mooi geklonken. Ere zij God in de hemel, Die Zijn Zoon heeft gezonden. Gods welbehagen gaat uit naar mensen. Hij geeft hun vrede met God en met elkaar door dit Kind wat geboren is. Wat prachtig, een stukje hemel op aarde!

De herders kijken elkaar aan, want ineens zijn de engelen weer weg. Het is weer donker om hen heen. Is het echt waar wat ze gehoord en gezien

hebben? Ze zijn er vol van! De Zaligmaker is geboren. Geweldig, dan is er hoop voor de toekomst! De Zaligmaker zal de duivel overwinnen en Hij zal gaan betalen voor de zonde! *Deze liefdevolle Heiland wil ook jouw Redder en Zaligmaker zijn. Geloof je dat? Ken jij Hem al? Leef toch niet aan Hem voorbij!*

'Kom', zeggen de herders tegen elkaar, 'laten we naar Bethlehem gaan. Laten we gaan kijken wat de engel ons heeft verteld.' De herders krijgen haast, veel haast. Ze willen de geboren Koning zelf zien en aanbidden. Ze gaan zoeken in Bethlehem en vinden het Kind, precies zoals de engel gezegd had: in doeken gewonden en liggend in de kribbe. Heel eerbiedig knielen ze bij de kribbe neer en aanbidden de pasgeboren Heere Jezus. Hier is de Koning der koningen. De herders vertellen aan Jozef en Maria van de duizenden engelen die ze gezien hebben in de velden van Efratha. Ze vertellen van het prachtige lied dat de engelen hebben gezongen. Maria hoort al deze woorden en bewaart ze in haar hart.

O, wat zijn de herders dankbaar en blij. Nu moet iedereen in Bethlehem het horen dat de Heere Jezus is geboren. De herders gaan de stad in en vertellen het blijde nieuws aan iedereen! De mensen knikken. Je kunt zien dat ze het fijn vinden. Anderen zeggen: 'Is het nu echt gebeurd, is de Messias echt geboren?' De mensen verwonderen zich over dit nieuws. Maar gaan de mensen kijken? Nee, ze luisteren alleen maar, verder niets. Dat is erg!

AFSLUITING

Wat doe jij? Jij hebt net ook dat mooie kerstverhaal gehoord. Doe ook wat de herders hebben gedaan. Zoiets geweldigs wil je toch niet voor jezelf houden? Dat wil je toch ook aan anderen vertellen? Daarmee wil je toch ook een ander blij maken? Dan heb je zelf het mooiste kerstfeest. Als je zelf blij bent dat je de Heere Jezus hebt gevonden, dan wil je een ander ook blij maken. Kom, vertel het door!

VERWERKING

Zing kerstliederen met elkaar.

