

Jezus in de tempel

Periodethema: De belofte vervuld!
Lukas 2: 21-39

KERNTEKST

'Een Licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.' (Luk. 2: 32)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De profeten hebben aangekondigd dat de Messias ook voor de heidenvolken zal komen. Zij zullen verlicht worden en God leren kennen.

BEGINSITUATIE

De herders hebben de geboren Zaligmaker gevonden in de stal. Na acht dagen wordt de Heere Jezus besneden en krijgt Hij de naam Jezus. Na veertig dagen gaan Jozef en Maria met het Kindje Jezus naar de tempel in Jeruzalem om een reinigingsoffer te brengen en Hem voor te stellen.

DOELSTELLINGEN

- Laat de kinderen horen dat Zijn komst mensen blij maakt.
- Laat de kinderen horen wat de doop voor hen betekent.

INDELING

- Vraaggesprek over de doop.
- Jozef en Maria met Jezus naar de tempel.
- Simeon gaat naar de tempel.
- Simeon zingt een lofzang.
- Anna in de tempel.
- Anna vertelt in Jeruzalem het blijde nieuws.

OPMERKINGEN

Leg vooraf uit dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen en wat dat betekent.

ZINGEN

Lofzang van Simeon

'Nu daagt het in het Oosten' (OMK deel 1 lied 45)

'Hoe zal ik U ontvangen' (OMK deel 1 lied 50)

UITLEG VAN DE PSALM

Simeon kan nu in vrede *heengaan*, sterven. God heeft hem verhoord.

MATERIALEN

Doe het licht uit in het lokaal. Steek een kaars of lampje aan. Wat heeft dit te maken met het verhaal van vandaag?

BORDPLAN

Teken een kaars of een lamp op het bord. Schrijf eronder 'Licht'.

INTRODUCTIE

Misschien zijn er een poosje geleden wel kinderen bij jullie in de kerk gedoopt. Misschien was het wel een broertje of zusje van jou. Wat gebeurde er precies? Wat zag je toen de kinderen werden gedoopt? Zegt de dominee altijd hetzelfde als hij kinderen doopt? Waarom worden kleine kinderen eigenlijk gedoopt?

BRUGZIN OF BEGINZIN

In de tijd van de Bijbel was dat anders, toen werden de kinderen besneden.

Vertelling

In de grote stad Jeruzalem woont een man. Hij heet Simeon. Simeon hield veel van het volk Israël. Hij wist dat de mensen in zijn land het heel moeilijk hadden. De Romeinen waren nog steeds de baas. Toch was hij trots dat hij bij het volk van de Joden hoorde. Simeon wist dat er ook een einde zou komen aan die moeilijke tijd. Simeon had dat in de Bijbel gelezen. De Heere God had al heel lang geleden beloofd dat er een Verlosser zou komen. God zou een Koning sturen Die Israël zou verlossen. God had het Zelf beloofd. En wat de Heere belooft, doet Hij ook altijd! Simeon is blij in zijn hart. Hij draagt een geheim mee. De Heilige Geest had tegen Simeon gezegd, dat hij niet zou sterven voordat hij die Koning zou zien. Wat was Simeon blij! Hoe zou die Koning er uit zien en wanneer zal Hij komen? Het is vast een machtige Koning. Simeon moet er steeds aan denken. Op een dag voelt hij in zijn hart dat hij naar de tempel moet gaan. Dat zegt de Heilige Geest in zijn hart. Als hij in de tempel is aangekomen, kijkt hij rond. Het lijkt wel of hij iemand zoekt. Hij kijkt alle mensen aan die in de tempel lopen.

Daar komt een man en een vrouw de tempel binnen. Ze gaan de trappen op en lopen naar de priester die bij de deur staat. De man draagt een Kindje op z'n armen. De man legt voorzichtig het Kindje in de armen van de priester. 'Dit is het eerste Zoontje van Maria', zegt hij, 'en het Kindje behoort aan God.' Dan zegent de priester het Kindje. De man geeft twee duiven aan de priester. De priester moet zorgen dat de duiven geofferd worden. Sommige mensen hebben een lammetje om te offeren, maar deze mensen hebben niet zoveel geld om een lammetje te kopen, daarom geven ze twee duiven. De priester legt het Kindje voorzichtig terug in de armen van Zijn moeder. Dat was de gewoonte. De Heere had in Zijn wet laten opschrijven dat het zo moest gaan. Nu weet je vast wel wie het zijn! Jozef en Maria en het Kindje Jezus. Zo kwam de Heere Jezus voor het eerst in de tempel, in het huis van Zijn Vader.

Toen de Heere Jezus acht dagen oud was, is Hij net als alle andere Joodse jongens besneden en kreeg Hij ook Zijn Naam. Dat deed vader Jozef zelf. Een klein stukje vel werd weggehaald. De Heere had dat geboden. Dat was normaal vroeger. Toch was dit Kindje anders. Want Zijn Naam betekent iets bijzonders. Weet je nog wat de engel, die bij Maria op bezoek was geweest, had gezegd? Hoe moest Maria haar Kind noemen? Jezus! De naam Jezus betekent Zaligmaker. 'Want', zei de engel, 'Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.'

Nu kunnen Jozef en Maria weer terug naar huis gaan. Toch gebeurt dat niet. Kijk eens, daar komt een man aanlopen. Hij is niet zo jong meer. Met grote stappen loopt hij naar Jozef en Maria. God zegt in zijn hart: 'Simeon, hier is Mijn Zoon waar al zo lang op is gewacht!' Het gezicht van Simeon begint te stralen. Een grote lach komt op zijn gezicht. Heel voorzichtig pakt hij het Kindje uit de armen van Maria. Dan begint hij te zingen. Hij looft en prijst de Heere. Wat een feest is het voor Simeon! Hij weet het zeker. Dit is de geboren Koning, waarop zo lang is gewacht. De Zaligmaker is gekomen. En hij mag Hem vasthouden. Hij drukt het Kindje aan zijn hart. Hij jubelt het uit! Verbaasd kijken de mensen naar die oude man. Begrijpen de mensen waarom Simeon zo ontzettend blij is? Jozef en Maria kijken ook verwonderd naar Simeon en luisteren goed naar wat hij zegt en zingt. Luister maar: 'Nu mag ik in vrede sterven, Heere, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.' Hij zingt verder en zegt dat Jezus een Licht zal zijn. Niet alleen voor het volk Israël, maar ook voor de mensen die niet bij het volk Israël horen, de heidenen. Veel mensen zullen van dit Kind gaan houden. Maar er zullen ook mensen zijn die niets van Hem willen weten. Zij zullen de Heere Jezus heel veel pijn gaan doen. Er zullen dingen gebeuren waar Maria heel veel verdriet en pijn van zal hebben. Hebben Jozef en Maria alles begrepen wat Simeon zei? Ze zijn het in ieder geval nooit vergeten.

Er is nog iemand in de tempel die dit allemaal heeft gezien. Het is een oude vrouw. Ze is al vierentachtig jaar oud. Haar man is al heel lang geleden gestorven. Wat verdrietig voor deze vrouw. Bijna iedere dag komt ze in de tempel. Waarom doet ze dat? Omdat ze zo ontzettend veel van de Heere houdt. *Ga jij ook graag naar de kerk, omdat je veel van de Heere houdt?* Anna heet die oude vrouw. Ook Anna wachtte op de komst van de Heere Jezus. Ze wilde zo graag dat Hij geboren zou worden en nu? Nu ziet ze Hem! In de tempel. Vol blijdschap en verwondering kijkt ze naar de kleine Jezus. En wat doet ze? Hetzelfde als Simeon. Met een blij gezicht vertelt ze over de Heere Jezus. Wat een blijde dag is het geworden voor Simeon en Anna. Misschien heeft Anna ook wel gezongen en het Kindje

vastgehouden. Aan iedereen die het maar horen wil in Jeruzalem gaat Anna vertellen wat ze in de tempel heeft gezien. Ze vertelt Wie ze heeft gezien. De beloofde Zaligmaker. Hij is geboren! Hij is gekomen! De Verlosser, Jezus Christus, de Zoon van God.

AFSLUITING

Ik doop u in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Dat is ook gezegd toen jij werd gedoopt. De Heere belooft aan ons dat Hij als een Vader voor ons wil zorgen. Hij belooft ons dat Hij onze zonden wil afwassen door Zijn bloed. Hij belooft ons dat Hij met Zijn Heilige Geest in ons wil wonen en ons alles wil geven wat de Heere Jezus heeft verdiend. Daarom is Zijn naam Jezus. Hij is

hoe Hij heet, een volkomen Zaligmaker! Hij kwam om lege, zondige harten te vernieuwen en vol te maken. Waarmee? Met Zijn liefde, met Zijn genade, met Zijn rust, met Zijn vrede. Ken jij Hem al? Ben je nog niet gedoopt? Praat hier dan eens met je papa en mama over.

VERWERKING

Stel vragen aan de kinderen over de vertelling. Waarom waren Jozef en Maria in de tempel? Wie waren er ook in de tempel? Hoe wist Simeon zeker dat het kleine Kindje de Heere Jezus was? Wat deed Anna? Veel mensen zijn bang voor de dood. Simeon niet. Hij verlangde ernaar. Hoe kan dat? Begrijp je het? Wat betekent het dat Jezus de Zaligmaker is? Ken jij deze Zaligmaker al?

