

Jezus gedoopt

Periodethema: De belofte vervuld!
Mattheüs 3

KERNTEKST

'Bekeert u; want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.' (Matth. 3: 2)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Keer je om, breek met de zonde, want Hij komt!

BEGINSITUATIE

Er zit ongeveer dertig jaar tussen het verhaal van vorige week en het verhaal van vandaag.

DOELSTELLINGEN

Dat de kinderen weten wat bekering is. Bekering is omkeren op onze levensweg. Wij staan door de zonde met de rug naar de Heere toe, met alle gevolgen van dien. Met de rug naar de Heere betekent ook met de rug naar het Leven. Wij leven dus met ons gezicht in de richting van de zonde en de dood. Bekering betekent dat we weer op de Heere worden gericht en daarmee op het Leven.

INDELING

- Johannes in de woestijn.
- Johannes preekt bekering en vermaning.
- Johannes doopt.
- Johannes doopt de Heere Jezus.
- Tekenen bij de doop van de Heere Jezus.

OPMERKINGEN

Praat vooraf over de jeugd van de Heere Jezus.

ZINGEN

Lofzang van Simeon
Psalm 105: 5

'Een stem in de woestijn' (AWN deel 2 nr. 14)
'Ik heb je bij je naam geroepen' (OMK deel 1 nr. 23)

UITLEG VAN DE PSALM

Zo lang verbeid, verwacht. Maar God doet wat Hij belooft!

MATERIALEN

Leer de kinderen het lied: 'Ik heb je bij je naam geroepen'.
Neem een plaat mee van de doop door onderdompeling.

BORDPLAN

Teken een doopvont op het bord.
Schrijf op het bord: Vader, Zoon, Heilige Geest.

INTRODUCTIE

Johannes, de zoon van Zacharias en Elizabeth, is nu een grote man geworden. Hij is nu niet meer bij zijn vader en moeder. Die zijn al gestorven. Dat was heel verdrietig voor Johannes. Hij woont nu helemaal alleen in de woestijn. Was Johannes dan niet ongelukkig, omdat hij helemaal alleen was? Nee hoor, de Heere is bij hem. De Heere woont in zijn hart. Hij denkt veel na over wat goed en verkeerd is en over de Messias Die komen zal. Dat heeft God Zelf beloofd. Hij bidt ook veel. Zo wordt Johannes een wijze man. Dat is ook nodig. Johannes gaat de mensen vertellen dat de Messias heel gauw gaat komen. Johannes is Zijn heraut. De wegbereider.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Mama, kijk eens, er lopen zoveel mensen langs! Ik zie Farizeeërs en Sadduceeërs. Ik zie soldaten en allerlei soorten mensen. Waar gaan die mensen allemaal heen? Moeder ziet het ook. Ze ziet mensen op ezeltjes rijden, maar ook mensen die gewoon lopen. Moeder weet het wel. Wil jij het ook weten? Luister dan maar goed!

Vertelling

Die mensen gaan allemaal naar de rivier de Jordaan toe. Veel mensen komen uit Jeruzalem, maar ook uit andere plaatsen verder weg. De mensen gaan luisteren naar Johannes. Weet je wel hoe hij ook genoemd wordt? Johannes de Doper. Zullen wij ook eens gaan kijken en luisteren? Kijk, daar staat een man bij de Jordaan. Hij ziet er vreemd uit. Hij heeft een lange baard. Hij draagt een lange jas van kamelenhaar. Hij heeft een leren riem om z'n jas gebonden. Woont hij hier dan bij de Jordaan? En wat eet deze Johannes als hij honger heeft? Hij leeft in de woestijn. Daar is het erg stil. Daar kan Johannes bidden tot de Heere in de hemel. Johannes houdt heel veel van de Heere, al vanaf dat hij een baby was. *Ook als je heel jong bent, wil de Heere jou een rein hart geven. Wil jij dat wel?* In de woestijn is niet zoveel te eten. Maar dat hoeft van Johannes ook niet. Weet je wat hij eet? Sprinkhanen en honing van wilde bijen.

Van alle kanten komen er mensen naar Johannes toe. Ze gaan in het gras zitten of dicht bij hem staan. Sommige mensen vinden hem op een profeet lijken, zo iemand als Elia die ook een harige mantel had. En de Bijbelleraars zeggen tegen elkaar: 'Staat er niet in de boekrol van Jesaja, dat er zo iemand zou komen vlak voordat de Messias op aarde komt? Dit is vast de voorloper die de weg bereidt.' Ze zochten het na en ja, het stond er duidelijk: 'Iemand zal roepen in de woestijn: Bereid de

weg van de Heere!' Ja, luister maar wat Johannes zegt: 'Bekeer je, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.' Wat betekent dat? Hij zegt tegen de mensen dat de Messias, de Heere Jezus, is geboren. De mensen hadden al zólang op Hem gewacht en nu gaat het werk van de Heere Jezus beginnen op aarde. Johannes zegt nog meer: 'Zeg tegen de Heere dat je een zondaar bent. Zeg tegen Hem dat je verdriet hebt van je zonden. Doe de zondige en verkeerde dingen uit je leven weg. Daar heeft de Heere verdriet van. Begin een nieuw leven, doe goede dingen, geen slechte dingen. Kom hier en laat je dopen, dan vergeeft God al je zonden, zo maakt God met jou een nieuw begin.' Veel mensen komen en laten zich dopen. Ze beginnen een heel nieuw leven waarin ze hun best doen om te doen wat God van hen vraagt. Dan mag je ook gedoopt worden.

Kijk, daar stapt Johannes zomaar in het water van de rivier de Jordaan. Er loopt een man met Johannes mee. Deze man wordt gedoopt. Hij gaat helemaal onder water en komt dan weer boven. De doop is het teken dat de zonden zijn afgewassen. Zoals water je handen en je lichaam schoon maakt, zo is het water van de doop een teken dat je hart schoon wordt van de zonde. Er waren ook mensen die bij Johannes kwamen, die helemaal niet bedroefd waren over hun zonden. Ze waren wel bang voor de straf van God. Weet je wat, dachten deze mensen, als we ons laten dopen, dan is God niet meer boos op ons. Maar Johannes wist dat en zei: 'Jullie zijn net kinderen van slangen, adderengebroid, jullie zijn oneerlijke mensen. Jullie willen wel gedoopt worden, maar je wilt de Heere helemaal niet dienen en liefhebben. Je wilt je helemaal niet bekeren. Jullie denken zeker, omdat je familie bent van Abraham, dat het dan wel goed komt met jullie? Nee hoor! De Heere is zo machtig dat Hij van stenen wel kinderen van Abraham kan maken. Als je in God gelooft en Zijn verbond houdt, dan zijn jullie echte kinderen van Abraham en dan wil de Heere God jullie ook redden. Maar wacht niet te lang, de Zaligmaker, de Messias is al gekomen.'

Tjonge, die Johannes durft dat allemaal wel te zeggen! Is hij niet bang dat de mensen boos op hem worden? Nee, helemaal niet. Anderen mensen zeggen: 'Zou hij de Zaligmaker soms zijn?' 'Nee', zegt Johannes, 'ik ben de Zaligmaker niet. Ik ben Zijn knecht. Maar Hij komt wel! Hij is veel belangrijker en sterker dan ik. Ik waag het niet eens om mij te bukken en de riem van Zijn sandalen los te maken. Ik mag jullie dopen met water, maar Jezus zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij alleen kan jullie zonden vergeven en je leren hoe je God moet liefhebben.'

Op een dag komt de Heere Jezus ook naar Johannes toe. Johannes is nog altijd bij de rivier de Jordaan. De Heere Jezus is nu ook een grote man geworden. De Heere Jezus woonde al die tijd in Nazareth. Daar heeft Hij gewerkt als timmerman. Nu gaat Hij naar Johannes toe. Johannes kent Hem wel. Hij is familie van Johannes. 'Johannes', zegt Jezus, 'doop Mij.' Maar Johannes wil dat helemaal niet. Hij zegt: 'U hoeft helemaal niet gedoopt te worden, U heeft nooit één zonde gedaan. Uw hart is helemaal niet vuil van de zonden. Ik wil graag dat U mij doopt, want mijn hart is wel zondig.' 'Toch wil ik dat jij Mij doopt', zegt Jezus tegen Johannes. *Weet je wat Johannes vergeet? De Heere Jezus heeft Zelf geen zonden gedaan, maar Hij kwam naar deze aarde om de straf van de zonden te dragen. Wat betekent de naam Jezus ook alweer? 'Zaligmaker, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden', had de engel tegen Maria gezegd. Hij zou lijden en sterven voor de zonden van Zijn kinderen. Daarom kan en wil de Heere ook onze zonden vergeven! Daarom moest de Heere Jezus ook gedoopt worden.*

Johannes neemt Jezus bij de hand en samen lopen ze het water in. Daar wordt de Heere Jezus helemaal ondergedompeld in het water. Dan komt Hij weer boven. Kijk eens wat er gebeurt! Als de Heere Jezus gedoopt is, komt er een duif op Zijn hoofd zitten. Dat is het teken van de Heilige Geest. Maar

er gebeurt nog meer! Luister! Er klinkt een stem uit de hemel. 'Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. Hoort Hem!' Dat is de stem van God, de Vader. God de Vader zegt dat Jezus de Verlosser is. Nu weet Johannes het zeker, de Heere Jezus is de beloofde Zaligmaker!

Nu kan het werk van de Heere Jezus op aarde beginnen.

AFSLUITING

De Heere wil dat wij met de zonden breken. Blijf geen dingen doen waar de Heere verdriet van heeft. Doe ze ook niet stiekem. De Heere ziet dat ook. Je wilt de Heere toch geen verdriet doen? Hij is zó goed voor je. Wat moet je dan doen met je zonden? Vertel ze aan de Heere, vlucht naar Hem toe. Weet je wat zo mooi is? De Heere kan jouw zonden vergeven en Hij wil het ook graag doen. Zijn Naam is toch Zaligmaker? Wacht er niet mee, stel het niet uit. De Heere biedt jou nu Zijn vriendschap aan!

VERWERKING

Praat na over bekering. Wat is dat eigenlijk? Hoe doe je dat? Kun je dat zelf?

Praat na over de doop. Waarom ben jij gedoopt? Waarom moest de Heere Jezus ook gedoopt worden? Wat gebeurde er na de doop van de Heere Jezus? Wat betekende dat?

