

# De bruiloft in Kana

Periodethema: De rondwandeling  
Johannes 2: 1-12

## KERNTEKST

'En Zijn discipelen geloofden in Hem.' (Joh. 2: 11)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Het is het eerste wonder dat Jezus doet en de discipelen zien. Ze geloven in Hem.

## BEGINSITUATIE

Dit verhaal vindt plaats helemaal aan het begin van de rondwandeling van de Heere Jezus. Nog niet alle discipelen zijn geroepen en de Heere Jezus heeft nog geen wonderen gedaan. Nog weinig mensen kennen Hem dus waarschijnlijk.

## DOELSTELLINGEN

De Heere wil ons altijd helpen. Alleen is het niet altijd op de tijd die wij graag zouden willen. Soms moeten we wachten.

De Heere Jezus voorzag in veel wijn. De Heere is niet karig. Hij heeft mild en overvloedig.

## INDELING

- Twee mensen gaan met elkaar trouwen.
- De Heere Jezus is ook uitgenodigd.
- Iedereen heeft het naar zijn zin. De wijn raakt op.
- Maria vertelt dit tegen haar Zoon.
- Hij zegt dat Zijn tijd nog niet gekomen is.
- Maria geeft de knechten opdracht goed naar haar Zoon te luisteren.
- De Heere Jezus geeft opdracht om de vaten met water te vullen.
- De knechten brengen 'dit water' naar de ceremoniemeester.
- Hij proeft en vindt deze wijn beter.
- De mensen reageren hierop verschillend.

## OPMERKINGEN

Het is goed om uit te leggen wat het verschil is tussen een bruiloft in de tijd van de Heere Jezus en een bruiloft nu. Toen was het een week, nu maar één dag.

- Ga met de kinderen in gesprek over een bruiloft. Het is goed om in het gesprek de woorden bruiloft, bruid, bruidegom, gasten en feest te gebruiken. Zorg wel dat dit gesprek los staat van de vertelling. De situaties zijn heel verschillend.
- Het is goed om wat meer over Kana te vertellen. Waar ligt het?

## ZINGEN

Psalm 75: 1 en 81: 12

'Te Kana werd een feest gevierd' (AWN deel 1, nr. 18)

'De gasten wachten binnen' (AWN deel 2, nr. 16)

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 81:12a Open je mond, alles wat je nodig hebt mag je vragen! Niet omdat wij het hebben verdiend, maar vanwege Gods trouwverbond. Het komt van Zijn kant, genade.

## MATERIALEN

- Foto van een bruidspaar. Dat geeft vaak al genoeg gespreksstof.
- Kaartje van Israël. Kana ligt tussen Tiberias en Nazareth. Bartholomëus en Nathanaël kwamen ook uit Kana.
- Plaatje van een waterkruik. In deze kruik kon twee à drie metreten. Een metreet is ongeveer veertig liter. Na het wonder van de Heere Jezus was er dus tussen de 480 en 720 liter wijn! Dat is niet alleen genoeg voor de bruiloft, maar ook voor lang daarna.

- Neem een plaatje mee van een oosters huis. Dan krijgen de kinderen een beter beeld van zo'n huis.

### BORDPLAN

Geduld. Het is goed om daar ook met elkaar over te spreken. Voor kinderen, maar ook voor volwassenen, is het soms best lastig om geduldig te wachten. Dit kan ook niet zonder vertrouwen.

### INTRODUCTIE

Stel dat je jarig bent. Je wordt 's morgens wakker en gaat je aankleden. Misschien krijg je al een ontbijtje op bed. Dat is heel gezellig. Papa en mama feliciteren je met je verjaardag. Je gaat naar beneden, maar er komt geen cadeautje. Je weet dat je er niet om mag vragen. Maar de klok draait door. Je moet al bijna naar school, maar nog steeds is er geen cadeautje. Dan wordt je geduld wel op de proef gesteld. Je weet dat papa en mama wel iets voor je gekocht hebben. Je vertrouwt je ouders en weet zeker dat je het zult krijgen. En dan... dan komt papa opeens de kamer in met het cadeau. Wat een geduld moest je hebben om zonder iets te zeggen te wachten tot dit moment.

### BRUGZIN OF BEGINZIN

In het verhaal van vandaag gaat het ook over geduld hebben.

## Vertelling

Wat een drukte is het daar in dat huis. Ja, over een paar dagen gaan twee mensen uit Kana met elkaar trouwen. Er moet van alles geregeld worden. Ze hebben hun familie en vrienden uitgenodigd. Misschien moeten er ook nog extra slaapplekken klaargemaakt worden. Het feest is ook niet één dag, nee, een hele week is er feest. Er is een grote zaal waar het feest gevierd wordt. Er moet eten klaargemaakt, brood gebakken en wijn gekocht worden. Dat zijn wel de belangrijkste dingen. En ook moet er veel water zijn. Want wanneer de gasten binnenkomen, kunnen bij de ingang hun voeten gewassen worden en kunnen de mensen zich wat oprispen. De grootste waterkruiken worden bij de ingang neergezet. Zes grote kruiken waar wel tachtig tot honderdtwintig liter water in kan. Iedereen is druk bezig. Ze hebben zin in het feest. Ook de bruid en de bruidegom kunnen bijna niet wachten tot het zover is. Ze houden veel van elkaar.

Eindelijk is het zover. Het feest gaat beginnen. De bruid en de bruidegom zien er prachtig uit. De gasten komen allemaal binnen. Ook de Heere Jezus is

met Zijn discipelen uitgenodigd op het feest. Nog niet alle twaalf discipelen zijn bij de Heere Jezus. Het bruidspaar vindt het fijn als de Heere Jezus er met Zijn discipelen bij is.

*Het is mooi dat ze de Heere Jezus op het feest willen hebben. Vraag of Hij ook bij jou wil zijn en met je mee wil gaan. Dat wil Hij.*

Weet je wie er ook op het feest is? Maria, de moeder van de Heere Jezus. Het is heel gezellig. Er wordt met elkaar gepraat. Er zijn allerlei lekkere dingen te eten en er is wijn om te drinken. Iedereen is blij.

Maar daar lopen een paar mensen die wel wat bezorgd kijken. Het zijn knechten. Ze staan met elkaar te praten. Hun gezichten staan ernstig. Wat zal er toch aan de hand zijn? De één haalt zijn schouders op. De andere kijkt naar de hofmeester. De hofmeester is er verantwoordelijk voor dat alles goed verloopt en er nergens te weinig van is. Dan gaat één van de knechten naar de hofmeester. Hij praat zachtjes met hem. Wat is er toch aan de hand? Luister maar mee... 'Moet u horen. De wijn is bijna op en het feest is nog lang niet afgelopen. De meeste vaten zijn leeg. Er is nooit genoeg tot de laatste dag. Wat moeten we nu doen?' Ze willen het natuurlijk niet aan de bruidegom laten merken. Dan kan hij niet rustig meer van het feest genieten.

Maria, de moeder van de Heere Jezus, merkt ook dat er wat aan de hand is. Ze luistert eens wat de knechten onder elkaar bespreken. Al snel hoort ze het: de wijn is bijna op. Ze kijkt eens naar haar Zoon. De Zoon van God. Hij kan helpen. Dat weet ze zeker. Dit bruidspaar moet geholpen worden. Snel loopt ze naar Hem toe. 'Luister eens. De wijn is bijna op. Dat kan toch niet? U kunt ze helpen. U bent immers de Zoon van God, Die alles kan. Toe, help dan nu.'

*Mooi dat Maria daar nu aan denkt. Dat ze gelooft dat haar Kind, dat toch een bijzonder Kind is, alles kan. Dat Hij wonderen kan doen. Ook al heeft Hij die nog niet eerder gedaan en heeft ze er nog niets van gezien.*

De Heere Jezus kijkt Maria aan. Hij schudt Zijn hoofd. Nee, Maria, ik doe het niet. Ik ben naar deze aarde gekomen om de wil van Mijn Vader te doen.

Niet jouw wil, maar de wil van Mijn Vader Die in de hemel is. *Die regel kennen wij ook. Die staat in het Onze Vader. Het gebed dat de Heere Jezus ons Zelf geleerd heeft.*

Maria loopt terug naar haar plaats. Maar toch gaat ze eerst naar de knechten. Luister eens wat ze zegt: 'Let op mijn Zoon, doe wat Hij tegen jullie zal zeggen.'

Even later loopt Jezus naar de knechten. 'Vul de watervaten, die bij de ingang staan, met water. Doe ze helemaal vol.' De knechten vinden het wel een wat vreemde opdracht. De vaten vullen met water? Ze willen wijn. Maar toch doen ze wat Hij zegt. Een paar knechten lopen heen en weer naar de waterput om zo de vaten te vullen met water. Dan komt Jezus weer terug bij hen. 'Pak nu een beker en schep hem vol. Breng dit naar de hofmeester. Dan kan hij proeven of het goed is.' Ik denk dat de knechten elkaar wel even aangekeken zullen hebben. Water in de beker doen en dat naar de hofmeester brengen? Toch doen ze weer wat Jezus tegen hen zegt. *Het is dus heel belangrijk dat we luisteren naar de Heere Jezus.*

De hofmeester ziet de knechten aankomen. 'Wilt u even proeven uit deze beker?' De hofmeester pakt de beker aan en neemt een slokje. 'Wat? Deze wijn is lekker! Hoe komen jullie daaraan? Deze wijn had als eerste geschonken moeten worden. Je schenkt altijd eerst de lekkerste wijn en wanneer die op is, neem je de andere wijn.' De knechten zijn zelf ook verbaasd. 'Wijn? We hebben net water geschept uit de vaten.' Ze kijken van de beker naar de hofmeester en daarna naar de vaten die bij de deur staan. Gelijk lopen ze terug naar de watervaten. Als ze bij de vaten komen, kunnen ze hun ogen niet geloven.

Niet te begrijpen. Wat is hier gebeurd? De vaten zitten vol lekkere wijn. Er is nu meer dan genoeg voor het bruiloftsfeest.

De hofmeester staat inmiddels bij de bruidegom. Hij heeft het over de wijn. 'De wijn die nu geschonken wordt, is veel beter dan de eerdere wijn. Waar haal je die opeens vandaan?' De bruidegom kijkt de hofmeester aan. Hij snapt niet waar het over gaat. Hij weet nergens van. Al snel weet iedereen het. Hier is een wonder gebeurd. Het eerste wonder dat de Heere Jezus gedaan heeft. Nu kunnen Maria, de knechten, de bruid en bruidegom en ook de discipelen het zien: de Heere Jezus kan helpen als niemand dat kan. Hij is de Zoon van God. De discipelen hebben het gezien en ze geloofden.

### AFSLUITING

Ook wij mogen veel over Hem horen. Thuis, op school en hier op de zondagsschool. Geloof jij in Hem? Hij wil ook jou helpen. Elke dag en bij alles. Zul je nooit vergeten daar om te vragen in je gebed?

### VERWERKING

- Praat met de kinderen verder over wachten en vertrouwen. Laat de kinderen zelf ook met situaties komen die zij meegemaakt hebben.
- Je kunt hier ook gehoorzaamheid bij nemen. De knechten moesten gehoorzaam doen wat de Heere Jezus zei. Zijn wij altijd gehoorzaam? Naar onze ouders, maar bovenal naar de Heere toe?
- Leer met de kinderen het 'Onze Vader'. Dit kan door elke bede apart op een vel papier te zetten, deze op te hangen en daarna elke keer een stukje weg te halen. Je kunt het gebed ook met elkaar zingen.

