

Jairus' dochttertje opgewekt

Periodethema: De rondwandeling
Markus 5: 21-43

KERNTEKST

'Vrees niet, geloof alleen.' (Mark. 5: 36)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Soms gebeuren er heel moeilijke dingen in je leven. Je kunt dan wel eens bang worden. De Heere Jezus zegt dat je niet bang hoeft te zijn. 'Geloof in Mij. Ik zal je helpen.' Wordt alles dan gelijk goed? Nee, maar je mag geloven dat de Heere erbij is. En dat geeft rust.

DOELSTELLINGEN

- De Heere Jezus is sterker dan de dood.
- Kinderen leren dat wie in vertrouwen naar de Heere toe gaat, nooit beschaamd wordt.
- In dit verhaal komt naar voren dat we op verschillende manieren bij de Heere Jezus mogen komen.
- We moeten wel met eerbied tot Hem komen.

INDELING

- Een grote groep mensen loopt om de Heere Jezus heen.
- Jaïrus komt en vraagt of de Heere Jezus met hem mee wil gaan.
- Onderweg stopt de groep, omdat de Heere Jezus voelt dat iemand Hem aanraakte.
- De zieke vrouw wordt genezen.
- Een knecht komt zeggen dat het dochttertje al gestorven is.
- De Heere Jezus zegt: 'Vrees niet, geloof alleen.'
- Het meisje wordt genezen.

ZINGEN

Psalm 75: 1 en 81: 12

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer', mijn God' (OTH 444)

'Kleine dochter van Jaïrus' (AWN deel 1, nr.18)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 81: 12 De Heere geeft zelfs meer dan je verwacht, overvloedig. Jaïrus vroeg om genezing. De Heere Jezus wekte het dochttertje op uit de dood. Ga met al je zorgen naar de Heere toe.

MATERIALEN

Plaatje van de kleding uit die tijd.

BORDPLAN

Vertrouwen op God!

INTRODUCTIE

Pieter staat aan de ene kant van de sloot. Papa staat al aan de andere kant. Hij is over de sloot heen gesprongen. De sloot is helemaal niet breed. 'Kom maar, Pieter', zegt papa. Maar Pieter durft niet. Papa loopt wat verder naar de sloot toe. 'Spring maar, ik vang je hier op.' Pieter vertrouwt papa. Hij neemt een aanloopje en springt. Papa pakt hem bij zijn arm als hij aan de overkant is. 'Zie je dat het gaat', zegt papa. Pieter vertrouwde zijn vader. Jij weet vast ook wel iemand die je echt kunt vertrouwen. Misschien ook wel je vader, of een goede vriend of vriendin.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Vandaag gaat het ook over vertrouwen.

Vertelling

Wat een drukte is het daar. Wat is er allemaal aan de hand? Daar in het midden loopt de Heere Jezus. Om Hem heen lopen heel veel mensen. Allemaal willen ze heel dicht bij Hem zijn. De Heere Jezus is net aan land gestapt. Hij kwam van de overkant van het water. Daar heeft Hij een zieke man beter gemaakt. Deze man was helemaal bezeten van de duivel. Hij kon alleen nog maar naar de duivel luisteren en doen wat de duivel zei. Opnieuw heeft de Heere Jezus een wonder gedaan. Weten jullie nog van de storm? Op het woord van de Heere Jezus werd de zee weer rustig. De mensen hebben dat ook allemaal gehoord en ze willen nu niets meer van de Heere Jezus missen. Ze willen naar Hem luisteren en Zijn wonderen zien. Voetje voor voetje komt heel die groep met mensen vooruit.

Opeens dringt er een man tussen de mensen door. Hij wil naar de Heere Jezus. Het is Jäirus. Hij is een belangrijke man uit de synagoge. De synagoge is de kerk van de Joden. Er zijn veel mensen die Jäirus kennen. Ze gaan een beetje opzij. Kijk eens wat hij doet. Hij valt op zijn knieën voor de Heere Jezus neer. Eerbiedig knielt hij. Hij weet dat de mensen hem belangrijk vinden, maar de Heere Jezus is de allerbelangrijkste. Jäirus wil wat aan de Heere Jezus vragen. Iets wat absoluut niet kan wachten. Zijn dochtertje van twaalf jaar is heel erg ziek en er is niemand die kan helpen. Maar Jäirus weet dat de Heere Jezus wel kan helpen. Daarom is hij zo snel mogelijk naar Hem toe gekomen.

'Mijn dochtertje is zo ziek. Ze zal sterven. Ik vraag U eerbiedig of U komt en de handen op haar legt. Dan zal ze beter worden.' Hij bidt: 'Heere, wilt U het doen? Ik weet dat U het kunt.'

Kijk, daar loopt de Heere Jezus met hem mee. Wat is Jäirus blij, dat de Heere Jezus zo snel met hem meegaat. Maar niet alleen de Heere Jezus loopt met Jäirus mee. Ook die hele groep mensen gaat

mee. Wat gaat het langzaam. Ze kunnen niet doorlopen met die grote groep. Aan alle kanten wordt er geduwd. Iedereen wil dichtbij Hem lopen.

Maar dan gebeurt er iets waar Jäirus van schrikt. De Heere Jezus blijft stil staan. O, denkt Jäirus, straks komen we te laat. De Heere Jezus kijkt om Zich heen. 'Wie heeft Mij aangeraakt?' Is dat niet een vreemde vraag? Iedereen loopt te duwen en te dringen. Waarom vraagt de Heere Jezus dit dan? De discipelen zeggen het ook tegen Hem: 'Meester, U ziet toch dat iedereen om U heen loopt te dringen. Hoe kunt U dan vragen wie U aangeraakt heeft?' Maar de Heere Jezus vraagt dit niet zomaar. 'Er is iemand geweest die Mij aangeraakt heeft om beter te worden.' De Heere Jezus voelt dat er kracht van Hem uit is gegaan.

En dan... heel voorzichtig, aarzelend en bang komt er een vrouw naar voren. Ja, ze weet dat Hij haar bedoelt. Zij heeft de Heere Jezus aangeraakt. Niet per ongeluk. Nee, ze was dit al van plan. Al twaalf jaar is ze ziek. Niemand kan haar beter maken. Ze is al bij heel veel dokters langs geweest. Het heeft haar heel veel geld gekost. En nog steeds is ze ziek. Het is alleen maar steeds erger geworden. Nu is de Heere Jezus in de buurt en ze weet dat Hij haar wel beter kan maken. Maar ze durfde het niet te vragen. Eigenlijk mocht ze helemaal niet bij de mensen komen. Maar, dacht ze, als ik nu heel voorzichtig tussen de mensen door naar Hem toe ga en de zoom van Zijn kleed aanraak, dan zal ik beter worden. Dat geloofde ze. *Wat heeft deze vrouw een vertrouwen.*

Heel eerbiedig knielt ze voor de Heere Jezus neer. Hij is de grote Dokter Die haar beter heeft gemaakt. Daarom komt ze heel eerbiedig tot Hem. En dan vertelt ze alles. Waarom ze dit gedaan heeft. En wat zegt de Heere Jezus als ze alles verteld heeft? 'Dochter, uw geloof heeft u behouden. U bent beter van uw ziekte.' De Heere Jezus bedoelt: het is goed wat je gedaan hebt. Je hebt helemaal op Mij vertrouwd. En je mag het ook aan iedereen vertellen.

En Jäirus? Hij staat nog steeds te wachten. Vol ongeduld. Wat duurt het lang en ze hebben geen tijd te verliezen. Zijn dochtertje is zo ziek. *Misschien heb je dat ook wel eens. Dat je moet wachten op iets en het duurt al zo lang.* O, hij zou de Heere Jezus wel mee willen trekken. Zijn geduld wordt erg op de proef gesteld. Hoe moet het nu, denkt hij.

Terwijl de Heere Jezus nog met de vrouw staat te praten, ziet Jäirus iemand aankomen die hij kent. Het is iemand die bij hem in huis werkt. Zijn gezicht staat verdrietig. 'Uw dochtertje is gestorven. Val de Meester maar niet meer lastig. Dat heeft nu geen zin meer.' Wat nu? Kon Hij de Heere Jezus dan niet vertrouwen? Hij wist het toch zeker dat Hij zijn dochtertje beter kon maken? De Heere Jezus, Die

altijd alles hoort, hoort ook wat deze man zegt. Hij kijkt Jäirus aan en zegt dan: 'Vrees niet, geloof alleen.' Wees maar niet bang, Jäirus, vertrouw maar op Mij. Dat bedoelt de Heere Jezus.

De groep loopt verder en komt zo bij het huis van Jäirus. Buiten hoor je het verdriet al. Er zijn veel mensen die huilen, omdat het meisje gestorven is. De Heere Jezus stuurt al die mensen naar buiten. 'Het meisje is niet gestorven, ze slaapt.' Is het dan niet waar wat er net tegen Jäirus gezegd werd? Is het meisje dan niet gestorven? Ja, ze is wel gestorven, maar de Heere Jezus weet al meer dan de mensen die daar staan.

Dan mogen alleen de vader, moeder en drie discipelen mee naar binnen. Alle andere mensen moeten buiten blijven staan. De Heere Jezus loopt naar het meisje toe, pakt haar hand en zegt: 'Meisje, ik zeg je, sta op!' En dan... het meisje doet haar ogen open, gaat rechtop in haar bed zitten. Ze leeft weer! Wat een wonder! De Heere Jezus is machtiger dan de dood. Het geloof en het vertrouwen van Jäirus zijn niet beschaamd. Wat is de Heere Jezus machtig.

AFSLUITING

In dit verhaal gaan er twee mensen naar de Heere Jezus vanwege ziekte. Heel verschillend. De vrouw

durfde eigenlijk niet. Heel voorzichtig ging ze naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn kleeid aan. Jäirus ging naar de Heere Jezus toe en vroeg Hem mee te komen, terwijl er heel veel mensen bij stonden. Maar wat deden ze wel allebei? Ze gingen allebei heel eerbiedig naar Hem toe. Ze knielden voor de Heere Jezus neer en vertrouwden dat Hij hen kon helpen.

Het maakt dus niet uit hoe je naar de Heere Jezus gaat. Het belangrijkste is dat je gaat zoals je bent. Maar het is wel belangrijk dat we eerbied voor de Heere Jezus hebben.

VERWERKING

Praat met de kinderen verder.

- Jäirus moest vertrouwen. Wat is vertrouwen? Wie vertrouw jij allemaal?
- Jäirus moest ook wachten. De Heere Jezus ging niet gelijk met hem mee. Vorige week moest Maria wachten op de bruiloft. Kunnen wij daar iets van leren?

De Heere Jezus zei dat het meisje niet gestorven was, maar sliep. Wanneer wij in God geloven als wij sterven, is ons sterven een slapen en zullen we levend worden wanneer de Heere Jezus terugkomt. Dat wilde de Heere Jezus met dit wonder laten zien.

