

Lazarus opgewekt

Periodethema: De rondwandeling
Johannes 11: 1-46

KERNTEKST

'Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft zal leven.' (Joh. 11: 25)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Bij de Heere Jezus is het echte leven. Wanneer je sterft en Hem kent, mag je voor altijd bij Hem leven.

BEGINSITUATIE

De Heere Jezus is weggegaan uit Jeruzalem. De mensen daar wilden Hem stenigen na een gesprek over het Licht der wereld. Omdat het Zijn tijd nog niet was, konden ze Hem niet stenigen. Hij onttrok Zich aan hun gezicht. Hij was onvindbaar. Denk aan de mannen bij Lot, die de deur niet konden vinden. De Heere Jezus is naar Bethabara gegaan.

DOELSTELLINGEN

De kinderen leren dat alleen de Heere Jezus over leven en dood gaat.

De kinderen leren dat de dood door de zonde in de wereld is gekomen.

De kinderen leren dat zij ook eens zullen moeten sterven. Bij Wie horen ze dan?

INDELING

- Lazarus is ernstig ziek.
- De Heere Jezus hoort dit.
- Het is niet zonder gevaar wanneer de Heere Jezus naar Bethanië gaat.
- Het geloof van de zussen wordt op de proef gesteld.
- De Heere Jezus wekt Lazarus op uit de dood.

OPMERKINGEN

Dit verhaal kan bij kinderen soms wat losmaken. Vooral wanneer in de naaste omgeving iemand is overleden.

ZINGEN

Psalm 21: 13 en 116: 1

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer' mijn God' (OTH 444)

'Jezus ga ons voor' (OTH 201)

UITLEG VAN DE PSALM

Zingen, uit dankbaarheid, tot eer van de Heere dringt door tot in de hemel.

MATERIALEN

- Plaatje van een dorp uit die tijd. Met een muur erom en een poort erin.
- Plaatje van een Joodse begrafenis.
- Kaart van Israël waarop Bethabara en Bethanië te zien zijn.

BORDPLAN

Opgestaan!

INTRODUCTIE

Ik denk dat jullie allemaal wel eens meegemaakt hebben dat er iemand bij jullie in de familie gestorven is. Misschien wel een opa of oma. Dan is iedereen erg verdrietig. Als je veel van iemand houdt, wil je die persoon niet missen.

Hoe komt het dat mensen sterven? (Laat de kinderen hierop proberen een antwoord te geven.)

Het komt door de zonde. Toen Adam en Eva uit het paradijs weg moesten, is ook de dood in de wereld gekomen. Vanaf die tijd moeten mensen ook sterven.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Vandaag is de Heere Jezus ook verdrietig over een vriend van Hem, die gestorven is. Luister maar.

Vertelling

In een dorpje, dat een half uur lopen bij Jeruzalem vandaan ligt, wonen drie vrienden van de Heere Jezus. Het zijn Maria, Martha en Lazarus. Dat zijn twee zussen en een broer. Ze houden veel van de Heere Jezus en de Heere Jezus houdt ook van hen. Maria heeft een keer de Heere Jezus gezalfd met heerlijke olie.

Maar vandaag is er verdriet in het huis van deze drie mensen. Lazarus is namelijk heel erg ziek. Zo ziek, dat hij misschien wel zal sterven. Maria en Martha moeten er niet aan denken. Ze hebben het al tegen elkaar gezegd: 'Was de Heere Jezus er maar. Hij zou kunnen helpen.' Verdrietig zitten Maria en Martha bij het bed van hun broer. Ze zien wel dat het niet goed gaat. De Heere Jezus moet zo snel mogelijk komen. Snel sturen ze iemand naar Hem toe met de vraag of Hij zo vlug mogelijk naar Bethanië wil komen. De Heere Jezus is bij de Jordaan. Hij wordt ingelicht: 'Heere, die u liefhebt, is ziek.' De Heere Jezus weet meteen over wie het gaat, maar Hij maakt Zich totaal niet ongerust. Hij zegt: 'Het is geen ziekte waaraan hij zal sterven, maar het is tot eer van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt.' Wel een beetje een vreemd antwoord. Met die boodschap stuurt hij de boodschapper weer terug naar Bethanië. En de Heere Jezus? Hij blijft nog twee dagen bij de Jordaan.

'Kom', zegt de Heere Jezus tegen Zijn discipelen, 'we gaan naar Judea.' 'Maar Meester, zou U dat wel doen? U weet toch dat de mensen U daar zoeken om U te stenigen?' Ze begrijpen er niets van. Had Hij niet een paar dagen geleden gezegd dat de ziekte niet tot de dood zou zijn? En nu wil hun Meester het gevaar opzoeken. De Heere Jezus geeft hun antwoord: 'God heeft de dag gegeven om te werken. Ik moet daarom werken zolang God

Mij daar de tijd voor geeft. Lazarus onze vriend slaapt, maar Ik ga erheen om hem uit de slaap op te wekken.'

'Maar Meester, het is toch goed als hij slaapt. Dan wordt hij snel weer beter.' De Heere Jezus weet dat Zijn discipelen het over de gewone slaap hebben. De Heere Jezus schudt Zijn hoofd. 'Lazarus is gestorven. Ik ben blij dat Ik er niet bij was, want nu zullen jullie nog meer in Mij geloven. Kom, we gaan snel naar hem toe.' De discipelen begrijpen het niet helemaal. Wie heeft er dan aan de Heere Jezus verteld dat Lazarus gestorven is? Hoe weet Hij dat? Erg veel zin hebben de discipelen niet om mee te gaan. Maar dan zegt Thomas: 'Kom laten we mee gaan. Misschien moeten we wel met Hem sterven.' Hij gaat er al van uit dat de Heere Jezus gedood zal worden.

In Bethanië zitten Maria en Martha stil in huis. Er zijn veel mensen bij hen. Wat zijn ze verdrietig. Hun broer Lazarus is gestorven. Waarom is de Heere Jezus niet gekomen? Met één woord had Hij hun broer beter kunnen maken. Het is nu vier dagen geleden dat Lazarus gestorven is. Ze hebben hem dezelfde dag nog begraven. In Israël werden de mensen meestal op dezelfde dag nog begraven. Martha en Maria begrijpen het allemaal niet.

Dan klinken er voetstappen. Er komt iemand aangerend. 'De Heere Jezus komt eraan!' 'Wat?' zegt Martha, 'maar dan ga ik Hem tegemoet. Ik ga Hem vertellen dat Lazarus gestorven is.' En weg is Martha. Maria blijft thuis.

Als Martha bij de Heere Jezus aankomt, begint ze gelijk tegen Hem: 'Heere, als U er was geweest, zou onze broer niet gestorven zijn.' Eigenlijk geeft ze de Heere Jezus de schuld. Maar ze zegt nog meer: 'Maar ik weet ook dat alles wat U van God zult vragen, U gegeven zal worden.'

'Je broer zal weer opstaan uit de dood', zegt de Heere Jezus. Martha knikt. 'Ja hij zal opstaan op de laatste dag. Maar nu is hij er niet meer.' 'Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft, zal leven ook al is hij gestorven.'

De Heere Jezus bedoelt dat wanneer je in Hem gelooft, het niet erg is om te sterven. Want dan zul je voor altijd gelukkig zijn. Dan mag je altijd de Heere dienen. Zou jij dat willen?

Martha gelooft het. Ze gaat gelijk terug naar Maria. Ze vertelt Maria alles wat de Heere Jezus tegen haar verteld heeft. 'Kom, de Meester is daar en Hij roept je.' Maria loopt met Martha mee. Nu kan ze niet langer in huis blijven. De mensen in het huis denken dat ze samen naar het graf van hun broer Lazarus gaan. Maar Maria gaat niet naar het graf, ze loopt naar de Heere Jezus. Daar valt ze op haar knieën voor Hem neer. 'Heere', zegt ze, 'als U hier was geweest, was onze broer niet gestorven.' De Heere Jezus ziet het verdriet bij de zussen. Hij is zelf ook verdrietig. Hij moet zelfs huilen.

Er staat in de Bijbel maar twee keer dat de Heere Jezus moet huilen. Hij is gewoon een Mens met blijdschap, maar ook met verdriet. Maar toch is Hij ook anders. Hij is zonder zonde. Hij is Mens, maar ook God.

‘Waar hebben jullie Lazarus gelegd?’ vraagt de Heere Jezus. ‘Kom maar mee.’ Alle mensen lopen mee naar het graf. Iedereen ziet het verdriet van de Heere Jezus. Ze zeggen het tegen elkaar: ‘Moet je zien hoe lief Hij Lazarus had. Waarom heeft Hij hem dan niet beter gemaakt?’ Ze komen bij het graf. Voor het graf ligt een steen. ‘Haal de steen eens weg van het graf’, zegt de Heere Jezus. ‘Maar dat kan niet’, zegt Martha, ‘hij ligt al vier dagen in het graf. Hij ruikt al.’ ‘Martha, heb Ik je niet gezegd dat je, wanneer je in Mij gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?’ Wat heeft Martha op dit moment nodig? Eén ding heeft ze nodig: Geloof! *Ook wij hebben dat ene nodig: het geloof in de Heere Jezus.* Een paar mensen halen de steen van het graf. De Heere Jezus kijkt omhoog, naar Zijn Vader in de hemel. Hij spreekt hardop met Zijn Vader: ‘Vader, dank U dat U Mij gehoord hebt. Ik weet dat U Mij altijd hoort. Wilt U laten zien aan al deze mensen dat U Mij gezonden hebt?’ En dan met een harde stem: ‘Lazarus, kom uit!’ De mensen kijken gespannen. Wat zal er gebeuren? Ze horen iets en dan komt daar in de opening van het graf een persoon,

met de doeken nog om zich heen. Lazarus komt naar buiten. De doeken zitten nog om zijn handen en hoofd. Heel zijn lichaam is ermee bedekt. ‘Haal die doeken maar van hem af en laat hem naar huis gaan’, zegt de Heere Jezus. Wat een wonder! Vier dagen heeft Lazarus in het graf gelegen en nu leeft hij weer. Wat een groot wonder heeft de Heere Jezus hier gedaan! Wat zijn Maria en Martha blij. Ook de mensen om hen heen zijn blij. Ze geloven in Hem. Allemaal? Nee, er zijn ook mensen die weglopen en naar de Farizeeërs gaan. Ze gaan vertellen wat de Heere Jezus gedaan heeft.

AFSLUITING

En wij? Jij en ik? Geloven wij? Wij mogen alles vertellen en vragen aan de Heere Jezus. Betekent dat dan dat we ook alles krijgen waar we om vragen? Nee, dat niet. De Heere weet wat wij nodig hebben. Er is één gebed dat altijd verhoord wordt. Dat is wanneer we vragen of Hij ons het geloof in Hem wil geven.

VERWERKING

- Praat met de kinderen verder over het sterven. Hoe komt het dat alle mensen moeten sterven?
- Praat met de kinderen over hun ervaringen rond een overlijden. Wanneer ben je wel verdrietig over het missen van iemand, maar toch ook blij?

