

Het verloren schaap

Periodethema: De rondwandeling
Lukas 15: 1-7

KERNTEKST

'Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenenegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben. (Luk. 15: 7)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Wanneer één iemand op de aarde zich bekeert, is daar in de hemel grote blijdschap over.

BEGINSITUATIE

Het gaat deze week weer over de tijd dat de Heere Jezus rondwandelde op de aarde. Vandaag vertelt Hij een gelijkenis aan de mensen om Hem heen.

DOELSTELLINGEN

De kinderen vertellen dat het niet 'zomaar' een verhaal is, maar dat het ook ons wat te zeggen heeft. De kinderen leren waarom de Heere Jezus naar de aarde gekomen is.

INDELING

- Zondaren en tollenaars komen naar de Heere Jezus.
- Farizeeërs en Schriftgeleerden mopperen hierover.
- De Heere Jezus vertelt de gelijkenis van het verloren schaap.
- De gelijkenis door de Heere Jezus uitgelegd.

OPMERKINGEN

Om met de kinderen na te denken over de doop, is het goed om zelf de filmpjes van het ABC van het geloof te bekijken. Wellicht geeft het ook wat meer aan om met de kinderen over hun doop te praten.

ZINGEN

Psalm 23: 1 en 100: 3

'Jezus is de Goede Herder' (OTH 431)

'De Heer' is mijn Herder' (OTH 43)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 100: 3 Het is goed om de Heere te loven. Dan geef je God de eer om Wie Hij is.

MATERIALEN

Plaatje van een herder met een kudde
Plaatje van een schaapskooi in die tijd.
ABC van het geloof – de doop.

BORDPLAN

'Ik ben de goede Herder.'

INTRODUCTIE

Al een poosje loopt Gerben over de markt. Hij is zijn moeder kwijtgeraakt. Net stonden ze nog samen bij de groentekraam. Maar Gerben liep even een eindje weg. Hij liep achter een klein hondje aan. Zo'n lief beestje. Hij wilde hem even aaien. Maar nu... nergens ziet hij zijn moeder. Tranen branden achter zijn ogen. Waar moet hij zoeken? Dan opeens... daar ziet hij zijn moeder aankomen. Ze begint sneller te lopen als ze Gerben ziet. 'Jongen, wat ben ik geschrokken. Ik ben je al even aan het zoeken.' Haar stem klinkt vol liefde en zorg. Ze is zo blij dat ze Gerben weer gevonden heeft. Op dit moment kan ze niet boos zijn. Wie heeft het ook wel eens gehad dat hij verdwaald was?

BRUGZIN OF BEGINZIN

'Heb je dat gehoord? Dat had ik nu echt niet van Hem verwacht. Hij weet toch wel wat die man gedaan heeft. Hij heeft gestolen. Geld dat helemaal niet van hem was, heeft hij in zijn eigen zak gestopt. Die man had in de gevangenis moeten zitten. En nu is de Heere Jezus bij hem gaan eten. Ik snap het echt niet.' 'Nee, ik ook niet. Maar het is niet de eerste keer dat Hij Zich bemoeit met zulke mensen. Pas heb ik het ook gezien. Hij stond ermee te praten en liep met die man mee.'

Vertelling

Zo zijn de mensen aan het mopperen. Mopperend lopen ze naar de plek waar de Heere Jezus vandaag staat. Hoe kan Hij nu met zulke mensen omgaan? Nou, zij weten het wel. Ze bemoeien zich niet met deze mensen. Stel dat je, doordat je met mensen omgaat die verkeerde dingen doen, zelf ook zo wordt.

De mensen vinden het allemaal maar vreemd wat de Heere Jezus doet. Ze moeten Hem maar goed in de gaten houden. En als Hij wat verkeerd doet dan moeten de priesters het gelijk weten.

De mensen die zo lopen te mopperen zijn de Fari- zeeërs en Schriftgeleerden. Ze proberen netjes te leven. Maar ze doen het alleen voor de mensen. De Heere Jezus weet dat ze het niet met hun hart doen. Hij hoort het allemaal wat de mensen met elkaar bespreken. Hij hoort ze praten. Zal Hij nu boos worden en er wat van zeggen?

Nee, de Heere Jezus wil de mensen wel wat leren. *En omdat het verhaal in de Bijbel staat, kunnen wij er ook van leren. De Heere Jezus gaat een verhaal vertellen. Een gelijkenis. Luister maar mee.*

Kijk, daar loopt een herder. Om hem heen loopt een grote groep schapen. Ja, deze herder heeft wel honderd schapen. Heel de dag is hij met de kudde op pad. De herder wijst de schapen de weg. Hij laat

ze drinken wanneer ze bij een bron komen. De herder let ook op dat er geen wild dier bij de kudde kan komen. Dan gaat de herder er op af en jaagt het dier weg. De schapen kennen de herder ook heel goed. Ze kennen de stem van de herder. Wanneer hij roept, tillen ze hun kopjes op en luisteren naar de stem van de herder. Maar wanneer een ander roept, luisteren ze niet. De schapen weten dat de herder bij hen is en goed voor hen zorgt.

Maar wat is dat? Daar loopt een schaapje wat verder weg van de kudde. Al etend loopt het steeds verder de verkeerde kant op. Het let niet goed op waar de kudde is. De kudde loopt met de herder steeds verder weg. Je kunt ze bijna niet meer zien. Dan kijkt het schaapje op. Het ziet dat het helemaal alleen is. Welke kant moet het nu op? Het schaapje is verdwaald en weet ook niet waar de stal is. Het schaapje begint te lopen, maar gaat helemaal de verkeerde kant op. Steeds verder bij de andere schapen vandaan. Zonder herder kan het niet blijven leven.

En de herder? Hij is verder gelopen. Maar de herder let wel goed op. Hij ziet dat hij een schaapje mist. Hij heeft er nog maar negenennegentig. Eén van zijn schaapjes is weg. Waar zou het zijn? Wat is er gebeurd? Hij roept eens hard, maar hij hoort niets. De herder denkt niet lang na. Hij moet op zoek naar het ene schaap. Straks wordt het donker en dan... De herder moet er niet aan denken dat er een wild dier zal komen en het schaapje zal opeten. Misschien is het wel gestruikeld en doet zijn pootje pijn. Of zit het ergens vast in de struiken. De herder laat de negenennegentig schapen alleen achter en gaat op zoek. Hij zoekt overal. Hij kijkt onder de struiken. Hij kijkt in de diepe plaatsen. Nergens kan hij het vinden. De herder wordt steeds ongeruster. Hij moet er niet aan denken dat er iets ergs gebeurd is met het schaapje.

Na een poosje denkt de herder iets te zien in de verte. Is dat zijn schaapje? Hij begint wat harder te lopen. Hij gaat zelfs rennen. En steeds kijkt hij in de verte. Hij ziet iets bewegen. Zijn hart begint sneller te kloppen. Hij ziet het. Het is het schaapje. De herder roept: 'Ik kom eraan hoor. Ik kom je halen.' Wat vriendelijk klinkt de stem van de herder.

Zijn schaap is weer gevonden. Wat is hij blij. Hij kan wel zingen van blijdschap. Vol liefde pakt hij het schaapje op. Hij legt het op zijn schouders. Hij wil het schaap zo dicht mogelijk bij hem hebben. Hij laat het niet meer los. Zo snel hij kan, brengt hij het weer bij de andere schapen.

En wanneer hij thuiskomt, roept hij de buren en zijn vrienden bij elkaar. 'Kom allemaal!' roept hij. 'Ik geef een feest, want ik ben zo blij. Ik was mijn schaap kwijt. Overal heb ik gezocht. Zal ik het ooit nog vinden, dacht ik. Maar nu is het weer gevonden.' Iedereen die op het feest komt, is blij met de herder.

De mensen die rondom de Heere Jezus staan, hebben allemaal aandachtig staan luisteren. Wat een mooi verhaal. Ze zuchten ervan. In gedachten hebben ze de herder zien zoeken. Ze staan nog over het verhaal na te denken, maar de Heere Jezus gaat verder: 'Ik zeg u dat er in de hemel evenzo blijdschap is over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.' Net zo blij als die herder is God als een zondaar tot geloof komt. Met dit verhaal wil de Heere Jezus de Farizeeërs en Schriftgeleerden iets leren. De Heere Jezus is naar de aarde gekomen om mensen die verkeerde dingen doen, te redden. Niet alleen voor mensen, zoals de Farizeeërs en Schriftgeleerden. Zij voelden zichzelf beter dan de tollenaars en de mensen die andere verkeerde dingen gedaan hadden. De Heere Jezus wil juist die mensen bij zich hebben. Hij wil hun verkeerde dingen vergeven. De Heere Jezus wil de Farizeeërs en Schriftgeleerden leren dat ze blij moeten zijn wanneer juist een zondaar spijt krijgt van zijn verkeerde dingen en aan de Heere Jezus om vergeving vraagt.

AFSLUITING

De Heere Jezus zegt: 'Ik ben de goede Herder.' Hij zoekt de mensen op die afgedwaald zijn van Hem.

Hij brengt ze terug bij Zijn Vader. De Heere Jezus is verdrietig als wij niet naar Hem willen luisteren. Maar Hij laat ons niet in de steek. Hij heeft het al beloofd toen jij gedoopt werd. Hij blijft naar ons zoeken. Hij roept ons elke keer. Wanneer dan? Vandaag... nu. Nu jij dit verhaal hoort. Nu zegt Hij tegen jou en mij: 'Ik ben je aan het zoeken. Ik wil jou redden. Jou terugbrengen bij Mijn Vader. Wil jij dat de Heere Jezus je vindt? Wil jij Zijn schaapje zijn?

VERWERKING

De Heere Jezus zegt: 'Ik ben de goede Herder.' Is er verschil tussen herders? Denk daarbij aan de geschiedenis van de herder en de huurling.

Om het verhaal dichter bij de kinderen te brengen, kun je met ze praten over wat er zou gebeuren als zij verdwaald zouden zijn. Wat zouden hun ouders dan doen? En dan dit doortrekken naar de hemelse Vader.

Wat is een gelijkenis? Leg dit uit. Weten de kinderen nog meer gelijkenissen te noemen?

De meeste kinderen zijn gedoopt. Wat betekent het dat je gedoopt bent?

Je kunt ook vragen of de kinderen nog meer 'Ik ben' uitspraken van de Heere Jezus kennen. "Ik ben het licht der wereld" kwam bijvoorbeeld al eerder aan de orde.

