

# De intocht in Jeruzalem

Periodethema: Lijden en sterven  
Mattheüs 21: 1-17

## KERNTEKST

'Hosanna den Zoon Davids!' (Matth. 21: 9b en 15b)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

De mensen roepen de woorden uit Psalm 118 uit voor Jezus, Die als een nederige koning de stad Jeruzalem binnenrijdt: 'Heil de aan David beloofde Zoon, leve de Koning!' De mensen roepen met deze woorden uit dat ze Jezus zien als de Messias. De volgende dag worden deze woorden door de kinderen in de tempel herhaald.

## BEGINSITUATIE

Dit is de eerste les van het periodethema 'lijden en sterven'. Voordat Jezus' lijden en sterven in Jeruzalem begint, zal Hij eerst als een koning de stad binnenrijden.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen worden voor de vraag gesteld: waarvoor heb ik Jezus nodig?
- De kinderen leren eerbied krijgen voor God en Zijn dienst.
- De kinderen worden opgeroepen Hem de eer te geven Die Hij waard is.

## INDELING

- De ezelin en haar veulen.
- Hosanna, de koning!
- Jezus' verdriet.
- De voorhof van de heidenen.
- Jezus in de tempel.

## ZINGEN

Psalm 95: 1 en 4; 110: 3; 146: 1 en 8

'Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge' (OT 270)

'Ik ben een ezel' (AWN3, 21)

'Ruk nu de takken van de bomen' (OMK2, 54)

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 100: 3 De mensen zingen: 'Gezegend is Hij!'

En: 'Hosanna, in de hoogste hemelen!' Wanneer hoorde de Heere onze stem voor het laatst? Loof Hem, met hart én stem.

## MATERIALEN

Plaat van de tempel (aanwijzen waar de voorhof van de heidenen was).

## BORDPLAN

Teken drie gezichten op het bord: een blij gezicht, een boos gezicht en een verdrietig gezicht. Wijs naar de gezichten als je over één van deze emoties praat.

## INTRODUCTIE

Wat vinden wij belangrijk aan een koning? Dat hij machtig is? Dat hij mooi is? Dat hij rijk is? Dat hij goed regeert? Of dat hij de mensen dichter bij de Heere brengt? Als wij een koning konden kiezen, wat zouden we dan voor koning kiezen?

## BRUGZIN OF BEGINZIN

Vandaag gaat het ook over een Koning. Willen wij Hem als Koning?

## Vertelling

### DE EZELIN EN HAAR VEULEN

Over een paar dagen zal het paasfeest zijn. Veel mensen in Israël zijn bezig met de voorbereidingen. Ook zijn er veel mensen op weg naar Jeruzalem om daar het paasfeest te vieren. Wat is het druk op de weg! Kijk, daar lopen Jezus en Zijn discipelen ook. Ze zijn bijna bij Bethfagé, dat is een plaatsje onderaan de Olijfberg. Hij roept twee van Zijn discipelen bij Zich. 'Gaan jullie alvast vooruit naar Bethfagé' zegt Hij. 'Als jullie daar komen, zullen jullie een ezelin en haar veulen zien, vastgebonden met een touw. Maak die los en breng ze naar Mij toe.' De mond van de discipelen gaat open om iets te vragen, maar nog voordat ze dat kunnen vragen, geeft Jezus hen al antwoord: 'Als iemand er iets van zal zeggen, moeten jullie maar zeggen dat de Heere ze nodig heeft.' Verbaasd gaan de discipelen op weg. Zomaar een ezelt losmaken en meenemen? En hoe weet Jezus dat daar een ezelt staat? Maar ach, ze weten het al: Jezus weet alles.

De twee discipelen komen Bethfagé binnen. Ze kijken om zich heen. Dan stoot de één de ander aan en wijst: 'Kijk daar! Daar staat een ezelt met een veulen. Zullen we die mee moeten nemen?' De ander kijkt en ziet het ook. 'Ja, die moet het zijn.' Vlug lopen ze ernaar toe. Ze beginnen het touw van de ezelt los te maken. Opeens klinkt er een stem achter hen: 'Hé, wat doen jullie met mijn ezelt?' De discipelen kijken om en zien een man staan. 'De Heere heeft deze nodig', antwoorden ze. De ogen van de man beginnen te schitteren. 'De Heere? O, neem haar dan maar vlug mee.' Dat doen de discipelen. *Merken jullie hoe blij de man is dat de Heere zijn ezelt wil gebruiken. Hij houdt van de Heere Jezus en vindt het fijn dat hij de Heere Jezus zijn ezelt kan lenen. Houden wij ook van de Heere? Hebben wij ook alles voor Hem over? Onze tijd, ons geld...?*

### HOSANNA, DE KONING!

Met de ezelt en haar veulen lopen ze terug, de Heere Jezus met de andere discipelen en al de andere mensen tegemoet. Eén van hen trekt zijn mantel uit en legt die op de ezelt. Samen helpen ze Jezus op de ezelt te klimmen.

De mensen kijken blij. Zou Jezus nu koning worden? Ze stoten elkaar aan en zeggen: 'Zie je dat? Nu gaat Hij vast de Romeinen verjagen en wordt Hij onze koning!' Kijk, daar trekt iemand zijn jas uit en legt die zomaar op de weg. En iemand anders, die dat ziet, doet precies hetzelfde. Steeds meer mensen trekken hun jas uit. Netjes leggen de mensen de jassen achter elkaar neer. Hij lijkt net een loper, een lange mat waar een koning of ander belangrijk persoon over kan lopen. Dan pakt iemand een tak van een palmboom en begint er mee te zwaaien. Ook dat doen steeds meer mensen. Ze huppelen, springen en roepen het uit: 'Hosanna, de Zoon van David! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna in de hoogste hemelen!' Wat zijn de mensen blij! Eindelijk iemand Die hen gaat verlossen van de Romeinen! Eindelijk een Joodse koning in plaats van de Romeinse keizer!

### JEZUS' VERDRIET

Steeds dichterbij komen ze bij Jeruzalem. Daar ligt die mooie stad met haar prachtige tempel! Maar kijk eens! Als ik goed naar Jezus kijk, zie ik geen lach op Zijn gezicht! Nee, ik zie tranen in Zijn ogen. Maar waarom dan? Is Jezus dan niet blij dat de mensen Hem nu eindelijk eren? *Weten jullie wat heel moeilijk te begrijpen was voor de mensen? Jezus wilde geen aardse koning zijn. Hij is inderdaad gekomen om de mensen te verlossen. Maar niet, zoals de mensen denken, van de Romeinen. Hij is gekomen om de mensen te verlossen van de straf van God. Hij wil in de plaats van mensen sterven, zodat mensen weer in de hemel kunnen komen. Hij huilt, omdat Hij weet dat veel mensen zo'n Koning niet willen. Hij huilt, omdat Hij weet dat veel mensen over een paar dagen zullen roepen: 'Weg met Hem!' Hij wil graag dat veel mensen in Hem zullen geloven zodat er straks een groot Koninkrijk in de hemel zal zijn. Wat willen wij voor een God hebben? Willen wij ook alleen een God Die ons helpt als we in de problemen zitten? Of willen wij een God Die we helemaal kunnen vertrouwen ook al gaat het soms anders dan wij denken?*

Als ze in de stad komen, is iedereen er vol van. De mensen praten er met elkaar over: 'Wie is die Man?' En dan vertellen de mensen uit de stoet het: 'Het is Jezus, de profeet uit Nazareth.'

### DE VOORHOF VAN DE HEIDENEN

In de stad Jeruzalem is het heel druk, want daar staat de tempel. In de tempel worden de offers gebracht. Wat is het druk. Jullie weten misschien wel dat de tempel uit verschillende delen bestond: het heilige der heiligen, waar alleen de hogepriester één keer per jaar mocht komen, het heilige waar ook alleen priesters mochten komen en dan had je nog de voorhof waar de gewone mensen mochten komen om te bidden. Maar niet alle mensen mocht-

ten daar komen om te bidden. Mensen die niet bij het volk Israël hoorden, moesten nog verder buiten blijven. Voor hen was er ook een voorhof, de voorhof voor de heidenen. Maar wat is dat? Als we bij de voorhof voor de heidenen komen, zien we daar geen mensen in stilte bidden. Nee, het is er een drukte van belang. Het lijkt wel een markt. Er staan allemaal tafels. Kijk, daar verkoopt iemand duiven die de mensen in de tempel kunnen laten offeren. En daar kun je je geld wisselen voor speciale munten die alleen maar in de schatkist mogen. En daar worden zelfs lammetjes verkocht om te offeren. Dit lijkt helemaal niet op een plaats om te bidden, dit is een markt! De verkopers schreeuwen. Hoe kun je hier ooit in stilte bidden?

### JEZUS IN DE TEMPEL

Opeens... wat is dat! Iemand gooit zomaar een tafel met geld om. Al het geld valt op de grond. Zie ik dat goed? Is dat Jezus? Ja, het is Jezus! Hij kijkt heel boos en roept het uit: 'Weg jullie! Dit is een plaats om te bidden, maar jullie hebben het veranderd in een huis voor dieven! Wegwezen!' Verbaasd gaan de mannen weg. Het wordt rustiger in de voorhof. Maar kijk eens wie daar aankomt! Het is een blinde man. Een andere man houdt hem bij de hand en brengt de man bij Jezus. Hij heeft zitten bedelen bij de ingang van de tempel. Nu heeft hij gehoord dat Jezus hier is en nu gaat hij naar Jezus in de hoop dat Die hem beter zal maken. Jezus maakt de man beter. Daar komt iemand die niet goed kan lopen, hij wordt ondersteunt door twee vrienden. Ook hij wordt door Jezus beter gemaakt. Zo komen er allerlei zieke mensen naar Jezus toe om genezen te worden. Jezus maakt hen allemaal beter. Niemand gaat weer terug naar huis zonder dat hij beter is gemaakt.

Op het tempelplein zijn ook kinderen. Ze zien Jezus en denken aan wat ze gezien hebben toen Jezus op de ezel zat. Eén van hen begint te roepen: 'Hosanna, de Zoon van David!' De anderen beginnen mee te roepen. Boos komen de priesters en de wetsslaren naar Jezus toe. Ze hebben wel gezien hoe Jezus

de mensen beter maakte en hoe Hij nu toegejuicht wordt door de kinderen. Al heel lang ergeren zij zich aan Jezus. Ze zijn jaloers dat de mensen achter Jezus aanlopen en bij hen weglopen. En nu heeft Hij hen dieven genoemd en de markt vernield. Wat denkt Hij wel? Hij doet alsof Hij echt de Messias is. De godslasteraar! 'Hoort U dan niet wat zij roepen?' Jezus knikt en zegt: 'Jazeker. Jullie kennen de woorden uit de Psalm toch wel: God zorgt ervoor dat kleine kinderen zingen over Zijn macht.' Dan draait Jezus zich om en loopt weg.

### AFSLUITING

Jullie snappen wel over welke Koning het vandaag ging hè? Wat vonden de mensen van deze Koning? Ik heb mensen gezien die heel blij waren met Jezus als koning. Maar waarom waren zij blij? Alleen maar omdat ze van de Romeinen verlost wilden worden of ook omdat ze Hem als Koning van hun hart wilden?

Ik heb ook gehoord over de priesters en de wetsslaren. Zij vonden Jezus niet eens een koning. Zij vonden het alleen een vervelende man, een godslasteraar.

We hebben gehoord over zieke mensen die naar Jezus toe gingen om genezen te worden. Zij werden genezen.

En wij? Wat vinden wij van Jezus, de Koning? Waarvoor hebben wij Hem nodig? Om ons te helpen als we in de problemen zitten? Of houden wij van Hem en willen wij Hem als Koning van ons hart? Wat zullen we dan gelukkig zijn (wijs naar het blijde gezicht).

### VERWERKING

- Zie de verwerking op de website: laat de kinderen de palmtakken en kleren uitknippen en op de juiste plaats op de tekening plakken. Laat ze vervolgens de plaat inkleuren.
- Praat met de kinderen verder over wat het betekende dat van de voorhof van de heidenen een marktplaats was gemaakt. Zo konden de heidenen niet tot God bidden. Praat er ook over waarom Jezus het een huis voor dieven noemde.

