

Jericho ingenomen

Periodethema: Israël naar Kanaän
Jozua 5: 13-15, 6

KERNTEKST

'Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen.' (Hebr. 11: 30a, de tekst die ze voor vandaag moeten leren.)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De muren storten in zonder één gevechtshandeling. De Israëlieten hoeven alleen maar te gehoorzamen en te geloven wat God heeft gezegd.

BEGINSITUATIE

Deze geschiedenis sluit aan bij vorige week, toen de doortocht door de Jordaan is verteld.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen laten zien dat de HEERE doet wat Hij belooft.
- Hen laten zien dat Hij, als Hij een opdracht geeft, ook de kracht geeft om die opdracht uit te voeren.
- Hen laten zien dat de volgorde niet is 'eerst zien en dan geloven', maar 'eerst geloven, dan zien'.

INDELING

- Jozua maakt zich zorgen.
- De ontmoeting met de engel.
- De voorbereiding.
- Het volk loopt rond de stad.
- Zeven keer rondom de stad.
- De muren storten in.
- Rachab wordt gered.

OPMERKINGEN

Over de verwoesting van Jericho mogen we niet zwijgen, maar probeer hier wel uiterst sober in te zijn.

ZINGEN

Psalm 105: 1 en 87: 1

'Jericho, Jericho' (AWN, deel 1, lied 10)

'Jericho is in uw hand' (WK 535, bekende melodie: psalm 136)

'Ga met God en Hij zal met je zijn' (WK 356)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 87: 1 Jericho heeft heel dikke muren. Ze lijken onwrikbaar, niet van hun plaats te krijgen. Maar God is de Sterkste, Hij overwint! ('Onwrikbare vastigheden' verwijst naar de tempelberg.)

MATERIALEN

Platen van de ark en van een bazuin (eventueel een echte sjofar).

BORDPLAN

Eenvoudige tekening van een oosterse stad met grote, dikke muren.

INTRODUCTIE

Soms moet je weleens iets heel moeilijks doen. Zo moeilijk dat je niet weet waar je moet beginnen. Heb jij dat ook weleens (gehad)? Wie weet een voorbeeld?

BRUGZIN OF BEGINZIN

Jozua weet ook niet wat hij moet doen. Hij vindt het zo moeilijk. Hoe kunnen ze die stad met de dikke muren veroveren?

Vertelling

JOZUA MAAKT ZICH ZORGEN

Hij loopt alleen door het veld en hij kijkt zo verdrietig, zo somber. Wist hij nu toch maar wat hij moet doen. O ja, het volk Israël is nu in het beloofde land. Eindelijk! Ze zijn door de rivier de Jordaan getrokken. Maar... hoe moet het nu verder?

Er wonen heel veel mensen in het land. Sterke mensen. Hoe moet hij die weggagen? Jozua zucht. Voor zich ziet hij Jericho, een sterke stad. Om de stad zijn dikke, hoge muren gebouwd. Op de muren lopen soldaten. De poort is op slot. Niemand kan de stad in of uit. Jozua zucht weer. Waar moet hij beginnen?

DE ONTMOETING MET DE ENGEL

Opeens schrikt Jozua. Hij is niet alleen. Er loopt iemand vlakbij hem. Het lijkt wel een soldaat. In Zijn hand heeft Hij een zwaard. Jozua weet niet Wie het is, maar dapper loopt hij naar de Onbekende toe. 'Wie bent U? Bent U van ons of van onze vijand?' 'Ik ben de Koning van het leger van de HEERE. Ik ben nu gekomen, Jozua.' Jozua begrijpt meteen Wie er voor hem staat. Het is de Heere Zelf Die gekomen is om hem moed in te spreken en te vertellen wat hij moet doen. Eerbiedig knielt Jozua neer en vraagt: 'Wat wilt U zeggen, Heere?' 'Doe je schoenen uit, Jozua. Je staat op heilige grond.' Onmiddellijk doet Jozua zijn schoenen uit. Dan luistert hij naar wat de Heere tot hem zegt. Wat zegt de Heere dan? Hij vertelt Jozua dat hij Jericho zal overwinnen. Hij zegt ook precies hoe dat zal gaan. Jozua hoeft niet zelf te bedenken hoe hij het land moet veroveren. De Heere heeft een plan bedacht en Jozua hoeft alleen maar precies te doen wat de Heere zegt.

DE VOORBEREIDING

Het is vroeg in de morgen. In het tentenkamp van de Israëlieten is het al heel druk. Vandaag gaat er iets bijzonders gebeuren. Dat heeft Jozua hen verteld.

Kijk, daar lopen de priesters. Ze dragen de ark. Zeven priesters gaan voor de ark staan. Zij hebben

ieder een bazuin bij zich. Een bazuin lijkt wel een beetje op een trompet. Voor de priesters gaan de mannen met wapens staan. Zij zullen voorop gaan. En achter de ark lopen de mensen die geen wapens hebben. Zo gaat de hele optocht naar Jericho. Jozua heeft gezegd: 'We lopen één keer rondom de stad. De priesters zullen langzaam op de bazuin blazen. Maar niemand mag praten of juichen. Dat mag pas als ik het zeg. We lopen één keer rondom de stad en dan gaan we weer naar onze tent. Morgen doen we precies hetzelfde. Zeven dagen lang zullen we dat doen. Maar op de zevende dag zullen we zeven keer rondom de stad gaan. En als ik dan zeg: 'Juich!', dan moeten jullie allemaal gaan juichen.' Zo heeft de Heere het aan Jozua verteld en zo vertelt Jozua het weer aan het volk.

HET VOLK LOOPT ROND DE STAD

Maar de mensen in Jericho weten dit natuurlijk niet. Ze staan op de muur en kijken wat het volk Israël gaat doen. 'Daar komen ze', zeggen ze tegen elkaar. 'Kijk eens, wat een lange optocht: mannen met wapens, daarachter mannen die op een bazuin blazen en daarachter, wat zou dat zijn? Die mannen dragen een kist. Wat zou daarin zitten? En daarachter lopen nog veel meer mensen.'

Nieuwsgierig kijken de inwoners van Jericho toe. Nieuwsgierig, maar ook wel een beetje bang. Wat zou dit betekenen? De poort zit toch wel goed op slot? Maar die vreemde mensen lopen helemaal niet naar de poort. Ze lopen alleen maar rondom de stad. En dan gaan ze weer terug naar hun tent. Vreemd hoor. De mensen van Jericho begrijpen er niets van.

De volgende morgen. 'Daar komen ze weer, daar komen ze weer!' roepen de inwoners van Jericho. Weer komt die lange stoet eraan. Weer blazen de priesters op de bazuinen. En weer lopen de mensen zwijgend om de stad. Wat willen die Israëlieten toch? Zouden ze niet durven? Ze zijn vast bang. Ha, ha, ze durven niet!

Tussen al die mensen staat ook Rachab. Zij woont toch op de muur? Het rode touw heeft ze uit het raam gehangen. Dat heeft ze afgesproken met de twee verspieters. Ook Rachab vraagt zich af hoe het allemaal verder zal gaan.

Als de mensen helemaal rond de stad gelopen zijn, gaan ze weer naar hun tenten. Wat een rare mensen zijn die Israëlieten, denken ze in Jericho.

De derde dag. 'Daar komen ze weer.' De muren in Jericho zijn helemaal vol met mensen. Iedereen wil weleens zien wat dat vreemde volk doet. Ze zien hetzelfde als de dagen ervoor: een rondje om de

stad en dan weer terug naar het tentenkamp. De vierde dag gaat het net zo. De vijfde dag ook. En de zesde dag ook. En de zevende...

ZEVEN KEER RONDOM DE STAD

De zevende dag zijn de Israëlieten heel vroeg op. Ze weten het: vandaag moeten ze zeven keer om de stad trekken. Daar gaan ze weer, niemand zegt een woord. De priesters blazen weer op de bazuin, net als de andere dagen. Maar nu gaan ze niet terug naar hun tenten. Ze gaan nog een keer rond de stad, en nog een keer, en nog een keer...

Als ze zeven keer rond zijn geweest, staan de mensen stil. Nog steeds zegt niemand iets. Dan blazen de priesters op hun bazuin en Jozua roept: 'Juich, want de Heere heeft u de stad gegeven!' Het volk begint te juichen. De bazuinen schallen. Tot ver in het rond is het te horen. Het lijkt wel of de Israëlieten al gewonnen hebben.

DE MUREN STORTEN IN

En dan gebeurt er iets wonderlijks. Die heel dikke muren van Jericho beginnen te kraken en te schudden. Ze wankelen en... ze storten in elkaar. Zomaar, vanzelf.

Of nee, eigenlijk gaat het niet vanzelf. Het gaat door het geloof. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. De Heere laat zien hoe machtig Hij is. Jozua en het volk geloven dat God zal doen wat Hij beloofd heeft.

Over de ingestorte muren klimmen de Israëlieten de stad in. Ze doden de koning en alle mensen die ze tegenkomen. De mensen die gisteren nog spotten met de Heere en met Zijn volk.

Er liggen veel mooie dingen: zilver, goud, mooie kleren en geld. De mensen nemen het mee, maar ze mogen het niet zelf houden. Ze brengen het allemaal bij Jozua, want het is voor de Heere.

RACHAB WORDT GERED

En Rachab? Hoe is het daarmee? Is ze ook omgekomen? Nee, natuurlijk niet! God heeft beloofd dat Hij haar zou sparen en dan doet Hij dat ook. Kijk maar, de muren zijn ingestort, maar één stuk muur staat nog overeind. Het is het stuk muur, waarop het huis van Rachab staat. Uit het raam hangt een rood touw...

Rachab en haar familie zijn in leven gebleven. Jozua stuurt er een paar mannen heen. Zij zeggen: 'Kom maar gerust mee. Jullie zullen niet gedood worden.'

Voortaan mag Rachab met haar familie bij het volk Israël wonen. Want Rachab gelooft in de God van Israël. Daarom had ze de verspieders verstoep.

Als alle mooie dingen uit de stad gehaald zijn, wordt de stad in brand gestoken. Zo blijft er van die sterke stad helemaal niets meer over.

AFSLUITING

De Heere heeft het volk Israël heel goed geholpen. Door het geloof in die machtige God zijn de muren gevallen. Die God leeft nog! Jij en ik mogen elke dag tot Hem bidden. En ook nu kunnen op het gebed nog wonderen gebeuren.

VERWERKING

- Het zingen van de genoemde liederen.
- Begrijpen de kinderen wat de psalm van deze zondag (Psalm 87: 1a) met het verhaal te maken heeft. (Leg wel de moeilijke woorden uit.)
- We hoorden dat God doet wat Hij belooft. Heeft Hij aan jou ook weleens iets beloofd? Denk aan de doop.
- Er is een werkblad te vinden op www.bijbelidee.nl

