

Judas' verraad

Periodethema: Lijden en sterven
Mattheüs 26: 14-30

KERNTEKST

'Die de hand met Mij in den schotel indoopt, die zal Mij verraden.' (Matth. 26: 23b)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Eén van Zijn discipelen, van degenen die drie jaar lang dicht bij Hem geleefd hebben en die met Hem de maaltijd nuttigen, zal Hem nu verraden en overleveren aan Zijn vijanden.

BEGINSITUATIE

Vier dagen geleden is Jezus als een koning, gezeten op een ezel, de stad Jeruzalem binnengereden en door de mensen toegejuicht. De dag daarop vond de tempelreiniging plaats (over deze twee dingen is de vorige keer verteld). Nu is het de 14e Nisan, de eerste dag van de ongezuurde broden.

DOELSTELLINGEN

De kinderen worden opgeroepen hun hart te onderzoeken waar hun liefde ligt.
De kinderen zien Jezus' alwetendheid.
De kinderen merken dat Jezus het Heilig Avondmaal heeft ingesteld als een gedachtenismaal uit liefde tot Zijn volk.

INDELING

- Judas' ergernis.
- Judas en de Joodse Raad.
- Voorbereiding op het Pascha.
- Judas' verraad voorzegt.
- Het Heilig Avondmaal ingesteld.

OPMERKINGEN

Informatie over de instelling en de wetten rondom het Pascha is te vinden in Exodus 11-13. In deze les

wordt er vooral aandacht besteed aan het verraad van Judas en wordt het overige, het Pascha, minder uitgebreid behandeld.

ZINGEN

Psalm 2: 1; 113: 1 en 4; 116: 3

'Judas' (AWN deel 3, 22)

'Wij hebben onze huizen vol' (OMK deel 2, 78)

'k Heb een beurs die niet oud wordt' (OT 404)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 116: 3a Judas dacht dat hij de Heere Jezus niet nodig had. Maar wie zijn eigen zonden ziet, tegenover Gods oneindige liefde, leert roepen: 'Och, HEER', och wierd mijn ziel door U gered...'

BORDPLAN

Teken op het bord geld en een hart (of gebruik platen van geld en een hart). Gebruik dit om steeds aan te wijzen dat het erom gaat of er ware liefde is (hart) of dat het gierigheid, liefde tot de wereld (geld) is.

INTRODUCTIE

Jullie weten allemaal wel dat Jezus twaalf discipelen had. Mannen die elke dag met Hem optrokken, die altijd het dichtst bij Hem mochten zijn, die het meeste onderwijs van Hem kregen. Eén van die twaalf mannen is Judas Iskarioth. Judas had een belangrijke taak onder de discipelen. Hij zorgde namelijk voor het geld wat Jezus en de discipelen kregen. Maar weten jullie wat zo erg was? Judas was een dief. Hij nam soms wat van dat geld voor zichzelf. Judas had Jezus niet echt lief met zijn hart. Hij hield meer van geld.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Dat is heel erg en heel gevaarlijk, luister maar.

Vertelling

JUDAS' ERGERNIS

Judas loopt zich de laatste tijd steeds meer te ergeren aan Jezus, zijn Meester. Toen hij drie jaar geleden één van Jezus' discipelen mocht worden, was hij heel blij geweest. Hij had het geloofd: dit is de Messias. Hij was blij geweest. Eindelijk was de Messias er en hij, Judas, mocht één van Zijn meest belangrijke knechten zijn. Hij had erover gedroomd hoe Jezus koning zou worden en hoe hij, Judas, dan één van de belangrijkste knechten van de koning zou zijn. Hij had ervan gedroomd hoe ze samen een leger zouden vormen om de Romeinen het land uit te jagen om na al die jaren eindelijk weer een eigen koning te hebben in Jeruzalem. Maar nu, drie jaar later, is Judas heel erg teleurgesteld. Jezus is machtig, dat heeft Judas wel gezien. O ja, Hij geneest zieken, Hij bevrijdt mensen van de duivel, Hij geeft duizenden mensen eten van een paar broden. Maar Jezus is geen persoon die tegen de Romeinen vechten zal, dat ziet Judas wel. De laatste tijd praat Jezus er zelfs over dat Hij gaat sterven. Wat is dat nu voor een koning? Hoe kan Judas zich zo vergist hebben in Jezus?

JUDAS EN DE JOODSE RAAD

Judas weet wel dat de Joodse Raad, de belangrijke mensen van de tempel, ook niet veel van Jezus moeten hebben. En hij kan het nu goed begrijpen ook. Hij weet dat de mannen van de Joodse Raad Jezus zo haten dat ze Hem wel dood zouden willen hebben. Judas heeft een idee gekregen. Hij denkt: 'Ik ben altijd dicht bij Jezus in de buurt, ik weet steeds precies waar Hij is. Ik ga de Joodse Raad beloven dat ik Jezus verraden zal, dat ik zal zeggen waar Hij is en wanneer ze hem kunnen vangen. En dan ga ik daar geld voor vragen. Dan word ik er toch nog rijk van! *Arme, domme Judas! Heeft hij dan niet door dat je van geld niet gelukkig wordt? Weet hij*

niet dat hij Jezus nodig heeft om voor zijn zonden te betalen?

Daar gaat Judas, naar de Joodse Raad. De mannen kijken vreemd op als ze daar Judas zien staan, één van Jezus' discipelen. Wat zou die hier komen doen? Judas vertelt hen wat hij van plan is. O, wat zijn de mannen van de Joodse Raad blij. Dat hadden ze nooit verwacht, dat één van Jezus' eigen discipelen zou willen meewerken aan Zijn dood. Nu is God wel heel erg met hen, denken ze. 'Goed', zeggen ze, 'jij krijgt van ons dertig zilveren penningen als je ons vertelt wanneer en waar we Hem kunnen vangen.' *Horen jullie dat? Dertig zilveren penningen. Weten jullie hoeveel dat is? Nou, in de wet stond dat als iemand per ongeluk de slaaf van een ander doodde, hij dertig zilveren penningen moest betalen aan de eigenaar van de slaaf. Dus zoveel is Jezus voor de Joodse Raad en voor Judas waard. Niet meer dan een slaaf!*

Blij gaat Judas weer naar Jezus en de andere discipelen toe. Nu zal hij goed opletten wanneer het een geschikte tijd is om Jezus te vangen.

VOORBEREIDING OP HET PASCHA

Het is de eerste dag van de ongezuurde broden. Jaar in, jaar uit vieren de Israëlieten het Pascha. Ze denken dan terug aan lang geleden, toen God de Israëlieten uit het land Egypte bevrijdde. Vandaag moet er een lam worden geslacht en vanavond als de zon onder is, zullen de mensen het Pascha eten. De discipelen vragen zich af waar ze vandaag het Pascha zullen vieren. Twee van de discipelen gaan naar de Heere Jezus toe en vragen het aan Hem: 'Waar wilt U dat we het Pascha klaarzetten?' Jezus zegt dat de discipelen een man zullen tegenkomen en dat ze hem moeten volgen naar zijn huis. Waarom doet Jezus dat? Waarom zegt Hij niet gewoon: 'Daar in dat huis moet je zijn?' Jezus weet dat Judas Hem wil verraden. Maar Jezus weet ook dat het nog niet het juiste moment is. Hij wil eerst nog samen met Zijn discipelen het Pascha vieren. Daarom mag Judas nu nog niet weten waar ze naartoe gaan.

De twee discipelen gaan op pad. Ze vinden de man, volgen hem naar zijn huis en maken daar alles klaar voor het Pascha.

JUDAS' VERRAAD VOORZEGD

Het is avond. In de zaal waar de discipelen alles klaargemaakt hebben, liggen Jezus en Zijn discipelen aan de tafel. Ze eten van het paaslam en denken eraan hoe dat lammetje geslacht moest worden, zodat de oudste zonen van de Israëlieten niet gedood werden in Egypte. Ze eten van de ongerezen broden en denken eraan hoe God de Israëlieten uit Egypte geleid en door de woestijn naar Kanaän gebracht heeft.

Terwijl ze daar zo rustig liggen te eten, klinkt opeens de stem van Jezus: 'Voorwaar, Ik zeg jullie dat

één van jullie Mij gaat verraden.’ De discipelen schrikken op. Wat zegt Jezus nu? Eén van hen, één van de discipelen zal Hem verraden? Dat kan toch niet? Ze kijken de kring rond en kunnen het niet geloven dat één van de anderen het zou doen. Maar ze kunnen ook niet geloven dat ze het zelf zouden doen. Eén voor één vragen ze aan Jezus: ‘Ik ben het toch niet, Heere?’ Jezus zegt: ‘Degene die zijn brood in dezelfde saus doopt als Mij, zal Mij verraden.’ De discipelen begrijpen het niet. Ze doopen toch allemaal het brood in dezelfde saus? *Ja, dat bedoelt Jezus ook. Hij bedoelt dat één van degenen die dagelijks met Hem optrekken, die elke dag hetzelfde eet als Hem, Hem straks zal verraden. Wat erg!*

Dat zegt Jezus ook: ‘De Zoon van de mensen moet wel sterven zoals voorspeld is door de Heere, maar wee degene die Hem verraadt. Het zou voor hem beter geweest zijn om nooit geboren te zijn geweest.’ Zo erg is het om Jezus te verraden.

Judas wil niet opvallen tussen de andere discipelen. Net als de andere discipelen vraagt hij daarom: ‘Ik ben het toch niet, Meester?’ Jezus zegt: ‘U hebt het gezegd.’ Daarmee bedoelt Jezus dat hij het inderdaad zal zijn. Toch hebben de andere discipelen dit niet door.

Judas staat op en gaat weg, op weg naar de Joodse Raad om Jezus te verraden. Jezus weet dat, maar de andere discipelen denken gewoon dat Judas iets gaat doen.

HET HEILIG AVONDMAAL INGESTELD

Jezus en de andere discipelen gaan verder met de paasmaaltijd. Als de maaltijd bijna klaar is, gebeurt er iets bijzonders. De discipelen hebben al zo vaak de paasmaaltijd gehouden. Vroeger thuis bij hun ouders en nu de laatste jaren met Jezus en de andere discipelen. Maar wat er nu gebeurt, hebben ze nog nooit meegemaakt. Jezus pakt een stuk brood, zegent het en breekt er stukjes af. Aan elke discipel geeft Hij zo’n stukje brood. En dan zegt Hij: ‘Neem, eet, dit is Mijn lichaam.’ Daarna pakt hij een beker met wijn en zegent ook die en geeft hem aan de discipelen en zegt: ‘Drink daar allemaal uit, want dit is Mijn bloed dat voor veel mensen vergoten wordt om de zonden te vergeven. Ik zal geen wijn meer drinken tot op de dag dat wij die samen zullen drinken in de hemel.’

De discipelen kijken elkaar aan. Ze begrijpen er niets van. Ze worden er ook een beetje verdrietig van. Eerst zegt Jezus dat iemand van hen Hem zal verraden. Nu heeft Hij het over bloed en sterven. *Nee, het is voor de discipelen nu ook allemaal moeilijk te begrijpen. Later hebben ze het wel begrepen. Toen hebben ze begrepen dat Jezus bedoelde dat Hij ging sterven om voor de zonden van Zijn kinderen te betalen. Toen hebben ze begrepen dat Hij wil dat wij het*

Heilig Avondmaal vieren om daaraan terug te denken en om erdoor bemoedigd te worden dat dit eenmaal in de hemel echt goed, zonder zonde en pijn, moeite en zorg gevierd zal worden.

Samen zingen ze de lofzang uit Psalm 113 tot 118. Daarna staan ze op en gaan op weg naar de Olijfberg.

AFSLUITING

Waar zou Judas ondertussen zijn? Zal hij al bij de Joodse Raad zijn? Wat verdrietig toch allemaal hè? Judas had zo’n mooie plaats als één van de discipelen van Jezus. Hij had met de andere discipelen het Heilig Avondmaal mogen genieten en bij Jezus in de hemel mogen komen als hij echt van Jezus gehouden had net als de andere discipelen. Maar Judas hield niet van Jezus. Judas wilde eer, geld, macht. Hij dacht er niet aan dat het leven op aarde maar voor even is en dat het erom gaat dat we geschapen zijn tot eer van God in plaats van zelf de eer te krijgen.

En wij? Wat vinden wij belangrijk in het leven? Houden wij meer van geld, mooi speelgoed? Vinden wij het belangrijk dat andere mensen naar ons opkijken? Of houden wij van Jezus? Vinden wij het belangrijk wat Jezus van ons wil? Willen wij leven tot Zijn eer? Dan alleen ben je echt gelukkig! Dan mag je straks voor altijd met Jezus in de hemel zijn! Bid er maar om of de Heere in je hart wil geven dat we Hem belangrijker vinden dan alles van de wereld.

VERWERKING

Inkleuren:



(Deze is te vinden op onze website.)

Verwerking op de website.

Praat er met elkaar over hoe belangrijk het is dat we Jezus liefhebben boven alles. Wat kan in de weg staan? Hoe kunnen we Jezus meer liefkrijgen? Wat doen we als we Jezus liefhebben? (We zingen tot Zijn eer en volgen Hem op de weg die Hij met ons gaat.)

