

Jezus in Gethsémané

Periodethema: Lijden en sterven
Mattheüs 26: 36-46

KERNTEKST

'Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! Doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.' (Matth. 26: 39b)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Jezus, wetende van de godverlatenheid die Hem te wachten staat, bidt de Vader of dit vreselijke lijden Hem voorbij mag gaan. Tegelijk onderwerpt Hij Zich aan de wil van de Vader.

BEGINSITUATIE

Jezus heeft met Zijn discipelen de paasmaaltijd genuttigd en het Heilig Avondmaal ingesteld. Daarna zijn ze op weg gegaan naar de Olijfberg. Onderweg heeft Jezus hen verteld dat ze Hem in de steek zullen laten.

Ondertussen in Judas richting de Joodse Raad gegaan om zijn Meester te verraden.

DOELSTELLINGEN

De kinderen zien het belang van het gebed.
De kinderen leren dat het belangrijk is om waakzaam te zijn.

De kinderen leren hun wensen en verlangens te onderwerpen aan Gods wil.

INDELING

- Naar Gethsémané.
- De discipelen slapen.
- Jezus bidt.
- Jezus vermaant de discipelen.
- Jezus strijdt alleen.

ZINGEN

Psalm 6: 1 en 116: 1-3

Gebed des Heeren: 6-10

Avondzang: 5 en 7

't Is middernacht, en in den hof' (OT, 97)

'Onze Vader' (OT, 442)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 116: 3 Onze God ontfermt Zich op het gebed, omdat de Heere Jezus bad: 'Uw wil geschiede.' Door de Heere Jezus hebben wij nu een vrije toegang in het gebed tot God de Vader.

MATERIALEN

Boekje 'Bidden en danken', het Onze Vader uitgelegd aan kinderen door Erna Koemans-Fase.

BORDPLAN

Schrijf op het bord: 'Uw wil geschiede.' De kinderen kunnen natuurlijk nog niet lezen, daarom zult u het aan hen moeten voorlezen. Tijdens de inleiding kunt u vertellen dat dit op het bord staat en dat het hierover gaat vandaag.

INTRODUCTIE

Zing met elkaar het 'Onze Vader'. Wie weet wat we bedoelen als we zingen/bidden: 'Uw wil geschiede?' Eigenlijk is dat best moeilijk om te bidden, hè? Want wij willen zoveel. En we willen graag dat God het precies zo doet als wij graag willen. Maar wat nu als Gods wil anders is?

BRUGZIN OF BEGINZIN

Vandaag gaat het over iemand Die dit bidt en bij Wie inderdaad de wil van God anders is. Luister maar!

Vertelling

NAAR GETHSÉMANÉ

Het is nacht. Toch is het niet helemaal donker. De maan schijnt. Vlak bij de hof van Gethsémané loopt een groepje mannen. Kennen we die mannen? Ja, het zijn Jezus en Zijn discipelen. Wat kijken ze verdrietig. Petrus, die anders altijd iets te zeggen heeft, is net als de andere discipelen stil. Waarom zijn de discipelen zo verdrietig? Na de paasmaaltijd zijn ze op weg gegaan richting Gethsémané. Onderweg heeft Jezus tegen de discipelen gezegd dat al de discipelen zich aan Hem zullen ergeren en Hem in de steek zullen laten deze nacht. Toen heeft Petrus gezegd: 'Ook al zullen de andere discipelen dat misschien doen, ik niet hoor!' En weet je wat Jezus toen tegen Petrus zei? 'Voordat de haan kraait, zul jij drie keer gezegd hebben dat je Mij niet kent.' De discipelen kunnen het niet geloven. Zal het echt waar zijn? Zullen ze Jezus echt in de steek laten? Maar dat willen ze helemaal niet. Ze houden zoveel van Hem. En dat hebben ze dan ook tegen Jezus gezegd. Ze hebben gezegd: 'Ook al zouden we met U moeten sterven, we zullen U niet verlaten.'

Ze komen bij de ingang van de hof van Gethsémané. 'Gaan jullie hier maar zitten', zegt Jezus tegen de discipelen. 'Ik ga in de hof bidden en kom dan weer terug.' Dan kijkt Hij naar Petrus, Johannes en Jakobus en zegt: 'Gaan jullie nog een stukje verder met Mij mee?' En zo gebeurt het. Jezus gaat met Petrus, Jakobus en Johannes de hof in terwijl de andere discipelen bij de ingang gaan zitten. O, wat zijn ze moe! Het duurt niet lang of ze slapen allemaal.

DE DISCIPELEN SLAPEN

Daar lopen Jezus, Petrus, Jakobus en Johannes verder in de hof. Ze komen hier wel vaker. Jezus gebruikt deze plaats vaak om te bidden. Het is nu wel donker, maar je kunt het toch zien, al die olijfbomen hier, het is een mooie hof, een soort park. Jezus begint te praten: 'Ik voel Me verdrietig en heel bang. Ik ga bidden. Blijven jullie nu ook maar hier

zitten en waak met Mij.' Johannes kijkt naar Hem op. Ja, wat hij nu ziet in de ogen van Jezus heeft hij nog nooit gezien. Het lijkt inderdaad wel angst. Wat een nacht is dit! Het ene verdrietige bericht na het andere. O, en dan is het al zo laat! Hoe kan Jezus nu nog gaan bidden? Samen met Petrus en Jakobus gaat hij zitten op de plaats die Jezus aanwijst. O, wat is hij moe. Hij ziet dat Jezus nog een stukje verder loopt en daar knielt om te bidden. Zelf begint hij ook te bidden. Maar ver komt hij niet. Al heel snel is Johannes in slaap gevallen. En Petrus en Jakobus? Die slapen ook.

JEZUS BIDT

En Jezus? Slaapt Hij ook? Nee, kijk maar! Jezus ligt voorover op de grond en bidt! Hij is heel bang en verdrietig. Hij zegt: 'Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan. Maar niet wat Ik wil, maar doe wat U wilt.' Jezus weet dat Hij deze nacht gevangengenomen en daarna aan het kruis gehangen zal worden. Hij weet alles. Hij weet ook dat Zijn Vader Hem dan zal verlaten. Dat moet omdat Hij de straf van God aan de mensen moet dragen. Maar daar is Hij zo bang voor. Zonder God, dat is echt verschrikkelijk! Daarom vraagt Hij aan Zijn Vader of er niet op een andere manier voor de zonden van de mensen betaald kan worden. Maar Hij weet eigenlijk al dat dat niet kan, en daarom zegt Hij dat Hij het dan toch wil dragen. *Wat een liefde van Jezus voor zondige mensen, hè! Zelf heeft Hij nooit een zonde gedaan. Toch wil Hij het ergste lijden wat er maar is, zonder Zijn Vader zijn, om voor de mensen vergeving te verdienen. Maar waarom bidt Hij dan nu of het voorbij kan gaan? Weten jullie, Jezus is ook mens net als wij allemaal. Daarom kent Hij ook angst, net als wij. Maar tegelijk wil Hij helemaal de weg van de Vader gaan en daarom bidt Hij: 'Uw wil geschiede.'*

JEZUS VERMAANT DE DISCIPELEN

'Kunnen jullie dan niet één uur met Mij waken?' Wat is dat? Johannes schrikt wakker. Wat... waar was hij ook alweer? Waarom ligt hij hier op de harde grond te slapen? Met een schok gaat hij rechtop zitten. Dat is waar ook! Het was al zo'n lange avond en ze waren in Gethsémané en Jezus had hen gevraagd voor Hem te bidden. O, en nu is hij in slaap gevallen. En hij ziet dat Petrus en Jakobus ook nog maar net wakker worden. Wat erg! Dat wilde hij helemaal niet, maar hij was zo moe. Verdrietig kijkt hij naar Jezus op. O, wat een verdriet en pijn ziet hij nog in Zijn ogen. Ja, Jezus heeft gelijk. Ze konden nog niet eens een uur wakker blijven om voor Hem te bidden. 'Jullie moeten wakker blijven en bidden dat jullie niet in verzoeking komen. Jullie willen wel graag, maar jullie lichaam is zo zwak.' Dan loopt Jezus weer terug. Johannes ziet hoe Hij weer vooroverbuigt en bidt. Johannes gaat ook weer bidden.

JEZUS STRIJDT ALLEEN

Vol verdriet en angst bidt Jezus weer: 'Vader, als deze drinkbeker niet aan Mij voorbij kan gaan, behalve als Ik hem drink, Uw wil geschiede.' En Hij bidt nog veel meer. Dan staat Hij weer op en gaat bij Zijn discipelen kijken. Zullen ze deze keer wel wakker zijn? Nee hoor, kijk maar! Alle drie liggen ze in een diepe slaap. Jezus draait Zich om en gaat weer terug om te bidden. Hij bidt weer dezelfde woorden. Dan gaat Hij weer naar Zijn discipelen toe. 'Slaap nu maar verder en rust maar. De tijd dat Mijn vijanden Mij gevangen zullen nemen, is nu aangebroken.' Verschrikt staat Johannes op. Hij is direct helemaal wakker. Wat erg dat hij toch weer in slaap gevallen was! En wat zegt Jezus nu? Gaan ze Hem nu gevangennemen? O, nu wordt Johannes bang. Maar nu is er geen tijd meer om te bidden. Nu loopt Jezus terug richting de ingang van Gethsémané.

AFSLUITING

Gelukkig maar dat Jezus wel gebeden heeft! Hij heeft gebeden om kracht voor Zichzelf en voor de discipelen. Hij heeft gebeden of de Heere Hem en de discipelen vast wil houden. Want denken jullie dat God het lijden (de drinkbeker) aan de Heere Jezus voorbij liet gaan? Nee hè! Wij weten dat Hij gestorven is. En dat is voor ons heel gelukkig, want anders zou er nooit voor onze zonden betaald zijn

en zou er niemand in de hemel kunnen komen. Daarom is het zo belangrijk dat de wil van de Heere gebeurt. De Heere weet wat goed voor ons is. En daarom is het voor ons ook goed om te bidden: 'Uw wil geschiede.' Want als het gaat zoals wij willen, is dat niet altijd goed voor ons. Maar als het gaat zoals God wil, is het wel goed voor ons. Maar wij mogen wel net als de Heere Jezus aan God vertellen dat we bang zijn of dat we eigenlijk hopen dat het zo gaat. Wij mogen alles wat we denken, voelen of hopen aan de Heere vertellen, als we er maar achteraan zeggen: 'Uw wil geschiede.'

VERWERKING

Probeer het 'Onze Vader' aan de kinderen begrijpelijk uit te leggen. 'Leid ons niet in verzoeking' en 'Uw wil geschiede' kwamen in deze les terug.

Praat erover na met de kinderen waarom het juist belangrijk was voor de discipelen om te bidden dat ze niet in verzoeking kwamen en waarom ze zichzelf tekort deden door niet te waken en te bidden. Probeer dat door te trekken naar het leven van de kinderen zelf.

Maak onderstaand knutselwerkje: We trekken de handen van de kinderen over. Daar schrijven we op: 'Niet mijn wil, maar Uw wil', zodat we onthouden dat de wil van God de belangrijkste is en niet die van ons.

