

Jezus voor Pilatus

Periodethema: Lijden en sterven
Lukas 23: 1-7 en 13-25

KERNTekST

'Ik heb geen schuld des doods in Hem gevonden.'
(Luk. 23: 22b)]

UITLEG VAN DE KERNTekST

Nadat Pilatus de beschuldigingen van de Joodse Raad heeft aangehoord en Jezus heeft onder-vraagd, kan hij geen andere conclusie trekken dan dat Jezus niets gedaan heeft wat de doodstraf waard is.

BEGINSITUATIE

Na het zware lijden van Jezus in Gethsémané is Hij gevangengenomen en voor de Joodse Raad geleid. Hoewel ze geen beschuldigingen tegen Hem kunnen vinden, besluiten zij de volgende morgen vroeg met Hem naar Pilatus te gaan met valse beschuldigingen, omdat de Joden zelf niemand het doodvonnis mochten opleggen.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen dat Jezus onschuldig is en daarmee aan de eis van God voldoet om voor de zonden van Zijn volk te betalen.
- De kinderen leren hun zondige hart kennen dat van nature niets van Jezus moet hebben.
- De kinderen worden opgeroepen om zichzelf te onderzoeken op hun eerlijkheid en rechtvaardigheid.

INDELING

- Voor Pilatus.
- De aanklacht.
- Onschuldig verklaard.
- Voor de tweede keer onschuldig verklaard.
- Barábbas verkozen boven Jezus.
- Jezus veroordeeld.

OPMERKINGEN

Het is een lang verhaal waaruit veel te leren valt. Een aantal lessen zijn in het verhaal verwerkt, de andere zijn weggelaten. Deze kunt u indien gewenst achteraf met de kinderen bespreken.

ZINGEN

Psalm 2: 1 en 22: 16

'Leer mij, o Heer', Uw lijden recht betrachten' (OT 102)
'O hoofd bedekt met wonden' (OT 107)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 22: 16a Zonder het Godd'lijk licht, dat is de Heilige Geest, ziet niemand schoonheid in de Heere Jezus. De mensen roepen: 'Weg met Hem.' We hebben de leiding van de Geest nodig, zo alleen kan je ook écht Gods Woord verder vertellen aan het nakroost, het nageslacht.

MATERIALEN



Je kunt bovenstaande afbeeldingen gebruiken om de kinderen een idee te geven van hoe Farizeeën en Schriftgeleerden eruit zagen en wat het precies voor mannen waren.



BORDPLAN

Gebruik bovenstaande pictogrammen gedurende het verhaal. De eerste drie vormen de beschuldiging van de Joden tegen Jezus. Gebruik ze steeds als je ze (be)noemt. De laatste gebruik je steeds als Pilatus zegt dat Jezus onschuldig is.

INTRODUCTIE

Jullie hebben de vorige keer gehoord dat Jezus gevangengenomen werd. Hij is meegenomen naar het huis van de hogepriester. Daar is Hij heel de nacht ondervraagd, bespot en geslagen. De Farizeeën en Schriftgeleerden wilden Jezus doden, alleen moesten ze natuurlijk wel een vonnis hebben, een reden om Hem te doden. Maar jullie weten wel dat Jezus nooit zonden gedaan heeft. Daarom kunnen ze natuurlijk nooit een echte reden vinden om Hem te doden. Uiteindelijk besluiten ze dat Hij een godslasteraar is, omdat Hij gezegd heeft dat Hij de Zoon van God is. En nu, gaan ze Hem nu doden? Nee, niet direct. Ze mochten zelf niet zomaar iemand doden. Jullie weten misschien nog wel dat de Romeinen de baas waren in Israël. En om iemand te doden, moesten ze eerst toestemming hebben van de Romeinen.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Wat ze daarom gaan doen, horen jullie in het verhaal van vandaag.

Vertelling

VOOR PILATUS

Het is nog vroeg in de morgen, vrijdagmorgen. Morgen zal het sabbat zijn, een heel bijzondere sabbat, want dan begint het Pascha. Pilatus ligt nog op bed in zijn paleis in Jeruzalem. Pilatus, wie is dat? Pilatus is een Romeinse stadhouder. Hij was door de keizer aangesteld als stadhouder over Israël. Opeens schrikt Pilatus wakker. Wat is dat voor een lawaai? Hij hoort heel veel stemmen en ook geschreeuw. Het lijkt wel alsof er een hele groep mensen langskomt. Snel staat Pilatus op en kijkt even door het raam naar buiten. Hij schrikt. Een hele groep mensen staat voor zijn paleis. Hij ziet dat het vooral veel Farizeeën en Schriftgeleerden zijn, die nette Joodse mannen. Wat komen die doen bij zijn paleis? Ja, Pilatus snapt het al. Ze zijn vast gekomen voor een rechtszaak. Maar dat moet dan toch wel een heel belangrijke rechtszaak zijn

als ze hem er zo vroeg op de morgen mee komen lastig vallen. En dan nog wel zo vlak voor het Pascha! Hij zou denken dat ze het veel te druk hebben voor een rechtszaak. Snel kleedt Pilatus zich aan en haast zich naar buiten. Daar is het heel druk. Behalve heel veel Farizeeën en Schriftgeleerden ziet Pilatus dat er ook steeds meer gewone mensen bij komen staan. Ruw wordt er een Man naar voren geduwd in de richting van Pilatus. Pilatus kijkt naar de Man. Is dat de veroordeelde? Maar die Man ziet er helemaal niet gevaarlijk uit. Pilatus wordt wel heel nieuwsgierig nu. Wat zou die Man gedaan hebben dat Hij de Joodse leiders zo kwaad gemaakt heeft?

DE AANKLACHT

'Deze Man zorgt voor onrust onder het volk en Hij zegt dat ze geen belasting mogen betalen aan de keizer en Hij noemt Zichzelf koning.' *Horen jullie waarvan de Heere Jezus beschuldigd wordt? 'Hij zorgt voor onrust.' Dat vonden de Farizeeën en Schriftgeleerden misschien, maar Jezus heeft nooit iemand aangemoedigd om boos op een ander te zijn of om ruzie te maken. 'Hij zegt dat ze geen belasting mogen betalen.' Dat is helemaal een grote leugen. Jezus had juist gezegd dat de keizer gegeven moest worden wat hij moest krijgen. En 'Hij noemt Zichzelf koning'. Jezus heeft Zichzelf nooit koning genoemd en wilde zelfs niet dat de mensen dat zouden doen. Hij wil alleen Koning zijn in ons hart. Weten jullie dat nog van de intocht op de ezel?*

ONSCHULDIG VERKLAARD

Pilatus denkt na. Hij bekijkt de Man nog eens goed. Hij kan het eigenlijk niet geloven. Deze eenvoudige, vriendelijk uitziende Man, een oproerkraaijer of een koning? Hij kijkt de Man aan en vraagt: 'Bent U de Koning van de Joden?' Jezus antwoordt: 'Ja, Ik ben het.' Pilatus haalt zijn schouders op en zegt tegen de Farizeeën en Schriftgeleerden: 'Ik vind geen schuld in deze Mens.' 'Ja maar, Hij hitst toch echt het volk op hoor. Eerst gaf Hij onderwijs in Galilea en nu ook al in heel Judea.' Hoort Pilatus dat goed? Hebben ze het over Galilea? O, nu heeft hij een

idee. 'Is Hij een Galileeër dan?' 'Ja dat klopt.' 'O, dan moeten jullie maar naar Herodes gaan! Die gaat over Galilea en hij is toevallig toch in Jeruzalem op het moment.' Zo, Pilatus lacht in zichzelf. Daar is hij gelukkig mooi van af. Hij weet niet wat hij ermee aan moet. Hij ziet duidelijk dat deze Man niet gevaarlijk is en kan geen schuld vinden in Hem, maar de mensen lijken vastberaden om Hem te veroordelen. En Pilatus wil liever geen ruzie krijgen met de belangrijke Joodse mannen. Straks gaan ze nog slechte dingen over hem vertellen aan de keizer en dan mag hij misschien wel geen stadhouder meer zijn. Hij is blij dat hij er nu mooi van af is. Hij is benieuwd wat Herodes ervan gaat zeggen.

VOOR DE TWEDE KEER ONSCHULDIG VERKLAARD

Als Pilatus in het paleis zit en alles aan zijn vrouw vertelt, horen ze opeens weer lawaai buiten. Het zal toch niet weer...? Pilatus kijkt naar buiten en zucht. O nee, daar zijn ze weer terug. Dus Herodes wist er ook geen raad mee en heeft ze weer teruggestuurd naar hem. Wat moet hij er toch mee? Pilatus gaat weer naar buiten. 'Luister!' zegt hij. 'Jullie hebben deze Man bij mij gebracht als iemand die onrust veroorzaakt. Ik heb Hem ondervraagd terwijl jullie erbij waren en ik heb niets gevonden waardoor Hij schuldig zou zijn. Ook Herodes niet, want ik heb jullie naar hem toegestuurd, maar nu zijn jullie hier weer en hij is niet veroordeeld. Ik zal Hem laten geselen en daarna loslaten.' *Dat was natuurlijk oneerlijk van Pilatus. Hij zegt dat Jezus onschuldig is en toch wil hij Hem laten geselen. Een rechter hoort eerlijk en betrouwbaar te zijn. Het is niet eerlijk om iemand die onschuldig is toch te straffen.*

BARÁBBAS VERKOZEN BOVEN JEZUS

Ineens krijgt Pilatus een idee. In de gevangenis zit nog een heel slechte man die Barábbas heet. Hij zit in de gevangenis, omdat hij onrust veroorzaakt had waardoor er iemand gedood was. Pilatus had als gewoonte om elk jaar bij het Pascha een Joodse gevangene vrij te laten. *Ook dat was niet goed van hem, want iemand die in de gevangenis zit, hoort zijn straf uit te zitten en niet zomaar vrijgelaten te worden.* Mogelijk zou Barábbas deze keer vrijgelaten worden. Maar als hij nu eens Jezus tegenover Barábbas zou zetten? Dan kiezen de mensen toch zeker wel voor Jezus? Niemand wil toch liever een moordenaar vrij hebben dan deze Man Die duidelijk niet gevaarlijk is? Maar wat valt dat tegen! De mensen roepen heel hard: 'Weg met Jezus, laat Barábbas vrij!' Wat een haat! Pilatus merkt wel dat de Joden een grote hekel hebben aan Jezus. Pilatus probeert het nog een keer: 'Wat zal ik dan met Jezus doen? Zal ik Hem vrijlaten in plaats van Barábbas?' Maar nu roepen de mensen nog harder: 'Kruis Hem, kruis Hem!' *Wat erg hè?! Jezus had niet anders dan*

goed gedaan voor de mensen en nu willen ze Hem laten doden! Maar zijn wij anders? God is elke dag goed voor ons. Maar willen wij dat Hij Koning is in ons hart? Of hebben wij ook liever de zonde?

JEZUS VEROORDEELD

'Maar wat heeft Hij dan voor verkeerd gedaan?' vraagt Pilatus voor de derde keer. 'Ik heb in Hem niets gevonden waarvoor Hij gedood moet worden. Ik zal Hem geselen en loslaten.' Maar niets helpt. Het wordt alleen maar erger. De mensen gaan steeds harder roepen en er komt steeds meer onrust in de groep mensen. Straks komt er nog een gevecht in de stad. Dan zal de keizer heel boos zijn op Pilatus en hem misschien zelfs afzetten als stadhouder. Dat wil Pilatus niet. Nee, dan kan hij maar beter de mensen hun zin geven. Ze houden anders toch niet op. Ze willen Hem gekruisigd hebben. 'Kruis Hem dan maar', zegt hij. *Maar Pilatus! Hoe kun je dat doen? Je hebt nu drie keer gezegd dat Hij onschuldig is. Laat je Hem dan toch kruisigen, alleen maar omdat je bang bent dat je anders misschien meer geen stadhouder meer mag zijn? Nee, dat was niet goed van Pilatus. Maar zijn wij anders? Zijn wij altijd eerlijk ook al worden we er misschien om uitgelachen?*

AFSLUITING

Weten jullie dat wat hier allemaal gebeurt, niet zomaar gebeurt? Zo moet het gebeuren van de Heere. Iedereen kan horen dat de rechter drie keer zegt dat Jezus onschuldig is en dat Hij toch gekruisigd wordt. Zo weet iedereen heel zeker dat Hij onschuldig sterft. Dat wil de Heere. Want omdat Jezus onschuldig sterft, kan Hij de straf voor ons dragen. En dat wilde Jezus ook. Jullie hebben wel gemerkt dat Jezus niets deed om Zichzelf vrij te praten. Nee, Hij wilde sterven om voor de zonden te betalen van al Zijn kinderen. Ook voor jouw zonden als je tegen Hem zegt: 'Dank U, Heere! Ik kan niet zelf voor mijn zonden betalen, maar U deed het en dat is voor mij genoeg.' Als je gelooft dat dat genoeg is en als je het aanneemt dat Hij het voor je deed.

VERWERKING

- Bespreek met elkaar in welke opzichten wij op Barábbas lijken en hoe ook voor Gods volk die wonderlijke ruil opgaat.
- Bespreek met elkaar hoe verleidelijk en gevaarlijk het is om mee te doen met de massa. Noem samen voorbeelden waarin dit ook voor de kinderen kan voorkomen. Bespreek daarna hoe je dit kunt voorkomen.
- Zie de verwerking op de website. Er waren vier (groepen) aanwezigen: Pilatus de rechter, het volk, Barábbas en de leden van de Joodse Raad. Laat de kinderen deze kleuren en bespreek ondertussen met elkaar welk aandeel elke (groep) aanwezigen had en waarin zij zichzelf herkennen.

