

Jezus bij de zee

Periodethema: Opgestaan!
Johannes 21 : 1-17

KERNTEKST

'En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden.' (Joh. 21: 6a)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Nadat de discipelen een hele nacht op de gebruikelijke manier gevestigd hebben en niets gevangen, gebiedt Jezus hen het net aan de andere zijde uit het schip te gooien, wat eigenlijk heel onlogisch is. Hij belooft hen dat ze dan vissen zullen vangen. Hierbij wil Hij hen en ons iets leren. Alleen als God Zijn zegen erover geeft, zal ons werk (in Zijn Koninkrijk) slagen. God werkt door de onmogelijkheid heen en wil daarvoor mensen gebruiken.

BEGINSITUATIE

De opgestane Jezus was niet meer voortdurend bij Zijn discipelen. Hij was hen twee keer verschenen in Jeruzalem. De discipelen zijn nu, gehoorzaam aan het bevel van Jezus, naar Galilea gegaan.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen leren dat bij Jezus alles voorhanden is wat nodig is voor onze zaligheid. Er hoeft en kan van onszelf niets bij.
- De kinderen zien Jezus' liefde tot Petrus/zondaars en hoe Hij Zelf zorgt voor alles wat nodig is voor Petrus om straks in zijn ambt te kunnen staan.
- De kinderen leren waar het om gaat: 'Hebt gij Mij lief?' en leren hierop persoonlijk antwoord geven.

INDELING

- De discipelen vangen niets.
- Op Jezus' woord een grote vangst.
- Ons werk overbodig.
- Petrus in zijn ambt hersteld.

OPMERKINGEN

Het verhaal van vandaag bestaat eigenlijk uit twee delen met elk een eigen les.

ZINGEN

Psalm 9: 1; 105: 1; 116: 1

'De vissers op het meer' (AWN, deel 2, nr. 24)

'De volgelingen van de Heer' (OMK, deel 1, nr. 59)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 116: 1 Als je weet wie je zelf bent en blijft: zondaar, dan ga je zingen van Zijn trouw. Hij neigt, buigt voorover, om ons te horen. En Hij redt keer op keer! Kennen we dat uit ervaring?

BORDPLAN

Hang voor het eerste deel van het verhaal de volgende afbeeldingen op: een leeg net en een vol net.

Voor het tweede deel: teken drie hartjes op het bord en kleur na elk antwoord van Petrus een hartje in.

INTRODUCTIE

Het verhaal van vandaag bestaat eigenlijk uit twee delen. Van allebei die delen kunnen jullie iets leren.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Probeer maar eens goed te luisteren welke twee dingen jullie vandaag kunnen leren!

Vertelling

DE DISCIPELEN VANGEN NIETS

Bij het meer van Galilea staan zeven discipelen. Waarom zijn ze in Galilea? Jezus had hen voor Zijn dood gezegd dat ze daar na Zijn opstanding naar toe moesten gaan. Gehoorzaam zijn ze gegaan. De discipelen verveelden zich een beetje. Toen zei Petrus: 'Ik ga vissen.' Daar hadden de anderen ook wel zin in, daarom zijn ze nu bij het meer van Galilea.

Als ze alles ingeladen hebben in de boot, gaan ze van wal. Het is avond, ze hebben nog een hele nacht om te vissen. De discipelen hebben vroeger veel gevestigd en ze weten precies hoe het moet. Zoals altijd gooien ze het net aan de linkerkant overboord. Aan de rechterkant zit de schroef, dus daar is het niet handig om het net uit te gooien. Na een poosje kijken ze in het net of ze al iets gevestigd hebben. Nee nog niets. Maar dat komt vast nog, de nacht duurt nog lang. Heel de nacht lang blijven de discipelen op het meer.

Het begint al licht te worden. De discipelen halen het net in. Nu zullen ze toch zeker wel vis gevestigd hebben? Maar wat is dat? Als ze in het net kijken, zien ze niet één visje. Heel de nacht gevestigd en niet één visje gevestigd? Teleurgesteld en moe gaan de discipelen met het bootje in de richting van het land. Als ze bijna bij de wal zijn, zien ze een Man staan. De Man roept naar hen. 'Hebben jullie een vis om bij het brood te eten?' Ook dat nog! Heel de nacht gevestigd zonder iets te vangen en dan nu iemand Die om vis vraagt! Wat een vernedering! 'Nee', roepen ze naar de Man. Meer zeggen ze niet, zo teleurgesteld zijn ze van de lange nacht zonder iets gevestigd te hebben.

OP JEZUS' WOORD EEN GROTE VANGST

Hoor, de Man roept iets terug: 'Gooi het net aan de andere kant van het schip uit, dan zullen jullie wel vis vangen.' Wat een rare opdracht! De discipelen hebben in hun leven al zo vaak gevestigd. En als er iets is wat ze heel goed weten, is het wel dat je het net aan de linkerkant moet gooien. Toch spreken ze de Man niet tegen, maar gehoorzaam gaan ze weer naar het diepere water en gooien het net aan de rechterkant van het schip uit. Na een poosje vissen, besluiten ze het net weer binnenboord te halen. Maar wat is het net zwaar! Met z'n allen probe-

ren ze het net in de boot te trekken. Het lukt niet. Het is zo zwaar, het zit boordevol met vissen. Zo veel vis hebben ze nog nooit gevestigd! Wat een wonder dat het net niet is gescheurd van al die vissen! Hoe kan dat toch? Toen ze het net aan de goede kant van het schip hadden uitgegooid, hebben ze niet één visje gevestigd en nu ze het aan de foute kant uitgegooid hebben, zit het in korte tijd boordevol met vissen. Al snel beseffen de discipelen het: dit is een wonder. En opeens zegt Johannes: 'Die Man op de oever is de Heere Jezus.' Hij herkent Hem aan het wonder, want de Heere Jezus ziet er nu anders uit dan voor Zijn opstanding. Als Petrus dat hoort, denkt hij: Ja natuurlijk, Johannes heeft gelijk, dat moet de Heere zijn! Zo snel als hij kan, pakt hij z'n mantel, doet hem aan en springt in het water. Door het water gaat hij naar de Heere Jezus toe. Ook de andere discipelen krijgen haast. Zo snel ze kunnen, gaan ze met het scheepje naar het land toe. Het net sleept achter het scheepje aan. Als ze aan land komen, zien ze een vuurtje met vis en brood erboven. De Heere Jezus had hen eigenlijk helemaal niet nodig, Hij had al vis. Toch zegt Hij tegen hen: 'Haal van de vis die jullie gevestigd hebben.' Met z'n allen trekken ze het net op het land. Wat een grote vissen zijn het! Ze tellen ze... één, twee, drie... vijftig... honderd... honderd-drieënvijftig grote vissen! Wat veel! Zo'n grote vangst hebben ze nog nooit gehad.

ONS WERK OVERBODIG

De discipelen weten wel dat ze zelf niet voor deze grote vangst gezorgd hebben. God heeft ervoor gezorgd dat ze op de meest logische manier om te vissen niets gevestigd hebben. En Hij heeft er ook voor gezorgd dat ze op Jezus' bevel op een onlogische manier wonderlijk veel gevestigd hebben. *Zo gaat het ook in het leven. Zonder God hulp kunnen zij en wij niets doen. Als God ons werk niet zegent, hebben we er niets aan. Maar aan de andere kant kan God soms op een heel wonderlijke manier ons iets heel groots geven. Zo gaat het ook met het krijgen van een nieuw hart. Daar kunnen en hoeven we zelf niets voor te doen. Maar de Heere kan en wil de vuilste herten, waarvan je zou denken dat ze nooit schoon te wassen zijn, vernieuwen. Daar mogen we op vertrouwen en in geloven! Bid maar tot de Heere: 'Heere, ik kan niets doen om mijn hart te vernieuwen, maar ik geloof en vertrouw dat U het kunt en wilt doen. Doe het maar, Heere.'*

PETRUS IN ZIJN AMBT HERSTELD

Even later zitten ze met z'n allen rond het vuur en eten van de broden en de vissen. 'Simon, zoon van Jona,' klinkt Jezus' stem opeens. Petrus schrikt op. Simon, dat was zijn naam voordat Jezus die veranderde in Petrus. Wat zou Jezus tegen hem gaan zeggen? Petrus schaamt zich nog diep. Het is nog

maar pas geleden dat hij Jezus drie keer verloochend heeft. 'Houd jij meer van Mij dan de andere discipelen?' vraagt Jezus. Petrus wordt verdrietig van de vraag. Hij had gezegd dat hij zoveel van Jezus hield dat hij Hem niet zou verlaten, al zouden alle discipelen vluchten. Maar hij was niet alleen weggevlucht toen Jezus gevangengenomen werd, hij had Hem ook nog drie keer verloochend. Maar Petrus voelt ook in zijn hart dat hij ontzettend veel van Jezus houdt. Hij voelt tranen in zijn ogen als hij zegt: 'Ja Heere, U weet dat ik van U houd.' Jezus antwoordt: 'Zorg voor de lammetjes van Mijn kudde.' De Heere bedoelt dat Petrus straks het evangelie moet gaan verkondigen aan alle mensen en goed voor hen moet zorgen. En dan klinkt Jezus' stem weer: 'Simon, zoon van Jona, houd je van Mij?' En weer zegt Petrus: 'Ja Heere, U weet dat ik van U houd.' Jezus antwoordt: 'Zorg voor de schapen van Mijn kudde.' En dan vraagt Hij voor de derde keer aan Petrus: 'Simon, zoon van Jona, houd je van Mij?' Petrus antwoordt weer: 'Heere, U weet alles, U weet dat ik van U houd.' Jezus zegt: 'Zorg voor Mijn schapen.' Petrus wordt verdrietig, maar ook heel blij. Hij beseft dat Jezus dit drie keer vraagt, omdat Hij Jezus drie keer verloochend heeft. Maar hij hoeft niet bang te zijn dat hij door die verloochening niet meer bij Jezus' discipelen mag horen. Jezus heeft net drie keer tegen hem gezegd dat hij het evangelie mag gaan verkondigen. Wat een liefde van Jezus! *Ook al zijn wij Hem niet altijd trouw, ook al durven we er misschien niet altijd voor uit te komen dat we christen zijn, Hij wil het vergeven en ons toch gebruiken om andere mensen over Hem te vertel-*

len. Als we een keer iets gedaan hebben waarmee we God verdriet hebben gedaan, moeten we niet bang zijn dat we niet meer bij Gods volk horen. Hij wil onze zonden en zwakheden vergeven en ons toch nog gebruiken.

AFSLUITING

Wie weet uit welke twee delen het verhaal van vandaag bestond?

- De wonderbare visvangst en Petrus in zijn ambt hersteld.

Welke twee dingen kunnen wij uit deze verhalen leren?

- Dat als God ons werk niet zegent, het tevergeefs is. En dat God op een wonderlijke wijze werkt. Hij heeft ons niet nodig, maar wil ons wel gebruiken.
- God wil onze zonden en zwakheden om Jezus' wil vergeven en ons bruikbaar maken voor Zijn Koninkrijk.

VERWERKING

- Als de discipelen niet gehoorzaamd hadden aan Jezus' bevel, hadden ze niets gevangen. Maak dat aan de kinderen duidelijk.
- Bespreek met elkaar wat het ichtusvisje betekent dat door christenen soms gebruikt wordt en laat de kinderen een ichtusvisje tekenen of maken van iets anders.
- Op de site van OHZ vindt u nog twee verwerkingen bij deze les: zoek de tien verschillen en welke vis hoort bij welke visser?

