

# Hemelvaart

Periodethema: Hemelvaart en Pinksteren  
Handelingen 1: 4-11

## KERNTekST

'En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.' (Hand. 1: 9)

## UITLEG VAN DE KERNTekST

De discipelen zijn erbij als de Heere Jezus vanaf de Olijfberg teruggaat naar de hemel. Hij heeft Zijn discipelen vertroost en hen een opdracht gegeven. Dan vaart Hij op naar de hemel. De discipelen staren Hem na tot een wolk hen het zicht ontnemt.

## BEGINSITUATIE

De kinderen hebben de afgelopen weken gehoord hoe de Heere Jezus is opgestaan uit de dood. In de dagen daarna heeft Hij zich meerdere keren laten zien aan Zijn discipelen en anderen. Nu is Zijn tijd op aarde voorbij en gaat Hij terug naar Zijn Vader.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen hoe de Heere Jezus naar de hemel teruggaat.
- De kinderen horen hoe de Heere Jezus Zijn discipelen zegent en ook ons wil zegenen.
- De kinderen horen over het werk van de Heere Jezus in de hemel. Hij bidt voor ons.

## INDELING

- De Heere Jezus en Zijn discipelen lopen door Jeruzalem op weg naar de Olijfberg.
- De Heere Jezus geeft hen onderwijs over de Heilige Geest Die komen zal.
- De Heere Jezus geeft hen een opdracht: 'Wees Mijn getuige.'
- Op de Olijfberg gaat de Heere Jezus naar de hemel.

- Een wolk komt onder Zijn voeten.
- Twee engelen komen de discipelen vertroosten.
- De discipelen gaan weer terug naar Jeruzalem.

## ZINGEN

Psalm 105: 1; 24: 4-5; 47: 3

'Op een lichte wolkenwagen'  
'Elf mannen staan bijeen'

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 24 *Verhoogt, o poorten*: hoe hoger, hoe meer eer voor de Koning. *Eeuwige deuren*: verwijst naar de standvastigheid van Gods Koninkrijk.

**INTRODUCTIE**

Afscheid nemen, daar heb je vast wel eens van gehoord. Als je naar school gaat, neem je afscheid van je moeder. 'Dag mam, ik ga naar school. Tot vanmiddag!' 's Middags zie je je moeder gelukkig weer.

Als je op vakantie gaat, neem je afscheid van je vriendje. 'Tot over twee weken, dan kunnen we weer samen spelen.' Je hoeft niet voor altijd afscheid te nemen. Je ziet elkaar over een poosje weer.

Soms moet je wel voor altijd afscheid nemen van iemand. Misschien moest dat wel van je opa of oma, omdat ze gestorven zijn. Dat is moeilijk en verdrietig. Je weet dan dat je iemand nooit meer zal zien.

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

Vandaag horen we ook over afscheid nemen. Luister maar of dit ook een verdrietig afscheid is of toch een beetje blij. Straks ga ik aan je vragen wie er afscheid moesten nemen en van Wie ze afscheid moesten nemen.

## Vertelling

Kijk, daar lopen ze weer, het groepje mannen dat we de afgelopen jaren zo vaak zagen lopen. Ze lopen weer door de straten van Jeruzalem. Een poosje hebben we ze niet gezien, maar vandaag weer wel. Deze mannen lopen door de straten van Jeruzalem, naar de poort en gaan de stad uit.

Wie zijn deze mannen? Kijk, ik zie Petrus en Johannes en Andreas en daar vooraan loopt de Heere Jezus. Ze zijn weer bij elkaar en het lijkt net weer een beetje als vroeger voordat hun Meester was gestorven en opgestaan.

Het is niet stil bij dat groepje mannen. Nee, ik hoor de Heere Jezus praten. 'Jullie moeten in Jeruzalem blijven. Hier in deze stad moeten jullie wachten op de Heilige Geest Die Ik aan jullie zal geven. Het zal niet lang meer duren, dan zal Hij komen.' De discipelen begrijpen er niet zoveel van. Wat gaat er gebeuren? Hier lopen ze weer met z'n allen. Net als een poos geleden steken ze de beek, het water over. Ze zijn vlak bij de Olijfberg. Waar zullen ze heengaan? De discipelen weten het niet. De Heere Jezus wel. Hij weet dat het de laatste keer is dat ze hier met z'n allen lopen. Hij weet dat Hij niet meer lang op aarde zal zijn. 'Meester, zult U nu koning worden in Israël?' Hier geeft de Heere Jezus gaan antwoord op. Dit weet alleen God de Vader. Maar de Heere Jezus gaat hen wel een opdracht geven. 'Jullie zullen de Heilige Geest ontvangen en jullie mogen overal van Mij gaan vertellen. Jullie zullen Mijn getuigen zijn. In Jeruzalem, Judea, Samaria, ja, over heel de wereld.' Hoor je dat, ze worden geroe-

pen om overal van de Heere Jezus te gaan vertellen. Dat is mooi werk, maar ook moeilijk werk. De Heilige Geest zal hen hierbij helpen. Hij zal hun hart vervullen. Ze moeten hun eigen familie van de Heere vertellen, maar ook andere mensen die verder weg wonen. Ook nu worden er mensen geroepen om van de Heere te gaan vertellen. Denk maar aan vanmorgen in de kerk. Wie heeft er toen van de Heere verteld? Juist, de dominee. Hij is ook geroepen om een getuige te zijn. En denk ook aan zendelingen die aan mensen ver weg van de Heere vertellen. *Maar... deze opdracht geldt ook voor jou. Ook jij mag vertellen over de Heere Jezus. Misschien heb jij wel een vriendje of vriendinnetje in de straat die nog nooit van de Heere heeft gehoord. Dan mag jij vertellen over de Heere Jezus.*

Na een wandeling komen ze aan boven op de Olijfberg. Daar blijft de Heere Jezus staan. Hij weet: nu ga Ik de discipelen verlaten en terug naar Mijn Vader in de hemel. De Heere Jezus kijkt de discipelen nog een keer aan. Die weten niet wat er gaat gebeuren. De Heere Jezus steekt Zijn handen zegenend uit over de discipelen. *Net als de dominee in de kerk als hij aan het eind van de dienst de zegen aan de mensen geeft. De Heere Jezus laat zien: Ik blijf jullie zegenen, ook al ben Ik in de hemel. Ook al zien wij de Heere niet, je mag zeker weten dat de Heere jou wel ziet en vanuit de hemel voor je zorgt en voor je bidt. Hij wil je het belangrijkste en mooiste geven: vergeving van je zonden.*

Vol verbazing kijken de discipelen naar de Heere Jezus. Zijn voeten komen los van de grond. Hij gaat omhoog. Steeds hoger en hoger gaat de Heere Jezus de lucht in. De discipelen staan met hun hoofd omhoog en kijken naar hun Meester. Daar gaat Hij, steeds hoger en hoger. Hij is nog maar een stipje in de lucht. Maar de discipelen blijven kijken. Ineens komt er een wolk. Hij schuift onder de voeten van de Heere Jezus. Nu zien ze niets meer, nu is Hij weg. Ja, nu is de Heere Jezus weer thuis bij Zijn Vader in de hemel waar Hij door zal gaan met Zijn werk. Vanuit de hemel blijft Hij zorgen voor de discipelen en voor al Zijn kinderen en de mensen op aarde. De discipelen blijven kijken. Ze zouden wel dwars door de wolk heen willen kijken. Maar dat mogen ze niet. Ze mogen niet zien hoe de Heere Jezus in de hemel komt. Ze zien niets van de blijdschap in de hemel. Ze horen niet hoe de engelen juichen nu de Heere Jezus weer in de hemel is.

Ineens horen de discipelen wat. Ze stonden zo omhoog te kijken, dat ze niet op hun omgeving gelet hebben. Ze draaien zich om. Achter hen staan twee mannen in witte kleren. Wie zijn dat? Hoor, ze gaan praten. 'Mannen, wat staan jullie naar boven te kijken? Deze Jezus, Die opgenomen is in de hemel, zal

nog een keer terugkomen. Precies zoals jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.' Het zijn twee engelen die deze boodschap brengen. Vanuit de hemel zag de Heere de discipelen daar staan, terwijl ze naar boven keken. En de Heere wist dat ze verdrietig waren nu hun Meester van hen weg was. *De Heere weet immers alles. Hij weet precies hoe jij je voelt en wil je bij alles helpen.* En daarom gaat de Hij voor hen zorgen door twee engelen naar de aarde te sturen om de discipelen te troosten. De discipelen horen de woorden van de engelen. En hun gezichten, die eerst verdrietig stonden, staan nu blij. Ze zijn niet alleen. De Heere Jezus is nog steeds bij hen, al is Hij niet meer op aarde. Vanuit de hemel zorgt Hij voor hen. En... de Heere Jezus zal terugkomen naar deze aarde. Hij zal dan komen op de wolken van de hemel. Wanneer? Dat weten de discipelen niet en dat weten wij ook niet. Want het is nog steeds niet gebeurd. De Heere Jezus is nog steeds niet teruggekomen. Maar dat Hij zal terugkomen is zeker! Alleen God de Vader weet wanneer Hij Zijn Zoon zal terugsturen naar de aarde. *Dan mogen al Gods kinderen voor eeuwig bij Hem zijn in de hemel. Weet jij al of daar ook voor jou een plaatsje is? Ja? Wat ben je dan gelukkig. Nee? Het kan nog steeds. De Heere wil er ook voor jou een plaats maken. Vraag Hem erom.*

Daar gaan ze. Ze draaien zich om en met elkaar lopen ze de Olijfberg weer af. Twaalf mannen klommen de berg op, elf mannen lopen de berg weer af. En ze doen precies wat de Heere Jezus hen gevraagd had. Met elkaar gaan ze naar Jeruzalem. De komende dagen blijven ze bij elkaar. En wat doen ze dan? Bidden om de beloofde Heilige Geest.

Niet alleen de discipelen, maar ook de vrouwen en Maria, de moeder van de Heere Jezus en Zijn broers.

### AFSLUITING

Want ze weten: Hij zal komen, omdat de Heere het beloofd heeft. En wat Hij belooft, zal zeker gebeuren. Toen en ook nu nog. De Heilige Geest wil ook in jouw hart komen en je leren om dichtbij de Heere te leven.

### VERWERKING

- Kom terug op de luistervraag uit de introductie/beginzin (wie moesten er afscheid nemen en van Wie?).
- Zing het lied 'Elf mannen staan bijeen' (UMK dl 1 lied 52).

*Elf mannen staan bijeen  
Zij kijken naar omhoog.  
Daar gaat hun Meester heen.  
Nu is Hij uit het oog.*

*Zij zien twee eng'len staan.  
Die zeggen; 'Kijk niet meer.  
Uw Heer' is heengegaan,  
Maar eens dan komt Hij weer.'*

- Praat met de kinderen over andere mensen uit de Bijbel die door de Heere opgenomen zijn in de hemel. Bijvoorbeeld Henoch, daar was niemand bij en Elia die met een wagen en vurige paarden naar de hemel ging.
- Praat samen over 'getuigen zijn'. Wat is dat? Hoe doe je dat?

