

# Pinksteren

Periodethema: Hemelvaart en Pinksteren  
Handelingen 2: 1-41

## KERNTEKST

'En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.' (Hand. 2: 4)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Dit is wat er gebeurt op Pinksteren. De Heilige Geest wordt zo rijk uitgestort, dat ze er allemaal mee vervuld worden. Zelfs zo, dat ze dingen kunnen waar ze niet voor geleerd hebben. Waarvan ze gedacht hadden dat ze dat nooit zouden kunnen. Ineens kunnen ze een andere taal spreken. Wat een wonder: zo kan een ieder die in Jeruzalem is het evangelie horen. Het is de Heilige Geest Die hen hierbij helpt en hen vervult.

## BEGINSITUATIE

Twee weken geleden hebben de kinderen gehoord hoe de Heere Jezus naar de hemel ging. Voordat hij ging, heeft Hij Zijn discipelen de Heilige Geest beloofd. Ze moesten in Jeruzalem daarop wachten. Vandaag horen de kinderen dat God doet wat Hij belooft. De Trooster is gekomen!

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen welke tekenen de Heere gaf bij de komst van de Heilige Geest.
- De kinderen horen hoe de discipelen vervuld worden met de Heilige Geest.
- De kinderen horen hoe belangrijk het is om te geloven in God.

## INDELING

- De discipelen zijn met elkaar in een huis in Jeruzalem.
- Ze bidden met elkaar om de komst van de Heilige Geest.
- Ze horen een harde wind en zien vlammen op elkaars hoofd.
- De Heilige Geest wordt uitgestort.
- De Heere zorgt ervoor dat de mensen naar de discipelen toe komen.
- De discipelen spreken in andere talen.
- Mensen spotten
- Petrus houdt een preek
- Drieduizend mensen komen tot geloof in God.

## ZINGEN

Psalm 87: 3-4 en 72: 11

'Heer', ik hoor van rijke zegen'

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 87: 3 God stortte Zijn Geest overvloedig uit, wel drieduizend mensen geloofden op die dag. Wie in de Heere Jezus gelooft, geeft God de eer. Ze worden voorbeeldfiguren voor de wereld.

## MATERIALEN

Een maatbeker (of emmer) met water en een bak.

## BORDPLAN

Hang platen op die bij het verhaal horen.

**INTRODUCTIE**

Neem een maatbeker (of een emmer) met water en een bak. Giet heel voorzichtig een beetje water in de bak. Wijs de kinderen erop dat dat heel zachtjes en voorzichtig gaat. Er wordt weinig nat. Stort daarna de maatbeker leeg in de bak. Dit gaat hard en het spettert de grond eromheen ook nat. Noem het ook zo: ik stort deze beker leeg. Misschien heb je het ook wel eens heel hard zien regenen. Stort-regenen noem je dat. Voor je het weet, is alles helemaal kleddernat.

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

Zo is het ook in dit verhaal. De Heilige Geest wordt uitgestort. Luister maar eens. Dan hoor je met hoeveel kracht dat gaat.

## Vertelling

Wat is dat wat ze horen? De mannen die bij elkaar zitten in het huis, kijken om zich heen. Vreemd, ze horen een heel harde wind. Maar als ze naar buiten kijken, zien ze dat de blaadjes aan de bomen helemaal stil hangen. Die bewegen niet. Misschien heb je zelf wel eens een boom gezien als het waait. Die staat niet stil, maar de takken zwiepen heen en weer. En de blaadjes dansen aan de takken heen en weer. Maar nu is er niets te zien, terwijl het wel klinkt alsof het heel hard waait. De discipelen, want zij zijn die mannen die daar bij elkaar zijn, kijken elkaar aan. Wat is dit?

Al een paar dagen zijn ze bij elkaar. Nog maar kort geleden is hun Meester teruggegaan naar de hemel. Zij waren weer teruggegaan naar de stad Jeruzalem. Maar ze waren niet verdrietig. Nee, de Heere Jezus had hun iets beloofd. Hij had gezegd dat ze in Jeruzalem met elkaar moesten bidden en wachten op de Heilige Geest. Die zou komen en hen helpen. En dat hebben ze gedaan. Elke dag hebben ze gebeden en gewacht. En daarom zijn ze ook vandaag bij elkaar in dit huis.

Het is nog vroeg in de morgen. Vandaag is het feest. Pinksterfeest. Straks zullen ze naar de tempel gaan om daar met alle mensen, die naar Jeruzalem gekomen zijn, de Heere te danken. Het is druk in de stad. Uit alle delen van Israël en ook uit andere landen zijn Joden naar Jeruzalem gekomen om het pinksterfeest te vieren.

Maar nu dat geluid van die wind. Wat betekent dat? Ineens roept er een: 'Hé, jij hebt een vlam op je hoofd. En jij ook.' De discipelen kijken naar elkaar. Ja inderdaad. Boven hun hoofden is een vlam van vuur te zien. Bij elke discipel één. Maar weet je wat zo raar is? Hun haar verbrandt helemaal niet. Het wordt niet zwart van het vuur. En ze voelen geen pijn van het vuur. En hun hart? Ze voelen zich

vol van de Heilige Geest. Ze worden er helemaal mee vervuld. Nu is gebeurd wat de Heere Jezus beloofd had. De Heilige Geest is bij hen gekomen. Wat een wonder. *De Heere doet wat Hij belooft. Toen en ook nu. Op de Heere kun je vertrouwen. Ook jou wil Hij de Heilige Geest geven, zodat Die in je hart woont en je verlangend maakt om de Heere te dienen. Je hele leven lang.*

Een eind verderop is het al druk bij de tempel. Het is negen uur in de morgen. Zo meteen zullen de offers gebracht worden en zullen ze met elkaar bidden. De Heere danken voor de oogst, want het is pinksterfeest. Daar loopt een groepje mannen. Ze wonen niet in Israël. Nee, ze komen uit Egypte. Het zijn Joden die daar zijn gaan wonen. Maar voor de feesten komen ze altijd terug naar Jeruzalem. Ze weten dat de Heere dat graag wil. Hij heeft hun geboden om de grote feesten in Jeruzalem te vieren. Ze zijn blij dat ze met elkaar zijn, want ze verstaan de mensen in Israël niet. Zij spreken in Egypte een andere taal. Ineens staat één van de mannen stil. Hij houdt de anderen met zijn hand tegen. 'Luister eens, wat is dat?' Alle mannen staan stil en luisteren. 'Het lijkt wel een harde wind', zegt er één. 'Het komt van die kant', zegt een ander. Ze draaien zich om en lopen in de richting van het geluid. Om zich heen zien ze nog meer mensen die ook die kant opgaan. Het duurt niet lang of ze zien al waar het geluid vandaan komt. Daar bij dat huis. Voor het huis staan mannen. 'Moet je hun gezichten zien', zegt één van de Egyptische mannen, 'die stralen.' Vlug lopen ze door. Als ze dichterbij komen, horen ze de mannen praten. Jammer dat ze de taal van Israël niet kennen, nu weten ze niet wat die mannen zeggen. Als ze nog dichterbij komen, kijken ze elkaar verbaasd aan. Hoe kan dat? Die mannen die daar staan, spreken hun taal. Hun Egyptische taal. Met open oren luisteren ze wat er gezegd wordt. Naast hen staan mannen uit Afrika. Dat kun je zien aan hun donkere huidskleur. Ook zij luisteren ingespannen naar wat die mannen zeggen. Hun gezichten staan ook blij, want zij kunnen die mannen óók verstaan. Ze spreken hun Afrikaanse taal.

Daar staan de discipelen. Vol blijdschap zijn ze naar buiten gegaan en het duurde niet lang of er kwamen mensen naar hun huis. De Heere Zelf zorgde ervoor dat ze kwamen. De discipelen zijn zo vol van de Heilige Geest, dat ze beginnen te preken. En moet je horen, ze spreken in allemaal verschillende talen. Hadden de discipelen die talen geleerd? Nee hoor, helemaal niet. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Zo kunnen alle mensen van de wereld de boodschap van God horen. *Wat fijn hè, dat wij ook de Bijbel in onze eigen taal hebben. Stel je voor dat de dominee in de kerk alleen maar Engels of Frans praatte. Dan zou je er niets van begrijpen. Dan*

*zou je niet horen dat de Heere je gelukkig wil maken, dat Hij je zonden wil vergeven. Dan zou je niet weten dat de Heilige Geest in je hart wil wonen en je wil helpen om de Heere te dienen. Maar gelukkig kun je het verstaan, omdat de dominee het vertelt in je eigen taal, in het Nederlands.*

Al die mensen in Jeruzalem zijn ook heel blij. Allemaal kunnen ze het verstaan. De mannen uit Egypte stoten elkaar aan. 'Komen niet al die mannen uit Galilea?' Ja, daar komen ze vandaan en toch kunnen ze ineens een andere taal spreken. Wat een wonder, een wonder van God. Hij zorgt ervoor dat alle mensen de blijde boodschap kunnen begrijpen.

Sommige mensen kijken elkaar verbaasd aan. Hoe kan dit toch? Hoe kan het dat de discipelen ineens hun taal spreken? Er zijn ook mensen die het maar raar vinden. Ze spotten met de discipelen. Ineens klinkt het: 'Ze zijn vol met wijn.' Dat betekent: ze zijn dronken. Dronken zijn is niet goed, dan doe je rare dingen. Wat erg dat ze dat van de discipelen denken.

Dan stapt Petrus naar voren. Om hem heen staan de andere discipelen. Petrus heeft gehoord wat de mannen zeiden. Maar dat is niet waar, ze zijn niet dronken! Dat gaat hij hun vertellen. 'Joodse mannen en iedereen die in Jeruzalem is, luister goed. Wij zijn niet dronken. Het is pas negen uur in de morgen. Zo vroeg drink je geen wijn. Vandaag is gebeurd, wat de profeet Joël lang geleden al gezegd heeft. De Heilige Geest is uitgestort. Een ieder die de Naam van God zal aanroepen, zal zalig worden.' *Hoor je dat? Hoor je wat Petrus zegt? Iedereen die bidt tot God en vraagt om vergeving van zijn zonden, zal zalig worden. Zijn zonden zullen vergeven worden. De Heere zal niemand laten staan, die om vergeving vraagt. Dat is een mooie boodschap. Dat is vandaag nog steeds zo. De Heere zal je nooit laten staan als je vraagt om een nieuw hart.* Petrus praat verder. Hij houdt een preek voor alle mensen die gekomen zijn. Iedereen luistert. Petrus zegt dat zij de Heere Jezus gedood hebben. Door hen is Hij aan het kruis gehangen. Zij hebben geroepen: 'Kruis Hem.' Petrus vertelt ook over koning David. Na een poos is Petrus klaar met zijn preek.

En de mensen die het gehoord hebben? Verslagen kijken ze elkaar aan. Het was fout wat ze gedaan hebben. Het was verschrikkelijk wat ze gedaan hebben. Ze hebben de Heere Jezus aan het kruis gehangen. Ze voelen hun grote schuld. Zou het voor hen nog goed kunnen komen? Ze kijken Pe-

trus en de andere discipelen aan: 'Wat moeten wij doen mannen broeders?' Petrus kijkt hen aan. 'Bekeert u en u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.' Die belofte is voor u, voor iedereen die het hoort. Ook voor de heidenen, mensen die niet in Israël wonen. Ja voor iedereen die door de Heere geroepen wordt.

Dan gebeurt het wonder, daar in Jeruzalem op de eerste pinksterdag. Drieduizend mensen komen tot geloof in God en worden gedoopt. Wat een wonder. Zie je met hoeveel kracht de Heilige Geest werkt? Eerst waren er de discipelen die geloofden. Nu zijn er al drieduizend mensen die tot geloof gekomen zijn. Wat een wonder. *En jij? Geloof jij in de Heere Jezus?*

### AFSLUITING

De Heere wil ook aan jou dat geloof geven. De Heilige Geest wil ook in jouw hart komen en je helpen om de Heere te dienen. Weet je nog hoe hard dat water in de bak kwam? Met zoveel kracht kwam ook de Heilige Geest. Drieduizend mensen werden bekeerd en gingen geloven in de Heere. Dat was ook de opdracht aan de discipelen: Ga overal van de Heere vertellen. Niet alleen in Jeruzalem, maar ook in andere landen. Dat hebben ze gedaan. Ze zijn de wereld ingegaan met de boodschap van God. Iedereen moet het horen dat de Heere Jezus gekomen is om je gelukkig te maken.

### VERWERKING

- Praat met de kinderen over de zending. De discipelen kregen de opdracht om in alle landen, overal, van de Heere Jezus te vertellen. Die opdracht geldt nu nog steeds. Zendingen gaan in andere landen mensen van de Heere Jezus vertellen. (Als er iemand uit uw gemeente uitgezonden is naar het zendingsveld, is het mooi om het daar met de kinderen over te hebben. Zo brengt u het zendingswerk dichtbij hen.)
- Laat de kinderen een kaart maken voor de zendingswerkers en stuur die op.
- Als er een sloot of vijver bij u in de buurt is, zou u daar even met de kinderen heen kunnen lopen. Gooi een steen in het water. De steen verdwijnt in het water. Je ziet een kring. Eerst een kleine kring, maar die wordt steeds groter. Zo gaat het ook met het Woord van de Heere. Eerst alleen in Jeruzalem en Israël, dan ook in andere landen. Steeds verder. Net als de kring die steeds groter wordt.

