

# Israël verslagen bij Ai

Periodethema: Israël naar Kanaän  
Jozua 7

## KERNTEKST

'Toen zeide Jozua tot Achan: Mijn zoon! Geef toch den HEERE, den God van Israël, de eer, en doe voor Hem belijdenis; en geef mij toch te kennen, wat gij gedaan hebt, verberg het voor mij niet.' (Joz. 7: 19)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Jozua doet een ontroerend beroep op Achan om te bekennen wat hij heeft gedaan en om schuld te belijden. Als deze zonde niet beleden en gestraft wordt, kan het volk niet verder.

## BEGINSITUATIE

Dit hoofdstuk sluit helemaal aan bij het verhaal van vorige week.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen zien hoe ernstig de zonde is. Zij moet beleden worden.
- De kinderen zien de heiligheid van God.
- De kinderen zien dat we voor God niets kunnen verbergen. Hij weet alles van ons.

## INDELING

- Achan houdt iets voor zichzelf.
- Nederlaag bij Ai.
- Jozua smeekt de Heere.
- Het antwoord van God.
- Achan aangewezen.
- Achan bekent.
- Gestraft.

## OPMERKINGEN

- In vers 1 'Maar de Israëlieten pleegden trouwbreuk'. Het was Achan die zondigde, maar heel Israël wordt als verbondsgemeenschap verant-

woordelijk gesteld voor de zonde in hun midden.

- Dat Achan met zijn hele gezin gestraft wordt, is voor ons moeilijk te begrijpen. Laten we het wel noemen, maar er niet te uitgebreid bij stilstaan. Hier past ons soberheid.

## ZINGEN

Psalm 87: 1 en 6: 2

'Jericho is in uw hand' (WK 535)

'Jericho, Jericho' (AWN deel 1, lied 10)

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer', mijn God' (OMK, deel 1, lied 75)

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 87: 1 Alle Jakobs steden, dat is Israël.

## BORDPLAN

Tekening van een tent (zie [www.bijbelidee.nl](http://www.bijbelidee.nl), waar een duidelijk voorbeeld staat).

**INTRODUCTIE**

De kinderen van de zondagsschool hebben een actie gehouden voor een goed doel (bedenk zelf een actueel doel, bijvoorbeeld de lopende actie van de Zondagsscholenbond). Ze hebben overal lege flessen opgehaald en ingeleverd bij de supermarkt. Thijs en Femke hebben heel veel statiegeld gekregen. Morgen zullen ze het meenemen naar de zondagsschool. Maar 's avonds bedenkt Thijs dat het toch wel jammer is om al het geld weg te geven. Het geeft toch eigenlijk niet als hij wat voor zichzelf houdt? Hij heeft er zoveel werk voor gedaan. Stiekem haalt hij een tientje eruit en verstopt dit tussen zijn boeken. Niemand heeft het gezien! Of toch wel?

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

Ja, dat denkt Achan ook. Niemand heeft het gezien. Stiekem heeft hij wat mooie dingen meegenomen uit de veroverde stad Jericho.

## Vertelling

**ACHAN HOUDT IETS VOOR ZICHZELF**

Jozua heeft duidelijk gezegd dat alles in de stad Jericho voor de Heere is. Niemand mag iets voor zichzelf houden. Maar Achan heeft een prachtige mantel meegenomen, een paar kilo zilver en ook nog een flink stuk goud. Hij verstopt het in zijn tent en denkt dat niemand het gezien heeft. Zou echt niemand het gezien hebben?

**NEDERLAAG BIJ AI**

Na Jericho wil Jozua ook andere plaatsen in Kanaän veroveren. De volgende stad is Ai. Nou ja, stad? Eigenlijk is het maar een klein stadje. Dat zal vast niet moeilijk zijn, denkt Jozua. Daar heb ik niet zo heel veel soldaten voor nodig.

Eerst stuurt hij weer een paar verkenners op pad. Als de mannen terugkomen, zeggen ze: 'Er wonen weinig mensen in Ai. Een paar duizend soldaten zijn wel genoeg om de stad te verslaan.'

Jozua stuurt een leger van drieduizend soldaten op weg. Zij moeten Ai veroveren. Maar bij de stadspoort komen de inwoners van Ai hen al tegemoet. Ze vallen de soldaten van Israël aan. Die slaan op de vlucht. De inwoners van Ai achtervolgen hen en er worden 36 soldaten gedood.

De Israëlieten zijn bang geworden. Helpt de Heere hen niet meer? Ze weten niet meer wat ze moeten doen.

**JOZUA SMEEKT DE HEERE**

Jozua weet het wel. Hij scheurt zijn kleren en valt op zijn knieën voor de ark van de Heere. De andere leiders doen hetzelfde. Ze gooien stof over hun hoofd als teken van rouw en verdriet. Dan smeekt

Jozua: 'Ach Heere, HEERE, waarom hebt U ons de Jordaan laten oversteken? Hadden we niet beter aan de andere kant kunnen blijven? Wat moet ik nu zeggen? We zijn gevluht! Als de inwoners van het land Kanaän dit zullen horen, zullen ze ons allemaal doden. Hoe moet het dan met Uw grote Naam? Dan zal niemand meer eerbied voor U hebben.'

**HET ANTWOORD VAN GOD**

Maar de Heere zegt: 'Jozua, sta op. Waarom ligt u met uw gezicht op de grond? Jullie hebben iets verschrikkelijks gedaan. Jullie hebben Mijn geboden niet gehouden. Ik had gezegd dat niemand iets mocht meenemen uit Jericho. Maar dat is wel gebeurd. Iemand heeft iets tussen zijn eigen spullen verstopt. Daarom zijn jullie door de vijanden verslagen en moesten jullie vluchten. Het is jullie straf! Ik wil dat jullie de gestolen voorwerpen aan Mij geven en vernietigen. Anders zal Ik jullie niet meer helpen. Sta op en zeg tegen de Israëlieten dat ze zich voorbereiden. Morgen zal Ik hen ontmoeten. Morgenochtend moet u van iedere stam één man naar voren laten komen. Dan zal Ik één stam aanwijzen. Dan moeten de familiegroepen naar voren komen en zal Ik één familiegroep aanwijzen. Dan moeten de families naar voren komen en zal Ik één familie aanwijzen. Dan moeten alle mannen naar voren komen en zal Ik aanwijzen wie het gedaan heeft. Die man moet gedood worden.'

**ACHAN AANGEWEEZEN**

De volgende morgen doet Jozua precies wat de Heere tegen hem heeft gezegd. Stam voor stam moeten de Israëlieten naar voren komen. De stam van Juda wordt aangewezen. Als de familiegroepen van Juda naar voren komen, wordt de groep van Zarchi aangewezen. Nu moeten alle families van Zarchi naar voren komen. De familie van Zabdi wordt aangewezen. Als alle mannen uit de familie van Zabdi naar voren komen, wordt Achan aangewezen.

Het is heel stil geworden als Achan aangewezen wordt. Hij wordt helemaal wit. Hij dacht dat niemand hem gezien had, toen hij die mooie dingen meenam en nu kijkt iedereen naar hem.

**ACHAN BEKENT**

Jozua kijkt Achan ernstig aan en zegt: 'Mijn zoon, vertel me toch wat je gedaan hebt. Probeer het niet te verbergen. Heb eerbied voor God en vertel me alles.'

Achan antwoordt: 'Ja, ik ben schuldig. Ik heb tegen de HEERE, de God van Israël gezondigd. Ik zag een mooie Babylonische mantel, twee kilo zilver en een halve kilo goud. Die nam ik mee. Ik wilde het zo

graag hebben. Ik heb het allemaal verstopt in mijn tent, onder de grond. Het zilver ligt onder de mantel.'

Jozua stuurt direct een paar mannen naar de tent. Die vinden alles precies zoals Achan het heeft gezegd. Ze nemen de gestolen spullen mee en leggen het neer voor de ark van de Heere.

#### **GESTRAFT**

Achan heeft straf verdiend. Hij moet sterven. Door zijn ongehoorzaamheid heeft hij niet alleen Israël in gevaar gebracht, maar ook de Naam van de Heere. Samen met iedereen die bij hem hoort, zelfs ook met zijn dieren en zijn tent, wordt hij buiten het tentenkamp gestenigd. Er wordt net zo lang

met stenen gegooid tot er een grote steenhoop ligt.

#### **AFSLUITING**

Vorige week ging het over de steenhoop bij de Jordaan. Die stenen betekenden dat het volk Israël Gods grote daden niet mag vergeten. Nu is er weer een steenhoop als waarschuwing dat we niet zomaar ongehoorzaam kunnen zijn aan God.

#### **VERWERKING**

- Heb je ook weleens geprobeerd een zonde te verbergen voor anderen? Belijd die aan God.
- Kun jij verschillen opnoemen tussen de steenhoop van vorige week en de steenhoop waar vandaag het verhaal mee eindigt?

