

De bekering van Lydia

Periodethema: Het Evangelie gaat door
Handelingen 16: 9-15

KERNTEKST

'... welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.' (Hand. 16: 14b)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Door Gods genade worden mensen tot Christus getrokken, niet door wijsheid of overredingskracht van degene die (s)preekt. Het is het werk van de Heilige Geest.

BEGINSITUATIE

Dit verhaal sluit aan bij het verhaal van vorige week. We volgen Paulus op zijn tweede zendingsreis. Met zijn vrienden is hij in Troas aangekomen. Ook Lukas heeft zich bij hen gevoegd. Andere wegen zijn afgesloten. Waar moet hij heen?

DOELSTELLINGEN

- De kinderen zien hoe de Heere het leven van Paulus (en ook van ons) leidt.
- De kinderen zien dat de Heere het hart van Lydia opent en dat zij Paulus' woorden gelooft.
- De kinderen zien de betekenis van de Heilige Doop. Lydia wordt gedoopt na haar belijdenis. Haar huis (familie, personeel, kinderen) wordt hierin betrokken op grond van het verbond dat God met Lydia opricht.

INDELING

- Wat is Gods wil?
- Troas.
- Het visioen.
- Naar de overkant.
- Waar is de man die hen riep?
- Op de sabbat.

- God opent het hart van Lydia.
- Gedoopt.

OPMERKINGEN

Purper was een dure verfstof. Het was glanzend rood en werd gewonnen uit de purperslak. Eén slak leverde één druppel kleurstof op. Met deze verf werden stoffen geverfd die daardoor heel kostbaar waren. Alleen heel rijke mensen konden het zich veroorloven purperen kleding te dragen.

ZINGEN

Psalm 87: 3 en 25: 7

'Ik heb je bij je naam geroepen' (OMK 1, 87)

'Alzo lief had God de wereld' (WK 564)

'k Stel mijn vertrouwen' (WK 615)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 87: 3 Uit alle landen zullen mensen in de Heere gaan geloven en later bij Hem in de hemel komen.

MATERIALEN

Doosje.

BORDPLAN

Tekening van een doosje dat dicht is en een tekening van een hart.

INTRODUCTIE

Neem een mooi doosje mee dat dicht zit. Kun je er nu wat in doen? Nee, dat kan niet. Eerst moet het doosje open. Zo is het ook met je hart. Als je hart op slot zit, kan er niets inkomen. Je hoort de verhalen uit de Bijbel wel, maar ze komen niet binnen. Wie kan de deur van je hart opendoen?

BRUGZIN OF BEGINZIN

Luister maar goed. In het verhaal dat ik straks ga vertellen, gaat het hier ook over. Straks vraag ik het aan jullie. Wie kan de deur van je hart openen?

Vertelling

WAT IS GODS WIL?

Vind je het fijn om je vader en moeder een plezier te doen? Vast wel. Als jij doet wat je vader of moeder vraagt, zijn ze daar heel blij mee. God is onze Vader in de hemel. Als je Hem liefhebt, wil je ook graag doen wat Hij wil. Maar hoe weet je nu wat Hij graag wil? De Heilige Geest wijst ons de weg. De Heilige Geest wijst ook Paulus de weg.

Je weet wel dat Paulus op reis is. Het is een lange reis. Een reis die wel een paar jaar duurt. Met een paar vrienden loopt Paulus van de ene plaats naar de andere. Overal vertelt hij over de Heere Jezus. Soms worden de mensen boos, dan moeten ze weer gauw vertrekken. Maar in heel veel plaatsen zijn er toch mensen die naar Paulus luisteren en in de Heere gaan geloven.

TROAS

Vandaag is Paulus in Troas aangekomen. Troas is een havenstad. Het ligt dichtbij de zee. Eigenlijk wilde hij een andere kant uit, eerst naar Asia, maar dat lukte niet. Toen naar Bithynië, maar ook dat ging niet door. Het is net of de Heilige Geest hem tegenhoudt. Waarom toch? De Heere heeft een ander plan. *Misschien heb jij dat ook weleens gehad. Je wilde heel graag iets, het was echt niet verkeerd, maar toch ging het niet door. Soms begrijp je pas veel later waarom. De Heere weet wat goed voor ons is.* Ook Paulus begreep later waarom hij een andere weg moest gaan. Nu begrijpt Paulus het niet, maar hij wil wel gehoorzaam zijn. Alleen weet hij nog niet wat de Heere wil. Welke kant moeten ze op? Paulus weet het niet.

HET VISIOEN

Het wordt nacht. Iedereen slaapt. Nee, niet iedereen. Paulus is wakker. Dan gebeurt er iets bijzonders. Het lijkt wel een droom. Maar dat is het niet. Hij is helemaal wakker. Het is een visioen. De Heere laat hem iets zien. Wat ziet Paulus dan?

Hij staat bij de zee. Aan de overkant van de zee, heel ver weg, staat ook iemand. Het is een man.

Paulus hoort hem roepen. 'Kom over naar Macedonië en help ons.' Vreemd, de man staat heel ver weg, maar Paulus verstaat hem toch heel goed. 'Kom over naar Macedonië en help ons.' Opeens weet Paulus het! Ja, dat is het. De Heere wil dat Paulus en zijn vrienden de zee oversteken en naar dat vreemde land gaan aan de overkant van het water, het land Macedonië. Zo ver weg is Paulus nog niet eerder geweest. Hij kan bijna niet wachten tot de anderen ook wakker zijn. Meteen vertelt hij hen wat hij 's nachts heeft gezien. 'Kom', zegt hij dan. 'We gaan een schip zoeken dat ons mee wil nemen naar Macedonië.'

NAAR DE OVERKANT

Een schip is gauw gevonden. Troas is een havenstad. Ze vinden een schip dat hen naar Samothracé brengt, een klein eiland dat ongeveer halverwege ligt. De volgende dag varen ze verder naar het onbekende land aan de overkant. In Neapolis stappen ze van boord. De belangrijkste stad in dit gebied is Filippi, een paar uur lopen vanaf de kust. Daar gaan ze eerst naar toe en willen ze ook een poos blijven.

WAAR IS DE MAN DIE HEN RIEP?

En die man, die Paulus in het visioen gezien heeft? Staat hij op hen te wachten, daar aan de overkant? Misschien heeft Paulus dat wel verwacht. Misschien heeft hij wel heel goed om zich heen gekeken. Waar is die man nu, die hem smeekte om naar de overkant te komen en hen te helpen? Het lijkt wel of er hier niemand op hen zit te wachten. Waar moet Paulus beginnen met het vertellen van de blijde boodschap?

OP DE SABBAT

Paulus is gewend om in elke stad waar hij komt eerst naar de synagoge te gaan. Daar komen de Joden bij elkaar, zeker op de sabbat, de rustdag. Paulus wil altijd eerst aan de Joden het evangelie vertellen, daarna gaat hij pas naar de andere mensen in de stad.

Ook in Filippi zoekt hij een synagoge, maar die is er niet in deze stad. Toch wonen er wel een paar Joden in deze stad. Als het sabbat is, komen ze bij elkaar. Het is dan wel niet in een synagoge, maar op een plek aan de oever van de rivier, ergens buiten de stadspoort. Ook Paulus, Silas, Timotheüs en Lukas gaan op de sabbatdag de stad uit. Ze lopen net zo lang langs de rivier tot ze een groepje vrouwen vinden, die daar samen aan het bidden zijn. Ze gaan erbij zitten en praten met de vrouwen. Eén van de vrouwen heet Lydia. Ze heeft een winkel met dure, purperen stoffen. Die stoffen zijn heel mooi rood, omdat ze geverfd zijn met een dure verf. Alleen rijke mensen kunnen dat betalen. Ly-

dia is geen Joodse vrouw, maar ze dient wel de Heere.

GOD OPENT HET HART VAN LYDIA

Het is heel bijzonder hoe goed Lydia naar Paulus luistert. Ze dient de God van Israël, maar ze wil zo graag meer van Hem weten. Paulus vertelt over de Heere Jezus, de Zoon van God, Die gekomen is om onze straf te dragen. Hij is gestorven, maar ook opgestaan. En Lydia gelooft de woorden van Paulus, ze gelooft dat de Heere Jezus ook haar Zaligmaker is. Het is de Heere Die haar hart opent, zodat ze de woorden van Paulus gelooft.

GEDOOPT

Als ze echt met haar hele hart in de Heere gelooft, mag ze ook gedoopt worden. Dat gebeurt ook. Lydia wordt gedoopt, maar niet alleen zij. Ze wordt gedoopt met haar hele huis. Dat betekent dat ook haar familie, haar dienstmeisjes en haar slaven, misschien ook haar kinderen als ze die heeft, gedoopt worden. Lydia heeft nog een vraag: 'Komen jullie bij mij in

huis? Jullie kunnen bij mij slapen en eten.' Eerst wil Paulus dat niet, maar ze blijft aandringen: 'Ik heb ook graag wat voor de Heere over. Of hoor ik dan nog niet bij Hem?' Dan zegt Paulus: 'Ja, je hebt gelijk. We komen in jouw huis logeren.' Ze mogen bij Lydia blijven, zo lang ze willen.

AFSLUITING

Weten jullie nog met welke vraag ik begon? Het hart van Lydia werd geopend. Wie kan de deur van je hart openen? Wie opende het hart van Lydia?

VERWERKING

Gespreksvragen:

- Begin een gesprek over de afsluiting van het verhaal. Wat gebeurt er als de Heere je hart opent? Belangrijk om te benadrukken dat we hierom mogen bidden. Breng dit ook zelf in praktijk in het gebed op de zondagsschool.
- Gesprekje over dopen.

Knutselen:

- Kleurplaat van het visioen van Paulus (website juf Florine).

