

Gideon geroepen

Periodethema: Gideon
Richteren 6

KERNTEKST

'De HEERE is met u.' (Richt. 6: 12a)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

In die belofte dat de HEERE met hem is, ligt de kracht van Gideon

BEGINSITUATIE

Het is een donkere tijd in Israël. Het volk Israël vergeet de Heere en dient de Baäl. De Heere straft het volk, maar is hen ook genadig. Hij gedenkt aan Zijn verbond. Hij gaat Israël verlossen door de hand van Gideon.

DOELSTELLINGEN

- Laat de kinderen horen dat, ondanks onze zonden, de Heere toch wil helpen.
- Wijs de kinderen er op dat ze hun vertrouwen alleen op de Heere moeten stellen.

INDELING

- Het volk Israël dient de afgoden.
- De Heere roept Gideon.
- Gideon brengt een offer.
- 's Nachts verwoest Gideon de afgodsbeelden.
- Hij vernieuwt het altaar.
- Mensen uit Ofra willen Gideon doden.
- De strijd begint en Gideon vraagt een teken.
- Het schapenvacht nat en droog.

OPMERKINGEN

Leg vooraf uit wat afgoderij betekent. Iets of iemand belangrijker vinden dan de Heere.

Leg uit wat 'de Midianieten' zijn. Ze waren de nakomelingen van Midian, de zoon van Abraham en Keturah. Ze openbaarden zich als vijanden van Israël.

ZINGEN

Psalm 46: 6 en 105:5

'Dit is het lied van Gideon' (AWN deel 3 nr. 3)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 46: 6 De Heere zegt tegen Gideon: 'Omdat Ik met je ben, daarom zul je de Midianieten verslaan.' Vertrouw op Hem! God is een burcht, dat betekent een plaats van veiligheid.

MATERIALEN

Neem een schapenvacht o.i.d. mee of een afbeelding daarvan.

BORDPLAN

Schrijf de kerntekst op het bord: 'De HEERE is met u.'

INTRODUCTIE

Er loopt een man langs de rivier de Jordaan. De man heet Joas. Zijn zoontje Gideon loopt naast hem. Bij een bocht komen ze bij een open plek. Ze kijken uit over het water van de Jordaan. 'Hé papa, wat doen die stenen daar in de Jordaan? Horen die stenen bij elkaar? Hoeveel stenen zijn het?' 'Luister maar Gideon, dan zal ik het je vertellen. Daar, op die plaats is ons volk Israël door de Jordaan gegaan. De Heere had ons uit Egypte weggehaald. De Heere zorgde ervoor dat er een pad kwam en dat we zo door de Jordaan konden lopen, dat was met Jozua. Om steeds aan dit wonder te denken zijn hier twaalf stenen neergezet, voor iedere stam of familie één steen.' Joas en zijn zoon Gideon lopen verder. 'Zie je daar die puinhopen van de stad? Daar waar al die palmen staan!' 'Wat is daar dan gebeurd vader?' 'Daar was de stad Jericho. We moesten met het hele volk zeven keer om de stad lopen. Bij de zevende keer werd er op de bazuin geblazen en moesten we heel hard roepen: 'Juich!' Toen stortten de muren van Jericho in en konden wij de stad innemen. Zo heeft God ons dit land gegeven.' 'Is dat echt zo gebeurd?' vraagt Gideon.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Maar het gaat nu zo slecht met het volk Israël. De Midianieten komen steeds terug. Doet de Heere dan geen wonderen meer? Jazeker, maar het volk heeft de HEERE verlaten.

Vertelling

Gideon is nu al veel ouder geworden, maar het gaat nog steeds slecht met het volk Israël. Steeds komen de Midianieten terug om alles weg te roven wat op het land staat. Hoe komt dat dan? Helpt de Heere het volk dan niet meer? Weet je hoe het komt? Het volk Israël woont nu in Kanaän, het beloofde land. De Heere had gezegd dat ze alle mensen in dat land moesten doden. God wil in het beloofde land alleen gediend worden. Dat hadden ze niet gedaan. Ze sloten zelfs vriendschap met de Kanaänieten. Sommigen gingen zelfs trouwen met meisjes van de vijanden. Het volk Israël begon ook de afgoden te dienen van dit volk. Ze gingen buigen voor de afgod Baäl en vergaten de Heere, Die zoveel wonderen had verricht om hun dit mooie land te geven. Wat erg! Nu kwamen steeds de Midianieten in het land om het koren van het land te stelen. Het volk ging bidden tot Baäl om hulp. En? Kon Baäl helpen? Nee, natuurlijk niet. Baäl is een beeld, een afgodsbeeld. *Een beeld kan je niet helpen! Dat kan alleen de Heere. Hij is almachtig. Hij kan alles. Ook als jij hulp nodig hebt. Vraag dan aan de Heere of Hij jou wil helpen.* Toen Baäl niet hielp, gingen ze weer tot de Heere bidden. Gelukkig maar.

Wat een wonder dat de Heere wilde luisteren. Weet je hoe dat kwam? De Heere had een verbond met Israël gemaakt. Een soort afspraak, een belofte. Wel strafte de Heere Zijn volk, maar de Heere was hen ook genadig en toonde hoe lief Hij Israël had. Daarom hoorde de Heere ook hun gebed.

Heel stiekem is Gideon een beetje koren aan het dorsen. Hij doet dat niet op de dorsvloer, maar in een bak waar normaal druiven worden geperst. Hij kijkt goed om zich heen of er geen vijanden aankomen die het koren willen stelen. Er komen steeds zoveel vijanden het land binnen. Het lijkt wel op een zwerm met sprinkhanen, zoveel zijn het er. De Midianieten stelen al zes jaar lang alles uit het land. Ze laten niets over. Ze roven alles weg uit de schuren en de stallen. De mensen en dieren hebben haast niets meer om te eten. Veel mensen hebben honger. Daarom doet Gideon alles zo stiekem.

Plotseling ziet Gideon een Man onder een eikenboom zitten, vlakbij hem. Hij zegt tegen Gideon: 'Gideon, als de rovers weer komen, moet jij ze weggagen De Heere is met je.' Gideon schrikt. 'De Heere is met mij? Maar waarom is alles dan zó naar geworden in het land?' vraagt Gideon. 'De Heere heeft ons verlaten. Waar zijn al die wonderen dan gebeven die onze vaders hebben verteld?' De Man komt bij Gideon staan en zegt: 'Ga heen Gideon, jij moet Israël verlossen.' Gideon wordt bang. Hij zegt: 'Moet ik Israël verlossen, Ik ben maar een gewone jongen, ik ben nog zo jong, waarmee kan ik Israël dan verlossen en helpen?' 'De Heere is met je, daarom kan het.' Gideon weet nog niet dat de Heere Zelf met hem praat. Snel gaat Gideon iets te eten maken voor deze Man. Hij slacht een geitenbokje, braadt het en bakt ook nog brood. 'Leg het eten wat je hebt klaargemaakt maar op die steen', zegt de Man. 'Giet nu alle saus erover heen.' Het eten wordt hierdoor helemaal nat. Gideon doet het. Dan raakt de Man even met Zijn staf het eten aan wat op de steen ligt. En kijk eens wat er gebeurt! Plotseling komen er grote vlammen. Het eten op de rots verbrandt. Met de rook van dat vuur verdwijnt ook de Vreemdeling. Nu weet Gideon pas Wie het is geweest, Die met hem heeft gesproken. Het is de Heere Zelf! Ja, als de Heere hem helpt, dan durft hij wel. Gideon bouwt een altaar om de Heere te danken. Hij noemt het altaar: de HEERE is vrede. Hij geeft vrede!

De volgende nacht gaat Gideon heel stil met tien andere mannen op pad. Ze komen bij een bos. Wat gaan ze doen? Kijk, daar staat een afgodsbeeld van Baäl. Het is een beeld waar de mensen voor knielen. Met een grote bijl slaan de mannen het beeld stuk. Weg met die afgod! Alle andere beelden die er staan, maken ze kapot. De stukken liggen overal

op de grond. De mannen maken een nieuw altaar voor de Heere en brengen een offer in de nacht als iedereen slaapt. Dan gaan de mannen weer naar huis.

Als de mensen de volgende dag wakker worden, schrikken ze enorm. Ze zien dat alle afgodsbeelden stuk gemaakt zijn. Ook zien ze dat er een nieuw altaar is gebouwd. Er is ook al op geofferd! Wie heeft dat gedaan? Ze gaan het uitzoeken. Al snel weten ze het. Gideon heeft het gedaan. De mannen gaan snel naar de vader van Gideon en roepen: 'Breng Gideon naar buiten, dan zullen we hem doden. Hij heeft onze afgodsbeelden kapot geslagen!' Vader Joas komt naar buiten en zegt: 'Baäl kan toch zelf Gideon wel straffen, dat hoeven jullie toch niet te doen?' Dan gaan de mannen weer weg.

Kijk, steeds meer Midianieten steken de Jordaan over. Komen ze weer roven en stelen? Jazeker, maar nu roept Gideon ook veel mannen bij elkaar om tegen hen te gaan vechten. De Heere is met Gideon. Toch weet Gideon niet of het allemaal wel goed zal gaan met deze oorlog. Hij weet het gewoon niet zeker. De Midianieten zijn met zoveel mannen! Ze zijn zó sterk. Het leger van Gideon wordt ook iedere dag groter, maar toch? Hij blaast op zijn bazuin en veel mannen komen naar Gideon toe. 's Nachts bidt Gideon tot de Heere. 'Heere, wilt U echt dat ik Israël ga verlossen? Mag ik een teken van U, Heere, een bewijs dat het echt zo is?' Gideon pakt een schapenvacht en legt dat op de dorsvloer.

Hij zegt tegen de Heere: 'Heere, mag het vannacht zo zijn, dat de schapenvacht nat wordt van de dauw en het land eromheen droog? Als dat gebeurt weet ik dat U mij zal helpen.'

Snel gaat Gideon 's morgens uit zijn bed. Als eerste loopt hij naar de schapenvacht toe. De vacht is drijfnat van de dauw. Hij knijpt 'm uit en er komt een bak vol water uit. De rest van het land is droog. Wat en wonder! Nu weet Gideon zeker dat de Heere hem helpt. Of toch niet? Gideon denkt het toch niet aan te kunnen. Hij buigt zijn knieën weer en vraagt voor de tweede keer een teken van de Heere. 'Heere,' zegt hij, 'mag het vannacht precies andersom zijn? Mag de schapenvacht vannacht droog zijn en het land eromheen helemaal nat van de dauw?' De volgende dag gaat Gideon weer snel kijken. Weer een wonder. Het land is helemaal nat van de dauw. Op alle grassprietjes zitten grote dauwdruppels die schitteren in de zon en de schapenvacht is helemaal droog!

AFSLUITING

Nu is alle twijfel verdwenen. Vol van geloof en moed verzamelt Gideon een groot leger bij elkaar. Maar zullen ze met dit grote leger ook gaan winnen?

VERWERKING

Aan welk gebod uit de wet denk jij bij deze vertelling? Hoe is dat in jouw leven? Heb jij ook afgoden? Of heb jij de Heere lief boven alles?

