

Ruth op de akker van Boaz

Periodethema: Ruth
Ruth 2

KERNTEKST

'Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een veemdeling ben?' (Ruth 2: 10b)

'Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart.' (Matth. 11: 29b)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Ruth vindt het werk, aren oprapen achter de maaiers, niet te min. Ze lijkt zo op de Heere Jezus. Hij is ook nederig van hart. Hij kwam om te dienen. Lijken wij op Hem?

BEGINSITUATIE

De man en zonen van Naomi zijn gestorven. Samen met Ruth is Naomi weer teruggekomen in haar eigen land. Samen wonen ze nu in Bethlehem. Ze zijn arm, want er is geen man die geld verdient.

DOELSTELLINGEN

- De zorg van Boaz voor Ruth. We leren hieruit dat we voor elkaar moeten zorgen.
- Zoals Ruth genade vond bij Boaz, zo mogen wij genade vinden bij God.
- De zorg van God. Hij zorgt altijd voor ons, veel beter dan mensen voor ons kunnen zorgen.

INDELING

- Ruth gaat aren verzamelen op het land van Boaz.
- Boaz spreekt Ruth aan. Hij zegt tegen haar dat ze op het land van hem mag komen.
- Ruth mag mee-eten met de knechten.
- De maaiers krijgen de opdracht extra aren voor haar te laten vallen.
- Naomi is God dankbaar voor Zijn zorg.
- Ruth blijft de hele oogsttijd op het land van Boaz.

OPMERKINGEN

- U kunt een gesprekje met de kinderen houden over het oogsten toen (met sikkel enz.) en nu (met grote tractoren enz.).
- Leg ook uit wat schoven zijn. In deze tijd zie je die niet meer op het land staan.
- De arme mensen mochten op de akker komen om het graan op te rapen dat de werkers hadden laten liggen. Dit stond in de wet (Deut. 24: 19).

ZINGEN

Psalm 105: 5 en 143: 10

'Ruth die eens uit Moab kwam' (AWN dl. 4 nr. 5)

'Er groeit geen koren, er is geen brood' (OMK, nr. 10)

'Wat de toekomst brengen moge' (AWN 336)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 105: 5 Tot in het duizendste geslacht... Geef het altijd maar door. De werken van Gods trouw. Ook voor Ruth, de Moabitische, is de Heere trouw.

MATERIALEN

Plaatje van een sikkel.

Zakje graan of een plaatje van graan.

Het zakje gerst van vorige week.

BORDPLAN

Kringgesprek met plaatjes over het oogsten toen en nu. Dit aan de hand van plaatjes die u op het bord plakt.

INTRODUCTIE

Neem een korenaar (of een plaatje ervan) mee en vraag wat het is. In onze tijd zie je dit niet meer op het land. Om het verhaal te begrijpen, is het goed dat de kinderen weten hoe het vroeger ging.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Vorige week ging het over Ruth die meekwam met Naomi. Wat was de belijdenis van Ruth?

Vertelling

Wat een drukte is het op de akker. Er zijn heel veel knechten aan het werk. Hoe komt dat? Het is oogsttijd. In het voorjaar heeft de boer het zaad gezaaid. Na een poosje kwamen er kleine plantjes boven de grond. Die groeiden verder en nu is het koren goed om van het land gehaald te worden.

De knechten zijn met kromme messen aan het werk. Ze snijden de korenaren af. Anderen, vaak dienstmeisjes, lopen erachter en binden de korenaren bij elkaar. Ze zetten ze op het land neer. Zo staat er nu al een lange rij schoven op het land. Achter de knechten lopen nog meer vrouwen. Elke keer bukken ze zich om iets op te rapen. Het zijn arme mensen die bijna geen geld hebben. Zij mogen het koren, dat op de grond valt, oprapen. Dan hebben ze straks ook meel om brood van te bakken.

Daar tussen die vrouwen loopt Ruth. Ze komt uit Bethlehem. Daar woont ze nu met haar schoonmoeder. Eerst woonde ze in Moab. Dat is hier ver vandaan. Maar ze is met Naomi meegekomen naar Bethlehem. Hun mannen zijn gestorven. Er is niemand die nu voor hen geld verdient. Daarom is Ruth ook koren aan het verzamelen.

Kijk, daar komt de boer van het stuk land. Hij komt kijken hoe het gaat en of zijn knechten hun werk goed doen. 'De Heere is met jullie.' Dat is een mooie begroeting. Hij wenst zijn knechten de zegen van de Heere toe. De knechten antwoorden hem: 'De Heere zegene u.' Je kunt merken dat de boer veel van de Heere houdt en dat hij goed is voor zijn knechten.

'Zeg, luister eens', zegt de boer opeens. 'Weten jullie wie dat meisje is dat daar op het land bezig is? Ik heb haar nog niet eerder op mijn land gezien.' De knechten weten het wel. 'Dat meisje is Ruth. Ze is met Naomi meegekomen uit Moab. Vanmorgen heeft ze aan ons gevraagd of ze hier aren mocht oprapen. Ze werkt hard. Ze gaat maar door. De hele dag al. Ze stopt zelfs niet om even uit te rusten.'

Ja, Ruth is hier op het land gekomen om aren op te rapen. Naomi en Ruth zijn ook arm. Hun mannen zijn gestorven. Nu is er verder niemand die voor hen kan werken en geld kan verdienen. Het is wel dapper van Ruth om in een vreemd land, waar je niemand kent, te gaan werken.

De boer loopt naar Ruth toe. Vriendelijk zegt hij: 'Blijf maar op mijn land aren oprapen. Kom morgen ook maar. Er ligt hier genoeg voor jou. En als je dorst hebt, kom maar gerust bij ons drinken. Verbaasd kijkt Ruth op. 'Waarom bent u zo vriendelijk voor mij?' vraagt ze. 'U kent mij niet eens. Ik kom uit een ander land.' 'Dat weet ik', zeg de boer. 'Je bent met Naomi meegekomen om voor haar te zorgen. Dat is fijn en daarom hoop ik dat de Heere je wil zegenen.' Ruth wordt er stil van.

Wanneer de knechten en dienstmeisjes gaan eten, wordt Ruth ook geroepen. 'Kom maar bij ons zitten. Er is genoeg eten. Eet maar met ons mee', zegt de boer. Ruth eet heerlijk van het geroosterde koren. Ze krijgt zelfs nog mee voor Naomi van wat overblijft. Wat zorgt de Heere goed voor Ruth.

Als Ruth even later weer verder gaat met koren oprapen, zegt de boer tegen zijn knechten dat ze af en toe maar wat koren moeten laten vallen. 'En denk erom, dat jullie haar niet gaan plagen.' Ja, dat gebeurde nog wel eens op het land.

Het valt Ruth op dat er opeens meer koren ligt dat ze op kan rapen. Dan ziet ze dat de knechten soms gewoon een hand neergooien. Ze begrijpt dat die vriendelijke boer dat tegen hen gezegd heeft. Ze wil graag weten hoe deze boer heet. Ze loopt naar één van de knechten. Ze vraagt: 'Hoe heet jullie baas?' 'Hij heet Boaz', zegt de knecht.

Aan het eind van de dag gaat Ruth weer terug naar Naomi. Ze vertelt alles wat ze vandaag meegeemaakt heeft. Ook over de vriendelijke boer, over Boaz. 'Boaz?' vraagt Naomi. 'Dat is toevallig. Nee, het is niet toevallig. De Heere heeft ervoor gezorgd dat jij op dat land bent gaan rapen.' 'Kent u Boaz dan?' vraagt Ruth. 'Ja, Boaz is nog familie van ons en hij is heel erg rijk.'

'Weet u wat hij gezegd heeft? Dat ik morgen weer terug mag komen naar zijn land om nog meer koren te rapen.' 'Dat moet je doen. Je zult het bij andere boeren niet zo goed hebben als bij Boaz', zegt Naomi.

En zo komt het dat Ruth de hele oogsttijd bij Boaz op het land blijft rapen. En wanneer de oogsttijd voorbij is, heeft Ruth voldoende koren bij elkaar geraapt om de komende tijd brood van te bakken.

AFSLUITING

Wat is de Heere goed. Hij heeft ervoor gezorgd dat Ruth op de akker van Boaz terecht kwam om koren te verzamelen. En Naomi? Die heeft thuis na zitten denken over hoe het allemaal verder moet. En ze heeft een plan. Dit wil ze graag met Ruth bespreken.

VERWERKING

- Schrijf een aantal vragen over dit verhaal op de kaartjes en stop ze bij de kaartjes van vorige week. Op deze manier herhaal je ook meteen het verhaal van de vorige keer.
- Zoek weer allerlei plaatjes op die bij het verhaal horen (gerst, sikkkel, stuk land). Op de website staan een paar voorbeelden hiervan. Maak van die plaatjes een memory. Speel dit spel met de kinderen. Je kunt hier ook de plaatjes over het verhaal van vorige week bij nemen.
- Praat met de kinderen verder over het klaar staan voor de naaste (naastenliefde). Hoe kunnen ze kinderen hierin helpen? Noem ook voorbeelden uit het Oude en Nieuwe Testament. (Boaz, Jozef, weduwe bij Elia, de discipelen, diakenen). Wanneer je diakenen noemt, kunt je dit doortrekken naar de diakenen in de kerk. Wat is hun taak?

