

Danken

Periodethema: Bidden en danken
Lukas 17: 11-19

KERNTEKST

'En één van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weder, met grote stem God verheerlijkende' (Luk. 17: 15).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Van de tien melaatsen die genezen zijn, is er één die (voordat hij naar de priester geweest is) teruggaat naar de Heere Jezus om Hem te danken. Terwijl hij teruggaat naar Jezus, kan hij zijn blijdschap en dankbaarheid niet op. Hij looft en dankt God in de hemel, Die hem genezen heeft. Hiermee geeft hij ook aan dat hij gelooft dat Jezus de Zoon van God is en daarmee God Zelf.

BEGINSITUATIE

De Heere Jezus is op weg naar Jeruzalem. Hij gaat daar lijden en sterven om de zonden van de wereld weg te dragen. Als Hij halverwege is, in het grensgebied, de grens tussen Samaria en Galilea, ontmoet Hij tien melaatsen.

DOELSTELLING

- De kinderen begrijpen dat melaatsheid als vreselijke, dodelijke ziekte vergeleken kan worden met onze zonden.
- De kinderen geloven dat de Heere onze zonden kan vergeven, zoals Hij ook de melaatsheid kan genezen. En dat ook doet!
- De kinderen leren dat dankbaarheid een kenmerk is van het ware geloof.

INDELING

- Jezus is onderweg naar Jeruzalem.
- In de grensstreek roepen tien melaatsen Hem aan.
- Zij krijgen de opdracht zich te tonen aan de priester.

- Onderweg zien zij dat ze zijn genezen.
- Eén van hen, een Samaritaan, keert terug, God lovend, om Jezus te danken

OPMERKINGEN

De geschiedenis van de genezing van de tien melaatsen staat alleen in Lukas vermeld. Melaatsheid was een ziekte die, volgens de Joden, meer dan andere ziekten het teken was van Gods verbolgenheid. Daarom heeft de Heere Jezus, Die gekomen is om de zonden weg te nemen, juist zorg gedragen voor de melaatsen die op Zijn pad kwamen. Om hen te reinigen.

ZINGEN

Psalm 51: 4; 65: 1; 116.

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 51 is een gebed om genade, vers 4 vergelijkt de melaatsheid met de zonde. Zoals melaatsheid het lichaam aantast, met de dood als gevolg, zo tasten onze zonden ons 'leven' aan met de eeuwige dood als gevolg van onze zonden. In het vierde vers bidden wij om genezing van onze zonden en danken wij God om Zijn genade en genezing (afwassing/reiniging) van onze zonden. Uit genade door het offer van Christus.

Psalm 65: 1 is een lofzang, een danklied. Danken is ook 'denken aan'. In psalm 65 denken wij aan God en danken wij Hem voor het heil wat Hij wil schenken aan allen die in de Heere Jezus geloven.

In psalm 116 klinkt onze afhankelijkheid van God. Door de zondeval is er een onherstelbare breuk gekomen tussen God en ons. Onherstelbaar vanuit ons mensen, maar niet vanuit God. Hij heeft Zijn Zoon gegeven, de Heere Jezus Christus. Door Zijn lijden en sterven, maar ook door Zijn opstanding

uit de dood, kunnen wij weer verzoend worden met God. Dan mogen we zingen tot Gods eer, Hem danken, loven voor Zijn redding.

Betrek hierbij ook de te leren psalm (32: 6) 'Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken'. Rechtvaardig, niet in ons zelf, maar alleen door de Messias, Jezus. In Hem verheugd, mogen wij ons danklied opheffen tot Hem. Halleluja!

MATERIALEN

Wees voorzichtig met het gebruik van afbeeldingen van melaatsheid (of andere ziekten). Dit kan voor sommige kinderen als schokkend ervaren worden. Kies hier eerder voor een afbeelding van het land Israël om aan te geven welke route de Heere Jezus met Zijn discipelen heeft gelopen. Hij gaat naar Jeruzalem door het midden van Samaria en Galilea. Waar dit wonder precies heeft plaatsgevonden, wordt niet in Bijbel verteld.

In de introductie wordt verwezen naar mosterd-

zaad, neem een zakje mosterdzaad mee en laat het zien aan de kinderen. Zij kunnen zich hierbij een beeld vormen hoe klein dat mosterdzaad is, maar wat een grote kracht heeft geloof als een mosterdzaadje!

BORDPLAN

Schrijf de tekst die voor vandaag geleerd moet worden op het bord. 'Er zijn er geen gevonden, die wederkeren, om Gode eer te geven, dan deze vreemdeling.' Vooraf aan uw vertelling kunt u met de kinderen nadenken over dankbaarheid/danken. Hoe staan wij en zij daarin? Als wij God vragen om hulp en Hij heeft ons Zijn hulp gegeven, zijn wij Hem dan ook dankbaar? Of vinden we het heel gewoon dat de Heere ons helpt? Is God ons verplicht te helpen? Hij heeft ons toch geschapen? Afhanke-lijk van de samenstelling van uw groep, kunt u dit als aanloop naar de verwerking als stelling op het bord schrijven.

INTRODUCTIE

De Heere Jezus is met Zijn discipelen onderweg naar Jeruzalem en zij gaan door de grensstreek tussen Samaria en Galilea. Jullie weten dat Galilea in het noorden ligt en Jeruzalem ligt in Judea, in het zuiden. Onderweg spreken de discipelen met Jezus en Hij leert hen. Zo hebben ze een gesprek over het geloof. De discipelen vragen ook aan Jezus of Hij hen het geloof wil vermeerderen (vers 5). De Heere Jezus zegt tegen hen dat als zij geloof hadden als een mosterdzaadje (dat is een heel klein zaadje), zij in dat geloof bomen zouden kunnen verzetten!

BRUGZIN OF BEGINZIN

Dat klinkt misschien eenvoudig, maar is dat echt zo eenvoudig? De Heere Jezus geloven op Zijn woord, zonder dat je daar direct iets van ziet? Daar gaat het vandaag over in de vertelling, luister maar.

Vertelling

'Wat denk jij? Zal Hij nog komen?' 'Ja, Hij komt vast! Hij zal toch wel naar Jeruzalem gaan, want over een poosje is daar het Pascha.' Zo praten de tien mannen die bij elkaar zijn. Wie zijn deze mannen eigenlijk? Het zijn tien mensen die elkaar gevonden hebben, omdat ze alle tien onrein zijn. Ze zijn melaats. Omdat ze melaats zijn, mogen ze niet meer thuis wonen of bij andere mensen in de stad. Dat staat in de voorschriften waar zij zich aan moeten houden. Lang geleden heeft de Heere het zo gezegd tegen Mozes, je kunt dat vinden in het Bijbelboek Leviticus.

'Ja, daar komt Hij!' De tien mannen beginnen te roepen: 'Jezus, Meester, ontferm U over ons!' Zou

Jezus hen zien, zou Hij hen willen helpen, Zich over hen willen ontfermen?

Jezus heeft vaker melaatsen genezen, dat hebben ze gehoord, maar zou Hij hen ook willen genezen?

Ja, Jezus heeft vaker melaatsen genezen. Daarmee laat Hij zien waarvoor Hij in de wereld gekomen is. Melaatsen zijn mensen die onrein zijn en daarom buitengesloten. Zij zijn uit de maatschappij gestoten. Zoals we geboren zijn, zijn wij ook onrein. Zoals we geboren zijn, kunnen we ook niet in het Koninkrijk van God komen. Zoals we geboren zijn, kunnen wij ons vergelijken met deze melaatse mensen. Erg hè? Maar luister maar naar wat de Heere Jezus zegt.

Kijk eens, de Heere Jezus hoort hen roepen. Hij kijkt in hun richting. Wat zal er nu gebeuren? Vol verwachting kijken de tien melaatse mannen naar de Heiland. Zal Hij hen genezen, zoals Hij dat eerder bij anderen gedaan heeft? Luister eens, de Heere zegt wat tegen hen. Wat zegt Hij? 'Gaat heen en vertoont uzelf den priesters.' Laat u aan de priesters zien.

Ja, dat moet volgens de inzettingen die de Heere aan Mozes heeft gegeven. Als iemand melaats was en genezen is, dan moet hij zich aan de priester laten zien. De priester beoordeelt dan of de mens, die melaats was, genezen is en als dat zo is, dan is die mens weer rein. *Hier is geloof voor nodig, snap je dat? De tien melaatse mannen hadden vast wel gehoord dat de Heere andere melaatsen meteen genezen had. Tegen hen zegt Hij dat ze zich moeten tonen aan de priesters, maar op dat moment zijn ze nog melaats! Er is nog geen genezing te zien.*

Zo moeten ook wij de Heere geloven. Als Hij zegt dat hij onze Zaligmaker wil zijn, dat Hij ons kan én wil reinigen van onze zonden, dan moeten we Hem geloven. Dan moeten we naar Hem luisteren en Hem gehoorzaam zijn. De tien mannen geloven Hem.

Meteen gaan de mannen op pad. Jezus heeft gezegd dat ze zich aan de priesters moeten laten zien. Onderweg kijken ze naar elkaar. Ze staan stil. Ze bekijken hun eigen lichaam en ... ja, ze zijn genezen. Helemaal genezen van deze vreselijke ziekte. Hun huid ziet er weer gezond uit! Wat zijn ze blij. Nog harder lopen ze naar de priesters om zich te laten zien, om uit de mond van de priester te horen dat ze weer rein zijn, dat ze weer naar huis mogen, naar hun gezinnen en familie. Toch haasten zij zich niet alle tien naar de priesters en naar huis. Eén staat stil. Hij draait zich om en gaat terug naar de Heere Jezus. En terwijl hij teruggaat naar de Heiland, kan hij zijn geluk niet op. Met een grote stem verheerlijkt hij God in de hemel, Die hem door Jezus genezen heeft. En als hij bij Jezus komt, valt hij op de grond, voor Jezus, neer. Hij knielt heel diep voor de Heere Jezus neer en hij dankt Hem. Deze ene man, die teruggekomen is om Jezus te danken, is een Samaritaan. Een buitenlander, een heiden. Jezus zegt tegen hem: 'Zijn jullie niet alle tien gereinigd, waar zijn de andere negen?' Maar de Heere zegt nog meer: 'Is alleen deze vreemdeling teruggekomen om God de eer te geven?' En dan zegt de Heere het mooiste wat deze Samaritaan kan horen. De Heere zegt tot hem: 'Sta op en ga heen; uw geloof heeft u behouden.'

Hij is niet alleen genezen van de vreselijke, dodelijke ziekte, maar de Heere heeft hem ook genezen van zijn zonden. De Heere heeft zijn zonden vergeven! Deze Samaritaan is een kind van God geworden. Dat is het grootste, het belangrijkste!

AFSLUITING

Het thema van deze vertelling is 'danken'. En als je genezen wordt van zo'n dodelijke ziekte, ligt het voor de hand dat je dankt. Of niet? Toch zien ze in deze geschiedenis dat er negen van de tien geen dankbaarheid tonen aan hun Genezer. We lezen

nergens dat zij God de eer geven, door Hem te danken. Maar wat doen wij? Zijn wij dankbaar voor alles wat we uit Gods hand ontvangen? Of vinden we alles 'gewoon'. Als we 's morgens gezond mogen opstaan, als we eten en drinken hebben, als we ... vul het zelf maar in. Hoe dankbaar zijn wij voor de aardse zegeningen die we van de Heere krijgen? En de Heere wil nog veel meer geven dan de zegeningen die we elke dag van Hem krijgen. Hij wil ons een nieuw hart geven. Een hart dat Hem wil volgen. Als we van de Heere dat nieuwe leven hebben ontvangen, zullen we Hem daarvoor ook dankbaar zijn. En dan wordt dankbaarheid één van de kenmerken van bekering.

Jongens en meisjes, vraag toch aan de Heere om een nieuw, een dankbaar hart. Hij kan en wil het je geven, nog steeds. Hij heeft het zelfs al aan jullie beloofd bij je doop, toen je nog heel klein was. Geef de Heere toch op Zijn Woord.

VERWERKING

- Lees met de kinderen vraag en antwoord 2 van de Heidelbergse Catechismus. U kunt dit betrekken op de geschiedenis die vandaag is verteld. Onze zonden en ellenden kunt u vergelijken met melaatsheid. Alleen door het geloof in de Heere Jezus, kunnen we van onze 'melaatsheid' genezen worden. Dankbaarheid tegenover God is een kenmerk van een waar geloof.
- De negen melaatsen die ook genezen zijn, geloofden de Heere om de wonderen die Hij heeft gedaan, we noemen dat ook wel een wondergeloof. In zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus vindt u de kenmerken van een waar geloof. Bespreek met de kinderen de verschillen tussen een wondergeloof en een waar geloof. Het verschil zit vooral in de dankbaarheid naar God.
- De Samaritaan was een buitenlander. Hoe staan wij tegenover de buitenlanders om ons heen? Zien wij hen als heidenen en laten we hen links liggen. Of zien wij hen als mensen, die ook bekering nodig hebben. Laten we de kinderen erop wijzen ons niet beter te voelen dan anderen (vreemdelingen). We hebben allemaal hetzelfde nodig om voor eeuwig gelukkig te worden.

