

Gelijkenis van de koninklijke bruiloft

Periodethema: Gelijkenissen
Mattheüs 22: 1-14

KERNTEKST

'Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.' (Matth. 22: 14)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De Heere Jezus verkondigt Gods Woord volmaakt. Hij laat het evangelie horen van Gods genade, maar ook de boodschap dat wie niet luistert naar de Heere, voor eeuwig verloren zal blijven liggen. Vergelijk bij deze kerntekst ook Matth. 20: 16.

BEGINSITUATIE

In hoofdstuk 21 vertelt de Heere Jezus enkele gelijkenissen. In deze gelijkenissen worden met name de Farizeeën en Schriftgeleerden door Hem aangesproken. Zij beraadslagen met elkaar om Jezus te vangen, maar ze durven het niet, omdat ze bang zijn voor de schare.

DOELSTELLINGEN

- Leer de kinderen dat de Heere iedereen nodig, maar dat wij van nature niet willen komen.
- Maak hen duidelijk dat een mens er zelf voor verantwoordelijk is wanneer hij of zij verloren gaat. Namelijk omdat hij of zij niet heeft willen luisteren.

INDELING

- De uitnodiging.
- De afwijzing.
- Het aandringen.
- Een nieuwe uitnodiging.
- Zonder bruiloftskleed.
- Afsluiting (als toepassing).

OPMERKINGEN

De Heere Jezus vertelt een gelijkenis om aan te geven hoe het in het Koninkrijk der hemelen gaat. Daarom gebruikt hij het beeld van een bruiloft. Voor veel kinderen is een bruiloft één van de mooiste dingen die ze mee kunnen maken. Weken van tevoren kunnen ze daar vol van zijn. Misschien kan één van de kinderen iets vertellen over een bruiloft die hij of zij heeft meegemaakt. Waren er toen bijvoorbeeld ook nieuwe kleren gekocht? Een gelijkenis die lijkt op de gelijkenis die wij vandaag vertellen, vindt u in Lukas 14 (vers 15-24). De thema's van beide gelijkenissen zijn overeenkomend, maar zeer waarschijnlijk heeft de Heere Jezus beide gelijkenissen bij verschillende gelegenheden verteld.

ZINGEN

Psalm 32: 5; 65: 2; 81: 12 en 13

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 65: 2 Woorden die u wellicht moet uitleggen aan de kinderen: *ongerechtigheden*: zonden; *weerspannig overtreden*: onze terugkerende zonden; *'t aards gedruis*: uit deze wereld. Christus als de koning roept de Zijnen, zij worden genodigd om te komen en aan te zitten in Zijn huis. In de te leren tekst uit 1 Petrus 4: 13 zijn de woorden die u kunt uitleggen: *gemeenschap*: deel uitmaakt. *Verblijdt u*: te midden van uw verdriet, dat u waardig geacht wordt om Christus' wil smaadheid te lijden. Opdat u ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid ongedeelde blijdschap uw deel zal zijn. Die blijdschap mocht hen ten deel vallen die genodigd en verkoren waren om aan te zitten op de bruiloft.

MATERIALEN

Beeldmateriaal van een koninklijke bruiloft uit het oosten ten tijde van de Bijbel. Wellicht kent u de tekening over 'de film van ons leven?' (Pasgeboren, te jong om te geloven, te druk om te geloven, te ziek om te geloven, te laat om te geloven...). Deze kunt u gebruiken om na afloop met de kinderen in gesprek te gaan. U kunt ook de bekende afbeelding van de 'brede en smalle weg' gebruiken in het nagesprek.

INTRODUCTIE

In de gelijkenis die we vandaag horen, laat de Heere Jezus als het ware zien hoe het er in het Koninkrijk van God aan toe gaat. Hij gebruikt daarvoor het beeld van een bruiloft. Misschien heb je wel eens een bruiloft meegemaakt van een oom of tante, broer of zus. Dat is een prachtig feest waar je wekenlang naar uit kunt zien. De datum van de bruiloft weet je zo te noemen. Nog zoveel dagen en dan...! Je kunt er haast niet op wachten.

BRUGZIN OF BEGINZIN

En eindelijk is het dan zover...

Vertelling

'Jongens, aan tafel komen, het eten staat klaar!' Je zult het vast wel eens meegemaakt hebben dat je vader of moeder je riep. Het was etenstijd, maar je was de tijd helemaal vergeten. O, is het al zo laat? Je was ook zo fijn aan het spelen dat je de tijd helemaal vergat. Gauw naar huis, handen wassen en aan tafel. Ja, zo gaat het gelukkig meestal. Maar zo gaat het niet in de gelijkenis van vandaag.

Nee, het is niet moeder die roept dat het eten klaar staat. Kijk, daar lopen allemaal mannen over straat. Deftige mannen. Het zijn dienstknechten van de koning! Wat ze daar doen? Wel, ze gaan naar de mensen toe die uitgenodigd zijn om de bruiloft van de zoon van de koning bij te wonen. Tjonge, het zal je maar gebeuren dat je daar bij mag zijn. Dat is een grote eer! *Jij zult er ook wel naar uitzien als je naar een bruiloft mag van een broer of zus, een oom of tante. Maar stel je eens voor dat je uitgenodigd zou zijn bij het huwelijk van een prins of prinses. Je zou dagen van tevoren al niet meer kunnen slapen van de zenuwen.* De dienstknechten van de koning gaan naar alle genodigden toe. 'Kom, de bruiloft gaat beginnen', zo klinkt telkens hun nodiging. Maar wat gebeurt er? De genodigden willen niet komen! Een voor een vertellen ze tegen de knechten dat ze niet kunnen. De ene smoes die verteld wordt is nog mooier dan de andere smoes. Niemand wil komen! Teleurgesteld gaan de dienstknechten terug naar de koning en brengen verslag uit.

BORDPLAN

Schrijf de bezwaren die de mensen hebben om niet te komen op het bord. Na afloop kunt u met de kinderen in gesprek gaan om te kijken of het échte bezwaren zijn of uitvluchten om niet te hoeven komen, omdat de genodigden niet willen.

Maar de koning laat zich niet zo snel uit het veld slaan. Hij stuurt zijn dienstknechten er weer op uit. 'Ga de genodigden halen, snel.' Weer gaan de dienstknechten naar de genodigden toe. Ze moeten zeggen dat de maaltijd klaar is en dat het feest gaat beginnen. Vriendelijk klinkt de uitnodiging van de koning: 'Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen, en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft. Alles is klaar, kom toch!' Maar ook nu wil niemand komen. Ze hebben allemaal een smoes. 'O, zeg maar tegen de koning dat ik het zo druk heb met mijn zaak', zegt de één, 'ik kan echt niet komen.' 'Ja, sorry hoor, maar ik moet echt naar het land, want het graan moet geoogst worden. Het spijt me, maar het komt me nu niet uit', zo zegt een ander. Andere genodigden worden kwaad dat de dienstknechten van de koning maar aan blijven dringen. 'Hou toch op met je gezeur man, ik heb toch gezegd dat ik niet kom?' Ja, sommigen worden zo kwaad dat ze de dienstknechten van de koning te lijf gaan, hen uitschelden, mishandelen en zelfs doden. Maar als de koning dat hoort, wordt hij verschrikkelijk kwaad. Nee, nu stuurt hij zijn dienstknechten er niet op uit om de genodigden nog een keer vriendelijk uit te nodigen, nu stuurt hij zijn soldaten op hen af om ze te straffen.

Kijk, daar lopen de dienstknechten van de koning weer over straat. Gaan ze dan nog een keer naar de genodigden die niet gedood zijn toe om ze nog een keer te vragen? Nee, het is genoeg geweest, zo heeft de koning gezegd. Hij heeft nu opdracht gegeven aan zijn dienstknechten om de straten op te gaan en iedereen uit te nodigen. Wie zijn dienstknechten ook tegenkomen, iedereen moeten ze uitnodigen om mee te gaan naar het paleis voor de bruiloft van de zoon van de koning. Kijk eens, daar loopt een man over straat die niet zo'n beste naam heeft. Iedereen weet wel dat hij dingen doet die niet goed zijn. Die zal vast niet uitgenodigd worden. Maar wat gebeurt er? Ook deze man krijgt de uitnodiging om naar het bruiloftsfeest te komen. Nee, niemand wordt overgeslagen. Klein en groot, jong en oud, arm en rijk, blank en zwart, allemaal worden ze uitgenodigd, allemaal mogen ze komen.

En dan komt de koning de bruiloftszaal binnen. Hij blijft in de deuropening staan en kijkt rond. De zaal is vol! Alle stoelen zijn bezet. Het feest kan beginnen. En kijk eens, alle mensen hebben prachtige bruiloftskleren aan. Hebben ze die dan nog even snel van huis gehaald? O nee, die hebben ze gekregen toen ze bij het paleis van de koning aankwamen. Hun oude kleren mochten ze daar uit doen en ze kregen van de koning nieuwe kleren. Tevreden kijkt de koning de zaal rond. Ja, het ziet er prachtig uit, het feest kan beginnen... Maar dan schrikt de koning. Kijk eens, daar zit een man aan tafel zonder nieuwe kleren. Hij ziet er niet feestelijk uit, hij heeft zijn gewone werkkleding nog aan. De koning stapt op de man toe. 'Vriend', zo zegt hij, 'hoe komt het dat je geen feestkleding aan hebt? Hebben ze je geen nieuwe kleren gegeven toen je bij het paleis kwam?' De man zegt niets. Hij buigt zijn hoofd. De koning begrijpt het wel. Hij had zijn knechten opdracht gegeven om niemand binnen te laten zonder feestkleding aan. Maar deze man is stiekem de zaal binnen geslopen. Daarom heeft hij geen feestkleren gekregen. De soldaten krijgen opdracht om de man te pakken, zijn handen en voeten te binden en hem buiten het paleis te gooien, in de buitenste duisternis. O, wat vreselijk!

AFSLUITING

En dan zegt de Heere Jezus: 'Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.' Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee? Wel, we gaan terug naar het begin van de gelijkenis. We horen van een bruiloft waar veel mensen worden verwacht. De dienstknechten van de koning worden erop uitgestuurd om al de gasten uit te nodigen. Zo stuurt de Heere mensen de wereld in om het Woord van Hem te verkondigen. Denk maar aan predikanten, zendingen en ambtsdragers. Zij laten het telkens horen dat wij mensen, ja ook jij en ik, het verdiend hebben om voor eeuwig verloren te gaan. Maar dan mag de blijde boodschap ook verkondigd worden dat de Heere Jezus gekomen is en geleden heeft voor onze zonden en dat wij door het geloof in Hem weer tot God mogen gaan. Zo mag in de preek iedere keer de uitnodiging uitgaan om tot de Heere, die de Koning der Koningen is, te komen. Maar wat doen veel mensen met het Woord? Ze horen het aan, maar laten de uitnodiging aan hen voorbijgaan. O ja, ze gaan wel naar de kerk, bidden en danken aan tafel bij het eten en lezen dan uit de Bijbel. Maar verder... Nee, ze zijn zo druk met allerlei andere zaken. De één is druk met zijn werk, de tweede met zijn hobby en een derde heeft nog wat anders. Ze laten de dienstknechten van de hemelse Koning maar praten en gaan hun eigen weg. 'Geen tijd', zo zeggen ze dan of ze vinden geloven zo moeilijk, maar eigenlijk zeggen ze 'ik heb er geen zin in' en ze laten de uitnodiging aan zich voorbijgaan. Ze willen niet luisteren naar het Woord!

Wat doe jij met het Woord van de Heere? Hoe ga je naar de kerk, naar de zondagsschool? Hoe lees je in je Bijbel? Is er al liefde voor de Heere in jouw hart? Luister jij al naar Zijn stem? Hij nodigt ook jou om tot Hem te komen! Jij laat die uitnodiging toch niet aan je voorbijgaan?

Maar de dienstknechten van de koning blijven aandringen bij de gasten. 'Kom toch, je bent uitgenodigd.' In de gelijkenis horen we dat de mensen boos worden op de dienstknechten. De dienstknechten worden lelijk behandeld, mishandeld en soms zelfs gedood. We lezen hiervan ook in de Bijbel. Denk maar eens aan wat mensen gedaan hebben bij de profeet Jeremia uit het Oude Testament of bij de diaken Stefanus uit het Nieuwe Testament. Zij waren ook dienstknechten van de grote Koning en gaven Zijn boodschap en uitnodiging door. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Maar denk vooral ook aan de Heere Jezus hoe Hij tijdens Zijn leven op aarde geleden heeft onder al die mensen die niets van Hem en Zijn Woord wilden weten.

Maar de koning uit de gelijkenis laat degenen, die zijn uitnodiging niet hebben aangenomen, niet ongestraft. En zo is het ook met de Heere. Alle mensen die niet naar Hem hebben willen luisteren, zullen eenmaal gestraft worden. Verschrikkelijk zal dat zijn. Nee, dan is er geen bruiloftszaal, maar dan wacht er een verschrikkelijke straf, namelijk de eeuwige duisternis, de hel. Denk eens in wat een grote tegenstelling dat is. Of altijd feest, of altijd straf. Het is het één of het ander...

Je hebt vast al wel eens gehoord dat er in de Bijbel staat dat er twee wegen zijn, de brede weg en de smalle weg. Op de brede weg lopen alle mensen die niet willen luisteren naar de Heere. Straks zullen zij voor eeuwig verloren gaan. Maar op de smalle weg lopen de mensen die geluisterd hebben naar de uitnodiging van de Koning, de Heere Jezus. Zij volgen Hem en zullen straks ingaan in de eeuwige bruiloft om voor eeuwig feest te vieren met de Heere.

De eerste uitnodiging die de koning uit de gelijkenis liet uitgaan, was bestemd voor het volk Israël. Het volk waar de Heere een verbond mee gesloten had. Maar het volk wilde niet naar de stem van de Heere horen. Daarom moesten de dienstknechten uiteindelijk de straat opgaan en alle mensen uitnodigen, wie zij ook waren.

Je weet vast wel dat, na de uitstorting van de Heilige Geest op het pinksterfeest, de apostelen de wereld in moesten gaan om het evangelie te verkondigen. Alle mensen waar ook ter wereld, werden en worden ook nu nog uitgenodigd om tot de Heere te komen.

Door het geloof in de Heere Jezus kon en kan ook vandaag iedereen zalig worden. Ook jij!

De uitnodiging komt tot iedereen. Niemand kan zeggen: 'Voor mij is het niet.' We horen de Heere Jezus in de gelijkenis zeggen dat de dienstknechten alle mensen die ze tegenkwamen uitnodigden, zowel kwaden en goeden. Een tollenaar, een moordenaar, een hoer, een dief, maar ook een nette jongen of keurig oppassend meisje worden uitgenodigd. Maar het gaat er wel om dat wij komen tot de Heere en ingaan op Zijn liefdevolle uitnodiging. 'Kunnen en mogen wij dan zomaar komen? Wij zijn toch allemaal zondaren?' zo vraag je je misschien af. Ja, dat is waar, maar door het geloof in de Heere Jezus mogen wij het weten en geloven dat onze schuld voor God betaald is. Jezus heeft de straf, die wij verdiend hebben, op Zich genomen. In het bloed van de Heere Jezus worden onze vuile kleren gewassen en schoongemaakt.

In de gelijkenis hoorden we dat alle bruiloftsgasten een bruiloftskleed aan hadden. Nee, dat hadden ze niet zelf gekocht of even snel van huis gehaald. Dit bruiloftskleed kregen zij van de koning. De koning nodigde hen, ze gingen op de uitnodiging in, hun eigen vuile kleding mochten ze uit doen en ze kregen een nieuw kleed. Zo mochten ze naar binnen gaan. Maar we horen in deze gelijkenis ook van een man die geen bruiloftskleed aan had. Hij nam het niet zo nauw met de regels van de koning en dacht het zelf beter te weten. Vreselijk, hij was zo dichtbij en had een kleed van de koning kunnen krijgen. Hij dacht dat het goed met hem was, omdat hij binnen was. Hij dacht dat hij behouden was, maar hij werd toch buiten geworpen en ging voor eeuwig verloren. O, wat erg. Zo zijn er ook vandaag mensen die denken dat het wel goed met hen zit. Ze gaan naar de kerk, lezen in de Bijbel en leven netjes. Maar we moeten wel een bruiloftskleed aan hebben, onze vuile kleren moeten gewassen zijn in het bloed van de Heere Jezus. Er moet in ons hart liefde zijn tot de Heere. We moeten luisteren naar Zijn stem en doen wat Hij ons zegt. Dan is het pas echt goed! Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren, zo hoorden we de Heere Jezus zeggen. Ja, de uitnodiging ging naar heel veel mensen uit, maar velen van hen wilden niet komen. We zien dat ook nu om ons heen. Zoveel mensen weten wel van de Heere, ze gaan misschien ook wel naar de kerk, maar verder vinden ze het wel goed. Nee, echte liefde tot de Heere en Zijn dienst is niet in hun hart. Ze willen niet breken met de zonden, maar doen wat ze zelf willen.

Zo gaan ze niet in op de vriendelijke uitnodiging van de Heere om tot Hem te komen. We horen ook mensen zeggen dat de uitnodiging van de Heere vast niet voor hen bestemd is. O, maar dat is niet waar hoor! Niemand kan en mag ooit zeggen: voor mij is het niet! De uitnodiging gaat naar alle mensen uit. Hoor maar wat de Heere Jezus zegt in Johannes 3: 16. Daar staat dat God de wereld liefheeft en iedereen die in Hem gelooft mag het eeuwige leven ontvangen. *De Heere nodigt ook jou uit. Luister jij naar Zijn stem? Kom toch tot Hem voor het te laat is. Uit deze gelijkenis hebben we gehoord dat de Heere niet met Zich laat spotten en dat Zijn geduld een keer op is. En allen die niet hebben willen luisteren, zullen in de hel geworpen worden. Luister dan naar de Heere, geloof in Hem, kom tot Hem en je mag ingaan in de zaal waar eeuwig bruiloft wordt gevierd. Zou jij daar niet bij willen zijn?* De Heere Jezus zegt ook nog: weinigen zijn uitverkoren. Bedoelt de Heere daarmee dat er maar weinig mensen zalig zullen worden? O nee, gelukkig niet, want luister eens naar wat er staat in Openbaring 7 vers 9: 'Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen.' Johannes ziet zoveel mensen bij elkaar dat het onmogelijk is te tellen hoeveel het er zijn. En ze komen overal vandaan en hebben nieuwe klederen aan. Hoor je hierin iets van onze gelijkenis? *Maar het belangrijkste is de vraag: zul jij ook eenmaal bij die grote schare staan? De Heere nodigt jou, vandaag! Kom, ga tot Hem!*

VERWERKING

- De Heere Jezus heeft deze gelijkenis en nog een gelijkenis met een gelijke strekking verteld (Matth. 22: 1-14 en Luk. 14: 15-24). Bespreek dit met de kinderen. Als de Heere Jezus twee keer een bijna dezelfde gelijkenis heeft verteld, bij verschillende gelegenheden, zou het dan niet heel belangrijk zijn? Dan moeten we hier toch onze volle aandacht aan schenken en niet wachten tot het te laat is?
- Als vervolg kunt u de tekening over 'de film van ons leven' (pasgeboren, te jong om te geloven, te druk om te geloven, te ziek om te geloven, te laat om te geloven...) met de kinderen bespreken. Heden, zo gij Zijn stem hoort! Druk de kinderen op het hart: niet uitstellen! Nu!