

# Simson geboren

Periodethema: Simson  
Richteren 13

## KERNTekST

'Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen; want dat knechtje zal een Nazireeër Gods zijn, van moedersbuik af; en hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand.' (Richt. 13: 5)

## UITLEG VAN DE KERNTekST

De vrouw van Manóach zal een zoontje krijgen. Haar zoon zal een Nazireeër van God zijn. Dat betekent dat hij afgezonderd voor God zal zijn. De Heere zal hem gebruiken om een begin te maken met de verlossing van de Filistijnen.

## BEGINSITUATIE

Het volk Israël is in het land Kanaän gekomen. Het volk beloofde Jozua dat ze de Heere zouden dienen. Eerst deden ze dat. Daarna niet meer. God schonk in Zijn goedheid steeds verlossing door een richter naar het volk te sturen.

## DOELSTELLINGEN

- In deze geschiedenis zien we de trouw van God tegenover de ontrouw van mensen.
- We mogen de kinderen leren dat God wonderlijk is en wonderlijk handelt.
- Uit de geschiedenis blijkt, zoals op veel plaatsen in de Bijbel, dat God het gebed hoort.
- Simson mag zijn leven in dienst van de Heere besteden. Is dat ook het verlangen van de kinderen?

## INDELING

- Het volk Israël is diep gezonken in de zonde en bidt niet meer tot God.
- Toch gaat God het volk verlossen.

- Een Engel kondigt aan de vrouw van Manoach de geboorte van deze verlosser aan.
- Het kind dat geboren zal worden, zal een Nazireeër zijn.
- De Engel verschijnt nog een keer, zodat ook Manoach de Engel ontmoet.
- Manoach offert, waarna de Engel verdwijnt in de vlam van het offer.
- Simson wordt geboren en wordt als Nazireeër helemaal aan de Heere toegewijd.

## ZINGEN

Psalm 77: 7; 143: 10.

Avondzang: 5 en 6.

Simson, Simson (H. Lam 207)

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 77: 7. Ik zal er aan denken hoe voor dezen de Heere ons Zijn gunst heeft bewezen. Ik zal de wonderen opnemen die God van het begin heeft gedaan. God bewees de ouders van Simson een genadegift, toen ze na zo lange tijd een zoon zouden ontvangen.

## BORDPLAN

Hang verschillende geboortekaartjes op het bord.

## INTRODUCTIE

Het is half vier. De school is uit. In het lokaal is het stil. Alle kinderen zijn naar huis gegaan. Alle kinderen? Nee, toch niet! Kijk, er zit nog één kind. Dat is Rhodé. Ze heeft straf. Misschien heb jij ook wel eens straf gehad op school, omdat je niet luisterde naar de meester of juf. Net als Rhodé. Dan moet je nablijven. Of je moet strafregels schrijven. Want als je niet luistert, krijg je straf.

## BRUGZIN OF BEGINZIN

In onze gedachten gaan we nu naar het zuiden van het land Israël. Daar wonen veel mensen. Het kan alleen maar goed met deze mensen gaan als ze luisteren naar de Heere. Als ze de Heere dienen en liefhebben. Weet je wat zo erg is? Dat doen de mensen niet!

## Vertelling

We hebben net uit de Bijbel gelezen dat de mensen niet naar de Heere luisteren. Ik zal het nog een keer voorlezen: 'en de kinderen Israëls voeren voort te doen, dat kwaad was in de ogen des HEEREN; zo gaf de HEERE hen in de hand der Filistijnen veertig jaar.'

## HET VOLK ISRAËL IS DIEP GEZONKEN IN DE ZONDE EN BIDT NIET MEER TOT GOD

De Filistijnen zijn nu de baas over de mensen die in het zuiden van het land Israël wonen. Ze zijn heel sterk. Telkens roven ze de oogst weg of ze stelen het vee. Tjonge, stel je eens voor dat er in ons land vijanden zouden zijn! Wat zou jij dan doen? Misschien zeg je: 'Ik zou bidden tot de Heere om te vragen of Hij wil helpen!' Heel goed dat je dat dan zou doen. De Heere kan helpen! Maar weet je wat zo erg is? De mensen bidden niet tot de Heere! Ze geloven niet dat de Heere helpt. Ze bekeren zich niet tot de Heere. Ze hebben geen verdriet over de zonden die ze steeds doen. Terwijl de Heere hen in de afgelopen jaren steeds zo geholpen heeft! Hoe moet het nu verder met het volk?

## TOCH GAAT GOD HET VOLK VERLOSSEN

Het is heel erg dat de mensen niet tot de Heere roepen. Weet je wat nu zo'n groot wonder is? Dat de Heere deze mensen gaat helpen. Die ontrouwe mensen, die Hem niet liefhebben en dienen. Die maar doorgaan met zondigen. Mensen die niet om vergeving bidden. Waarom helpt de Heere deze mensen? Dat hebben ze toch niet verdiend? Nee, dat hebben ze zeker niet. Maar de Heere doet het toch. Zelfs al vragen de mensen er niet om. Omdat Hij dat wil.

*Steeds zien we in de Bijbel dat mensen niet naar de Heere luisteren. Het begon al in het paradijs. Adam*

*verstopte zich voor de Heere. Hij riep ook niet tot de Heere. Maar de Heere zocht hem op. Alle mensen verstoppen zich voor de Heere. Heb je dat al gezien? Maar de Heere zoekt zondige mensen op. Ook jou wil Hij zoeken! Ook al ga je steeds bij Hem vandaan. Bid maar: 'Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus' wil mij rein.'*

Je weet nog wel dat Jakob twaalf zonen had. Het volk van Israël had twaalf stammen; geslachten die voortgekomen waren uit de twaalf zonen van Jakob. Eén van de stammen die in het zuiden van Israël woont, is de stam van Dan.

## EEN ENGEL KONDIGT AAN DE VROUW VAN MANOACH DE GEBOORTE VAN DEZE VERLOSSER AAN

Ga je mee naar het dorpje Zora? In Zora woont Manoach, samen met zijn vrouw. In de Bijbel staat niet hoe zijn vrouw heet. Ze zijn maar samen. Ze hebben van de Heere geen kinderen gekregen. Dat was heel verdrietig en moeilijk voor hen. Steeds hoopten ze dat zij ook een kindje zouden krijgen. Er woonden zoveel vaders en moeders in het dorp! Maar Manoach en zijn vrouw werden geen vader en moeder. God had een ander plan met hen.

Manoach en zijn vrouw kwamen uit de stam van Dan. Dat was niet zo'n belangrijke stam. Toen vader Jakob op zijn sterfbed lag, zei hij dat Dan zou zijn als een slang langs de kant van de weg, die paarden in hielen bijt. Hij zei ook: 'Dan zal zijn volk richten.' Maar, hoe hij dat zou doen... Hij zou het doen als een slang, sluw.

Vandaag is de vrouw van Manoach druk aan het werk in het veld. Manoach en zijn vrouw wonen op een boerderij. Samen werken ze hard. De vrouw van Manoach is nu alleen aan het werk. Ineens schrikt ze. Er staat iemand naast haar! Het is niet zomaar iemand. De Man maakt diepe indruk op haar. Hij moet een Engel zijn! Een engel, die naast haar staat! Luister, Hij praat tegen haar! 'Je kon geen kinderen krijgen, maar je zult nu toch een kind krijgen, een zoon.' Wat een groot wonder! Zoveel jaren hadden Manoach en zijn vrouw gewacht en gebeden. Nu konden ze geen kinderen meer krijgen. En toch... het kan wel! Bij de Heere kan alles!

## HET KIND DAT GEBOREN ZAL WORDEN, ZAL EEN NAZIREEËR ZIJN

De Engel praat verder. Hij vertelt dat het jongetje dat geboren zal worden een Nazireeër zal zijn. Een Nazireeër was in de tijd van de Bijbel iemand die zijn leven aan de Heere wijdde. Zo iemand dronk geen alcohol, at geen onreine dingen en raakte geen onreine dingen aan. Een Nazireeër liet ook zijn haar groeien. Hij knipte het niet af en schoor zich ook niet. Door dat lange haar konden andere mensen zien dat iemand een Nazireeër was. Ieder-

een kon het dan zien: 'deze man hoort bij God!' En dan moesten de mensen nadenken: 'hoor ik ook bij God?' Eigenlijk was een Nazireeër een preek voor mensen. Begrijp je dat?

Soms kozen mensen ervoor om Nazireeër te worden. Het bijzondere is dat de Heere zegt dat het kind dat geboren zal worden, zijn hele leven Nazireeër zal zijn. De Engel zegt dat de moeder nu ook geen alcohol mag drinken, omdat het kindje in haar buik gaat groeien. De moeder mag ook niets eten dat onrein is. Er waren wetten waarin stond wat je niet mocht eten, wat onrein was. Je kunt de voorschriften voor een Nazireeër vinden in Numeri 6.

Dan zegt de Engel nog iets heel moois. Het kindje dat geboren zal worden, zal het volk Israël gaan verlossen van de Filistijnen. Als hij groot genoeg zal zijn, zal hij van God de kracht krijgen om dat te doen. Dan gaat de Engel weer weg.

De vrouw van Manoach is verwonderd en diep onder de indruk. Ze zullen een kind krijgen! Zo lang hebben ze daarom gevraagd, daarop gewacht. En het zal niet zomaar een kind zijn... Het kind zal bij de Heere horen! Hij zal een verlosser zijn. *Dat is een wonder van God! In de Bijbel staat dat bij God niets onmogelijk is. Misschien is het in jouw hart heel donker. Je bidt om een nieuw hart, om een wonder. Je vraagt of de Heere je wil verlossen. Denk vanavond, als je weer bidt, aan deze vertelling. De Heere verlost, de Heere helpt!*

Manoachs vrouw gaat snel naar haar man toe. Ze heeft een boodschap uit de hemel gekregen! 'Manoach, luister eens! Er kwam een Man Gods tot mij! Zijn gezicht was als het aangezicht van een Engel! Ik vroeg niet wie Hij was en Zijn Naam zei Hij niet. Maar weet je wat hij wel zei? Dat we een kind zullen krijgen! En ik mag geen wijn, geen alcohol drinken en niets onreins eten, want het jongetje zal een Nazireeër zijn. Nu al, terwijl hij in mijn buik groeit, tot op de dag dat hij sterft.'

Dat kleine kindje zal de redder, de verlosser van het volk zijn. *Denk jij nu ook aan de Heere Jezus? Hij is de grote Redder, de Verlosser! Hij zal, heel veel jaren later, naar de aarde komen om mensen te verlossen van hun zonden. Om de straf te dragen die mensen verdiend hebben. Alleen daarom kunnen zondige mensen toch weer met de Heere leven. Ze krijgen de Heere lief, omdat Hij dat geeft. Zo mogen ze hun leven ook wijden aan de Heere.*

Wat is Manoach verwonderd! Ze konden samen geen kinderen krijgen. Manoach weet het zeker: de HEERE zal geven! Hij gelooft zijn vrouw. Samen met zijn vrouw mag hij voor het kleine kindje, dat nog niet geboren is, bidden. *Misschien wordt er bij jullie binnenkort ook een baby geboren. Dan mag je juist nu al bidden of dat kleine kindje ook bij de Heere mag horen.*

Manoach heeft nog heel veel vragen en zijn vrouw ook. Wie was die Man nu toch, Die bij haar kwam? Als ze aan Zijn gezicht denkt, moet het wel een En-

gel geweest zijn. En Manoach was er niet bij. Daarom bidt hij tot de Heere. 'Heere, wilt u die Man nog een keer naar ons sturen? Ik wil zo graag weten hoe we ons kind straks op moeten voeden.' Dat had de Heere eigenlijk al gezegd. Ze wisten toch dat hun kind een Nazireeër zal zijn?

### **DE ENGEL VERSCHIJNT NOG EEN KEER, ZODAT OOK MANOACH DE ENGEL ONTMOET**

De Heere hoort het gebed van Manoach. En Hij verhoort het gebed ook. Op een dag is de vrouw van Manoach weer aan het werken in het veld. Ineens staat die Boodschapper weer naast haar! Snel gaat ze naar haar man. 'Manoach, die Man is weer bij mij!' Manoach komt snel mee. Dan ziet hij de Man ook. Hij vraagt: 'Bent u die Man, die eerder tot mijn vrouw heeft gesproken?' 'Die Man', zegt Manoach. Hij begrijpt niet dat deze Man een Engel is. De Man zegt: 'Ik ben het.' Dan vraagt Manoach hoe ze hun kindje op zullen moeten voeden. Hoe zal hij gaan werken als hij groter wordt? De Engel geeft daar geen antwoord op. Hij vertelt nog een keer wat hij al eerder gezegd heeft tegen Manoach's vrouw. Manoach moet leren om te vertrouwen. Om te luisteren en te gehoorzamen.

*Mooi hè, dat Manoach de Heere vraagt of Hij wil helpen om zijn kind, als dat straks geboren is, op te voeden. Ouders moeten voor hun kinderen bidden. En jij mag voor hen bidden! Vraag of de Heere je ouders wil helpen om je op te voeden tot eer van de Heere.*

### **MANOACH OFFERT, WAARNA DE ENGEL VERDWIJNT IN DE VLAM VAN HET OFFER**

Manoach wil graag een maaltijd klaarmaken voor de Bezoeker. Hij vraagt: 'zal ik een geitenbokje voor u klaarmaken?' Dat wil de Man niet. Hij wil graag aan Manoach en zijn vrouw laten zien wie Hij is. Hij zegt dat Manoach een offer mag brengen aan de Heere. Begrijp Manoach nu wie die Man is? Nee... Luister maar! Hij vraagt naar de naam van de Man die naast hem staat. Hij wil Zijn Naam graag weten om hem later te kunnen bedanken, als de belofte van zijn zoon vervuld is. De Engel zegt dan: 'waarom vraagt u Mijn Naam? Die is toch Wonderlijk.' Wat een bijzonder antwoord geeft de Engel! Het is niet echt een antwoord. En toch is het heel duidelijk, want de naam verwijst naar God. Hij is wonderlijk!

Wat is de Heere goed. Hij gaat er voor zorgen dat Manoach toch weet wie die Man is. Kijk, Manoach pakt een mooi geitenbokje. Hij slacht het bokje en legt het op de rots. Hij steekt het aan en dan... Met dat vuur verdwijnt de Man. Hij stijgt op in de vlam en verdwijnt uit hun ogen. Heel wonderlijk... Dat had de Engel toch gezegd? Zijn naam was toch 'Wonderlijk'? Nu begrijpen Manoach en zijn vrouw het. De Boodschapper is een Man van God, een Engel. Het is de Heere Zelf!

Tegelijk worden ze heel erg bang. Ze hebben God gezien! Hij is zo groot, zo heilig, zo rein. En zij? Ze zijn zulke zondige, slechte mensen! O, ze zullen nu vast moeten sterven! Maar dan zegt de vrouw van Manoach: 'dat kan niet waar zijn. God is niet naar ons gekomen om ons te doden. Dan zou Hij niet eerst verteld hebben dat we een kindje zullen krijgen en dat hij de verlosser zal zijn. Daarom hoeven we niet bang te zijn!'

### **SIMSON WORDT GEBOREN EN WORDT ALS NAZIREEËR HELEMAAL AAN DE HEERE TOEGEWIJD**

De maanden gaan voorbij. Dan is het zover. Bij Manoach en zijn vrouw wordt een baby geboren! Een jongetje... Ze noemen hem Simson. In de Bijbel staat dat de Heere Simson zegent. Simson is nu nog jong. Hij moet zich voorbereiden op de taak die hij van de Heere krijgt. Hij zal richter zijn. Hij zal het volk gaan verlossen. Zijn vader en moeder hebben verteld dat hij Nazireeër is. Dat hij moet luisteren naar de Heere. Dat hij zijn leven aan de Heere moet wijden. Wat fijn dat de ouders van Simson veel over de Heere vertellen! *Veel kinderen in ons land horen nooit over de Heere. Hun ouders lezen niet voor uit de kinderbijbel. Hun ouders leren niet dat je alles aan de Heere mag vragen. Dank de Heere vandaag dat je Zijn Woord mag horen en vraag of ook andere kinderen het mogen horen!*

De vader en moeder van Simson leren hem veel. Ze vertellen welk werk hij mag gaan doen als hij groot is. Simson krijgt ook onderwijs van de Heere.

Steeds beter begrijpt hij dat hij bij de Heere hoort. Hij weet dat hij straks tegen de vijanden zal moeten vechten. Natuurlijk heeft hij daar ook vragen bij. Hoe moet hij dat gaan doen? Wanneer moet hij beginnen? Simson weet dat hij zelf geen goede richter is. Hij wil luisteren naar de Heilige Geest.

### **AFSLUITING**

Simson werd door de Heere apart gezet. Zo ben jij, als je gedoopt bent, ook apart gezet. De Heere zei toen tegen jou: 'zoals je lichaam gewassen wordt met water, zo wil Ik je hart wassen door Mijn bloed.' Vraag je daarom? Het volk van Israël riep niet meer tot de Heere. Toch zocht de Heere Zijn volk op. Nog steeds zoekt Hij verloren mensen op. Simson mag het volk straks verlossen van de vijanden. Hij lijkt dan op de Heere Jezus. Maar de Heere Jezus is veel groter, veel machtiger. Hij verlost van de dood, van de duivel, van de zonde. Hij wil ook jouw Verlosser zijn!

### **VERWERKING**

- Zing de eerder genoemde psalmen.
- Lees Zondag 3 uit de Heidelbergse Catechismus en praat met de kinderen over het doel van de schepping van de mens.
- Praat met de kinderen over het besteden van je leven in dienst van de Heere.
- Maak de puzzel uit het verwerkingsboekje.
- Maak een geboortekaartje met de naam Simson erop. En de uitleg van het woord Nazireeër (zie verwerking T-B3)