

Elia en Baälsprofeten

Periodethema: Elia
1 Koningen 18

KERNTEKST

'Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na!' (1 Kon. 18: 21)

'De HEERE is God, de HEERE is God!' (1 Kon. 18: 39b)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

1 Kon. 18: 21. Het volk moet kiezen: ze kunnen geen twee goden dienen.

1 Kon. 18: 39b. Als God spreekt door het vuur, belijdt het volk dat er maar één God is.

BEGINSITUATIE

Mogelijk is dit het eerste verhaal na de zomervakantie. Het is goed om, voor u begint met het verhaal, met de leerlingen te praten over het volk Israël. Het koninkrijk is na koning Salomo uiteengevallen in twee delen: het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. Achab is koning over het tienstammenrijk. De tempel staat in Jeruzalem in het tweestammenrijk. Achab dient de god van zijn vrouw Izebel: de Baäl.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen leren hoe belangrijk het is om de ware God te dienen. We kunnen geen twee goden tegelijk dienen.
- We willen hen laten zien dat de Heere niet een half hart vraagt, maar dat Hij ons hele hart vraagt.

INDELING

- Het zoeken van Achab en Obadja.
- De ontmoeting tussen Elia en Obadja.

- De ontmoeting tussen Elia en Achab.
- Het volk en de profeten van Baäl op de Karmel.
- Het roepen van de Baälsprofeten en het spotten van Elia.
- De bouw van het altaar en het gebruik van water.
- Het gebed van Elia en het antwoord van God.
- De reactie van het volk en de dood van de Baälsprofeten.
- Het vurige gebed van Elia om regen.

OPMERKINGEN

Zie de opmerkingen aan het begin. Als u het verhaal te lang vindt, kunt u het gedeelte vanaf vers 41 ook bij het verhaal van volgende week vertellen.

ZINGEN

Psalm 6: 1, 2 en 4; 25: 2; 95: 4, 5 en 6; 100: 1-2; 121: 2. Voor de kinderen uit groep 5 en 6: Psalm 16: 3; 27: 1 en 7; 79: 4; 106: 3-4.

'In Israël, dat God vergeet' (AWN, deel 2, nr. 9).

'Achab buigt voor Baäl neer' (OMK, deel 2, nr. 25).

'Israël moet weten' (OMK, deel 3, nr. 22).

'Vertrouwen (3x) op de Heer' alleen' (OMK, deel 3, nr. 29).

'Neem mijn leven, laat het, Heer' (UAM, nr. 178, HB, gezang 228).

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 121: 2. Wat er ook gebeurt in je leven, God zorgt voor je en weet wat voor jou nodig is.

MATERIALEN

Een kaartje van het tienstammenrijk, waarop de Karmel te zien is, kan duidelijkheid geven aan de situatie.

BORDPLAN

Kiezen
 Wie? Welke keuze?
 Obadja
 Achab
 Izebel
 het volk
 Elia
 de profeten van Baäl

INTRODUCTIE

Probeer met de kinderen een gesprekje over 'kiezen' te krijgen.

Soms is het heel moeilijk om te kiezen: als je een verjaardagscadeau mag uitkiezen. Je hebt zoveel dingen die je leuk vindt, dan je niet weet wat je moet kiezen. Dat kan bijv. ook zo zijn als je iets mag uitkiezen wat je lekker vindt om te eten. Als je moet kiezen uit een werkje voor je moeder doen of buiten spelen, dan weet je wat je wilt: natuurlijk buiten spelen.

In dit verhaal gaat het ook over kiezen. Geef de kinderen een opdracht: 'Luister goed naar het verhaal en noem straks voorbeelden uit het verhaal die met kiezen te maken hebben.'

BRUGZIN OF BEGINZIN

Twee mannen lopen over een stoffige weg.

Vertelling

De zon staat hoog aan de blauwe hemel. Het is droog en alles is kaal. Het lijkt wel of de mannen in de woestijn lopen, maar ze lopen in de buurt van Samaria.

HET ZOEKEN VAN ACHAB EN OBADJA

'Obadja', zegt Achab, 'jij gaat die kant op. Ik ga de andere kant op. Zoek naar een riviertje, een waterput of een waterfontein. Misschien vind je nog wat eten voor onze dieren.' Al bijna drieënhalf jaar is er geen druppel regen gevallen. Zelfs 's nachts valt er geen dauw. De mensen en dieren lijden honger.

Wil Achab op zoek naar eten voor zichzelf en zijn knechten? Nee, hij zoekt eten voor zijn dieren. Hij heeft een prachtige paardenstal. Zijn paarden zijn beroemd in de landen rondom Israël. Hij wil geen paarden verliezen. Hij denkt in de eerste plaats zichzelf.

Zie je de gevolgen van de zonde? Je hebt door de zonde God niet lief en ook je medemens niet. In de Bijbel lezen we zelfs dat we alleen maar in staat zijn om God en onze naaste te haten. Misschien denk je: wat een slechte Achab. Ik zou naar de Heere gevraagd hebben. Is dat echt zo? Ben jij beter dan je vriendje

die nooit naar de kerk gaat? Heb jij de Heere echt lief?

Obadja en koning Achab lopen allebei een kant op. Wat is er de afgelopen drie jaar veel gebeurd. Hij weet nog goed dat de profeet Elia bij de koning kwam en vertelde dat er geen regen meer zou vallen. Achab had ongelovig gekeken: hoe kon Elia dat nu voorspellen? Toch had hij overal naar Elia laten zoeken, maar Elia was nergens te vinden.

Wat had hij een moeilijke tijd achter de rug. Koningin Izebel was heel boos geworden op de knechten van God. Ze had geprobeerd om zoveel mogelijk profeten te doden. Obadja loopt door en kijkt om zich heen. Is er nog ergens water?

DE ONTMOETING TUSSEN ELIA EN OBADJA

In de verte loopt een man. Hé, die komt hem bekend voor. Hij heeft een kleed aan van kamelenhaar. De man is de profeet Elia. Als Elia dichterbij komt, valt Obadja op de grond als teken van eerbied. Hij vraagt: 'Bent u het echt, mijn heer Elia?' Elia antwoordt: 'Ja, ik ben het. Ga naar koning Achab en zeg hem dat ik hier ben.'

Obadja schrikt. Hij vraagt: 'Waarom stuurt u mij naar Achab? Hij zal me doden als ik zeg dat u hier bent.' Achab is een strenge meester. Misschien denkt Achab wel dat Obadja de profeet verstoppt heeft. Hij vraagt: 'Weet u niet wat Achab aan de koningen van de landen gevraagd heeft en dat hij overal naar u heeft laten zoeken?' Hij zegt nog meer: 'Misschien zal de Heere u plotseling weg nemen, terwijl ik naar de koning ben. Hij zal mij niet geloven en doden.'

Obadja vertelt: 'U weet dat ik de Heere al diende toen ik nog jong was. Weet u dat Izebel de profeten van de Heere gedood heeft? Ik heb geprobeerd honderd profeten van de Heere te verstoppen in twee spelonken. Ik heb gezorgd voor brood en water.'

Obadja dient de Heere al sinds zijn jeugd. Wat ben je dan gelukkig. Want wie de Heere vreest, is welgelukzalig. Die kent het allergrootste geluk op aarde. Ken jij de

Heere? Heeft Hij het voor het zeggen in jouw leven? Dan wil je steeds doen wat de Heere wil.

Obadja begrijpt het niet: 'Toch zegt u dat ik de koning bij u moet brengen. Als hij mij dan zal doden?' Elia bemoedigt Obadja en belooft: 'Het is echt waar wat ik zeg. De Heere leeft en Hij weet ervan. Ik ben een dienstknecht van God. Ik zal vandaag met Achab praten.'

Obadja gaat naar de koning. Hij vertelt wie hij ontmoet heeft. Koning Achab gaat mee. Nee, hij heeft geen eerbied voor Elia en vraagt niet om vergeving. Hij beschuldigt Elia. Niet hij, Achab, is de schuld van de droogte, maar Elia. Achab zegt: 'Zijt gij die beroerder van Israël?' Hij bedoelt: Bent u die man die Israël in het ongeluk gestort hebt? Achab vindt Elia een onruststoker.

Scherp antwoordt Elia: 'Nee koning, niet ik, maar u bent de oorzaak van alles. U hebt de geboden van de Heere verlaten en niet geluisterd naar de wetten van God. U hebt de Baäl gediend.' Belijdt Achab nu schuld? Vraagt hij om vergeving? Nee!

Denk niet te snel dat Achab het verkeerd doet. Jij hoort ook elke keer dat je zonde doet: in de kerk, thuis, op school en op zondagsschool. Ben je daarvan onder de indruk? Belijd jij je zonden aan de Heere?

Elia heeft een opdracht: 'Zorg dat heel Israël op de berg Karmel komt. Ook de 450 profeten van Baäl moeten komen en de 400 profeten van het bos.' Elia moet niet gehoorzaam zijn aan de koning. Nee, precies andersom! De koning moet luisteren naar de knecht van God. Koning Achab kan bevel geven om Elia gevangen te nemen en te doden. Maar hij durft het niet. De Heere bewaart Zijn knecht.

HET VOLK EN DE PROFETEN VAN BAÄL OP DE KARMEL

Iedereen komt naar de Karmel, een berg in het noorden van Israël, dichtbij de Middellandse Zee. Op de hellingen liggen boomgaarden en er groeien heerlijke kruiden. Het is een vruchtbaar gebied, maar ook hier is het droog.

Op de berg vraagt Elia het volk: 'Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? U moet kiezen. Als de Heere God is, dien Hem dan. Als Baäl god is, dan moet u hem navolgen.' Elia bedoelt dat ze een keus moeten maken. Ze kunnen niet tegelijk God en de Baäl dienen. Dat gaat niet samen. Het is óf-óf. Of God óf Baäl.

Jullie weten wel wat hinken is: je hinkt een tijdje op je linkerbeen en dan weer op je rechterbeen. Zo doet Israël ook: een tijdje dienen ze de Heere. Maar dan ver-

geten ze Hem en gaan ze de afgoden dienen. Dat kan niet. De Heere wil niet dat Hij maar af en toe gediend wordt. Hij wil geen half hart, een hart dat Hij moet delen met een afgod. Nee, de Heere wil jouw hele hart. Als de vraag aan jou gesteld word: Wie/wie kies jij?

Het volk is stil. Elia doet een voorstel: 'Ik ben alleen overgebleven als profeet van de Heere. Hier zijn 450 profeten van Baäl. Laten we twee varren nemen. De ene stier is voor de Baälsprofeten, de andere neem ik. We zullen een altaar bouwen en de stier op het hout leggen, maar we zullen geen vuur maken. De profeten zullen roepen tot Baäl om vuur en ik zal roepen tot mijn God. De God, Die door vuur zal antwoorden zal de echte God zijn: óf Baäl óf God!' Dit voorstel vindt het volk goed.

HET ROEPEN VAN DE BAÄLSPROFETEN EN HET SPOTTEN VAN ELIA

De Baälsprofeten beginnen en kiezen een stier. Elia geeft in stil geloofsvertrouwen hen eerst de kans. Hij kan wachten, omdat hij weet dat de HEERE God is!

De profeten van Baäl bouwen een altaar, leggen hout erop, maken de var klaar en bidden. Ze roepen en schreeuwen tot Baäl: 'Geef ons antwoord, geef ons antwoord.' De hele morgen roepen ze, maar er komt geen antwoord. Als het middag wordt, roepen steeds harder. Ze springen zelfs tegen het altaar op

Elia weet dat het onzin is. Baäl kan geen antwoord geven. Voor de priesters is dat erg moeilijk, want hun god is ook de god van het vuur en nu zorgt Baäl niet voor vuur. Elia drijft de spot met hen: 'Jullie moeten nog harder roepen. Misschien denkt Baäl over dingen na of is hij iets aan het bespreken en hoort hij jullie niet.' Elia laat zien dat een stenen of een houten god niets kan. Waarom kiezen ze dan voor Baäl? *Op wie stel je je vertrouwen? Op je vader en je moeder, op de meester of juf? Of misschien op de een of andere idool? Vertrouw je op je goede verstand en denk je dat je later wel een goede baan zult krijgen en rijk zult worden? Of... stel je je vertrouwen op de Heere?*

Elia spot: 'Misschien is jullie god op reis. Of heeft hij het te druk met andere dingen. Misschien slaapt hij. Jullie moeten harder roepen om hem wakker te maken.' De Baälpriesters roepen nog harder. Ze pakken messen en speren en snijden zichzelf. Dan zal hij toch wel antwoord geven? Ze willen medelijden opwekken en hem dwingen om te luisteren. Ze gaan ook profeteren. Ze spreken wartaal die ze zelf bedacht hebben, met allerlei gebaren erbij. Luistert Baäl? Nee, er gebeurt niets!

DE BOUW VAN HET ALTAAR EN HET GEBRUIK VAN WATER

Dan roept Elia het volk bij zich. Hij herstelt het altaar van de Heere. Hij gebruikt daarvoor twaalf stenen: denk aan de twaalf stammen van Israël. Er zijn op dit moment wel twee rijken: het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. Maar Elia wil laten zien dat al de stammen bij elkaar horen en dat heel Israël tegen de Heere gezondigd heeft.

Dan graaft Elia een geul van ongeveer dertig centimeter breed rondom het altaar. Hij pakt het hout en legt dat op het altaar. Daarna slacht hij de var (de stier), verdeelt die in stukken en legt de stukken op het hout. Tenslotte zegt hij: 'Neem vier kruiken en vul die met water.' Waarschijnlijk was er in de buurt een bron, waar het water uit naar boven kwam. Als de mannen terugkomen, giet Elia de vier kruiken over het altaar. 'Vul ze nog een keer', is zijn volgende opdracht. Ook die kruiken gooit hij leeg. 'Ga voor de derde keer de kruiken vullen', zegt hij. Ook dat water giet hij over het altaar. In totaal dus twaalf kruiken. Inmiddels druipt het water van het altaar. Alles is kletsnat. Ook de geul rond het altaar staat helemaal vol. Het is nu onmogelijk om het offerdier te laten verbranden.

HET GEBED VAN ELIA EN HET ANTWOORD VAN GOD

Het wordt stil. Iedereen wacht gespannen af. Elia bidt: 'Heere, U bent de God van Abraham, Izak en Israël. Wilt U laten zien dat U de enige, echte God bent? Wilt U laten zien dat ik Uw knecht ben en dat ik al deze dingen gedaan heb omdat U het gezegd hebt? Heere, antwoord mij. Antwoord mij, opdat het volk ziet en erkent dat U God bent.'

Het onmogelijke gebeurt! God zendt vuur. Verteert het vuur het volk en de Baälpriesters? Nee, dat zou wel verdiend zijn. Het vuur verteert het offerdier, maar ook het altaar, het hout en de stenen. Zelfs al het water dat in de geul staat, droogt op. Er blijft niets over dan alleen een hoop as.

Wat een wonder dat de Heere antwoord geeft! Dat doet de Heere ook vandaag nog. De Heere hoort jouw bidden. Hij kan antwoord geven door een woord uit de Bijbel. Of soms door een gebeurtenis in je leven. Maar het kan ook lijken dat de Heere je bidden niet hoort en dat Hij geen antwoord geeft. Dat kan moeilijk zijn. Ten diepste heeft de Heere al antwoord gegeven op Golgotha, toen de Heere Jezus gestorven is. Toen heeft God Zijn eigen Zoon gegeven. Door de Heere Jezus kun je zalig worden. Daarom is er redding mogelijk, ook voor jou.

DE REACTIE VAN HET VOLK EN DE DOOD VAN DE BAÄLSPROFETEN

Nu kan het volk niet meer zwijgen. Ze vallen met hun gezicht op de grond en roepen: 'De Heere is God! De Heere is God!' Ze belijden dat de God van Israël de enige, echte, ware God is. Ze hinken niet meer op twee gedachten. *Het is óf Baäl, óf de Heere. Dat geldt ook voor ons. De Heere Jezus is voor ons alles of Hij is voor ons niets.*

Deze belijdenis heeft gevolgen. Elia geeft een nieuwe opdracht: 'Grijp de profeten van Baäl en laat niemand van hen wegvlugten.' Beneden aan de berg Karmel, bij de beek Kison doodt Elia al die 450 profeten. Wat een erge straf, maar deze profeten hadden deze straf verdiend. Eli doodt hen in de Naam van de Heere.

HET VURIGE GEBED VAN ELIA OM REGEN

Elia klimt de Karmel op. Opnieuw gaat hij bidden. Hij ligt voorover op de grond en legt zijn hoofd tussen zijn knieën. Tegen zijn knecht zegt hij: 'Loop wat verder totdat je de zee kunt zien. Kijk of er een wolkje te zien is.' Elia bidt tot God om regen. De jongen komt terug en zegt: 'De lucht is helder blauw. Er is nog geen enkel wolkje.' 'Ga maar terug', is de reactie van de profeet. Tot zeven keer toe buigt Elia heel eerbiedig voor God. Na de zevende keer komt de jongen terug: 'Ik zie een heel kleine wolk boven de zee.' Voor Elia is dit genoeg. Hij weet dat God zijn gebed verhoort. Er zal regen komen.

Elia stopt niet na één keer bidden. Hij bidt zeven keer. Dat betekent dat je niet moet stoppen met bidden. Je moet volhouden. Steeds bidden, keer op keer. Elke dag! De Heere hoorde het gebed van Elia, maar Hij hoort nog veel meer het gebed van de Heere Jezus. Daarom mag jij ook bidden: 'Om Jezus' wil.'

Daarna gaat Elia naar koning Achab. 'Span uw wagen in en rijd naar huis. Er zal veel regen komen. Stop niet, want anders komt uw wagen vast te zitten in de modder.' Koning Achab gehoorzaamt. Hij laat zijn wagen naar Jizreël rijden. Daar staat zijn zomerpaleis. Intussen komen er steeds meer wolken. De lucht wordt helemaal zwart. Het begint te regenen, heel hard en heel veel. Eindelijk regen, na drieënhalf jaar. Wat een zegen!

AFSLUITING

En Elia? Hij krijgt van God bijzondere kracht. Hij loopt voor de wagen van koning Achab uit. Waarschijnlijk ongeveer achttien kilometer. Hij lijkt een heraut. Hij laat zien dat hij de koning eert. Hij is een knecht van de koning. Maar bovenal is hij een knecht van de Koning der koningen, van de Heere God.

VERWERKING

- Praat met de kinderen over het 'kiezen' uit de introductie. U kunt voorbeelden die de kinderen noemen op het bord schrijven. Laat de kinderen ook de gevolgen van de keuze verwoorden (zie bordschema):
 1. Obadja: luisteren naar Izebel of profeten verstoppen.
 2. Achab: het dienen van de Heere of het dienen van de Baäl.
 3. Izebel: profeten van de Heere of profeten van Baäl.
 4. Het volk: de afgoden dienen of de God van Israël.
 5. Elia: woorden van de Heere verkondigen of een boodschap brengen die het volk graag wil.
 6. Profeten van Baäl: bidden tot hun god Baäl of bidden tot de God van Elia.
- U kunt bij het thema 'kiezen' de verwerking bij dit verhaal laten maken over de keuze van diverse personen: steeds staan er twee wegwijzers en moet de keuze in de wegwijzer geschreven worden.
- Laat de kinderen verschillen noemen tussen de god Baäl en de God van Israël. Probeer daarbij de tegenstellingen zoveel mogelijk naar voren laten komen.
- In een gesprekje kunt u met de kinderen praten over afgoden in onze tijd: Zijn er nu ook nog afgoden? Welke kun je noemen? Dienen wij ook afgoden?
- Aansluitend kunt u met de kinderen in gesprek gaan over het dienen van de Heere: Waarom is het zo belangrijk? Wat houdt het dienen van de Heere in? Kun je ook vandaag de Heere dienen?

