

# ELIA

Thema: Elia en Elisa  
1 Koningen 17

## KERNTKST

'... een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel' (Jak. 5: 16b).

## UITLEG VAN DE KERNTKST

Elia vindt het heel erg dat het volk Israël niet naar de Heere luistert, maar de Baäl dient. Hij smeekt de Heere om droogte en hongersnood. Elia hoopt dat het volk daardoor weer om de Heere zal gaan vragen. En de Heere verhoort het gebed van Elia.

## BEGINSITUATIE

Koning Jerobeam is begonnen met de kalveren-dienst. De volgende koningen gaan in dat spoor verder. Koning Achab voert zelfs officieel de Baäl-dienst in. Israël denkt niet meer aan de Heere. Het volk valt steeds verder terug in het heidendom.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen dat de Heere het gebed hoort en op Zijn tijd verhoort.
- Ze zien dat zondigen heel erg is en ook wordt bestraft.
- Ze horen dat de Heere op een wonderlijke manier kan en wil zorgen.

## INDELING

- Het gebed van Elia.
- Zijn profetie.
- Elia verstopt zich.
- Bij de beek.
- De komst van raven.
- Het water raakt op.
- Naar Zarfath.
- De weduwe.
- Het wonder.

- Het sterven van de jongen.
- Het wonder.

## ZINGEN

Psalm 81: 12; 146: 3; 75: 1; 9: 2.

## UITLEG VAN DE PSALM

Het dienen van de Heere God, (Elia betekent de Heere is mijn God) is een vreugde. Opspringen in de geest betekent opspringen in het binnenste.

## BORDPLAN

Dient de Heere met blijdschap.

**INTRODUCTIE**

Zie je ze gaan? Leeuwen, koeien, giraffen, schapen, roofvogels. Allemaal gaan ze naar... de ark! Noach heeft de mensen gewaarschuwd. De Heere vindt de zonde van de mensen zo erg, dat Hij ze zal gaan straffen. Maar de mensen luisteren niet. Ze lachen Noach uit. Dat is heel erg. Want Noach vertelt de boodschap van God! De dieren gaan wel naar de ark. Zij luisteren wél naar de stem van God. Weten jullie nog meer verhalen uit de Bijbel waarin de dieren wel en de mensen niet luisterden naar God?

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

De profeet Elia steekt zijn armen in de lucht. 'Heere', smeekt hij, 'wilt U geen dauw of regen meer geven?'

## Vertelling

Geen dauw of regen meer geven? Wat bidt de profeet Elia nu toch? Als er geen dauw of regen meer zal komen, kan er ook geen eten meer groeien. Dan komt er straks nog honger in het land Israël. Elia bidt het gebed ook niet zomaar. Hij is heel erg boos en verdrietig. Overal in het land Israël wordt de afgod Baäl gediend. Bijna alle Israëlieten bidden tot Baäl. Koning Achab laat zelfs een tempel voor de afgod Baäl bouwen. De Israëlieten geloven dat hij regen geeft. Aan God denken ze niet meer. Elia is zo verdrietig. Hij waarschuwt het volk, maar ze willen niet luisteren. En daarom steekt de profeet Elia zijn armen in de lucht. 'Heere', smeekt hij, 'wilt U geen dauw of regen meer geven?'

De Heere verhoort het gebed van Elia. Hij stuurt de profeet met een boodschap naar koning Achab. 'Koning', zegt Elia, 'zo zeker als de Heere, de God van Israël, leeft: de komende jaren komt er geen regen in Israël.' Dan loopt de profeet bij koning Achab vandaan.

'Elia', zegt de Heere, 'verstop je bij de beek Krith. Daar is water voor je. Ik stuur raven. Die brengen je eten.' De profeet Elia luistert gehoorzaam naar de Heere.

*Luister jij ook gehoorzaam naar de Heere? Want de Heere spreekt ook tegen jou. Weet je wanneer? Als je uit de Bijbel hoort vertellen. De Heere wil dat je naar Zijn geboden luistert.*

Elia doet precies wat de Heere zegt. Hij gaat op reis. Hij verstopt zich in de wildernis bij de beek Krith.

Wat de Heere beloofd heeft, gebeurt. Elke morgen en elke avond komen er grote, zwarte vogels aanvliegen. De raven hebben iets in hun bek. Ze brengen brood en vlees bij Elia. Het volk Israël luistert niet naar de Heere. Deze roofvogels wel.

Elia woont wel een half jaar bij de beek Krith. Iedere dag krijgt de profeet eten. Ook kan hij net zoveel

drinken als hij wil. Maar na een tijdje ziet de profeet hoe er steeds minder water door de beek loopt. Na zes maanden is al het water zelfs verdwenen. De profeet heeft geen drinken meer. Hoe moet dat nu verder? Zal Elia nu sterven van de dorst?

Maar de Heere denkt aan Zijn knecht. Hij spreekt tot Elia. De profeet moet opnieuw op reis. 'Ga naar Zarfath. Daar is een weduwe. Ga bij haar wonen. Zij zal voor je zorgen.'

Elia moet Israël verlaten. In Zarfath dient iedereen Baäl. Maar ook daar zal de Heere laten zien dat Hij veel machtiger is dan Baäl.

Vlak buiten de stad Zarfath ziet Elia een vrouw hout zoeken. Ze ziet er mager en moe uit. 'Wilt u wat water in mijn kruik doen?' vraagt Elia aan haar. 'Ja hoor', antwoordt de vrouw vriendelijk. Ze loopt weg om water te gaan halen. 'Mag ik ook een stuk brood?' roept Elia haar achterna. Verdrietig draait de vrouw zich om. 'Ik heb nog maar een klein beetje meel en olie. Daarvan wil ik voor mijn zoon en mijzelf brood bakken. Daarna is al het eten op en zullen wij sterven van de honger.'

'Wees niet bang', antwoordt Elia. 'Bak een klein broodje. Breng dat naar mij toe. Maak daarna eten voor uzelf en voor uw zoon. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: het meel en de olie zullen niet opraken totdat de Heere regen zal geven.'

Zal de vrouw Elia geloven? Ze heeft hem nog nooit gezien. Hoe weet ze dat hij de waarheid spreekt? Waarom zal ze haar laatste broodje aan de profeet geven? Kan ze het niet beter aan haar zoon geven? Nee, de Heilige Geest werkt in het hart van deze vrouw. Ze voelt dat Elia een profeet van de ware God is. Deze weduwwrouw uit Zarfath gelooft de belofte van God. Ze gaat naar haar huis en bakt een broodkoek voor Elia. Daarna maakt ze eten voor haar zoon en zichzelf klaar. Elke dag opnieuw kan ze brood bakken. Precies zoals de Heere beloofd heeft.

*Wie luistert naar de Heere en op Hem vertrouwt, zal daar nooit spijt van krijgen.*

Maar na een poosje wordt haar zoon ziek. Bezorgd kijkt de weduwe steeds naar haar zoon. Hoe moet dat nu? Hij is zo ziek! Zal hij nog beter worden? De vrouw ziet hoe haar zoon steeds zieker en zieker wordt. En dan gebeurt het erge: haar lieve zoon sterft. Intens verdrietig zit de weduwe met haar dode zoon op schoot. 'Waarom bent u bij mij komen wonen?' vraagt ze aan Elia. 'Heeft de Heere mijn zoon gedood, omdat ik zo zondig ben?'

'Geef je zoon', zegt Elia. Voorzichtig draagt hij het kind naar zijn kamer. Daar legt hij de jongen op zijn bed. Dan bidt hij: 'Heere, waarom heeft U het kind van deze vrouw laten sterven?'

Elia strekt zich drie keer over de jongen uit. 'Heere, mijn God, wilt U het kind weer levend maken? An-

ders zullen de mensen in Zarfath niet geloven dat U God bent.'

Dan gebeurt het wonder! De Heere verhoort het gebed van Elia. Hij maakt de dode jongen weer levend. Elia tilt de jongen op en draagt hem naar beneden. Vol blijdschap roept de vrouw uit. 'Nu weet ik dat u echt een profeet van God bent. En dat het woord van de Heere altijd waar is.'

Wat een wonder! De Heere maakte deze jongen van dood weer levend.

### **AFSLUITING**

Weet je dat de Heere dat wonder nog steeds doet? Nog steeds maakt de Heere dode mensen weer levend. Niet meer zoals in de tijd toen Hij op aarde was. Toen wekte hij het dochttertje van Jäirus, de jongeling te Naïn en Lazarus op uit de dood. Maar ons hart is vaak zo boos. Wij doen veel zonden. De Heere wil al die zonden vergeven. En als Hij dat doet, maakt hij dat boze hart van ons van dood weer levend! Vraag daar elke dag om.

### **VERWERKING**

In het Bijbelverhaal hoorde je dat Elia bad om droogte. De Heere verhoorde zijn gebed. Hij gaf droogte. Mag jij alles aan de Heere vragen? Wat wel/wat niet? Verhoort de Heere altijd alle gebeden?

De Heere heeft beloofd dat Hij voor Zijn volk Israël wil zorgen. Als het volk naar Hem luistert, zegent Hij hen. Maar als het volk niet naar Hem wil luisteren en de afgoden gaat dienen, komen er straffen. Denk met de kinderen na wat dit voor het volk betekent.

Maak kaartjes met daarop de woorden: droogte, grote oogst, honger, geboorte van kinderen, regen, vijanden komen, geen oorlog, mislukte oogst, hagel, genoeg brood.

Zet op het bord het woord zegen en het woord straf. Laat de kinderen steeds kiezen of het kaartje onder zegen of onder straf hoort.

