

Elisa en de Sunamitische vrouw

Thema: Elia en Elisa
2 Koningen 4: 8-37

KERNTEKST

'Aanmerk de wonderen van God' (Job 37: 14).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De Heere doet op het gebed grote wonderen. Zien wij ze? En zijn we er dankbaar voor?

BEGINSITUATIE

De profeet Elia is er niet meer. Hij is naar de hemel gevaren. Elisa is hem opgevolgd. De Heere geeft ook aan Elisa de bijzondere hulp die Hij ook aan de profeet Elia gaf. Elisa trekt het land door.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen weten dat je op allerlei manieren kunt helpen in het Koninkrijk van God.
- Ze horen dat ze bij de Heere met al hun noden en vragen terecht kunnen.
- Ze horen dat ook kinderen kunnen sterven.

INDELING

- Elisa eet bij een gastvrije vrouw.
- De vrouw laat een kamertje maken.
- Elia wil iets voor de vrouw doen.
- Gehazi zegt dat ze geen kind heeft.
- De belofte van een zoon.
- Jaren later wordt het kind ziek en sterft.
- De vrouw gaat naar Elisa.
- Elisa stuurt Gehazi.
- De vrouw houdt aan totdat Elisa zelf gaat.
- Elisa gaat en bidt tot God.
- Het wonder.

ZINGEN

Psalm 9: 2; 66:10; 105:1.

UITLEG VAN DE PSALM

In het dienen van de Heere gaat het om het loven van de Heere. Met dat doel heeft de Heere ons geschapen. Hij is de Allerhoogste Die alle lof moet ontvangen.

BORDPLAN

'Aanmerk de wonderen van God.'

INTRODUCTIE

Denk na met de kinderen over wonderen. Wat is een wonder? (Iets dat ongewoon of bijzonder is). Welke voorbeelden kennen de kinderen van wonderen. (Iemand die erg ziek is geweest, mocht toch weer beter worden. Iemand heeft een ernstig ongeluk gehad, maar mocht toch blijven leven. De komst van een baby.) Vandaag gaat de vertelling ook over een groot wonder. Luister maar goed.

BRUGZIN OF BEGINZIN

'Wilt u wat eten?'

Vertelling

Verrast kijkt de profeet Elisa naar de vrouw voor hem. Hij trekt het land Israël door. Nu is hij in het plaatsje Sunem, in het noorden van Israël, aangekomen. Deze vrouw nodigt hem uit voor een maaltijd. Dat is fijn. Elisa gaat mee naar het huis van de vrouw en eet er brood. Voortaan als de profeet in Sunem komt, mag hij bij de vrouw eten.

De Sunamitische vrouw merkt iets bijzonders aan Elisa. Hij dient de Heere met heel zijn hart. Ze kan aan Elisa's gedrag merken dat hij de zonde haat.

Dat vraagt de Heere ook van jou. Kunnen je vader en moeder, je vriendjes of de kinderen in jouw klas ook merken dat je de Heere wilt dienen? Dat je een hekel aan de zonde hebt?

De Sunamitische vrouw gaat naar haar man toe. 'Ik heb gemerkt dat de profeet Elisa een man van God is die heilig leeft. Zullen we op het platte dak van ons huis een kleine kamer maken? Ik zou daar graag een bed, een tafel, een stoel en een lamp zetten. Als de profeet dan weer bij ons is, heeft hij een kamer waar hij kan uitrusten en slapen.'

De man van de Sunamitische vrouw vindt het goed. De volgende keer dat Elisa bij het echtpaar op bezoek komt, heeft hij een eigen kamer. Elisa gaat op het bed uit liggen rusten. Elisa's knecht Gehazi is ook bij hem. Elisa denkt na. Hij vindt het erg fijn dat de vrouw zo goed voor hem zorgt. Wat zou hij er haar voor kunnen geven? De man en de vrouw zijn rijk. Maar misschien is er toch iets waarmee hij hen kan helpen.

'Gehazi', vraagt Elisa aan zijn knecht. 'Wat zal ik voor deze vrouw kunnen doen? Moet ik soms iets voor haar aan koning Joram vragen? Ik wil graag iets voor haar doen, want ze zorgt zo goed voor mij.'

Gehazi gaat de trap af naar de vrouw om het aan haar te vragen. Even later komt hij weer terug bij Elisa. 'U hoeft niets aan de koning te vragen. De

vrouw zei dat er genoeg mensen in Sunem zijn die haar willen helpen.'

'Weet jij dan niets, Gehazi?' vraagt Elisa. 'Ze heeft geen zoon', antwoordt Gehazi. 'En haar man is al oud.'

'Roep de vrouw', zegt Elisa. Gehazi roept de vrouw naar boven. De Sunamitische vrouw blijft in de deuropening van de kamer staan. 'Volgend jaar zult u een zoon hebben', belooft Elisa de vrouw. Als aan de grond genageld blijft de vrouw staan. 'Nee, profeet, man van God, lieg niet tegen mij!' De vrouw durft de woorden van de profeet eerst niet te geloven. Zij kan toch geen kind meer krijgen? Maar wat de profeet belooft, gebeurt. Een jaar later heeft de vrouw een zoon!

Het jongetje wordt groter en groter. Als hij een jaar of vier oud is, gaat hij op een dag naar het land. Daar is zijn vader aan het werk. Ook zijn er mannen in de brandende zon aan het maaien.

Dan gebeurt er iets ergs. De jongen wordt ziek. Hij heeft zo'n hoofdpijn. 'Mijn hoofd, mijn hoofd', klaagt hij tegen zijn vader. Bezorgd kijkt de vader naar zijn zoon. Hij roept een knecht. 'Draag mijn zoon naar zijn moeder.' De knecht tilt het jongetje op en brengt het bij zijn moeder. Hevig geschrokken neemt de Sunamitische vrouw haar zoon op schoot. Maar de hoofdpijn wordt niet minder. De vrouw ziet haar kind alleen maar zieker worden. Voordat het middag is, sterft het jongetje.

Ook kinderen kunnen sterven. Denk jij daar wel eens aan? Weet je wat dan het belangrijkste is? Dat je in je leven de Heere hebt liefgehad. Dat Hij jouw zonden heeft vergeven. Dan mag je voor altijd bij de Heere zijn.

De Sunamitische vrouw staat op, ze loopt de trap op naar het kamertje op het dak. Ze legt haar dode jongen neer op het bed van de profeet Elisa. Dan doet ze de deur dicht van het kamertje. Ze gaat naar haar man toe. 'Wil je een van de knechten met een ezelin sturen? Ik ga naar de profeet Elisa toe.' Verbaasd kijkt haar man haar aan. 'Waarom ga je vandaag naar hem? Het is geen sabbat of een feestdag!' 'Wees maar gerust', zegt de vrouw tegen haar man. Gerust? Haar kind is net gestorven. Maar daar zegt de vrouw helemaal niets over tegen haar man. In Israël is het erg warm. Daarom werd een dode diezelfde dag nog begraven. Maar de vrouw wil haar kind niet begraven. Al haar hoop is op Elisa gevestigd. Hij is een knecht van God.

Ze zadelt de ezelin en gaat op reis. Zo snel mogelijk gaat ze naar Elisa toe. Het is een reis van wel dertig kilometer, want Elisa is op de berg Karmel.

De profeet Elisa ziet de vrouw aankomen. 'Kijk', zegt hij tegen zijn knecht Gehazi, 'daar komt de vrouw uit Sunem. Loop haar tegemoet en vraag hoe het met haar, met haar man en met haar kind gaat.'

Gehazi doet wat de profeet Elisa vraagt. Hij gaat de vrouw tegemoet. 'Gaat het goed met u, met uw man en met uw kind?' vraagt hij beleefd. 'Het gaat goed', antwoordt de vrouw kort. En zo snel ze kan, gaat ze verder naar Elisa.

Eindelijk is ze bij de profeet. Ze springt van haar ezelin en valt op de grond voor de profeet Elisa neer. Ze pakt hem bij zijn voeten.

Gehazi kijkt met grote ogen naar de vrouw. Eerst gaf ze al zo'n vreemd, kort antwoord. En nu pakt ze Elisa zomaar bij zijn voeten. Hij zal haar gauw achteruit duwen. Hij loopt op haar af. Elisa ziet wat Gehazi van plan is. Hij houdt zijn knecht tegen. 'Laat haar. Zie je niet dat de vrouw heel erg verdrietig is. Ik weet niet waarom, want de Heere heeft het niet tegen mij verteld.'

'Heb ik een zoon aan u gevraagd?' vraagt de vrouw dan. 'Ik zei toen toch dat u mij niet moest bedriegen.'

Dan begrijpt de profeet Elisa meteen wat er aan de hand is. 'Ga', zegt hij tegen zijn knecht Gehazi. 'Loop zo snel mogelijk. Neem mijn staf mee. Praat onderweg met niemand. Leg mijn staf op het gezicht van de jongen.'

Gehazi doet wat Elisa zegt. Maar de vrouw gaat niet hem mee. Ze blijft bij de profeet Elisa. 'Zo zeker als de Heere leeft, ik zal u niet verlaten.'

Dan staat de profeet Elisa op en gaat met de vrouw mee naar haar huis. Gehazi komt als eerste in de woning. Hij loopt meteen door naar boven, naar de kamer van Elisa. Hij opent de deur. Daar ligt de jongen van de Sunamitische vrouw. Gehazi ziet het meteen. Het zoontje leeft niet meer. Gehazi loopt naar hem toe en legt de staf van Elisa op het gezicht van de jongen. Gespannen wacht hij. Maar de jongen beweegt of zegt niets. Gehazi verlaat de kamer weer. Hij loopt Eli-

sa en de vrouw tegemoet. 'De jongen is nog steeds dood.'

Eindelijk zijn de vrouw en de profeet Elisa ook bij de woning van de Sunamitische vrouw aangekomen. Ook de profeet loopt meteen naar zijn kamer. Hij doet de deur achter zich dicht. Hij ziet de dode jongen. Weet je wat Elisa dan als eerste doet? Hij bidt.

Dan gaat Elisa op de dode jongen liggen. Hij doet zijn mond op de mond van de jongen. En zijn ogen op de ogen van de jongen. Ook spreidt hij zijn handen over de handen van de jongen uit. Het lichaam van de jongen wordt warm.

Elisa staat op en loopt door het huis. Dan gaat hij weer terug naar zijn kamer. Opnieuw gaat hij op de jongen liggen. Ineens niest de jongen zeven keer. Daarna doet hij zijn ogen open. Hij leeft!

'Gehazi!' roept Elisa. 'Haal zijn moeder!' Even later komt Gehazi terug met de Sunamitische vrouw. 'Hier is uw zoon', zegt Elisa.

Voor de tweede keer die dag valt de Sunamitische vrouw voor de voeten van de profeet Elisa. Maar nu is ze niet verdrietig. Haar zoon leeft weer. Wat een groot wonder heeft de God van Elisa gedaan!

AFSLUITING

De vrouw zocht hulp bij Elisa, de knecht van God. Bij wie zoek jij hulp als je heel verdrietig of in nood bent? Je mag altijd alles tegen de Heere vertellen. Hij kan helpen!

VERWERKING

De Sunamitische vrouw kon aan Elisa merken dat hij een knecht van God was en dat hij de Heere met heel zijn hart diende. Hoe kun je dat merken? Weet je nog meer mensen te bedenken uit de Bijbel die ook dicht bij de Heere leefden? Betekent dat dan dat ze niet meer zondigen? Wanneer zondigt een kind van God nooit meer? Schrijf het woord heilig en het woord onheilig op het bord. Denk met de kinderen na over de betekenis van deze woorden. Heilig (naar Gods geboden leven), onheilig (vol zonden). Laat de kinderen bedenken wat bij heilig hoort en wat bij onheilig hoort.

