

De olie van de weduwe

Periodethema: Elisa
2 Koningen 4: 1-7

KERNTEKST

'Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.' (Spreuken 3: 5)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De profeet Elisa geeft de vrouw een opdracht die, als je naar je verstand luistert, onmogelijk uit te voeren is. Door op de HEERE te vertrouwen, gebeurt het wonder. Er komt redding.

BEGINSITUATIE

Deze vertelling speelt zich af in de tijd van de profeet Elisa. De weduwe is getrouwd geweest met een profeet die waarschijnlijk les heeft gehad van Elisa op één van de profetenscholen. Deze man had de HEERE lief. Hij heeft tijdens zijn leven schulden moeten maken. De schuldeiser komt naar de weduwe: hij wil zijn geld terug of de zonen als slaaf meenemen.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen moeten leren dat wie op de HEERE vertrouwt, nooit beschaamd zal uitkomen.
- Als we het moeilijk hebben mogen we de HEERE altijd om hulp vragen, voor Hem is niets onmogelijk.

INDELING

- De schuldeiser komt zijn geld ophalen.
- Naar Elisa.
- Elisa vraagt wat er nog in huis is.
- Er worden kruiken en schalen gehaald.
- Alles komt vol met olie.
- Weer naar Elisa.
- De olie wordt verkocht.
- De schuld betaald en genoeg over.

ZINGEN

Psalm 96: 1; 81: 12; 9: 1

'Omdat de vrouw geen raad meer weet' (OMK deel 3 nr. 24)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 96: 1a Alle inwoners, ook de heidenen, op de aarde moeten de Heere loven vanwege Zijn grootheid. Wat is de Heere machtig, de olie van de weduwe raakt niet op.

MATERIALEN

Platen uit de map.

Neem een kruikje of flesje en een emmer of schaal mee.

Laat de kinderen het zelf uitproberen zoals bij de introductie.

BORDPLAN

Schrijf de kerntekst op het bord om hem aan te leren: 'Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.' (Spr. 3: 5)

INTRODUCTIE

Anne krijgt van de juf een flesje water. In de klas staan tien lege emmers. 'Anne', zegt de juf, 'giet jij met dat ene flesje al die emmers eens vol!' Anne kijkt naar de juf. 'Maar dat kan toch niet, juf?' 'Probeer het maar eens!' Anne maakt het flesje open en begint het leeg te gieten in de eerste emmer. Al snel is het flesje leeg. 'Het lukt niet', roept Anne, 'ik kan niet alle emmers vullen met één flesje!' Nee, natuurlijk kan dat niet.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Maar als de HEERE nu zoiets tegen je zou zeggen, zou het dan wel kunnen? Ja, dan kan het wel. De Heere kan toch alles? Als je op Hem vertrouwt, gebeuren er soms dingen die helemaal niet kunnen. Luister maar wat er in het verhaal gebeurt.

Vertelling

Verdrietig kijkt moeder naar buiten. Ze ziet de man weglopen. Hij is net bij haar geweest. Nu staat moeder daar, in haar huisje. Ze kijkt nog eens naar die man, een traan rolt over haar wang. Dan kijkt ze achter zich. Daar zitten haar twee zoons. Wat houdt ze veel van hen, haar lieve jongens. Zal ze haar jongens kwijtraken, zullen ze niet meer bij haar mogen blijven wonen? Ja, dat kan echt gebeuren, moeder weet het. Want die man, die hier net is geweest, die heeft het gezegd. Wat dan? Moeder zucht ervan. Die man was boos, hij wilde geld hebben van moeder. En moeder heeft geen geld. 'Als jij mij niet terugbetaalt, dan neem ik je jongens mee. Dan zijn ze van mij, dan moeten ze mijn knechten worden.' Dat zei die man. Daarom is moeder nu zo verdrietig. Ze wil haar jongens niet kwijt, ze wil niet dat ze weggaan. Maar ze heeft geen geld om die man te betalen, hoe moet dat nu?

Kan de vader van de jongens dan niet voor geld zorgen? Nee, dat kan niet meer. Vader is gestorven. Erg hè? Nu moet moeder alleen voor haar jongens zorgen. Eerst zorgde vader altijd voor moeder en de jongens. Vader hield veel van de Heere. Hij was een profeet en diende de Heere. Maar vader verdiende niet genoeg geld. Daarom ging hij naar een rijke man en vroeg aan hem: 'Mag ik wat geld van u lenen?' De rijke man zei: 'Ja hoor, maar ik moet het wel allemaal terugkrijgen.' De rijke man pakte een zakje met geld en gaf het aan vader. Zo kon vader weer eten kopen voor zijn gezin. Maar nu is vader gestorven. Hij is niet meer bij zijn gezin. En het geld is op. Moeder heeft niets meer. Nu is de rijke man naar moeder gekomen, hij wil zijn geld terug. Maar moeder heeft het geld niet. Zal ze haar jongens dan aan die man moeten meegeven? *Wat erg hè, voor die jongens dat ze geen vader meer hebben. Misschien heb jij ook wel verdriet, omdat er*

iemand is gestorven in jullie gezin. Dan weet je hoe erg dat is. Of misschien heb je wel een vader die helemaal niet aardig is voor jou. Wat moet je dan doen? Vertel het aan de Heere. Hij weet van jouw zorgen en verdriet af. Wees maar heel blij en dankbaar als je een papa en mama hebt die goed voor je zorgen en lief voor je zijn. Laat maar merken dat jij van ze houdt.

Moeder zucht weer. Was vader er nog maar, hij zou wel voor haar en de jongens zorgen. Vader was een knecht van de Heere. Maar nu moet ze overal alleen voor zorgen. Of... zal Elisa kunnen helpen? Elisa is ook een profeet, een hele belangrijke profeet, een man van God. Vader kende hem vroeger wel. Zou Elisa naar moeder willen luisteren? Ja, moeder gaat naar hem toe! Misschien weet Elisa raad. 'Elisa', roept ze als ze bij hem gekomen is. 'Help mij alstublieft! Mijn man, u kende hem wel, hij was ook een profeet, hij is gestorven. Nu ben ik alleen met mijn kinderen overgebleven. U weet dat hij een knecht van de HEERE was, hij hield veel van God. Maar hij heeft geld geleend van een rijke man en nu kan ik die man niet terugbetalen.' Moeder moet bijna weer huilen, het is ook zo erg. 'Elisa, die rijke man is naar mij toegekomen, hij heeft gezegd dat ik alles terug moet betalen. Anders neemt hij mijn twee jongens mee, die moeten dan knecht worden bij hem. Help mij toch!'

Wanhopig kijkt moeder Elisa aan, zou hij een oplossing weten? Wil Elisa die vrouw helpen? Natuurlijk! Elisa is een knecht van de HEERE. En als je van de HEERE houdt, wil je ook voor andere mensen zorgen. Zo kun je iets van Gods liefde laten zien. *De HEERE wil ook jou helpen, misschien ben jij ook verdrietig en moet je ook vaak huilen. Vertel het allemaal maar aan de HEERE. En weet je wat de HEERE graag hoort? Dat je verdrietig bent, omdat je verkeerde dingen hebt gedaan. Dat je berouw hebt. Vraag dan maar of de HEERE je wil vergeven of de Heere Jezus ook jouw Verlosser wil zijn.*

Hoor wat Elisa zegt: 'Wat zal ik doen voor u?' Moeder kijkt vol spanning naar Elisa, wat zal hij zeggen? 'Zeg eens', vraagt hij: 'wat heeft u nog in uw huis?' Moeder denkt even na, maar niet lang. Ze weet wel dat er bijna niets meer in huis is, zo arm zijn ze. Maar één ding heeft ze nog wel. 'Ik heb alleen nog maar een kruikje met olie in huis.' Dat is inderdaad niet veel, maar Elisa weet wel dat dit genoeg is voor de HEERE. Hij kan altijd helpen, ook als je niets meer hebt. Met dit ene kruikje met olie gaat de HEERE een wonder doen. Elisa zegt tegen de moeder: 'Ga naar huis en pak alle kruiken, schalen, vaten en emmers die je kunt vinden. Zorg dat ze leeg zijn. Zet ze allemaal bij elkaar. Ga daarna naar alle burens en vraag aan hen ook of je alle lege kruiken, schalen en vaten mag lenen. Zet die ook binnen in je huis. Zorg dat je er heel veel hebt. Als je samen met je jongens in huis bent, moet je de deur op slot

doen. Pak dan je kruikje met olie en giet alle lege kruiken vol met olie. Alles wat vol is, zet je netjes weg.'

Moeder heeft goed geluisterd naar Elisa. Ze moet heel veel kruiken vol gaan gieten met haar ene kruikje met olie. Maar dat kan toch niet, die olie is toch zo op? Moeder weet niet hoe het zal gaan. Maar ze gelooft dat de HEERE haar zal helpen. Ze vertrouwt Hem. Moeder gaat snel terug naar huis. Ze gaat precies doen wat Elisa heeft gezegd.

'Kom jongens', roept moeder als ze weer thuis is. 'Kom, jullie moeten mij allebei helpen. Pak alle kruiken en schalen die we hebben en zet ze hier op tafel.' Even later staat de tafel vol. 'Jongens, nu moeten jullie naar de burens gaan, vraag aan hen ook alle lege kruiken en schalen die ze hebben. Vraag of wij die mogen lenen. Zorg dat ze allemaal leeg zijn.' Vlug lopen de jongens de deur uit. Even later komen ze terug met hun armen vol met kruiken. 'Zet ze hier maar neer', zegt moeder. De jongens rennen naar buiten om nog meer kruiken en schalen te halen. Overal in huis staan nu kruiken, schalen en vaten. Nieuwsgierig kijken de jongens naar moeder, wat gaat er nu gebeuren? Moeder loopt naar de deur en doet hem op slot. Dan pakt ze het ene kruikje waar de olie in zit. Voorzichtig tilt moeder het kruikje op, langzaam giet ze de olie uit het kruikje in een schaal die op tafel staat. Als die vol is, giet ze de tweede schaal vol en dan vult ze een kruikje en nog een kruik. Nog steeds komt er olie uit het kruikje. Moeder blijft maar doorschenken, steeds meer kruiken worden vol. Wat een wonder! De olie raakt maar niet op. Ja, daar zorgt de HEERE voor. Kruik na kruik, schaal na schaal giet moeder vol met olie. De jongens helpen goed mee, iedere keer als moeder een kruik of schaal vol heeft gegoten, zetten de jongens die weg. Het huis staat bijna vol. En nog is het kruikje niet leeg. Moeder blijft maar schenken. 'Jongens', zegt moeder, 'breng nog eens een lege schaal.' De jongens kijken rond, maar nee, nergens staat nog een lege schaal. Alles is vol met olie! 'Moeder, er is geen lege schaal meer, alles is vol.' Moeder kijkt naar haar kruikje, er komt nu geen olie meer uit. De HEERE heeft precies genoeg olie geven om alles te vullen. Wat is de HEERE goed voor deze arme vrouw en haar kinderen. Hij zorgt voor haar, nu haar man gestorven is.

'Wat moeten we nu doen, moeder?' Vragend kijken de jongens haar aan. 'Ik ga weer naar Elisa toe. Hij is de man Gods, hij zal wel weten hoe het verder moet.' Daar gaat moeder, op weg naar Elisa. Als ze bij hem komt, begint ze meteen te vertellen. 'Ik heb gedaan wat u tegen mij gezegd hebt. We hebben heel veel kruiken en vaten in ons huis gezet, die zijn allemaal gevuld met olie. Het huis staat vol!' Blij kijkt moeder naar Elisa. En Elisa is ook blij, de vrouw heeft goed geluisterd, precies gedaan wat hij tegen haar zei. Ja, wat de HEERE eigenlijk tegen haar zei. Nu zegt Elisa: 'Ga maar weer terug naar je huis. Verkoop alle olie! Als je alles verkocht hebt, dan heb je genoeg geld. Ga dan naar die rijke man, geef hem het geld wat hij nog van je krijgt. Betaal hem heel je schuld terug. Dan hoeven jouw zonen niet met die rijke man mee om voor hem te werken. Als je dat gedaan hebt, heb je nog genoeg geld over om van te leven, om eten te kopen voor jou en voor je kinderen.' Wat is moeder blij en vooral dankbaar. Ze weet het wel, niet Elisa heeft voor dit wonder gezorgd. Hij heeft wel gezegd wat ze moest doen, want hij is een man van God, een knecht van de HEERE. Maar het wonder komt van God Zelf. Thuisgekomen verkoopt ze alle olie en inderdaad, ze krijgt genoeg geld om haar schuld te betalen. En er blijft ook genoeg over om van te leven. En de jongens? Zij mogen thuis bij moeder blijven wonen. Ze zullen vast samen de HEERE gedankt hebben.

AFSLUITING

Wat een wonder dat deze vrouw met één kruikje olie zoveel schalen vol kon gieten! Hoe zou dat komen? *Laat de kinderen hierover meedenken.* Deze vrouw deed gehoorzaam wat Elisa haar zei. Deze man Gods gaf haar namens God de opdracht. Ze vertrouwde op de HEERE met haar ganse hart en niet op haar eigen verstand (zie de kerntekst).

VERWERKING

- Leg de kerntekst uit en leer hem aan.
- Ook kinderen van de Heere krijgen te maken met moeilijke en verdrietige dingen. Laat de kinderen zelf hierover praten. Vertel de kinderen dat zij altijd bij de Heere terecht kunnen. In kinderlijk vertrouwen mogen ze zingen: 'Opent uwen mond!' (Psalm 81: 12).

