

Naäman genezen

Periodethema: Elisa
2 Koningen 5: 1-19

KERNTEKST

'En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden.' (1 Joh. 1: 7b)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Ons hart is melaats door de zonden. De Heere Jezus kan en wil ons daarvan genezen! Niet half. Naäman werd helemaal beter. Vlucht naar God toe om een schoon, nieuw hart.

BEGINSITUATIE

Elisa heeft verschillende wonderen gedaan. Vorige keer ging het over de olie van de weduwe. Daarna heeft Elisa nog meer wonderen gedaan. In deze vertelling blijkt dat zelfs in het buitenland over hem en zijn God gesproken wordt.

DOELSTELLINGEN

Leer de kinderen dat:

- alleen de Heere mensen kan genezen, ook nu nog.
- ook zij getuigen mogen zijn, hoe klein ze ook zijn.
- God alleen de eer moet krijgen.

INDELING

- Naämans ziekte.
- Het slavinnetje vertelt van de profeet Elisa.
- Bij de koning.
- Naar Elisa.
- De boodschap van Elisa.
- Bij de Jordaan.
- Terug bij Elisa.
- Naar huis.

ZINGEN

Psalm 96: 1; 105: 1 en 3; 75: 1

'Looft de Heere alle gij volken' (OMK deel 1 nr. 77)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 96: 1 Als je God liefhebt, dien je Hem met je hart, maar ook met je mond. Vertel aan anderen dat er bij God genezing is. Net zoals dat meisje het vertelde aan Naäman. Een voorbeeld!

MATERIALEN

Bijbelse platen uit de map.

Neem een glazen pot met modderig/troebel water mee. Zou jij je in water willen wassen dat er zo uitziet?

BORDPLAN

Schrijf op het bord: arm en rijk.

Het slavinnetje was arm en toch rijk. Naäman was rijk en toch arm.

INTRODUCTIE

Durf jij tegen iedereen over de Heere te vertellen? Tegen een vriendje dat nooit naar de kerk gaat, dat nooit van de Heere heeft gehoord? Of tegen dat meisje dat jou soms plaagt? Zou je haar willen vertellen dat ook zij de Heere nodig heeft?

BRUGZIN OF BEGINZIN

Een meisje uit Israël vertelt in een vreemd land over de Heere, luister maar!

Vertelling

‘Vrouw, kijk eens, is het nu erger geworden?’ Naäman houdt zijn arm omhoog. Zijn vrouw kijkt er naar. ‘Ja, het lijkt wel of er nog meer zweren zijn. Je arm wordt steeds witter.’ Verdrietig kijkt ze Naäman aan. ‘Je bent echt ziek, Naäman, je bent melaats.’ Naäman weet het, niet alleen op zijn arm, maar overal op zijn lichaam zitten blaren en zweren. Het jeukt en doet pijn. Naäman weet ook dat geen één dokter hem beter kan maken. Als je melaats bent, kan niemand je beter maken. Naäman woont in een mooi, groot huis. Hij is een belangrijke man. Hij is generaal in het leger van de koning. Als je generaal bent, ben je de baas over heel veel soldaten. Naäman is dus een belangrijke man, maar ziek.

In het huis van Naäman woont ook een meisje uit Israël. Zij moet voor de vrouw van Naäman zorgen. Ze heeft alles gehoord en ze heeft ook gezien dat Naäman melaats is. Ze heeft medelijden met Naäman en zijn vrouw. Ze ziet wel hoe verdrietig ze allebei zijn. Zelf is ze ook vaak verdrietig. Ze woont wel in dit mooie huis, maar ze hoort hier helemaal niet. Ze is door de soldaten van het leger van Naäman meegenomen uit Israël naar dit land, Syrië. Ze is ver van huis. Nu is ze een slavinnetje. Ze moet doen wat Naäman en zijn vrouw zeggen. Toch heeft ze medelijden met Naäman. Ze wil hem helpen en ze weet hoe dat kan. ‘Mevrouw, ik weet wie Naäman beter kan maken. In mijn land is een profeet, Elisa. Deze profeet kan wonderen doen, want hij is een knecht van God. En de Heere kan alles! Als uw man, Naäman, naar Elisa in Samaria zou gaan, dan kan de God van Elisa hem beter maken.’ Verbaasd luistert de vrouw naar haar dienstmeisje. Zou dat echt waar zijn? Dat zou fijn zijn! Ze gaat het meteen aan Naäman vertellen.

‘Naäman, luister eens wat ik gehoord heb. Je moet naar het land Israël gaan. Daar is een profeet van God, die jou beter kan maken! Dat heeft het meisje uit Israël gezegd.’ ‘Dan ga ik daar naar toe! Ik ga het gelijk aan de koning vragen.’ Even later loopt Naäman het paleis van de koning binnen. Hij vertelt zijn koning alles. ‘Goed’, zegt de koning, ‘ik zal een brief aan de koning van Israël schrijven, die kun je

meenemen.’ Daar gaat Naäman, met zijn knechten. Hij heeft niet alleen de brief voor de koning bij zich, maar ook heel veel goud, zilver en mooie kleren voor de profeet. Als die profeet hem echt beter kan maken, dan heeft Naäman daar veel voor over. Na een lange reis komt Naäman bij de koning in Israël aan. ‘Koning, ik heb een brief voor u van mijn koning, hij heeft hem geschreven.’ De koning van Israël leest de brief. Als hij de brief uit heeft, scheurt hij zijn kleren doormidden. Zo erg is de koning van deze brief geschrokken. ‘Ik ben toch geen God, Hij alleen kan iemand levend maken, iemand beter maken. Moet ik Naäman beter maken van zijn melaatsheid, dat kan ik toch niet! Maar ik begrijp het al, de koning van Syrië wil zeker oorlog met mij?’

De profeet Elisa heeft ook gehoord dat de koning een brief heeft gekregen. Hij stuurt daarom iemand naar de koning om te zeggen: ‘Koning, waarom heeft u uw kleren gescheurd? U had beter naar mij kunnen komen om aan de Heere raad te vragen. Laat Naäman maar naar mij toe komen, dan zal hij weten dat er een profeet van de Heere in Israël is.’ Opgelucht stuurt de koning Naäman naar de profeet Elisa. Gelukkig daar is hij van af! Naäman reist weer verder, met zijn paarden en wagens. Eindelijk komt hij bij het huis van Elisa. Nu is het zover! Nu zal de profeet Elisa hem beter maken! Daar gaat de deur al open. De knecht van Elisa stapt naar buiten. ‘Ik heb een boodschap van Elisa voor u, Naäman. Ga heen en was u zeven keer in de rivier de Jordaan. Dan zult u weer helemaal beter zijn.’ Wat wordt Naäman nu boos! Hij stapt op zijn wagen en rijdt woedend weg. Zijn knechten durven niets te zeggen, Naäman kijkt zo boos. ‘Ik dacht’, zegt Naäman, ‘dat de profeet Elisa zelf naar mij toe zou komen. En dat hij dan de Naam van zijn God zou aanroepen. Daarna zou hij met zijn hand over mij heen strijken. En dan zou mijn melaatsheid weggaan. Ik dacht dat het zo zou gaan. Maar de profeet stuurde een knecht naar mij om te zeggen dat ik mij in die vieze Jordaan moet wassen. De twee rivieren in mijn eigen land zijn veel mooier dan alle rivieren in Israël. Ik kan mij beter in de rivieren in mijn eigen land gaan wassen!’

De knechten van Naäman hebben naar hem geluisterd, terwijl hij zo nijdig sprak. Nu durven ze wel wat te zeggen, luister maar! ‘Mijn vader.’ Ja, zo noemen ze hun meester, omdat ze zoveel van hem houden. ‘Als de profeet Elisa nu iets heel moeilijks aan u had gevraagd, zou u dat dan wel gedaan hebben? Vast wel! Nu heeft hij gezegd: ‘Was u in de rivier de Jordaan.’ Dat is helemaal niet moeilijk. We komen er toch langs. Waarom probeert u het niet?’ Vragend kijken de knechten Naäman aan. Wat zal hij zeggen? Ondertussen rijden ze langs de Jordaan. ‘Stop! Ik ga doen wat de profeet heeft gezegd.’ Naäman stapt van zijn wagen. Voorzichtig loopt hij het water in. Daar in de Jordaan gaat Naä-

man kopje onder. Eénmaal, tweemaal, driemaal... Zeven keer gaat Naäman onder water. De knechten kijken vol spanning naar Naäman. Zal het echt waar zijn wat de profeet Elisa zei? Zal Naäman echt beter worden? Voor de zevende keer komt Naäman boven water. Hij strekt zijn armen uit en kijkt, de zweren zijn weg! Zijn armen zijn weer helemaal schoon, ze zien er weer normaal uit! Hij kijkt naar de rest van zijn lichaam. Hij is beter, alle melaatsheid is weg, helemaal weg! Wat is Naäman gelukkig en blij. Kan het water van de Jordaan echt mensen beter maken die melaats zijn? Nee, Naäman werd niet beter door dat water, maar omdat hij toch geloofde in wat Elisa had beloofd. De Heere heeft hem beter gemaakt! *Wij kunnen ook gezond gemaakt worden door ons te wassen. Zijn wij dan ook ziek? Ja, iedereen die niet in de Heere gelooft, is ziek. Je hart is ziek van de zonden, de verkeerde dingen die daarin leven. Maar de Heere wil ons ook beter maken. Daarom is de Heere Jezus gekomen. Wij kunnen alleen maar beter worden door ons te wassen in het bloed van de Heere Jezus. Dat klinkt moeilijk, hè? Maar dat betekent dat we in God moeten geloven, zeg maar tegen Hem dat je zelf niets kunt, verwacht alles van Hem. Vertrouw op Hem alleen! Als je in Hem gelooft, mag je weten dat je zonden vergeven zijn, dan word je gezond. De Heere vraagt geloof en gehoorzaamheid van ons, maar het mooie is dat Hij dat Zelf aan ons wil geven, uit genade.*

'Kom', zegt Naäman tegen zijn knechten, 'we moeten terug naar Elisa.' Snel springen ze weer op de wagens, keren om en rijden terug naar het huis van Elisa. Even later staat Naäman voor Elisa. 'Nu weet ik dat er in de hele wereld maar één God is, de God van Israël! Ik ben zo blij en dankbaar dat ik genezen ben. Daarom heb ik een geschenk voor u meegebracht. Neem het van mij aan.' Naäman wil

eigenlijk betalen, omdat hij beter gemaakt is. Maar dat vindt de profeet Elisa niet goed. *Dat kan en hoeft ook niet. De Heere wil geen geld of iets anders. Hij wil alleen dat je Hem gelooft. De Heere Jezus heeft alles al betaald met Zijn bloed door aan het kruis te sterven.* 'Nee', zegt Elisa, 'zo zeker als de HEERE leeft, ik dien deze HEERE, ik zal niets aannemen van al uw geschenken.' 'Ach, pak toch iets van wat ik meegebracht heb.' Naäman laat het goud en zilver en de kleren aan Elisa zien. 'Hier, het is allemaal voor u!' Maar Elisa neemt niets aan.

'Elisa, mag ik dan wat van u vragen? Mag ik grond hier vandaan meenemen naar mijn land? Dan kan ik een altaar bouwen op die grond. Ik ben zo blij en dankbaar. Op dat altaar kan ik offers brengen om God in mijn eigen land te danken en te eren. Hem zal ik voortaan dienen. En als ik met de koning mee moet naar de plaatsen waar de afgoden gediend worden, dan hoop ik dat de Heere mij dat wil vergeven.' Elisa zegt tegen Naäman: 'Ga in vrede terug naar je huis.' Naäman pakt zijn spullen weer in. En daar gaat hij dan, op weg naar zijn land. Hij kijkt steeds naar zijn lichaam. Zijn huid ziet er weer uit als de huid van een kleine jongen, zo mooi. Wat een wonder! Dankbaar reist Naäman verder.

AFSLUITING

Wat was Naäman blij hè? Blij en dankbaar. Hij is niet alleen genezen, weer helemaal beter, maar hij heeft ook de enige echte God leren kennen. Dat is het allermooiste. Ken jij Hem ook al? Dan alleen ben je echt gelukkig!

VERWERKING

- Zing psalm 75: 1. God alleen de eer!
- Vraag aan de kinderen of ze weleens over de Heere durven spreken tegen anderen. Probeer hierover een gesprekje aan te gaan.

