

Wat hoort bij elkaar? Trek een lijn naar het bijpassende woord.

Herders	in doeken
Nachtwacht	aarde
Engel des Heeren	landstreek
Ik verkondig u	een welbehagen
Heden geboren	en het Kindeke
Het teken	prijzende God
Ere zij God	kudde
Vrede op	zij vreesden met grote vrees
In mensen	grote blijdschap
Herders zeiden	de Zaligmaker
Vonden Maria en Jozef	in de hoogste hemelen
Herders keerden weer Bethlehem	laat ons heengaan naar

Achter in je psalmboekje vind je drie lofzangen. Welke?

Lofzang van:

Geschreven toen:

1.

.....

2.

.....

3.

.....