

Wat hoort bij elkaar? Trek een lijn naar het bijpassende woord.

Herders	in doeken
's nachts de wacht	aarde
Engel van de Heere	open veld
Ik verkondig u	een welbehagen
Heden geboren	en het Kindje
Het teken	loofden God
Ere zij aan God	kudde
Vrede op	zij vreesden met grote vrees
In mensen	grote blijdschap
Herders zeiden	de Zaligmaker
Vonden Maria en Jozef	in de hoogste hemelen
Herders keerden terug	laten wij nu naar Bethlehem gaan

Achter in je psalmboekje vind je drie lofzangen. Welke?

Lofzang van:

Geschreven toen:

1.

2.

3.