

Bespaar ze onze kritiek

Wie aan jongeren het geloof moet uitleggen, wordt gedwongen zich te richten op de kern ervan en ontdekt daardoor al snel de gebreken en eenzijdigheden van zijn kerk.

Dat is een zegen: je kunt begrip opbrengen voor kritische jongeren. Het is ook een valkuil: deze jongeren zijn niet geholpen met kritiek maar met het voorbeeld van eerlijke trouw.

29

Eens zei een wiskundeleraar tegen zijn collega: 'Ik maak me zorgen over mijn mentorklas. Er zijn er zoveel die een onbijbels beeld van God hebben en van Gods gewilligheid om hen te bekeren. Ik wil ze tijdens de paasoverdenking graag duidelijk maken waarom hun beeld niet klopt. Ik vraag me alleen af hoe ik dat het beste kan doen.'

'Waarom wil je dat zo graag?' vroeg zijn collega.

'Omdat ze God moeten leren kennen! Als ze dit beeld houden, komen ze nooit tot geloof.'

'En heb jij het recht om kritiek te leveren op hun godsdienstige ideeën, die ze van thuis uit meekrijgen?'

Het bleef even stil.

'En denk je dat ze jouw boodschap overnemen, als je ze eerst laat vertellen dat ze thuis een verkeerd Godsbeeld meekrijgen?'

'Maar wat moet ik ze dan vertellen?'

'Alleen dat wat God in Zijn Woord over Zichzelf vertelt. Jouw kritiek is daarvoor alleen maar een hindernis.'

Naderhand vertelde de wiskundedocent: 'Ik heb nog nooit zo'n ontspannen paasoverdenking meegemaakt. En die leerlingen waren zo betrokken!'